

2025

NIEUWSBRIEF

28 APRIL – 26 MEI



PROTESTANTSE GEMEENTE
DE WITTE KERK & DE ZILK
TE NOORDWIJKERHOUT

Kerkdienst gemist

De kerkdiensten kunt u, via de website www.kerkdienstgemist.nl of via www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken.

Kerkdiensten

Zondag 4 mei 2025 - 10.00 uur - Heilig Avondmaal

Ds. S. Dingemans, Noordwijk

1^{ste} collecte: Muziekvereniging De Harpe Davids

2^{de} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

Kindernevendienst - Esther

Zondag 11 mei 2025 - 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: KIA-zending

2^{de} collecte: onderhoud orgel

Kindernevendienst - Brigitte

Zondag 18 mei 2025 - 10.00 uur

Ds. A. Wicke, Noordwijk

1^{ste} collecte: Protestantse - Kerk Missionair werk

2^{de} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

Kindernevendienst - Joke

Zondag 25 mei 2025 - 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: Diaconie bloemengroet

2^{de} collecte: onderhoud gebouwen

Kindernevendienst - Janneke

Voorbeden

Wenst u voor iemand gebed? Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.

Bidstond

Elke dinsdagavond om 19.30 uur komt er een aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte Kerk. Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons doorgeven. Dit mag u doen bij Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38.

Vanuit de pastorie

Bij Johannes 20:19-22

Misschien bent u wel zo'n mooi voorbeeld van een opgewekt gelovig mens. Zo iemand voor wie het licht van Pasen lang geleden is opgegaan, om nooit meer te doven. Maar het kan natuurlijk ook, dat u zich meer een twijelaar voelt. Als kind zat u al met vragen en eigenlijk zijn die altijd gebleven. Of misschien kwamen de vragen later en bogen uitroeptekens zich gaandeweg om tot vraagtekens, met alle twijfel van dien.

Mocht dat laatste het geval zijn, dan hoeft u overigens niet te wanhopen, u begeeft zich namelijk in bijbels gezelschap. Die huiskamer in onze schriftlezing zit namelijk vol met dat soort gelovigen. Hun deuren vergrendeld, worstelend met zichzelf en het grote visioen dat hen is toevertrouwd. Samengekomen tussen dood en opstanding, tussen geloof en twijfel, tussen angst en vertrouwen.

En de evangelist Johannes steekt die gelovige dubbelheid niet onder stoelen of banken. Johannes is er zelfs heel duidelijk over. De christelijke gemeenschap komt op de eerste dag van de week samen om haar geloof in de opgestane Heer te belijden, maar het is diezelfde gemeenschap die met datzelfde geloof de deur niet uit durft. Want hoe doe je dat? Verkondigen dat Jezus de dood heeft overwonnen, terwijl je onderdeel bent van een schepping die kreunt in haar voegen en een mensheid die soms zo bitter te lijden heeft?

Het was avond geworden... En de nieuwe morgen lijkt verder weg dan ooit. Opgesloten hebben de leerlingen zich in hun huizen en in zichzelf. Zwijgend zitten ze bij elkaar. Hoe nu verder? Wie zou er ook woorden voor hebben? Vroeger zou Jezus het woord hebben genomen, maar zijn stem was tot zwijgen gebracht. Alhoewel? Zwijgt Jezus voorgoed? Plotseling staat hij in hun midden: "Ik wens jullie vrede!" Een doodgewone groet, een goedenavond, alsof er niets

gebeurd is. Ineens is daar opnieuw zo'n onthutsend vergezicht. Ineens is daar opnieuw de opgestane Heer die aan hen verschijnt: "Ik wens jullie vrede".

Het heeft iets weg van een herschepping. Zie ik maak alle dingen nieuw. De pijn, het verdriet, de angst, ik wens jullie toe dat deze uit jullie midden zullen verdwijnen. Weet dat de hemelse Vader de dood heeft overwonnen, dat zijn stem nooit tot zwijgen zal worden gebracht. Weet dat Hij nog altijd spreekt! "En", zegt Jezus, "dat moeten jullie ook doen." En Hij blies zijn Geest op hen en zei: "Ontvang de Heilige Geest."

Pasen en Pinksteren, bij Johannes vallen ze op één dag. De vertwijfelde christelijke gemeente, die het grote visioen van de opstanding onmogelijk vatten kan, wordt bij Johannes nog dezelfde dag door Jezus op de been geholpen. De twijfel en aanvechting, het blijkt voor Jezus geen belemmering te zijn om met de deur in huis te vallen. Ineens zit hij bij je aan tafel en breekt hij het brood. Ineens is hij je huis binnengetreden en wenst hij jou Vrede.

Zouden we het misschien zó moeten zeggen: gelukkig de mens die zijn deur ondanks alle twijfel en aanvechting van slot laat halen door de opgestane Heer. Een deur die het verschil maakt tussen leven en dood. Een deur die open wil waar mensen zich verliezen in opstandige Bijbelverhalen, in een stil moment van gebed, of in het zingen van een lied.

Maar dat het kwetsbaar is, dat zien wij aan die samengekomen broeders en zusters uit onze schriftlezing, die verschanst in angst en vrees, het mysterie van de opstanding een plek proberen te geven in hun leven. Het eerste tafereel dat de evangelist Johannes ons laat zien, nadat het licht van Pasen zich heeft aangediend, heeft daarmee eigenlijk iets ontzuiverends. Want zijn dit nou echt de eerste beelden van de christelijke gemeente na Pasen? Je had je toch wat meer geloof kunnen voorstellen! Alhoewel? Zien wij in die verhalen ook niet onszelf. Wij die vaak al net zo op slot zitten als het om opstanding en bevrijd leven gaat.

En wat is het dan bevrijdend om bij al dat ondermaats geloof van die eerste christenen, en niet in de laatste plaats van onszelf, dat ene moment te aanschouwen. Dat moment waarop die Ene dat aarzelende geloof van ons met zijn Vrede begroet.

Waar *wij* aarzelend stilstaan, komt *Hij* ons met zijn Zegen tegemoet. "Ik wens jou Vrede." Vrede voor een kwetsbare wereld. Vrede voor opgewekte gelovigen en twijfelende tobbers. Vrede voor jou en voor mij!

Ds. E. Mandemaker

Kerk op schoot - dominee Beer – 11 mei



- ✚ Zondag 11 mei om 12.00 uur.
- ✚ In de Witte Kerk.
- ✚ Speciaal aan kinderen van 1 t/m 6 jaar vertelt dominee Beer een verhaal uit de Bijbel. Een mini-viering met kussens in de kring, de Kerk-op-Schoot kaars aan, veel liedjes zingen en een Bijbelverhaal speels beleven met al je zintuigen.
- ✚ Je bent welkom, samen met papa, mama, opa, oma en natuurlijk al je broertjes en zusjes!
- ✚ Na afloop is er limonade met wat lekkers.
- ✚ Laat je even weten met hoeveel personen je komt?
- ✚ ouderlingen@dewittekerk.nl
- ✚ Wij hopen jullie allemaal te zien op 11 mei!
- ✚ Groetjes van dominee Beer.

Basiscatechese

- Voor alle kinderen van de midden- en bovenbouw van de basisschool
- Op 22 mei, 5 en 19 juni
- Aanvang 19.00 uur
- Jullie zijn allemaal welkom in de aanbouw van de Witte Kerk

Verhuisbericht

Op 1 april jl kregen Arco en ik dan eindelijk de sleutel van ons huis. Op dit moment zijn wij in onze vrije uren druk aan het klussen en verven.

Wij hopen op 21 juli te kunnen verhuizen. Vanaf die dag zullen wij de pastorie definitief verlaten en gaan wonen in de Vermeulenstraat 19. Hoewel het in het begin misschien vreemd zal zijn om geen predikant meer te hebben wonen in een huis van de kerk, denk ik dat dat snel zal wennen. Ik woon nog steeds op het dorp en blijf langs dezelfde weg bereikbaar. Weet u ook in de Vermeulenstraat van harte welkom!

Ds. Esmeralda Mandemake

Escaperoom

Op donderdag 15 mei en maandag 26 mei is er in Noordwijk een leuke escaperoom over 80 jaar bevrijding te spelen. Scholieren van de middelbare school kunnen zich hiervoor opgeven bij Joost de Bruin: joostpkwr@hotmail.com. Geef je snel op want er zijn maar beperkt plaatsen beschikbaar.



Uit de kerkenraad

Twee belangrijke besluiten...

Op 22 april 2025 heeft de kerkenraad twee belangrijke besluiten genomen: in te stemmen met het voorstel van de kerkrentmeesters om de pastorie te verkopen en in te stemmen met het voorstel van de kerkrentmeesters om de begraafplaats te verzelfstandigen in een aparte stichting, los van de kerk. Het laatste voorstel vloeit voort uit de administratieve verplichting die door de landelijke kerk wordt opgelegd om de begraafplaats financieel los te maken van de kerkelijke gemeente. We mogen het vermogen van de begraafplaats, bestemd om de begraafplaats op orde te houden, niet langer bij het vermogen van de kerk op tellen, om te voorkomen dat onze gemeente zich rijk rekent met geld dat we niet voor het kerkzijn mogen gebruiken. Het voordeel van een onafhankelijke stichting is dat de kerkenraad, door het college van kerkrentmeesters, zich niet meer met het beheer hoeft bezig te houden en dat de kerk geen financieel risico meer lijdt door de exploitatie van de begraafplaats. Het nadeel zou kunnen zijn dat de protestantse begraafplaats ook

gevoelsmatig op afstand komt te staan van de kerkelijke gemeente. Dit nadeel kan bij de oprichting van de stichting worden beperkt door de opstelling van de statuten en het aanwijzen van bestuurders. Aan de kerkrentmeesters is gevraagd hiervoor voorstellen te doen.

Het besluit tot verkoop van de pastorie heeft een bewogen voorgeschiedenis. Een jaar geleden legde een unanieme kerkenraad dit als onderdeel van een toekomstplan aan de gemeente voor. De pastorie is door onderhoud en belastingwetgeving zowel voor de gemeente als voor de dominee te duur om als ambtswoning te blijven dienen. De verkoop stuitte echter op weerstand van gemeenteleden die meenden dat verhuur van de pastorie juist inkomsten voor de gemeente zou kunnen opleveren. Deze suggestie is de afgelopen tijd door de kerkrentmeesters met behulp van externe deskundigen onderzocht. De uitkomst van die onderzoeken is dat verhuur moeilijk rendabel te maken is, maar wel investeringen vergt waarvoor de gemeente een lening zou moeten afsluiten. Onze gemeente krijgt bij het jaarlijks tekort dat wij nu al op de begroting hebben van het CCCB van de landelijke kerk geen toestemming voor deze lening. Een en ander is toegelicht op de gemeenteavond van 24 maart. Dit leidt de kerkenraad ertoe om nu definitief voor de verkoop van de pastorie te kiezen. Het besluit is wederom unaniem. De verkoop is mogelijk omdat onze predikante inmiddels een eigen woning heeft gekocht en daar in de zomer met haar gezin hoopt in te trekken.

Met deze twee besluiten brengen we de financiën van onze gemeente voor de nabije toekomst op orde. Daarmee dienen we een hoger doel, om het functioneren van onze gemeente in de komende jaren veilig te stellen. Op het ogenblik zijn we nog een vitale gemeente, maar de vitaliteit komt vooral van een grote groep actieve ouderen. De kerkenraad richt zich erop om zo lang deze groep het mogelijk maakt, de komende jaren, te blijven functioneren zoals we dat gewend zijn. Dat betekent een wekelijkse kerkdienst in onze eigen kerk, een eigen predikant die regelmatig voorgaat, pastoraat doet en kringen leidt voor jong en oud. Op de iets langere termijn moeten we echter rekening houden met een kleinere gemeente die niet op dezelfde wijze kan voortbestaan.

Daarom kijken we nu ook naar de mogelijkheden voor verbreding van de exploitatie van de kerk. We

zijn daarover in gesprek met externe adviseurs en een initiatiefgroep binnen de gemeente. Ook moeten we een en ander vastleggen in een nieuwe visie voor de nabije toekomst. Daarover gaat de kerkenraad zich eerst intern verder beraden. Over beide zaken komen we in de herfst bij u terug en zal ook nader gemeente beraad volgen. Dat zal echter rond de jaarwisseling zijn en niet in september, zoals eerder gesteld.

Vanuit de diaconie



Onze eerstvolgende Meet & Eat is op woensdag 21 mei op uitnodiging van de KTS. Graag nodigen wij u van harte uit voor een bijzonder diner, georganiseerd door leerlingen van de KTS Voorhout, afdeling Horeca, Bakkerij en Recreatie (HBR). Dit in het kader van hun MDT-project (Maatschappelijke Diensttijd). Samen willen wij u een warme, gezellige en smaakvolle middag aanbieden, waarbij ontmoeting en verbinding centraal staan. Jongeren zetten zich in om u te verwennen met een heerlijk driegangendiner, met liefde bereid en geserveerd.

Datum diner: • Woensdag 21 mei 2025

Programma:

15.30 uur – Ontvangst met een feestelijk aperitief

16.30 uur – Start van het driegangendiner

18.30 uur – Einde van het samenzijn

Locatie: Restaurant de Jonge Garde (het schoolrestaurant van de KTS). Wij hopen van harte dat u aanwezig zult zijn bij dit mooie initiatief en kijken uit naar een warme middag vol ontmoeting, gezelligheid en natuurlijk lekker eten!

Met vriendelijke groet, Namens de leerlingen van KTS Voorhout, afdeling HBR en de organisatie van het MDT-project.

De diaconie vond dit een mooi initiatief met ontmoetingen tussen verschillende generaties. Er zijn dit keer wel kosten aan verbonden van € 10,00 (diner en 3 drankjes) per persoon. De overige kosten worden door de diaconie betaald.

Reageren voor 14 mei via de mail diakenen@dewittekerk.nl of bij de diakenen persoonlijk. Heeft u vervoer nodig dan dit graag bij de reservering vermelden. Kunt u mensen meenemen in de auto wilt u dat dan ook even aangeven.

We hopen dat velen zich aanmelden, maar vol = vol.



Op 28 maart jl. overleed onze zuster in Christus, Everdina Helena Blommers-Taal, in de leeftijd van 91 jaar.



Op 11 april jl. overleed onze zuster in Christus, Wil van der Niet-Duivenbode in de leeftijd van 77 jaar.



Op 17 april jl. overleed onze zuster in Christus, Janeke Rusch in de leeftijd van 92 jaar.

Wij gedenken hen met ontroering en respect en bidden hun kinderen, kleinkinderen, achterkleinkinderen en allen die hen missen zullen Gods nabijheid en kracht toe.

Niemand leeft voor zichzelf en niemand sterft voor zichzelf.

Wij leven en sterven voor God onze Heer, aan Hem behoren wij toe.

Graag bezoek ontvangen?

Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling en/of de predikant zou willen spreken bij u thuis, of, als u opgenomen bent, in het ziekenhuis of verpleeghuis. Dat is prima, en dat doen zij graag. Het is fijn als u - of één van uw naasten - ons dat laat weten. Laat het weten aan: Siebren Miedema, per telefoon of via whatsapp: 06-48 070 619

Overlijdensteentje in handen

Bij het overlijden van een gemeentelid wordt een wit steentje met de naam gemaakt. Rindert Venema heeft hiervoor twee handen uit hout gesneden, een mooi kunstwerkje dat sinds kort op de tafel voor in de kerk ligt. Dit is een geschenk van een gemeentelid bij gelegenheid van het 5-jarig jubileum van onze predikant. Op deze handen worden de steentjes gelegd, een symbolisch gebaar dat voor troost mag zijn voor degenen die in verdriet achterbleven. De steentjes blijven liggen tot het eind van het kerkelijk jaar.



Mevr. J.A.M. Bouwmeester-van Duijn hoopt op 4 mei haar 85^{ste} verjaardag te vieren.
Zij woont Groenewege 66, Noordwijkerhout.



Mevr. F.H. Van Vliet-van Vliet hoopt op 19 mei haar 80^{ste} verjaardag te vieren.
Zij woont Pilarenlaan 4 K34, Noordwijkerhout.



Mevr. G.L. Van der Zwaai-Benedictus hoopt op 26 mei haar 80^{ste} verjaardag te vieren.
Zij woont Liduinalaan 29, Noordwijkerhout.



Dhr. en mevr. Leenheer hopen op 9 mei hun 55-jarig huwelijk te vieren.
Zij wonen Engelse Tuin 5, Noordwijkerhout.



Dhr. en Mevr. Duivenvoorden hopen op 20 mei hun 50-jarig huwelijk te vieren.
Zij wonen Zeestraat 81, Noordwijkerhout.



Dhr. en Mevr. Tetteroo hopen op 22 mei hun 55-jarig huwelijk te vieren.
Zij wonen Julianastraat 1A, Noordwijkerhout.



Dank voor de mooie bos bloemen die Siebren Miedema vanmorgen kwam brengen naar aanleiding van mijn 80^{ste} verjaardag.

Groet van Jan Plug.



Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen, voor mijn verjaardag.
Nel van Soeren



Dodenherdenking op 4 mei

Op zondag 4 mei organiseert de Oranjevereniging in samenwerking met de gemeente Noordwijk, de jaarlijkse Dodenherdenking. De herdenking begint om 18.45 uur in de St. Jozefkerk, waar we stilstaan bij de offers die zijn gebracht voor onze vrijheid, met als jaarthema '80 jaar Vrijheid', ter gelegenheid van het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. Een van de sprekers is dominee E. Mandemaker.

Na de herdenking in de kerk zal er een stille tocht plaatsvinden naar het oorlogsmonument bij het voormalige gemeentehuis, waar om 20.00 uur twee minuten stilte wordt gehouden, gevolgd door de kranslegging.

De kerk opent om 18.30 uur en de herdenking begint om 18.45 uur. Iedereen is van harte welkom om samen de vrijheid te herdenken en de herinnering levend te houden.

Bevrijdingsfeest op 5 mei



**NOORDWIJKERHOUTSE
ORANJEKOERIER**
Maandag 5 mei 2025
Bevrijdingsfeest op De Brink
van 10.00 tot 19.00 uur

- ✦ Nostalgische kermis
- ✦ Keep them Rolling
- ✦ Bevrijdingsvuur - NSL
- ✦ Theater, verleden naar heden
- ✦ Oliebollen
- ✦ Oud-Hollands snoep
- ✦ Optredens
- ✦ Tentoonstelling NoVaTo
- ✦ Historische vliegtuigen
- ✦ Photobooth met legerjeep
- ✦ Vrijheidssnoep
- ✦ NK Klootgooien
- ✦ Groot filmscherm
- ✦ Oud-Hollandse kinderspelletjes
- ✦ Horecaplein
- ✦ Rondrit in een leger jeep
- ✦ Live muziek

Schrijfcafé in de Witte Kerk



Op woensdag 21 mei 2025 is er weer een schrijfcafé in de Witte Kerk.

Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet om dat je een boek gaat schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of het niet bestaat. Door middel van allerlei korte opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste

verhalen en gedachten op papier. Heel verrassend wat er soms zomaar op papier komt. Ze zijn alleen voor jezelf, maar als je wilt mag je ze ook delen met elkaar. Het schrijfcafé is onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen.

Kom je een keertje mee doen? Iedereen is welkom. Je kunt één keer komen, altijd of af en toe: het is een open café, op een speciale plek in het hart van ons dorp. In de Witte Kerk van Noordwijkerhout. Van tevoren opgeven is wel gewenst. E-mail: info@vriendenvandewittekerk.nl of bel naar Nel 0252-373719.

Wanneer: 21 mei 2025 van 9.30 tot 11.30 uur.
Prijs: € 10,00 per keer, dat is inclusief koffie of thee. De opbrengst komt geheel ten goede aan 'de Stichting Vrienden van de Witte Kerk'.

Flowerevent in de kerk

Start van het Flowerevent. Thema dit jaar was: 'Heel Noordwijkerhout bakt'.



**Kopij voor de volgende Nieuwsbrief
graag inleveren
vóór 20 mei 2025 naar:
nieuwsbrief@dewittekerk.nl**

Kerkdiensten gemeente Noordwijk

4 mei

Oude Jeroenskerk - 10.00 uur

Ds. A.A. Van Houwelingen



Ds. Fulco de Vries Bouwstra Bijeenkomst in MtZ
voorafgaand aan de kranslegging (oecumenisch)
Aanvang 18.45 uur



11 mei

Buurtkerk – 10.00 uur - Ds. Fulco de Vries Bouwstra



Oude Jeroenskerk - 10.00 uur - A. Alblas, Oegstgeest



Oude Jeroenskerk - 19.00 uur - Vesper

Ds. Fulco de Vries Bouwstra



18 mei

Buurtkerk - 10.00 uur - A. Sterrenburg, Voorburg



Oude Jeroenskerk - 10.00 uur - Pastor Joost de Bruijn
(Voorbereid met Jeugdplatform)



25 mei

Buurtkerk - 10.00 uur - W. Hollart



Oude Jeroenskerk - 10.00 uur - P.J. van der Ende



De Witte Kerk

Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout

Predikant -

Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman

Herenweg 3 - 2211 CA - tel. 347493 of

06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl

Voorzitter

Gerrit Goedhart, tel. 06-42 03 86 84

goedhartg@gmail.com

Scriba

Ans Korver - Breeland 70a, De Zilk - tel. 520631

scriba@dewittekerk.nl

Ouderlingen

ouderlingen@dewittekerk.nl

Kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl

NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente
van Noordwijkerhout en De Zilk

Diaconie

diakenen@dewittekerk.nl

NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk

Vertrouwenspersonen Noordwijkerhout

Liesbeth van Gulik - tel. 06-12 10 51 32

liesbethvangulik@ziggo.nl

Siebrin Miedema - 06-48 07 06 19

s.miedema@vu.nl

Vertrouwenspersonen Noordwijk

Wendela van Zomeren – tel. 071-36 23 026

wendela.van.zomeren@live.nl

Petra Plug – tel. 06-30 11 71 93

petraplug89@gmail.com

Koster / verhuur

Jan Passchier - tel. 375107 of 06-23 12 17 91

koster@dewittekerk.nl

Beheerder begraafplaats

Bas van der Tang - tel. 375180

begraafplaats@dewittekerk.nl

Ledenadministratie

Bertine van der Vlist - tel. 377659

kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

Kopij nieuwsbrief - uitgave elke 4 weken

Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande
aan het verschijnen, sturen naar

nieuwsbrief@dewittekerk.nl