

2025

NIEUWSBRIEF

31 MAART – 28 APRIL



PROTESTANTSE GEMEENTE
DE WITTE KERK & DE ZILK
TE NOORDWIJKERHOUT

Kerkdienst gemist

De kerkdiensten kunt u, via de website www.kerkdienstgemist.nl of via www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken.

Kerkdiensten

Donderdag 3 april 2025 - 19.30 uur - Vesper

Zondag 6 april - 10.00 uur - Heilig Avondmaal

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: Diaconie / voedselbank

2^{de} collecte: verwarming

Kindernevendienst - Brigitte

Zondag 13 april 2025 - 10.00 uur - Palmzondag

Ds. S. Kurzhahn, Leiderdorp

1^{ste} collecte: Diaconie Present

2^{de} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

Kindernevendienst - Joke

Donderdag 17 april 2025 - 19.30 uur - Witte

Donderdag

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: Diaconie bloemengroet

2^{de} collecte: pastoraat en bezoek

Vrijdag 18 april 2025 - 19.30 uur - Goede Vrijdag

Ds. E. Mandemaker

Zaterdag 19 april 2025 - 19.30 uur - Stille Zaterdag

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: Diaconie kosten eigen kerkelijke gemeente

2^{de} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

Zondag 20 april 2025 - 10.00 uur - Paasmorgen

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: KIA Noodhulp

2^{de} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

Kindernevendienst - Brigitte

Zondag 27 april 2025 - 10.00 uur

Ds. A. Van Houwelingen, Noordwijk

1^{ste} collecte: Diaconie

2^{de} collecte: kerk online via kerkdienst gemist

Kindernevendienst - Esther

Voorbeden

Wenst u voor iemand gebed?

Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.

Bidstond

Elke dinsdagavond om 19.30 uur komt er een aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte Kerk. Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons doorgeven.

Dit mag u doen bij

Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38.

Vanuit de pastorie

Bij Johannes 20:19-23

Bij Johannes vallen Pasen en Pinksteren op één dag. Johannes ziet de paaservaring en de pinksterervaring als één. Ondertussen doet dit verhaal van Johannes ons een beetje vreemd aan. Er heerst een angstige, timide sfeer. Door de regels heen voel je de angst en onzekerheid die de leerlingen bevangen had. En zo was het avond geworden, die eerste dag. Maar het rijmt niet op het scheppingsverhaal, want zie, het was *niet* goed. De discipelen zaten vertwijfeld bij elkaar en tastten volledig in het duister. De nieuwe morgen blijft uit. Opgesloten hebben zij zich in hun huizen en in zichzelf. Zwijgend zitten ze bij elkaar. Wie heeft er ook woorden voor? Vroeger zou Jezus het woord genomen hebben, maar dat lijkt alweer eeuwen geleden. Jezus stem is tot zwijgen gebracht. Alhoewel? Zwijgt Jezus voorgoed? Plotseling staat Hij in hun midden: "Ik wens jullie vrede". En hij blies zijn Geest op hen.

De Geest die ons weer op de benen zet, ons uittilt boven onze angst en zorgen. Deze Geest, zo gelooft Johannes, komt ons geloof te hulp. Want het moet toch iets met deze Geest te maken hebben dat mensen, soms letterlijk met de dood in hun

schoenen, kunnen blijven zingen van Gods goedheid en trouw. Daar mogen wij, die 2000 jaar later dit verhaal horen, vertrouwen uit halen: De Geest heeft de vroege kerk op haar benen gezet en zal ook ons op de been houden om ons te wijden aan de opdracht die Jezus ons heeft meegegeven.

Karl Barth, één van de grootste theologen van de twintigste eeuw, heeft op treffende wijze de betekenis van het paasgebeuren voor mensen van nu onder woorden gebracht. Rijen boeken staan op zijn naam, maar in wezen schrijft hij maar over één ding: het grote visioen dat hij gezien heeft, de regenboog als teken van Gods trouw aan de mensen. Voor regenboog kunnen we ook lezen 'verbond': het verbond dat God in Noach met de mens sloot en dat Hij in Jezus gestalte gaf. Barth is steeds maar bezig om te vertellen over die regenboog die hij ziet en te vragen of anderen hem ook zien en die staande houdt dat hij er echt is, ook wanneer geen mens naar hem omkijkt. Toen Barth werd gevraagd hoe het paasgebeuren van zo'n 2000 jaar geleden betekenis kan hebben voor mensen twintig eeuwen later, antwoordde hij dat het stellen van deze vraag een vlucht is voor de echte kwestie. In feite, zo zegt Barth, veronderstelt deze vraag geen opstanding! Want, wie gelooft in de opstanding van Jezus, gaat ervan uit dat hij leeft, ook nu nog, vandaag. En wanneer je daarmee rekent dan is er geen sprake van een tijds kloof, maar dan is Jezus de Levende in ons midden door wiens Geest wij ons ook vandaag aangeraakt weten.

En dat is wat Johannes ons met zijn paasverhaal dat vertelt van Pinksteren wil duidelijk maken. Jezus leeft en heeft als teken van zijn aanwezigheid zijn Geest, zijn adem over ons uitgeblazen. Zo spreekt Hij ons moed in. "Wees niet bang de dingen te doen die ik van je vraag. Verlies de moed niet, en ga aan de slag, want zie; ik ben met je al de dagen van je leven."

Interimopleiding

Op 14 en 15 april zal ik vanwege de opleiding tot interimpredikant opnieuw op Hydepark verblijven. Ik ben dan beperkt beschikbaar voor het gemeentewerk.

Avondgebed 10 april

Het avondgebed van 10 april komt wegens het bloemencorso helaas te vervallen. Het is niet

mogelijk de openingstijden op deze avond nog te veranderen.

Ds. E. Mandemaker

Uit de kerkenraad

Op maandagavond 24 maart hebben we een tweede gemeenteberaad gehouden over de financiële positie en de toekomst van onze gemeente. Er was weer een behoorlijke opkomst.



Op de eerste avond op 21 oktober 2024 is door een aantal gemeenteleden bezwaar gemaakt tegen het plan om de pastorie te verkopen. Beter zou zijn die te verhuren, zodat die geld op zou kunnen leveren voor de gemeente. Deze optie is in de afgelopen tijd door de kerkrentmeesters met behulp van makelaars, een duurzaamheidsadviseur, een bouwadviseur en een accountant onderzocht. Kerkrentmeester Rindert Venema heeft de onderzoeksresultaten toegelicht. Een optie was een gedeeltelijke verduurzaming (vooral isolatie) met een lagere huuropbrengst, de andere was een volledige verduurzaming met een hogere huuropbrengst. Met onderhoud, zoals een nieuwe badkamer, zou het ene een investering vergen van € 140.000 het andere een investering van € 230.000. Daar zouden we een hypotheek voor moeten nemen. Nog afgezien van de vraag of dit rendabel te maken is. Bij de huidige financiële positie van de gemeente krijgen we daar geen toestemming voor van de landelijke kerk. Het Classicaal College voor de Behandeling van Beheerszaken geeft bij ons tekort geen toestemming voor leningen voor vastgoed als de pastorie. Dat maakt dat verkoop van de pastorie als enige optie overblijft. Dat kan wanneer onze predikant en haar gezin rond de zomer hun nieuwe eigen woning betrekken en wanneer de kerkenraad op voordracht van de kerkrentmeesters tot verkoop besluit. Vanuit de gemeente werden nog twee opties voor behoud van de pastorie geopperd:

een fondswerving voor de investering in plaats van een lening en het bekostigen van een stapsgewijze verbouwing uit de exploitatie als Bed en Breakfast. Het bezwaar tegen het eerste is dat we de fondswerving beter voor de kerk zelf kunnen reserveren en het bezwaar tegen het tweede is dat het lange tijd niets voor de gemeente oplevert, terwijl we toch echt een structureel tekort op de begroting moeten oplossen om de komende jaren te kunnen blijven functioneren zoals we dat gewend zijn.

Het tweede deel van de avond hebben we onder leiding van kerkadviseur Jan Boer, die een regelmatige bezoeker van onze diensten is, gesproken over de toekomst van onze kerk. Velen verwachten verdere krimp en vergrijzing, maar hopen ook op het behoud van onze zondagse kerkdiensten met onze eigen predikant. De onderlinge ontmoeting en het openstaan voor nieuwe aanwas die we nog regelmatig mogen begroeten, maken dat we ons een vitale gemeente voelen en nog volop geloven in het voortbestaan van de Witte kerk als eigen plek van viering en eredienst. Daarnaast waarderen we de samenwerking met Noordwijk, die zich de afgelopen tijd voorspoedig heeft ontwikkeld op onder andere het jeugd- en toerustingswerk.

Belangrijk om te vermelden is dat Bas van der Tang namens de initiatiefgroep heeft verteld dat er volop ideeën worden ontwikkeld voor de nodige verbreding van de exploitatie van de kerk. Wanneer de kerkenraad eenmaal heeft besloten over de pastorie, zullen we daar al onze aandacht op richten.

Mensen die geïnteresseerd zijn in de presentatie van Rindert Venema en het rapport van de accountant kunnen dat kenbaar maken middels een e-mail naar kerkrentmeesters@dewittekerk.nl.

Gerrit Goedhart, voorzitter

Verantwoordelijkheid

Als ik dit stukje schrijf is het de dag na de gemeenteavond over de (Financiële) toekomst van de Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en De Zilk.

Ik ben in de pauze weggaan. Maar wat me bijstaat van voor de pauze is dat er over van alles en nog wat is gesproken; over de pastorie, het kerkgebouw maar dat de Vrijwillige Bijdrage vrijwel niet aan de orde is

geweest. En daar wil ik toch graag de aandacht voor vragen.

De Vrijwillige Bijdrage is ca. € 80.000 per jaar. Onze kerkgemeenschap heeft ongeveer 250 belijdende leden. Ik ga er gemakshalve van uit dat vrijwel uitsluitend de belijdende leden de Vrijwillige Bijdrage betalen. Dat komt dan neer op ca. € 320 per belijdend lid.



Hierbij moet worden aangetekend dat een beperkt aantal leden aanzienlijk meer bijdraagt. De conclusie die je dan ook kunt trekken is dat de overgrote meerderheid van de belijdende leden aanzienlijk minder dan € 320 per jaar bijdraagt.

Laten we een bijdrage van € 320 of minder eens in een perspectief plaatsen.

Het modale netto jaarinkomen in Nederland bedraagt ca. € 35.000. In het verleden werd een richtlijn van 2% gehanteerd voor het bepalen van de Vrijwillige Bijdrage. Of die richtlijn nog steeds wordt gehanteerd weet ik niet.

Maar als we die toepassen dan zou de jaarlijkse bijdrage per belijdend lid ca. € 700 moeten zijn. Nu weet ik ook wel dat er allerlei omstandigheden zijn die het lastig, zo niet onmogelijk maken aan die norm te voldoen. Maar het kan toch niet zo zijn dat dat opgaat voor het merendeel van onze belijdende leden?

Gaat het hier niet veel meer om prioriteiten?

Wat me opvalt als het over de financiën van de kerk gaat en dat was op de gemeenteavond niet anders, is dat we de oplossing voor de financiële problemen graag zoeken buiten onszelf. Laten we bijv. het kerkgebouw beter gaan exploiteren en ook de Noordwijkerhouters, niet kerkleden, hierbij betrekken enz. Ik sluit niet uit dat dat kansen biedt alhoewel ik twijfels heb over de continuïteit. En ook

moet ik er niet aan denken dat we financieel afhankelijk worden van de lokale horeca of middenstand.

Als de kerkgemeenschap in Noordwijkerhout ons lief is en dan denk ik niet in de eerste plaats aan het kerkgebouw dat ook mij dierbaar is, laten we dan vooral zelf de financiële verantwoordelijkheid nemen voor de kerk.

Tot slot. Ook ik weet dat de ontkerkelijking in Noordwijk nog wel even zal blijven doorgaan en dat het aantal belijdende en dus betalende leden zal afnemen. Je hoeft daar zondags alleen maar voor naar de grijze kopjes in de kerk te kijken. En daar zal, ook als er andere inkomstenbronnen worden aangeboord, niet tegen opgebokst kunnen worden. Maar ik roep de leden van de kerk op zelf de verantwoordelijkheid te nemen voor de Kerkgemeenschap van nu in Noordwijkerhout. En laat de toekomst maar over aan de leden van later en niet in de laatste plaats aan de Heer van de kerk.

Sam Pranger

Nieuws uit de provincie

De provincie Zuid-Holland heeft belangstelling voor onze kerk. Niet alleen ondersteunen ze ons met de aanvraag voor de DUMAVA-subsidie, ook monumentenwacht kijkt graag mee.

De subsidieregeling DUMAVA richt zich op het verduurzamen van maatschappelijke gebouwen met als doel het verminderen van energieverbruik en CO₂-uitstoot.



Graag bezoek ontvangen?

Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling en/of de predikant zou willen spreken bij u thuis, of, als u opgenomen bent, in het ziekenhuis of verpleeghuis. Dat is prima, en dat doen zij graag. Het is fijn als u -

- of één van uw naasten - ons dat laat weten. Laat het weten aan: Siebren Miedema, per telefoon of via whatsapp: 06-48 070 619



Open Kerk

Zondag 16 maart was er weer een mooie start met de gastvrouwen/gastheren van de 'open kerk' met een lunch en gezellig bijpraten!



Vanaf zaterdag 14 april jl. is de kerk weer open op de maandag en zaterdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur.

Er zitten dan gastvrouwen en gastheren klaar om bezoekers te ontvangen. Toeristen die de kerk komen bezichtigen, mensen die even binnenlopen om rustig even in het stiltehoekje te zitten of die gewoon even binnenlopen voor een kopje koffie of een praatje. Vooral toeristen willen graag iets over de kerk en de geschiedenis te weten komen. Daarvoor liggen er foldertjes in drie talen voor ze klaar, maar ook vertellen onze gastheren en gastvrouwen er graag over. Afgelopen tijd is al gebleken dat er heel veel belangstelling voor is. Als de deur van de kerk open staat voelen mensen zich ook vrij om er even binnen te lopen. De kerk zal tot en met september de deuren op deze dagen openhouden en we verwachten nog heel veel 'inloop'.

Dank!!

Lieve gemeenteleden,

Ik wil jullie hartelijk danken voor de betrokkenheid die jullie toonden bij het overlijden van Anne, mijn dierbare echtgenoot.

De bloemen die ds. Esmeralda thuisbracht, het fijne gesprek dat we voerden, haar aanwezigheid bij de dienst in Oegstgeest en daarnaast veel warmte en aandacht van jullie.

Dit alles heb ik als heel bijzonder ervaren. Ikzelf voel mij erg met jullie allen verbonden en wij zullen elkaar beslist vaker zien want jullie zijn 'dichtbij'.

Hartelijke groet,
Ria Schultheiss.



Dhr. A. Meeldijk hoopt op 9 april zijn 85^{ste} verjaardag te vieren. Hij woont Zilkerduinweg 129, De Zilk.



Mevr. A.C. van der Sleet-van der Zwart hoopt op 10 april haar 91^{ste} verjaardag te vieren. Zij woont Van Wijckersloothplein 1, Oegstgeest.



Mevr. G.P. Aartse-van der Meij hoopt op 28 april haar 85^{ste} verjaardag te vieren. Zij woont Pilarenlaan 4 B22, Noordwijkerhout.



Bedankt voor de prachtige bloemen die Annelies Venema bij mij bracht voor mijn verjaardag!

Alvast bedankt!
Groetjes Cock v.d. Sleet



De Witte Kerk is van alle Noordwijkerhouters

Tijdens de gemeenteavond in oktober 2024 hebben een paar gemeenteleden het initiatief genomen om een werkgroep te vormen en een plan te maken om onze kerkelijke gemeente financieel te steunen.

Daarmee wil de werkgroep niet alleen het voortbestaan van de Witte Kerk waarborgen, maar ook de rol van de kerk als verbindend element in de Noordwijkerhoutse gemeenschap te behouden en te versterken.

Het gaat vooral over het ontwikkelen van activiteiten en het betrekken van alle Noordwijkerhouters bij de Witte Kerk. Het is aan de kerkenraad om over de plannen een besluit te nemen.

Voor wie interesse heeft in het plan, mail naar wittekerk.werkgroep@gmail.com, dan sturen we dit toe.

Geef voor de solidariteitskas

Kerken uit het hele land dragen bij aan de Solidariteitskas. Dit is verplicht!

Met een vast bedrag per gemeentelid per jaar ondersteunen gemeenten elkaar om levendig en krachtig midden in de wereld te staan.

Aan vernieuwende ideeën ontbreekt het gemeenten niet, maar soms wel aan geld.

Voor hen is er de Solidariteitskas.

Dit jaar hebben wij voor het eerst zelf een beroep gedaan op deze Solidariteitskas.

Met deze financiële ondersteuning hebben wij namelijk het adviesbureau Kaader opdracht kunnen

geven om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om de Witte Kerk voor meer dan alleen de erediensten enz. te gebruiken, dus de verhuurmogelijkheden te onderzoeken.

Uw bijdrage

Mogen wij rekenen op uw solidariteit en uw bijdrage? Als u een bijdrage kunt missen dan vragen wij u om een bijdrage van € 10,00 per persoon. U kunt dit bedrag overmaken op rekening NL66RAB00346903750 t.n.v. Protestantse Gemeente te Noordwijkerhout en De Zilk onder vermelding van Solidariteitskas 2025
De kerkrentmeesters



Grote schoonmaak

Na het bloemenspektakel is het echt de hoogste tijd om de kerk helemaal schoon te maken.

We hebben deze grote schoonmaak gepland op dinsdagochtend 15 april. We starten om 9.00 uur met koffie en wat lekkers.

Komt u helpen? Immers vele handen maken licht werk en met elkaar is het ook nog eens veel leuker!! Er zijn schoonmaakmiddelen, maar het is fijn als u uw eigen emmer e.d. meeneemt.

Koster Jan en de kerkrentmeesters



Schrijfcafé in de Witte Kerk

Op woensdag 16 april 2025 is er weer een schrijfcafé. Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet om dat je een boek gaat schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of het niet bestaat. Door middel van allerlei korte opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste verhalen en gedachten op papier. Heel verrassend wat er soms zomaar op papier komt. Ze zijn alleen voor jezelf, maar als je wilt mag je ze ook delen met elkaar. Het schrijfcafé is onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen.

Kom je een keertje mee doen? Iedereen is welkom. Je kunt één keer komen, altijd of af en toe: het is een open café, op een speciale plek in het hart van ons dorp: in de Witte Kerk van Noordwijkerhout.

Van tevoren opgeven is wel gewenst.

E-mail: info@vriendenvandewittekerk.nl of bel naar Nel 0252-373719.

Wanneer: woensdag 16 april 2025 van 9.30 tot 11.30 uur, zie ook onze agenda op www.vriendenvandewittekerk.nl

Prijs: €10,- per keer, dat is inclusief koffie of thee.

De opbrengst komt geheel ten goede aan 'de Stichting Vrienden van de Witte Kerk'.

**Kopij voor de volgende Nieuwsbrief
graag inleveren
vóór 22 april 2025 naar:
nieuwsbrief@dewittekerk.nl**

Kerkdiensten gemeente Noordwijk

6 April

Buurtkerk - 10.00 uur - Ds. Axel Wicke

☞ ☞ ☞

13 April

Buurtkerk – 10.00 uur - Ds. Fulco de Vries Bouwstra

Oude Jeroenskerk - 19.00 uur - Vesperdienst

☞ ☞ ☞

Buurtkerk – 10.00 uur - Ds. Fulco de Vries Bouwstra

☞ ☞ ☞

17 April

Witte Donderdag - Oude Jeroenskerk – 19.30 uur

Ds. Fulco de Vries Bouwstra – Heilig Avondmaal

18 April - Goede Vrijdag - Oude Jeroenskerk –

19.30 uur - Ds. Fulco de Vries Bouwstra

☞ ☞ ☞

19 April - Stille zaterdag - Oude Jeroenskerk –

22.00 uur - Ds. Axel Wicke

☞ ☞ ☞

20 April – 1^{ste} Paasdag

Buurtkerk – 10.00 uur - Ds. Axel Wicke

Oude Jeroenskerk – 10.00 uur -

Ds. Fulco de Vries Bouwstra

☞ ☞ ☞

27 April - Oude Jeroenskerk – 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker, Noordwijkerhout

De Witte Kerk

Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout

Predikant -

Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman

Herenweg 3 - 2211 CA - tel. 347493 of

06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl

Voorzitter

Gerrit Goedhart, tel. 06-42 03 86 84

goedhartg@gmail.com

Scriba

Ans Korver - Breeland 70a, De Zilk - tel. 520631

scriba@dewittekerk.nl

Ouderlingen

ouderlingen@dewittekerk.nl

Kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl

NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk

Diaconie

diakenen@dewittekerk.nl

NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk

Vertrouwenspersonen Noordwijkerhout

Liesbeth van Gulik - tel. 06-12 10 51 32

liesbethvangulik@ziggo.nl

Siebrin Miedema - 06-48 07 06 19

s.miedema@vu.nl

Vertrouwenspersonen Noordwijk

Wendela van Zomeren – tel. 071-36 23 026

wendela.van.zomeren@live.nl

Petra Plug – tel. 06-30 11 71 93

petraplug89@gmail.com

Koster / verhuur

Jan Passchier - tel. 375107 of 06-23 12 17 91

koster@dewittekerk.nl

Beheerder begraafplaats

Bas van der Tang - tel. 375180

begraafplaats@dewittekerk.nl

Ledenadministratie

Bertine van der Vlist - tel. 377659

kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

Kopij nieuwsbrief - uitgave elke 4 weken

Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande aan het verschijnen, sturen naar

nieuwsbrief@dewittekerk.nl

