

2024

NIEUWSBRIEF

24 JULI – 26 AUGUSTUS



PROTESTANTSE GEMEENTE
DE WITTE KERK & DE ZILK
TE NOORDWIJKERHOUT

Kerkdiensten

De kerkdiensten kunt u, via de website www.kerkdienstgemist.nl of via www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken.

Zondag 4 augustus 2024 - 10.00 uur

Ds. A. Alblas, Oegstgeest

1^{ste} collecte: Diaconie

2^{de} collecte: Kosten eigen kerkelijke gemeente
Kindernevendienst - Brigitte

Zondag 11 augustus 2024 - 10.00 uur

Ds. J. Leeffers, Munstergeleen

1^{ste} collecte: Kerk in Actie - Pakistan

2^{de} collecte: onderhoud orgel
Kindernevendienst - Esther

Zondag 18 augustus 2024 - 10.00 uur

Ds. A. Bosma, Den Haag

1^{ste} collecte: diaconie

2^{de} collecte: Kosten eigen kerkelijke gemeente
Kindernevendienst - Janneke

Zondag 25 augustus - 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: muziekvereniging Harpe Davids

2^{de} collecte: onderhoud gebouwen
Kindernevendienst - Marijke

Voorbeden

Wenst u voor iemand gebed?

Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.



Bidstond

Elke dinsdagavond om 19.30 uur komt er een aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte Kerk.

Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons doorgeven. Dit mag u doen bij Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38.

Vanuit de pastorie

Erfenis (bij 1 Petrus 1:3-9)

Ja, ja, ik weet het: praten over een erfenis is nu niet bepaald een luchtig vakantie onderwerp, dus als u lekker in uw tuin van het zonnetje zit te genieten, of zit weg te waaien op een camping, dan zal dit onderwerp u niet direct in een vakantiestemming brengen. Maar het is niet anders. Arco en ik hebben met zijn broer en zus afgelopen week afscheid genomen van het huis waar mijn schoonouders na hun trouwen hun hele leven woonden. Arco is er geboren en getogen en ook ik heb vanaf onze verkeringstijd menig uurtje daar doorgebracht. Het huis is leeg, schoon en klaar voor een nieuwe eigenaar, die met zijn twee jongetjes staat te trappelen om daar een gelukkige periode te beleven. Na het poetsen en boenen, hebben wij de sierraden van mijn schoonmoeder verdeeld. Dat was blijven liggen, maar eens moet het er van komen, dus dan maar nu. Ik heb een armbandje geërfd. Een close-for-ever armband die mijn schoonvader nog kocht in Middelburg en die mijn schoonmoeder meer dan veertig jaar gedragen heeft, tot de schakels zo dun geworden waren dat hij brak. Met die armband om haar pols kwamen haar kinderen ter wereld, heeft ze haar ouders

verzorgd en heb ik haar leren kennen. Die armband kent dus een geschiedenis van een heel leven. En nu heb ik hem laten opknappen en draag ik hem om mijn pols. Mijn moeder draag ik om mijn hals, met Arco's hanger eraan, mijn schoonmoeder om mijn arm. Dichtbij. Herinneringen, opgeborgen in een gouden sieraad.

In onze tekst spreekt Petrus van een erfenis, kostbaarder dan goud. Een eeuwige, onvergankelijke erfenis, nog mooier dan mijn sieraad. Blijdschap en vreugde straalt door zijn brief heen. Bijzonder is dat, dat een erfenis niet beladen hoeft te zijn, maar vreugde schenkt en hoop. Je hoeft maar een ding te doen, zegt Petrus. Zoek het contact met Jezus en laat je door de heilige Geest volstromen met Zijn opstandingskracht. Dan kunnen er prachtige dingen gebeuren in je leven. Hoop, tegen alle vergankelijkheid in. Mooi is dat, hoop als levensader door het bestaan. Hoop, dwars door een lach en een traan. Een nalatenschap waar we nu al van mogen genieten. Daarbij valt mijn armband in het niet.

Erfenissen, ze zijn er om herinneringen op te halen, om te koesteren, zuinig mee om te gaan, maar evenzeer om een nieuwe geschiedenis mee te schrijven. Vooruitkijken zegt de bijbel, niet stilstaan en achterom zien. Je bent immers op weg naar die hemelse erfenis. Die eeuwig is en vreugde schenkt. Of zoals Petrus het zo mooi verwoordt: "Hemelse vreugde, omdat u het einddoel van uw geloof bereikt, uw redding."

Ds. Esmeralda Mandemaker

Ter info

Ds. Mandemaker is 4 weken met vakantie. Voor bijzonderheden kunt u contact opnemen met mevr. A. Korver, tel. 06-27 46 89 86.



Voor in uw agenda

Geachte gemeenteleden,

Begin juni hebt u allemaal het door de kerkenraad voorgestelde **toekomstplan voor onze gemeente** in uw mailbox of brievenbus gekregen, met de uitnodiging om hierover op zondag 7 juli met de kerkenraad te spreken. Deze bijeenkomst is afgelast.

Wij nodigen u nu uit voor een nieuw gemeenteberaad in de voorbereiding op de begroting voor het volgend jaar.

Dit beraad zal gehouden worden op **maandagavond 21 oktober**.

Hieronder leest u meer over het kader van deze bespreking.

De kerkenraad heeft bij de vaststelling van de begroting voor dit jaar de kerkrentmeesters om een plan gevraagd, omdat de begroting een naar het zich laat aanzien structureel tekort heeft van € 50.000,00. De reserve van € 380.000 is niet bedoeld en niet voldoende om het tekort structureel aan te vullen. Bovendien zullen op termijn van tien jaar de inkomsten uit de ledenbijdrage, naar de gemiddelde levensverwachting genomen, halveren omdat de helft van de bijdragen van de 70+ leden komt.

De Wittekerkgemeente heeft drie kostenposten: de kerk, de predikantsplaats en de pastorie. De afgelopen jaren zijn al stappen gezet om de kerk door verhuur beschikbaar te maken voor activiteiten buiten de eigen kerkelijke gemeente om. De vrienden van de Witte kerk spelen daarbij ook een rol. De verhuur wordt geregeld door de koster. Er wordt gewerkt met monumentensubsidies voor het onderhoud. Bij de aanstelling van onze huidige predikant is de formatie teruggebracht van een hele naar 0,8 predikantsplaats.

De pastorie is door de kerkrentmeesters sober onderhouden. Er zijn nog geen

duurzaamheidsmaatregelen getroffen. Voordat de huidige predikant de woning betrok is de keuken vernieuwd, maar het overige sanitair niet. De predikant en haar man hebben zelf het schilderwerk binnen gedaan, maar de buitenkant moet binnenkort weer een keer worden aangepakt. Door de oververhitte woningmarkt heeft het pand in de afgelopen jaren een waardestijging van € 400.000 doorgemaakt. Deze waardevermeerdering telt door in de belasting op het pand, maar ook in de belasting op het inkomen van de predikant. De waardestijging levert dus extra kosten op. Omdat voor wijzigingen in haar aanstelling of woonvoorziening de medewerking van de predikant nodig is, hebben de kerkrentmeesters met de predikant en haar man overlegd. Uit dit overleg is een verrassend plan voortgekomen, dat de kerkenraad uit enthousiasme meteen aan de gemeente heeft voorgelegd. De bedoeling was over dit plan met u te spreken op een gemeenteberaad op 7 juli na de dienst.

Op het plan zijn naast vele positieve mondelinge reacties, negen schriftelijke reacties binnengekomen, waarvan een met procedurele vragen, twee positief en zes negatief. De bezwaren richtten zich tegen de verkoop van de pastorie, tegen het project om de middengroepen meer bij de gemeente te betrekken en de daaraan gekoppelde uitbreiding van de aanstelling van de predikant en tegen de snelheid waarmee de gemeente met het plan werd geconfronteerd. Van de negatieve reacties waren er drie van dusdanige aard, dat dominee Mandemaker en haar man hebben besloten zich uit het plan terug te trekken. De wens om de pastorie te verlaten, komt niet van hen.

De kerkenraad heeft daarom het gemeenteberaad op 7 juli afgelast en op 8 juli besloten het probleem rond het begrotingstekort en de kosten van de pastorie aan de gemeente voor te leggen bij de aanvang van de volgende begrotingsbehandeling. De datum die hiervoor is gekozen is maandagavond 21 oktober.

Wij verzoeken u deze datum vast in uw agenda te noteren.

Namens de kerkenraad,
Gerrit Goedhart, voorzitter



Op 19 juni. jl. is overleden onze zuster in Christus, Catharina Christina Maria Vliegthart-van der Voort - Carola - in de leeftijd van 61 jaar.

Carola was een levensgenieter, een mensenmens en velen kennen haar van haar praktijk aan huis, waar ze een luisterend oor bood aan vele trouwe klanten. Ze hield van haar gezin, haar man Piet, haar kinderen Roy met Femke, Jake met Rinske en haar kleinkinderen Isa, Rosa en Bram en hoopte nog lang van hen en met hen te kunnen genieten. Maar op 19 juni moest zij het leven loslaten. Ze is thuis, omringd door haar gezin, rustig heengegaan.

Op zaterdag 22 juni namen wij afscheid van haar, in de Witte Kerk in een dienst ter nagedachtenis van haar leven.

Vanuit de diaconie

Ook deze maand hebben we weer een vol krat met producten naar de Voedselbank kunnen brengen. Namens de diaconie en de voedselbank hartelijk dank. Nu zijn er ook mensen die geen gebruik van de voedselbank kunnen of willen maken, maar die wel om hulp verlegen zitten. Door de huidige wet op de privacy heeft de diaconie geen lijst met adressen. We doen daarom een beroep op u. Weet u mensen die net 'tussen wal en schip' raken, geef het door aan de diaconie. Wij zullen dan kijken of we iets kunnen betekenen.



Op 19 juli jl. is overleden onze zuster in Christus, Catharina Maria Brandhorst-van der Linden in de leeftijd van 99 jaar.

Zij woonde de laatste jaren in Munnekewij, waar zij nog met plezier gewoond heeft.

Op woensdag 24 juli jl. is haar leven herdacht en heeft de crematie plaatsgevonden.

*Niemand leeft voor zichzelf alleen
niemand sterft voor zichzelf
wij leven en sterven voor God onze Heer
aan Hem behoren wij toe.*

Verantwoording collectes juni 2024

Diaconie totaal	€ 325,40
waarvan collectebonnen	€ 3,00
contant	€ 180,40
Donkey Mobile	€ 142,00
Kerkrentmeesters totaal	€ 436,22
waarvan collectebonnen	€ 2,50
contant	€ 157,95
Donkey Mobile	€ 158,50
via Bank	€ 100,00

Gift

Van een anonieme schenker hebben we € 1.000,00 mogen ontvangen.

We zijn erg dankbaar voor deze mooie en welkome gift.

De kerkrentmeesters

Nog even ter info

Na de kerkdienst van twee juni hebben twee sprekers uitleg gegeven over het project: 'Uit de Schaduw'. Dit project wordt gesteund door de diaconie van Noordwijk en Noordwijkerhout. Kinderen met een handicap worden in Zuid-India vaak verborgen

gehouden, missen medische zorg en onderwijs door stigma's die hun beperking als een fout uit een vorig leven zien. Het zijn kinderen in de schaduw, vaak verborgen voor de omgeving. Tijdens de coronaperiode bood een school in Zuid-India kansarme kinderen onderwijs en voedselhulp. Zo kwam de school in contact met kinderen met een handicap. Vervolgens heeft de school een programma opgezet, specifiek gericht op deze kinderen, zodat ze niet langer leven in de schaduw. Dit programma wil laten zien dat elk mens van waarde is en er mag zijn. Zo komen ze uit de schaduw en mogen ze leven in het licht. Mocht u dit project willen steunen dan zijn giften welkom op de IBAN VAN DE DIACONIE Protestantse Gemeente Noordwijk: NL60 RABO 0346811708. Wilt u vermelden dat het om het project 'Uit de Schaduw' gaat? Helaas stond op de eerder uitgedeelde flyers het rekeningnummer verkeerd gedrukt. Ook kunnen er kaarsen gekocht worden voor € 2,00 per stuk. Dit geld komt geheel ten goede aan het project. Kaarsen zijn te koop in de (open) kerk of te bestellen bij Annelies Venema (diakenen@dewittekerk.nl).



Graag bezoek ontvangen?

Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling en/of de predikant zou willen spreken bij u thuis, of, als u opgenomen bent, in het ziekenhuis of verpleeghuis. Dat is prima, en dat doen zij graag. Het is fijn als u – of één van uw naasten - ons dat laat weten. Laat het weten aan: Siebren Miedema, per telefoon of via whatsapp: **06-48 070 619**.

Aftrap Maestro 2025 Harpe Davids

In de Witte Kerk in Noordwijkerhout vond woensdagavond 3 juli de officiële aftrap plaats van de Maestro-competitie 2024 – 2025. De organiserende muziekvereniging De Harpe Davids fungeerde als gastheer voor de kandidaten, de juryleden en de presentatoren.

Met plezier en met trots maken we deze week de namen bekend van de deelnemers! Uit Noordwijk zijn dat Ard Zandbergen, Anne van der Deijl en Katiche Klinkenberg. Uit De Zilk zijn dat Marco van der Star, Karin Meiland en Koen Vermeulen. Voor Noordwijkerhout staan op de bok Sjaak van den Berg, André van der Vossen en Natasja Hogervorst.



De jury wordt gevormd door Rik Pennings, Peter van den Berg en Herma van Piekeren. De presentatie wordt verzorgd door Jan Aartman (Maestro 2023) en Egbert van der Weide. Uiteraard zijn de beide dirigenten Sjaak Verloop en Paul Martens ook weer van de partij. Tijdens een geanimeerd samenzijn maakte iedereen kennis met elkaar, en met de eerste beginselen van de directie-kunst. De zeven aanwezige kandidaten kregen de partituur in handen van de muziek die zij zullen gaan dirigeren. Anne en Ard konden niet aanwezig zijn en ontvangen hun partituur op een ander moment.

De komende maanden kunnen ze zich daarin vastbijten, om die uiteindelijk op de eerste concertavond, 19 oktober a.s. in de Muze, ten gehore te brengen. Uiteraard houden we u de komende maanden op de hoogte!



Dhr. en mevr. Gorkink hopen op 6 augustus hun 55 jarig huwelijk te vieren.
Zij wonen Zilkerduinweg 177, De Zilk.



Dhr. en mevr. Keizer hopen op 15 augustus hun 50 jarig huwelijk te vieren.
Zij wonen Meander 66, Noordwijkerhout.



Bedankt Siebren! Ik zal mijn pen eens proberen; daar wordt de redactie vast niet blij van. Dus ik heb de PC er maar even bijgepakt.

Waar ik u graag in mee wil nemen, is het bezoek aan Taizé medio juli samen met mijn dochter Criz. Dit na jaren lang benieuwd te zijn geweest hoe dat daar zou zijn.

Taizé, een klein dorpje in Frankrijk met een grote oecumenische kloostergemeenschap van internationale betekenis. Drie keer per dag wordt er een gebedsviering gehouden van zo'n 40 minuten. Deze wordt bezocht door honderden mensen, allen zittende op de grond of op een gebedsbankje.



De viering bevat eigen meditatieve gezangen in meerdere talen, een Bijbeltekst die wordt voorgedragen in verschillende talen, een lange stilte en een gebed voor alle volken op aarde. De korte gezangen met mooie teksten worden meerdere malen herhaald, vullen je hart en duiken in de loop van de dag zomaar weer op. Er hangt een geheel ongedwongen sfeer en je treft jong en oud uit allerlei landen.

Wij verbleven in een B&B in een naastgelegen dorpje en hebben 3 vieringen bijgewoond. Je kan dat onaangekondigd doen. Daarnaast zijn er groepen die op de locatie een week in een tentenkamp verblijven en een programma doorlopen samen met de broeders. Heel bijzonder om te zien dat met name zoveel jongeren naar deze plek worden toegetrokken.

Ook in Nederland worden er Taizévieringen georganiseerd, waaronder in Noordwijk (iedere vrijdagavond 19.00 uur in de Buurtkerk) en in Sassenheim (maandelijks vanaf oktober).



Bij deze geef ik de pen door aan...
Suzanne Hendriks! (max 294 woorden)

Een lieve groet van Joke Meerkerk



Heel hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen die Suzanne Hendriks kwam brengen, ter ere van ons 50 jarig huwelijksjubileum! En natuurlijk willen we ook iedereen bedanken die ons een kaart heeft gestuurd!

Siebre en Detta



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Namens Ton Zandbergen heel hartelijk dank voor alle kaarten voor zijn 80^{ste} verjaardag. Hij heeft een hele mooie dag gehad.



XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Lieve gemeente,

Hartelijk dank voor de prachtige bloemen. Ik mis de kerk erg! Vooral de mensen, maar er wordt aan je gedacht. Dat doet me goed.

Hartelijke groeten,
Riet Zandbergen





Mevr. Hartzuiker-Schaap hoopt op 29 juli haar 91^{ste} verjaardag te vieren.
Zij woont Colosseum 15, Noordwijkerhout.



Mevr. H. Zandvliet-Bol hoopt op 4 augustus haar 80^{ste} verjaardag te vieren.
Zij woont Kerkstraat 32 E E, Noordwijkerhout.



Mevr. N. Plug-van der Niet hoopt op 16 augustus haar 80^{ste} verjaardag te vieren.
Zij woont Wassenaarsestraat 45, Noordwijk.



Dhr. P.A. Veninga hoopt op 25 augustus zijn 85^{ste} verjaardag te vieren.
Hij woont Clemenshof 69, Noordwijkerhout



Bericht vierdaagse

Nijmegen

Charlotte en Veerle, twee vroegere Witte Kerk catechisanten, doen mee met de Nijmeegse wandel 4Daagse. 'Blik op Noordwijkerhout' stond langs de kant in Groesbeek.

'Ga uit je pan' op reis!

Ons succesvolle kook- en bakevenement 'Ga uit je pan' verlegt de grenzen!
Op **26 oktober** organiseren de Vrienden van de Witte Kerk samen met de KTS in Voorhout voor de 4^{de} keer deze culinaire wedstrijd. Er zijn prachtige prijzen te winnen, waaronder de fantastische 'Ga uit je pan wisselbeker'. Nieuw dit jaar is dat de jeugdige deelnemers tot 14

jaar apart beoordeeld worden. De winnaar uit deze leeftijdscategorie ontvangt de speciale jeugdwisselbeker van de KTS. Als kers op de taart mag iedere deelnemer meedoen aan de workshop die de KTS verzorgt in Voorhout.

Hou je van koken of bakken en reizen? Doe dan mee. Het thema is dit keer vakantie. In de breedste zin van het woord. Maak een gerecht waarin jouw favoriete vakantiebestemming een rol speelt. Dat mag ver weg zijn, maar ook (heel) dichtbij. Laat je smaakpapillen inspireren door jouw favoriete plekje. Dat mogen de ingrediënten zijn die daar vandaan komen, of een gerecht geïnspireerd op de plaatselijke lekkernij of een taart die jouw favoriete vakantieplekje verbeeldt (rotsen, water, strand, kerkje, gebouw, pretpark, bos, je eigen achtertuin enz.).

Dus... ga lekker op vakantie en neem je culinaire ideetjes in de koffer mee terug. En bedenk: de opbrengst van deze dag gaat naar het onderhoud van de favoriete plek van heel veel mensen, de Witte Kerk.

Organisatie: Stichting Vrienden van de Witte Kerk
info: www.vriendenvandewittekerk.nl
e-mail: info@vriendenvandewittekerk.nl



Kopij voor de volgende Nieuwsbrief graag inleveren vóór 20 augustus naar: nieuwsbrief@dewittekerk.nl

De Witte Kerk

Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout

Predikant -

Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman
Herenweg 3 - 2211 CA - tel. 347493 of
06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl

Voorzitter

Gerrit Goedhart, tel. 06-42 03 86 84
goedhart@gmail.com

Scriba

Ans Korver - Breeland 70a, De Zilk - tel. 520631
scriba@dewittekerk.nl

Ouderlingen

ouderlingen@dewittekerk.nl

Kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl
NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente
van Noordwijkerhout en De Zilk

Diaconie

diakenen@dewittekerk.nl
NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk

Vertrouwenspersonen Noordwijkerhout

Liesbeth van Gulik - tel. 06-12 10 51 32
liesbethvangulik@ziggo.nl

Siebrun Miedema - 06-48 07 06 19
s.miedema@vu.nl

Vertrouwenspersonen Noordwijk

Wendela van Zomeren – tel. 071-36 23 026
wendela.van.zomeren@live.nl

Petra Plug – tel. 06-30 11 71 93
petraplug89@gmail.com

Koster / verhuur

Jan Passchier - tel. 375107 of 06-23 12 17 91
koster@dewittekerk.nl

Beheerder begraafplaats

Bas van der Tang - tel. 375180
begraafplaats@dewittekerk.nl

Ledenadministratie

Bertine van der Vlist - tel. 377659
kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

Kopij nieuwsbrief - uitgave elke 4 weken

Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande
aan het verschijnen, sturen naar
nieuwsbrief@dewittekerk.nl