

2024

NIEUWSBRIEF

24 JUNI – 29 JULI



PROTESTANTSE GEMEENTE
DE WITTE KERK & DE ZILK
TE NOORDWIJKERHOUT

Kerkdiensten

De kerkdiensten kunt u, via de website www.kerkdienstgemist.nl of via www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken.

Zondag 30 juni 2024 - 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: Kerk in Actie Werelddiaconaat - Moldavië

2^{de} collecte: Kosten eigen kerkelijke gemeente Kindernevendienst - Marijke

Zondag 7 juli 2024 - 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: Protestantse Kerk - Pastoraat

2^{de} collecte: Kosten eigen kerkelijke gemeente Kindernevendienst - Joke

Zondag 14 juli 2024 - 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: diaconie

2^{de} collecte: onderhoud gebouwen Kindernevendienst - Janneke

Zondag 21 juli 2024 - 10.00 uur

Ds. E. Van der Weide, Warmond

1^{ste} collecte: diaconie

2^{de} collecte: Kosten eigen kerkelijke gemeente Kindernevendienst - Esther

Zondag 28 juli 2024 - 10.00 uur

Dhr. W. Th. Hollart, Noordwijk

1^{ste} collecte: diaconie

2^{de} collecte: pastoraat en bezoek Kindernevendienst – Brigitte



Voorbeden

Wenst u voor iemand gebed?

Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.

Bidstond

Elke dinsdagavond om 19.30 uur komt er een aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte Kerk.

Natuurlijk bent u welkom om mee te doen!

Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons doorgeven. Dit mag u doen bij Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38.

Vanuit de pastorie

Op weg naar een nieuw seizoen

Alhoewel het weer nog wat grillig is, begint het kerkenwerk zo langzamerhand in vakantiesfeer te komen. De laatste kringen van het seizoen draaien en het catechesewerk ligt inmiddels te wachten op een nieuw seizoen. Mijn Noordwijkse collegae en ikzelf zijn intussen met enkele gemeenteleden volop aan het nadenken over het vorming- en toerustingswerk voor het komende jaar. Omdat ds. Simon Dingemans komende week met emeritaat gaat, zal er vooral in onze buurgemeente het een en ander veranderen. Dat levert verlies maar tegelijk ook weer kansen op. Ds. Axel Wicke, die op dit moment voor het pionierswerk aangesteld is, zal meer reguliere predikantstaken op zich nemen en naast ds. Fulco de Vries Bouwstra, werkzaam zijn. Wij zullen met ons drieën ons best doen

om voor beide gemeenten een gevarieerd aanbod aan kringwerk en avonden aan te bieden. Samen met kerkelijk werker Joost de Bruin verzorg ik komend jaar opnieuw de catecheses voor de jonge gemeenteleden. Afgelopen jaar verliep succesvol, dus alle reden om ook komend jaar kinderen en jongeren bijeen te brengen. Op 31 augustus trappen we het nieuwe seizoen voor het jeugd- en jongerenwerk af met een dagje Duinrell. Daarover later meer, maar zet de datum vast in de agenda!

Ondertussen is de samenwerking met Noordwijk inspirerend en het biedt iedereen meer mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten die door de kerk worden georganiseerd. Mijn collegae en ik hebben onze sterke en minder sterke punten en door de samenwerking kunnen we van elkaars kracht gebruik maken. Winst voor ons en voor de gemeente!

Al met al alle reden om uit te zien naar een nieuw seizoen!

Ds. Esmeralda Mandemaker

Kerkdienst met een oortje

Op 30 juni zal de kerkdienst een iets andere insteek hebben dan gebruikelijk. Over het algemeen is de gemeente toehoorder. Deze dienst nodigen wij u uit om mee te praten over wat u hoort in de schriftlezing. Samen maken we dan de 'preek'. Van harte welkom!

Ds. Esmeralda Mandemaker

Vanuit de kerkenraad

Toekomstplan

De kerkenraad heeft het plan van de kerkrentmeesters voor onze nabije toekomst aan de gemeenteleden toegestuurd. Op 7 juli na de dienst spreken wij er met elkaar over. Op 8 juli zal de kerkenraad dan beslissen hoe hiermee verder te gaan.

De aanleiding voor het plan is het tekort op de begroting, dat de komende jaren niet gaat

verdwijnen. Verrassenderwijs omvat het plan van de kerkrentmeesters niet alleen een bezuiniging, maar ook een investering. Door de dominee voor een project van 5 tot 7 jaar weer een volle aanstelling te geven, zou zij de 0,2 extra tijd kunnen richten op versterking van de deelname uit middengroepen en de jongeren, omdat hun betrokkenheid voor het voortbestaan van onze gemeente nodig is. Dat zal niet gemakkelijk zijn en het is helemaal niet gezegd dat het lukt. In Noordwijk hebben ze aan een dergelijk project niet veel overgehouden.

Maar het proberen doet wel iets met de gemeente. Een gemeente die bij elk tekort verder bezuinigt, legt zich bij een onvermijdelijke teruggang neer, een gemeente die juist wat extra gas geeft gelooft in de wederopstanding. Dat proberen moet dan wel echt zijn en niet meer van hetzelfde als we gewoonlijk doen. We kunnen de ervaringen van Noordwijk gebruiken. Misschien niet proberen om de middengroepen en de jongeren weer in de kerk te krijgen, maar om de kerk in het leven van die mensen te krijgen. Mensen die de zondagse liturgie met preek niet meer aanspreekt, staan misschien wel open voor nieuwe vormen van gemeenschap die op de liefde zijn gebaseerd, zoals we die in de kerk leren. Er is geestelijke nood en er is een Evangelie. Met andere woorden, als je met zo'n project begint, ben je niet klaar, maar begin je aan een creatief avontuur.

De ruimte die nodig is, vinden de kerkrentmeesters door de verkoop van de pastorie. Dat scheelt kosten voor belasting, onderhoud en aanpassing aan de moderne milieueisen. De dominee zit niet op zo'n verhuizing te wachten, maar ze wil graag voltijds werken en als ze zou verhuizen een eigen huis kopen. Want ambtswoningen hebben ook voor de bewoners nadelen.

Tot 7 juli kunnen mensen vragen stellen op kerkrentmeesters@dewittekerk.nl. Hier en daar sijpelt al wat door. Positieve reacties, maar ook vragen en bezwaren. Waarom nu de dominee weer een volle aanstelling geven als je net was teruggegaan naar 0,8? Waarom de

dominee laten verhuizen als je haar in een keurige pastorie kunt laten wonen? Waarom investeren in een project waarvan je niet weet of het iets oplevert? Allemaal vragen waar het plan van de kerkrentmeesters wel antwoord op probeert te geven, maar dat betekent niet dat iedereen het er zo maar mee eens hoeft te zijn. Maar we moeten wel kiezen en dat willen we graag in overleg met u doen.

Gerrit Goedhart, voorzitter

Verantwoording collectes mei 2024

Diaconie totaal	€ 388,45
waarvan collectebonnen	€ 6,00
contant	€ 226,95
Donkey Mobile	€ 155,50
Kerkrentmeesters totaal	€ 336,22
waarvan collectebonnen	€ 14,50
contant	€ 141,72
Donkey Mobile	€ 160,00
contant	€ 20,00

Vanuit de diaconie

Na de kerkdienst van twee juni hebben twee sprekers uitleg gegeven over het project: 'Uit de Schaduw'. Dit project wordt gesteund door de diaconie van Noordwijk en Noordwijkerhout. Kinderen met een handicap worden in Zuid-India vaak verborgen gehouden, missen medische zorg en onderwijs door stigma's die hun beperking als een fout uit een vorig leven zien. Het zijn kinderen in de schaduw, vaak verborgen voor de omgeving. Tijdens de coronaperiode bood een school in Zuid-India kansarme kinderen onderwijs en voedselhulp. Zo kwam de school in contact met kinderen met een handicap. Vervolgens heeft de school een programma opgezet, specifiek gericht op deze kinderen, zodat ze niet langer leven in de schaduw. Dit programma wil laten zien dat elk mens van waarde is en er mag zijn. Zo komen ze uit de schaduw en mogen ze leven in het licht.

Mocht u dit project willen steunen dan zijn giften welkom op de IBAN VAN DE DIACONIE Protestantse Gemeente Noordwijk: NL60 RABO 0346811708. Wilt u vermelden dat het om het project 'Uit de Schaduw' gaat? Helaas stond op de eerder uitgedeelde flyers het rekeningnummer verkeerd gedrukt. Ook kunnen er kaarsen gekocht worden voor € 2,00 per stuk. Dit geld komt geheel ten goede aan het project. Kaarsen zijn te koop in de (open) kerk of te bestellen bij Annelies Venema (diakenen@dewittekerk.nl)



Vervallen Kerk op schoot-dienst

De Kerk op schoot-dienst op 7 juli komt te vervallen i.v.m. de bespreking van het toekomstplan direct na de dienst (welkom hiervoor!).

Kerk op schoot gaat weer door in september! Data voor het najaar volgen...



Vrijwilligersavond



Oproep

Beste gemeenteleden,

U hoort eigenlijk nooit iets van mij, zonder dat dat een oorzaak heeft, trouwens. Nu wil ik toch graag uw aandacht vragen voor het volgende:

Onlangs was er in Munnekeweij een serie van 4 zgn. seniorencolleges, georganiseerd door 'Oud geleerd, jong gedaan'. De colleges werden gegeven door een student, het thema was 'Een rondje om de wereld'. Deze colleges vielen erg in de smaak en spraken ook bewoners aan die normaal gesproken niet meedoen aan activiteiten zoals sjoelen en

klaverjassen.

Omdat het zo gewaardeerd werd willen we onze eigen 'Munnekeweij-colleges' gaan organiseren, maar daar hebben we uw/jouw hulp bij nodig. We zoeken mensen die op vrijwillige basis iets willen komen vertellen over hun (vroegere) werk, hobby of liefhebberij. Misschien weet u veel van een bepaald land, of van bepaalde ambachten? Ook valt te denken aan het vertellen over een reis, en het laten zien van foto's.

We gaan uit van een college van ongeveer 3 kwartier à een uur, bij voorkeur ondersteund met een PowerPointpresentatie. We hopen hier in het najaar mee te starten.

Heeft u, heb jij belangstelling, of weet je iemand die dit zou kunnen en willen doen, neem dan contact met mij op, bij voorkeur via e-mail, ik ben niet alle dagen telefonisch bereikbaar. Ook als er nog vragen zijn, de activiteitenbegeleiders en ik denken graag mee.

Trudy Joesse,
geestelijk verzorger in Munnekeweij
t.joesse@topaz.nl of 06-12 04 00 50.

Maestro Noordwijk 2025

De nieuwe competitie voor de Maestro van Noordwijk 2025 komt eraan! Uit een was van geheimzinnigheid krijgt de derde editie van deze muzikale wedstrijd in de komende weken meer en meer contouren. De jury is samengesteld, de presentatoren bereiden zich voor, de pr-gaat van start, en niet in de laatste plaats: de namen van de kandidaten zijn bekend. Een gemeente-breed gezelschap: drie komen er uit Noordwijk, drie uit De Zilk en drie uit Noordwijkerhout. Binnenkort vindt de aftrap plaats en kunnen de kandidaten aan de slag om te repeteren voor hun eerste optreden. Na die aftrap zullen we ze graag aan u voorstellen. De namen van twee sponsors vermelden we hier al wel, met dank voor hun gulheid: Vrijstaat Nederzandt en Joustra Tegels, Badkamers en Vloeren. En uiteraard de naam van de organiserende

muziekvereniging De Harpe Davids uit Noordwijkerhout, en van de beide dirigenten: Sjaak Verloop en Paul Martens. De voorrondes zijn op 19 oktober en 30 november, beide keren in De Muze in Noordwijk, en de finale is op 15 februari 2025 in Tijdelijke De Schelft in Noordwijkerhout. Noteer alvast de data. En houdt de pers in de gaten!



Heel hartelijk bedankt voor de prachtige bloemen, die ik voor mijn verjaardag heb gekregen. Ik geniet er nog volop van.

Met vriendelijke groet,
Ans Korver



Dhr. en mevr. Miedema-Leeffers hopen op 26 juni hun 50 jarig huwelijk te vieren. Zij wonen De Duinsloot 5, Noordwijkerhout.



Dhr en mevr. Leefflang hopen op 27 juni hun 50 jarig huwelijk te vieren. Zij wonen Zeewinde 11, Noordwijkerhout.



Dhr. en Mevr. Van Asten-van Duijvenbode hopen op 29 juni hun 12,5 jarig huwelijk te vieren. Zij wonen Beltmolen 7, Noordwijkerhout.



Dhr. en Mevr. Van Zelst-Ouwersloot hopen op 5 juli hun 50 jarig huwelijk te vieren. Zij wonen Weversland 9, Noordwijkerhout.

Getrouwd



Dhr. A.W. Zandbergen hoopt op 6 juli zijn 80^{ste} verjaardag te vieren. Hij woont Overrijn 7, Katwijk.



Mevr. E. Hartspieren-Schaap, hoopt op 29 juli haar 91^{ste} verjaardag te vieren. Zij woont Colosseum 15, Noordwijkerhout.



Op 3 juni j.l. vierde Arco Mandemaker zijn 50^{ste} verjaardag.



Graag bezoek ontvangen?

Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling en/of de predikant zou willen spreken bij u thuis, of, als u opgenomen bent, in het ziekenhuis of verpleeghuis. Dat is prima, en dat doen zij graag. Het is fijn als u – of één van uw naasten - ons dat laat weten. Laat het weten aan: Siebren Miedema, per telefoon of via whatsapp: **06-48 070 619**.

“Wat mij trof...” wordt

“Ik probeer mijn pen”

Al weer enige tijd hebben we de rubriek “Wat mij trof...” in de *Nieuwsbrief*. Mensen kunnen natuurlijk altijd iets insturen over wat hen getroffen heeft, maar het lijkt me nu tijd om het weer eens over een andere boeg te gooien. In de toenmalige *Doorkijk* hebben we korte tijd een rubriek gehad waarin mensen iets schreven over een onderwerp naar eigen keuze. Zo konden ze zichzelf voorstellen of iets vertellen over hun werkzaamheden, de invulling van het pensionado-tijd of wat hun in een kerkdienst getroffen had. Maar aan het eind werd dan de pen doorgegeven aan een ander. Tijd nu om meer mensen – jong en oud – aan het woord te laten.

De naam voor de nieuwe rubriek is die van

een penneproef. Door zo’n penneproef zijn we eind elfde/begin twaalfde eeuw na Christus aan onze eerste geschreven Nederlandstalige tekst gekomen: “hebben alle vogeltjes nestjes begonnen, het-en-zij (behalve) ik en jij”. Een Middeleeuwse schrijver schreef dit op het schutblad van een Latijns handschrift (zie het boek *Ik probeer mijn pen* door Fernand Lodewick, Wam de Moor en Kees Nieuwenhuijzen).

We hoeven echt geen mooi- of schoonschrijvers te zijn om binnen de Witte Kerk elkaar op de hoogte te brengen van wat ons zoal bezig houdt. Een penneproefje van 250 woorden kan al genoeg zijn. Iets langer mag ook, maar 400 woorden is wel het maximum. Wel moet ‘die volgende schrijver’ even goed de inleverdatum voor de nieuwe kopij in de gaten houden. Met een maand de tijd voor het schrijven moet het toch mogelijk zijn om een penneproef te leveren.

Ik geef voor deze nieuwe rubriek de pen door aan Joke Meerkerk. De inleverdatum is uiterlijk 22 juli via nieuwsbrief@dewittekerk.nl.

Siebren Miedema

P.S. Deze tekst telt 294 woorden.

Kopij voor de volgende
Nieuwsbrief graag inleveren
vóór 23 juli naar:
nieuwsbrief@dewittekerk.nl



De Witte Kerk

Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout

Predikant -

Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman
Herenweg 3 - 2211 CA - tel. 347493 of
06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl

Voorzitter

Gerrit Goedhart, tel. 06-42 03 86 84
goedhartg@gmail.com

Scriba

Ans Korver - Breeland 70a, De Zilk - tel. 520631
scriba@dewittekerk.nl

Ouderlingen

ouderlingen@dewittekerk.nl

Kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl
NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente
van Noordwijkerhout en De Zilk

Diaconie

diakenen@dewittekerk.nl
NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk

Vertrouwenspersonen Noordwijkerhout

Liesbeth van Gulik - tel. 06-12 10 51 32
liesbethvangulik@ziggo.nl

Siebrin Miedema - 06-48 07 06 19
s.miedema@vu.nl

Vertrouwenspersonen Noordwijk

Wendela van Zomeren – tel. 071-36 23 026
wendela.van.zomeren@live.nl

Petra Plug – tel. 06-30 11 71 93
petraplug89@gmail.com

Koster / verhuur

Jan Passchier - tel. 375107 of 06-23 12 17 91
koster@dewittekerk.nl

Beheerder begraafplaats

Bas van der Tang - tel. 375180
begraafplaats@dewittekerk.nl

Ledenadministratie

Bertine van der Vlist - tel. 377659
kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

Kopij nieuwsbrief - uitgave elke 4 weken

Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande
aan het verschijnen, sturen naar
nieuwsbrief@dewittekerk.nl