

2024

NIEUWSBRIEF

27 MEI – 24 JUNI



PROTESTANTSE GEMEENTE
DE WITTE KERK & DE ZILK
TE NOORDWIJKERHOUT

Kerkdiensten

De kerkdiensten kunt u, via de website www.kerkdienstgemist.nl of via www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken.

Zondag 2 juni 2024 - 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker - Heilig Avondmaal

1^{ste} collecte: diaconie

2^{de} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente
Kindernevendienst - Marijke

Zondag 9 juni 2024 - 10.00 uur

Ds. A. van Houwelingen, Noordwijk

1^{ste} collecte: diaconie

2^{de} collecte: kerk online via kerkdienst gemist
Kindernevendienst - Esther

Zondag 16 juni 2024 - 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: diaconie

2^{de} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente
Kindernevendienst - Brigitte

Zondag 23 juni 2024 - 10.00 uur

Ds. F. Stark, Lexmond

1^{ste} collecte: Kerk in Actie

Werelddiaconaat - Libanon

2^{de} collecte: onderhoud orgel
Kindernevendienst - Janneke

Voorbeden

Wenst u voor iemand gebed?

Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.



Bidstond

Elke dinsdagavond om 19.30 uur komt er een aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte Kerk.

Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons doorgeven. Dit mag u doen bij Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38.

Vanuit de pastorie

Bij Johannes 6:67 en Johannes 7:37

Het valt niet mee om er met elkaar uit te komen. Maanden zijn we inmiddels verder, sinds de verkiezingen maar het wil maar niet lukken. En ligt er eindelijk een akkoord, vallen potentiële minister-presidenten weer hachelijk door de mand. En ondertussen kijkt Nederland toe met alle problemen en uitdagingen die liggen te wachten en die wij dagelijks in de krant voorbij zien komen. Het is dan ook balsem voor de ziel wanneer een mens hoort van een ander soort leiderschap. Zo las ik een tijdje terug over de oud Bondskanselier Angela Merkel. Merkels leiderschap was bij alle steken die zij ook heeft laten vallen, een dienend leiderschap geweest. Zij ging daarin zo ver dat zij, zelf tegen het homohuwelijk, vond dat dit wel in Duitsland bespreekbaar moest worden gemaakt en in stemming gebracht. Zij was zich namelijk ervan bewust dat een grote meerderheid er in Duitsland anders over dacht dan zij en dus wilde zij niet blind boycotten. Eenmaal in de Bundestag ter stemming, stemde Merkel tegen, maar de wetwijziging kwam er tegelijkertijd dus ook door haar toedoen. Een leider die zichzelf opzijzet ten gunste van het volk, zonder

daarbij haar principes los te laten.

Op de een of andere manier ontroerde het verhaal van die eenzaam tegenstemmende Merkel in dat Duitse parlement mij.

Waarschijnlijk omdat je dat niet zo vaak ziet, dat mensen zichzelf opzietten ter wille van een ander, en al helemaal niet wanneer zij de macht in handen hebben. Als vanzelf dwaalden mijn gedachten af naar de profeet Samuel die, ondanks zijn eigen weerzin daartegen, het volk namens God een koning toezegde. Omdat hij wist dat, hoewel hij zelf vond dat hij het bij het rechte eind had, hij het volk hun recht op een eigen mening niet mocht ontzeggen. Zelf stemde hij tegen, maar de koning kwam er. Dienend leiderschap, door God en zijn profeet zelf voorgedaan.

We kunnen ook het verhaal lezen over zo'n andere zoon van God en diens lichtvoetige leiderschap. Dienend wil Jezus zijn en tegelijk een tegenstem. *"Willen jullie niet ook gaan?"* zegt hij tegen zijn leerlingen, in Johannes 6.



Er heeft dan net een theologische discussie plaatsgevonden. Een grote groep mensen heeft eraan meegedaan en Jezus heeft dingen gezegd die uit de toon vielen. Velen waren het niet met hem eens en daarna boos weggelopen. "En jullie," zegt Jezus dan losjes tegen zijn leerlingen, *"willen jullie niet ook gaan? Je hóeft me niet te volgen! Je bent vrij om te gaan..."*

Ik hoop dat wij de vrijheid horen, die in dat leiderschap van Jezus doorklinkt. Wat een verkwikkende manier van omgaan is dit met heilige zaken. Meestal is het zo dat hoe

heiliger wij mensen de dingen achten, hoe krampachtiger het wordt. U weet wel, de zaak is heilig dus moet worden beschermd. Dus: dit mag wel, dat absoluut niet; dit moet zó, dat absoluut anders... enz. enz. En wat heilig zou moeten zijn, vliegt maar wat snel in een alles ontheiligend spasme van een drammerig wetticisme. Hier horen we ware vrijheid, gevonden in de ruimte van een waarachtig vertrouwen in datgeen waar jijzelf voor staat.

Terug naar ons verhaal. Velen hebben Jezus inmiddels de rug toegekeerd en buiten het zicht van de camera's is deze mens van God naar Jeruzalem getrokken, waar hij halverwege het Loofhuttenfeest opduikt en de aandacht trekt door zich luidkeels op het tempelplein te presenteren als de bron die levend water geeft. *"Laat wie dorst hebben, komen om bij mij te drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft."* Is dit dezelfde man, die een hoofdstuk eerder zijn leerlingen nog vroeg: moeten jullie ook niet gaan? Wat is dat toch voor een wonderlijk mengsel van aan de ene kant een onbegrensde ruimte die wordt geschonken om te gaan waar je wil, en aan de andere kant die overweldigende zelfverzekerdheid waardoor deze mens zich in Gods tempel laat leiden? Is dat dan misschien de Geest, die stille kracht die God en zijn kinderen sprekend op elkaar kan laten lijken? Die kracht, die zacht maakt, dat verlangen dat doet hopen, dat vertrouwen dat doet leven, dat leiderschap dat wil dienen, dat jezelf eigen maken door weg te geven, dat vasthouden door los te laten. Iets dat een mens gegeven kan worden als die mens bij alles wat hij of zij is, beseft dat het niet om hem of haar draait. Alles draait in Jezus om het liedje van God. Een lied van verlangen, liefde en hopen, van verwachting en toekomst, van vrede en geborgenheid, van recht en barmhartigheid. Een lied dat wij in de kerk allemaal mee mogen zingen, eenieder met zijn eigen wijs, maar altijd in harmonie met Gods toonsoort.

Ds. Esmeralda Mandemaker

Rectificatie

Nieuwsbrief nr. 5 (Kerkenraad)

De St. Victorkerk is nog niet aan de eredienst onttrokken, in afwachting van het bisschoppelijk decreet daarover.

Vanuit de kerkenraad

Begin mei was ik met mijn vrouw een paar dagen wandelen in de Harz. Dat was een prachtig gebied met naaldwouden, maar het bleek veranderd in een bomenkerkhof. De droogte van 2018, gevolgd door stormen, heeft gezorgd dat de bomen massaal het loodje hebben gelegd.



Een keverplaag deed de rest. Ook op zo'n kerkhof kun je prima wandelen, maar je verheugt je toch op de aankondiging op borden dat de kevers worden weggevangen en het gebied wordt herbeplant met gemengd loof- en naaldwoud. Dat moet beter bestand zijn tegen de klimaatverandering.

De Pinksterdienst in onze Witte Kerk was bijzonder feestelijk. Volle kerk, enthousiast gezongen, aanschouwelijk onderricht voor de kinderen over de Heilige Geest met een broodzak, halfvol geblazen zonder en helemaal vol met hulp van de Geest, heerlijk. We zijn, zoals al eerder opgemerkt, een bloeiende gemeente. Maar zullen we ook bestand zijn tegen de klimaatverandering die zich aankondigt? De verjonging van onze gemeente en van de kerk in het algemeen stagneert, er komt een tijd van droogte.

Luther schijnt gezegd te hebben dat als hem verteld zou worden dat morgen de wereld zou vergaan, hij vandaag nog een appelboom zou planten. Met andere woorden, niet bij de pakken neerzitten. De vraag is wat dat voor de Witte Kerk betekent. Wij zijn natuurlijk niet Luthers, maar als de bovenlaag in onze leeftijdspiramide naar hogere heerlijkheid wordt geroepen, dan valt wel de belangrijkste steunpilaar onder onze gemeente weg en vergaat de wereld misschien niet meteen, maar verandert de wereld die we gewend zijn wel.

De kerkenraad heeft dat bij de vaststelling van de begroting geconstateerd en de kerkrentmeesters gevraagd niet bij de pakken neer te gaan zitten, maar een plan te maken. Dat hebben ze gedaan en daar gaat de kerkenraad de komende maand over spreken. Globaal zijn er twee richtingen in het financieel beheer. De tering naar de nering zetten, dus bezuinigen en inkrimpen, of zaaien en planten, dus investeren. Calvinisten zijn misschien meer realisten dan Lutheranen, als wij zaaien willen we wel zeker weten dat het zaad niet op rotsige bodem valt. Anderzijds, als je niet zaait, valt er ook niet te oogsten en komen we in een overlevings- of sterfhuisconstructie terecht. Moeten we ons geïnspireerd door de Geest laten leiden door verhalen over de velden die wit zijn om te oogsten, de wonderbaarlijke visvangst en de uitnodiging voor het feestmaal, of ons op magere jaren voorbereiden? Maakt u niet ongerust, het plan van de kerkrentmeesters staat niet vol met deze Bijbelse beelden, maar met degelijke financiële berekeningen. Maar in de kerkenraad zitten ook ouderlingen, diakenen en de dominee. En het is net Pinksteren geweest, dus de rust van het kerkhof is ook niet de bedoeling.

Ik kan nu nog niet zeggen wat er uit de gesprekken in de kerkenraad komt. Wel dat we daarna de gemeente zullen raadplegen. Het wordt dus een spannende tijd.

Gerrit Goedhart, voorzitter

Vanuit de diaconie

Wat was het weer gezellig bij de laatste Meet & Eat. Iedere keer komen er wat meer mensen bij. Het gaat natuurlijk om de ontmoeting met elkaar, maar een hapje erbij eten geeft ook gezelligheid.



Het menu was dit keer ook enigszins afgesteld op de Koningsdag die de volgende dag gevierd zou worden. De Oranjevereniging stond daarom al om 20.00 uur voor de kerkdeur om zich voor te bereiden op de volgende dag. Gelukkig was iedereen voldaan, maar moesten we wel snel de kerkzaal verlaten. Op veler verzoek was ook gevraagd om te betalen voor de maaltijd. Dit was geheel vrijblijvend. Van het geld zijn de

kosten van de maaltijd betaald, maar ook gaat er een deel van het geld naar ons nieuwe project: Uit de schaduw. Binnenkort zal er uitleg gegeven worden over dit project in een kerkdienst en kunt u er meer over lezen in de volgende Nieuwsbrief.

Zin-Café

Vrijdagavond 14 juni is er ZIN-Café van 20.00 tot 21.30 uur in Café van der Geest aan de Zeestraat in Noordwijkerhout.

Sluit aan als je onder het genot van een drankje met anderen wilt praten over dingen waar jij in jouw leven mee te maken hebt. We hebben 3 tafeltjes gereserveerd meteen rechts bij binnenkomst door de voordeur. Tot dan.

Namens de Witte Kerk,
Esmeralda Mandemaker, Mieke Aanen en
Siebren Miedema

Gulle gift

Via Eduard Bezemer mochten we een gulle gift ontvangen van € 2.500,00. Elk jaar stelt zijn werkgever, via hun stichting Nieuwgeluk Philosophy, hun medewerkers in staat om een donatie aan een goed doel te geven. Eduard schrijft hier het volgende over: "Wij hebben vorig jaar met de gehele organisatie deelgenomen aan de Alpe d'HuZes en met z'n allen meer dan € 100.000,00 opgehaald voor het KWF.



Dit jaar zijn wij bij het nieuwe Heppie Hotel geweest, hetgeen onderdeel is van Stichting Het Vergeten Kind. Ook dit ondersteunt mijn

werkgever via de stichting. Naast dat wij als personeel daar een dag actief hebben gewerkt en meegeholpen voor het nieuwe Heppie Hotel hebben wij ook allemaal € 2.500,00 'gekregen' om te schenken aan een (ANBI geregistreerd) goed doel dat bij ons past/dicht bij ons staat.

Aangezien ik mij betrokken voel bij de Witte Kerk, maar deze ook een hele belangrijke functie heeft in het dorp en de gehele gemeenschap, is het van groot belang dat de kerk in goed staat blijft. Ik heb er dus voor gekozen om het geld te schenken aan de Witte Kerk met als doel het onderhoud van de kerk”.

Wij zijn Eduard, en zijn werkgever dankbaar voor dit mooie gebaar. Het wordt zeer gewaardeerd.

Het college van Kerkrentmeesters.

Wat mij trof...

Rond Hemelvaartsdag waren wij op de voorjaarsconventie van de Charismatische Werkgemeenschap Nederland (CWN) en sinds enkele jaren wordt die gehouden op De Betteld in Zelhem, in de prachtige Achterhoek.



Verbinden
Vertrouwen
Vervullen

Mensen uit verschillende kerken komen in het voor- en najaar samen om te vieren, te lofprijzen, te luisteren naar lezingen (verdiepend dus), elke dag deel te nemen aan een workshop (wij deden die van 4-stemmig spirituals zingen), te bidden, stil te zijn, en om elkaar te ontmoeten. Er waren zo'n 1200 personen waarvan de helft kinderen, jongeren en jongvolwassenen.

De CWN is een werkgemeenschap die dit jaar 50 jaar bestaat, en mensen uit verschillende kerken bij elkaar brengt. Ze wil geen apart kerkgenootschap zijn, maar mensen – en dus

ook kerkmensen – de gelegenheid bieden om zich door de Heilige Geest te laten bemoedigen en vullen. Om zo de kerk en de brede samenleving aan te vuren tot medemenselijkheid, solidariteit, engagement met heel Gods schepping, opdat de Geest kan waaien waarheen deze wil en wij dat waaien niet belemmeren.

Die Heilige Geest is om het met de laatste regels van lied 701 te zeggen:

“gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid; de sleutel is zij, toegang tot de schriften, vogel uit de hemel, witte vredesduif”.

Sinds 1987 gaan wij met grote regelmaat naar deze bijeenkomsten, omdat we er door bemoedigd worden, ons verdiepen in geloof, theologie en maatschappij. De theologische doordenking is grondig en wordt mede ondersteund door de al sinds jaar en dag aan de Vrije Universiteit Amsterdam gevestigde bijzondere leerstoel voor charismatisch-theologische vernieuwing. De heelheid van de schepping krijgt aandacht, maar ook de gebrokenheid van het leven (ziekte, lijden en dood). Het nog-niet-alles-in-allen van het Koninkrijk van God wordt niet onder de mat geveegd, maar staat centraal in de diensten van zegening en genezing. Maar ook creatieve verbeelding en het hele lichaam (dans!) mogen aan bod komen.

Het thema op deze conventie was *Goudlijm*. Wij mensen die zo vaak gebroken aardewerk zijn (Psalm 31:13), krijgen door het lijden, sterven en de opstanding van Jezus weer nieuwe hoop. Het kyrie en het gloria worden dus nadrukkelijk bij elkaar gehouden.

Op de vrijdag na Hemelvaartsdag hield Marianne Thieme de lezing. Zij was jaren actief in de Tweede Kamer als partijleider en fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren. Vorig jaar studeerde ze in Engeland af als theoloog. De titel van haar lezing was *Hoop in tijden van crisis*. Ze maakte duidelijk dat haar geloof steeds de inspiratiebron was en is voor haar idealisme en activisme, met als kernwaarden rechtvaardigheid, liefde voor heel de schepping, schoonheid als datgene

wat niet maakbaar is maar ons geschonken wordt. Ondanks alles, zoals klimaat-angst, burn-out, depressie, en de toekomst die eerder een verdwijnpunt lijkt te zijn, is hoop ook staan voor die christelijke kernwaarden, en niet de portemonnee je handelen laten dicteren. Je ook verzetten tegen het Verlichtingsoptimisme dat alles steeds beter zal worden op basis van ons heldere verstand en al onze technologische ontwikkelingen. Het boek van Sally Rooney *Prachtige wereld, waar ben je* heeft haar erg geïnspireerd. Rooney komt niet bij God uit. Ze komt te veel gespleten christenen tegen voor wie niet die kernwaarden hun dagdagelijks doen en laten bepalen. Voor hen blijkt juist de portemonnee richtinggevend te zijn.

Christelijk hoop is, zegt Thieme, wat in Spreuken 3:5-6 staat:

“Vertrouw op de Heer met heel je hart, Steun niet op eigen inzicht.

Denk aan hem bij alles wat je doet, dan baant hij voor jou de weg”

Ik was zeer geraakt door haar lezing. Zij maakte ook duidelijk dat ze als gelovige nogal eens voor achterlijk uitgemaakt werd. Zodra ze haar christelijke inspiratiebron noemde, werd er niet meer geluisterd. Vandaar dat ze in de politiek zeer spaarzaam over die bron sprak, en haar partij altijd bewust een seculiere partij noemde, terwijl die bron juist haar handelen voedde.

Haar lezing, met een half uur lofprijzing vooraf, is terug te zien via de volgende links:

<https://www.youtube.com/watch?v=pDMN1-eFfv0>

<https://m.youtube.com/live/pDMN1-eFfv0>

Siebre Miedema

Goud voor oud!

Mooi resultaat 'veiling' voor Vrienden van de Witte Kerk

Oud betekent niet altijd waardeloos, dat bleek maar weer afgelopen weekend.

Op vrijdag 10 en zaterdag 11 mei jl.

organiseerden de Vrienden van de Witte Kerk 'tussen prullaria en pronkstuk'. Er werden oude en minder oude spulletjes te koop aangeboden. De taxateurs die op vrijdag aanwezig waren werden druk bezocht en daarbij bleek dat je soms goud in handen hebt, maar soms ook blik.

Onderdeel van dit evenement was de anonieme bieding. Er kon worden geboden op een aantal items die belangeloos waren ingebracht door mensen die de Witte Kerk een warm hart toedragen. Degene met het hoogste bod mocht het betreffende item aanschaffen en mee naar huis nemen.

De **contrabas** - vooraf nagekeken, gerepareerd en getest – bracht maar liefst 350 euro op.

Het mooie **schilderijtje van de Witte Kerk** bracht 100 euro op.

Het **schilderij** met de titel **Noordwijkerhout** bracht 100 euro op. Een symbolisch schilderij: het H O U T dwarrelt naar beneden...

Het unieke exemplaar van het **Noordwijkerhouts tafellaken** met bijpassende servetten bracht 55 euro op.



Behalve prachtige voorwerpen voor de veiling ontvingen de Vrienden diverse artikelen voor de verkoop, en dat heeft eveneens tot een mooi financieel resultaat geleid. De taxateurs hebben bovendien nog een aan de Vrienden

geschonken schilderij en een prachtige klok meegenomen die binnenkort geveild gaan worden.

Dank aan iedereen die een bijdrage heeft geleverd. Het geld wordt goed besteed. De hele opbrengst van de biedingen en de verkopen gaat naar het onderhoud van de Witte Kerk.



Stichting Vrienden van de Witte Kerk
www.vriendenvandewittekerk.nl



Hartelijk dank voor het meeleven van afscheid van onze moeder Gerrie Westerdijk. Ook onze dank voor de steun bij het ziek zijn van mijn man Rob en voor mij uit het ziekenhuis. Het boeket is prachtig en we waren zeer verrast!

Vriendelijke groeten,
Rob en Marja Maaijen,
Hosta 9, 2211 ML Noordwijkerhout



Bedankt voor de felicitaties en het prachtige boeket, die ik namens de Witte Kerk mocht ontvangen. Ik ben er blij mee. Mijn 80^{ste} verjaardag heb ik gezellig gevierd met familie en vrienden.

Nogmaals heel hartelijk dank,
Anton Gorkink



Graag bezoek ontvangen?

Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling en/of de predikant zou willen spreken bij u thuis, of, als u opgenomen bent, in het ziekenhuis of verpleegtehuis. Dat is prima, en

dat doen zij graag. Het is fijn als u – of één van uw naasten - ons dat laat weten. Laat het weten aan: Siebren Miedema, per telefoon of via whatsapp: **06-48 070 619**.



Dhr. en mevr. Kromhout-Heemskerk hopen op 6 juni hun 40-jarig huwelijk te vieren. Zij wonen Kraaierslaan 20a, Noordwijkerhout.



Mevr. A.M.T Korver-Kieft, hoopt op 3 juni haar 80^{ste} verjaardag te vieren. Zij woont Breeland 70a, De Zilk



Schrijfcafé in de Witte Kerk



Op woensdag 19 juni 2024 is er weer een schrijfcafé!
Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet om dat je een boek gaat schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of het niet bestaat. Door middel van allerlei korte opdrachten en

werkwijzen komen er de prachtigste verhalen en gedachten op papier. Heel verrassend wat er soms zomaar op papier komt. Ze zijn alleen voor jezelf, maar als je wilt mag je ze ook delen met elkaar. Het schrijfcafé is onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen.

Kom je een keertje mee doen? Iedereen is welkom. Je kunt één keer komen, altijd of af en toe: het is een open café, op een speciale plek in het hart van ons dorp: in de Witte Kerk van Noordwijkerhout.

Van tevoren opgeven is wel gewenst.

E-mail: info@vriendenvandewittekerk.nl of bel naar Nel 0252-373719.

Wanneer: woensdag 19 juni 2024 van 9.30 tot 11.30 uur, zie ook onze agenda op www.vriendenvandewittekerk.nl

Prijs: € 10,00 per keer, dat is inclusief koffie of thee.

De opbrengst komt geheel ten goede aan 'de Stichting Vrienden van de Witte Kerk'.

Kopij voor de volgende
Nieuwsbrief graag inleveren
vóór 18 juni naar:
nieuwsbrief@dewittekerk.nl

De Witte Kerk

Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout

Predikant -

Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman
Herenweg 3 - 2211 CA - tel. 347493 of
06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl

Voorzitter

Gerrit Goedhart, tel. 06-42 03 86 84
goedhartg@gmail.com

Scriba

Ans Korver - Breeland 70a, De Zilk - tel. 520631
scriba@dewittekerk.nl

Ouderlingen

ouderlingen@dewittekerk.nl

Kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl
NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente
van Noordwijkerhout en De Zilk

Diaconie

diakenen@dewittekerk.nl
NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk

Vertrouwenspersonen Noordwijkerhout

Liesbeth van Gulik - tel. 06-12 10 51 32
liesbethvangulik@ziggo.nl

Siebre Miedema - 06-48 07 06 19
s.miedema@vu.nl

Vertrouwenspersonen Noordwijk

Wendela van Zomeren – tel. 071-36 23 026
wendela.van.zomeren@live.nl

Petra Plug – tel. 06-30 11 71 93
petraplug89@gmail.com

Koster / verhuur

Jan Passchier - tel. 375107 of 06-23 12 17 91
koster@dewittekerk.nl

Beheerder begraafplaats

Bas van der Tang - tel. 375180
begraafplaats@dewittekerk.nl

Ledenadministratie

Bertine van der Vlist - tel. 377659
kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

Kopij nieuwsbrief - uitgave elke 4 weken

Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande aan het verschijnen, sturen naar
nieuwsbrief@dewittekerk.nl