

2024

NIEUWSBRIEF

25 MAART – 22 APRIL



PROTESTANTSE GEMEENTE
DE WITTE KERK & DE ZILK
TE NOORDWIJKERHOUT

Kerkdiensten

De kerkdiensten kunt u, via de website www.kerkdienstgemist.nl of via www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken.

**Donderdag 28 maart 2024 - 19.30 uur -
Witte donderdag – Heilig Avondmaal
ds. E. Mandemaker**

1^{ste} collecte: Kerk in Actie
2^{de} collecte: Kosten eigen kerkelijke gemeente

**Vrijdag 29 maart 2024 - 19.30 uur -
Goede vrijdag
Ds. E. Mandemaker**

**Zaterdag 30 maart 2024 - 19.30 uur
Stille zaterdag
Ds. E. Mandemaker**

1^{ste} collecte: diaconie
2^{de} collecte: pastoraat en bezoek

**Zondag 31 maart 2024 - 10.00 uur –
Eerste Paasdag
Ds. E. Mandemaker**

1^{ste} collecte: Kerk in Actie – Werelddiaconaat
Colombia
2^{de} collecte: Kosten eigen kerkelijke gemeente
Kindernevendienst - Brigitte

**Zondag 7 april 2024 - 10.00 uur
Ds. E. Mandemaker**

1^{ste} collecte: diaconie
2^{de} collecte: Kosten eigen kerkelijke gemeente
Kindernevendienst - Esther

Zondag 14 april 2024 - 10.00 uur

Ds. N.K. Mos, Hoenderloo

1^{ste} collecte: Kerk in Actie - Werelddiaconaat
Rwanda
2^{de} collecte: onderhoud orgel
Kindernevendienst - Joke

Zondag 21 april 2024 - 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: Muziekvereniging Harpe Davids
2^{de} collecte: Kosten eigen kerkelijke gemeente
Kindernevendienst - Brigitte

Voorbeden

Wenst u voor iemand gebed?
Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.

Bidstond

Elke dinsdagavond om 19.30 uur komt er een aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte Kerk.
Natuurlijk bent u welkom om mee te doen!
Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons doorgeven. Dit mag u doen bij Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38.

Vanuit de pastorie

Paasmorgen heeft iets uitbundigs, iets groots en meeslepends. Het is groot feest en zeker voor wie de gebeurtenissen op het wereldtoneel volgt, met alle zorgelijke situaties, een welkome afleiding. In de kerkdienst jubelen we het uit en zingen en spreken in grote woorden, zinderende



climaxen en ontsteken blijmoedig de loftrumpet. Groter dan Pasen wordt het niet. En toch, hoe vol geheimen is deze dag, hoe intiem begint het in het ochtendschemer. Of we nu lezen van Maria in alle vroegte naar der graftuin gekomen om dicht bij haar Heer te zijn, of lezen van de discipelen, opgesloten, verschanst in hun huizen, ramen en deuren potdicht, van trompetgeschal is geen sprake. Er is wel veel oog voor detail. En voor de kleine vragen: waarom huil je, wie zoek je? Vrees niet. Het slechts noemen van een naam 'Maria', het helpt ons af van onze hoge berg en doet ons inzoomen op de doek die het gelaat van de gestorven Jezus had bedekt en nu dáár ligt, aan de kant, opgerold. Belofte van genezijde. Kleiner dan Pasen wordt het niet!



Doopdienst

Op 7 april zal, zo God het wil, Vivé Meiland, dochter van Maxime Meiland en Leroy Molkenboer en zusje van Claire, worden gedoopt. Haar doop is vanwege ziekte uitgesteld en zal op deze zondag plaatsvinden. In verband hiermee zal de viering van de maaltijd van de Heer deze maand komen te vervallen.

ds. Esmeralda Mandemaker

Vanuit de kerkenraad

Actie

Afgelopen zondag heeft een kleine revolutie plaats gevonden. In de dienst was weer een gast van buiten uitgenodigd om ons iets te

vertellen over een activiteit of groep buiten onze gemeente waar wij geacht worden iets mee te hebben. Zo waren daar eerder de voorzitter van de Vrienden van de Witte kerk en een vertegenwoordigster van de stichting Present, het vrijwilligersinitiatief dat aandacht organiseert voor mensen die buiten de boot vallen. Dit keer was het dominee Axel Wicke uit Noordwijk, die bovendien de preek hield. Niet echt iemand van buiten dus. Maar hij had het over burgerlijke ongehoorzaamheid in de Bijbel, maar wat verontrustender was, ook in zijn eigen deelname aan de Christian Climate Action bij het blokkeren van de A12 in Den Haag. De preek ging over in een discussie met de gemeente onder leiding van onze eigen predikante. Daarin werd onder meer gevraagd of gewoon demonstreren op het Malieveld niet genoeg is. Niet genoeg om te voorkomen dat de subsidies op produceren en grootverbruik van fossiele brandstoffen in Nederland verdubbelden tussen 2009 en 2020, de periode waarin de overheid zich er juist op had vastgelegd die subsidies af te bouwen, zei Wicke. Niet iedereen die in de kerk zat had al eerder een actievoerder van zo dichtbij gezien en wat na de dienst bleek, niet iedereen was er van overtuigd dat dit soort confrontaties in de kerkdienst hoort. Een aantal leden was zeker thuisgebleven als ze dit geweten hadden. Dat is niet de bedoeling van de kerkenraad. De gasten van buiten zijn er juist om de wereld van buiten naar binnen te brengen. Het lijkt me dat we ons zingen, bidden en luisteren naar de preek dicht bij de nood van de wereld moeten brengen. Nu kun je er over discussiëren of het gesprek na de preek niet na de dienst gehouden zou kunnen worden. Ik wil allen die de dienst bijgewoond of gezien hebben graag uitnodigen om hun mening daarover te geven, via de kerk-app, of door het aanspreken van iemand van de kerkenraad, wat u maar het makkelijkst vindt. Zelf ben ik niet van nature een actievoerder, meer een ordehandhaver, maar als protestant moet je je altijd bewust zijn dat Gods orde juist kan betekenen dat je de orde van de goddeloosheid in de wereld verstoort. Het is

geen makkelijk terrein. In Rusland en Amerika zijn veel vrome gelovigen die op Trump en Poetin stemmen, omdat die de christelijke waarden zouden beschermen. Ik hoorde vandaag tot mijn verrassing dat onruststoker Alexej Navalny voor de rechtbank van Moskou in een indrukwekkend betoog heeft verteld dat hij tot geloof was gekomen. "Nu ben ik een religieus persoon en dat helpt me enorm bij wat ik doe. Het maakt alles veel, veel gemakkelijker. Ik pieker minder, ik heb minder dilemma's in mijn leven – omdat er een boek is dat min of meer precies beschrijft wat ik in welke situatie moet doen Natuurlijk wil Poetin in zijn paleis dat ik mij eenzaam voel. Het raakt mij niet. En ik kan zeggen waarom. Het gebod 'Zalig zijn degenen die honger en dorsten naar gerechtigheid, want zij zullen vervuld worden', is in werkelijkheid momenteel het belangrijkste politieke idee in Rusland." U kunt de rede van Navalny vinden op internet of terugzoeken in Trouw van 19 februari 2024. Wij moeten als gemeente honger en dorsten naar gerechtigheid en actievoeren als het met Gods schepping niet goed gaat.

Gerrit Goedhart, voorzitter kerkenraad

Vanuit de diaconie

Het heeft even geduurd, maar we hebben eind februari eindelijk de cheque van de kerststerrenactie met een waarde van € 2000,00 kunnen overhandigen aan de Stichting Present Bollenstreek. Helaas kon de overhandiging niet plaatsvinden tijdens een kerkdienst. Wel was er nog even een fotomoment.

Ook kunnen we medelen dat er weer een MEET & EAT gepland staat en wel op vrijdag 26 april. Er is een inloop vanaf 17.30 uur met een drankje. Vanaf 18.00 uur zal er dan een verrassingsmaaltijd worden geserveerd. De Meet & Eat is voor jong en 'oud'. Iedereen is van harte welkom!! Voor de organisatie is het wel belangrijk dat u zich aanmeldt vóór 19 april. Dit kan via: diakenen@dewittekerk.nl of bij de diakenen persoonlijk.

Kerststerrenactie

Vanmorgen hebben we eindelijk de cheque van € 2000,00 kunnen overhandigen aan de stichting Present. Nogmaals alle gulle gevers voor de kerststerrenactie hartelijk dank!



Seniorenmiddag op 19 april a.s.

De volgende Seniorenmiddag van De Witte Kerk zal worden gehouden op vrijdagmiddag 19 april van 14.00 tot 16.30 uur in de Kleine Zaal van Puyckendam, Pilarenlaan 4, Noordwijkerhout.

Er zal volop gelegenheid zijn om elkaar te ontmoeten en bij te praten.

In verband met de catering graag vóór 15 april doorgeven als u van plan bent te komen via ouderlingen@dewittekerk.nl of telefoon 06-48 07 06 19.

Hartelijke groet,
De ouderlingen en de dominee

Open Kerk



Vanaf zaterdag 6 april is de kerk weer open op de maandag- en zaterdagochtend van 10.30 tot 12.30 uur.

Er zitten dan gastvrouwen en -heren klaar om bezoekers te ontvangen. Toeristen die de kerk komen bezichtigen, mensen die even binnenlopen om rustig even in het stiltehoekje te zitten of die gewoon even binnenlopen voor een kopje koffie of een praatje. Vooral toeristen willen graag iets over de kerk en de geschiedenis te weten komen. Daarvoor liggen er foldertjes in drie talen voor ze klaar, maar ook vertellen onze gastheren en -vrouwen er graag over. Afgelopen tijd is al gebleken dat er heel veel belangstelling voor is. Als de deur van de kerk open staat voelen mensen zich ook vrij om er even binnen te lopen. De kerk zal tot en met september de deuren op deze dagen open houden en we verwachten nog heel veel 'inloop'.

Wat mij trof...

Woensdag 13 maart. Ik moest voor een (collega)organist in een andere kerk invallen voor een biddagdienst. Deze biddagdienst was wat anders dan dat ik van oorsprong van huis uit gewend ben. Dit keer was het een dienst waarbij er ook een gezamenlijke maaltijd was. Ieder bracht van thuis een pannetje of een ovenschotel mee, gevuld met de eigen overheerlijke creatie. Door gezamenlijk aan een lange tafel plaats te nemen en gezamenlijk te eten, kom je met elkaar in gesprek.

De dienst is opgebouwd zoals elke kerkdienst. Er werden liederen gezongen (onder pianobegeleiding), er werd gebeden en er werd uit de Bijbel gelezen. Het bijbelstuk dat centraal stond was Marcus 11:12-25 Jezus en de vijgenboom – Jezus in de tempel.

Na de gezamenlijke maaltijd was er een korte overdenking, waarbij de nadruk lag op het uiterlijk vertoon van de vijgenbladeren, maar het niet dragen van vrucht. Zoals ook in de tempel waar het offeren volgens de (Joodse) gebruiken gebeurde, maar waar ondertussen ook gehandeld werd.

Vervolgens werd er onder het genot van een kop koffie gediscussieerd naar aanleiding van de overdenking en het eerder genoemde

bijbelstuk. Een van de centrale vragen was: heeft bidden zin? En is het daarmee geen uiterlijk vertoon uit gewoonte? Mijns inziens heeft bidden wel degelijk zin. Ook als de uitkomst niet is waar je voor gebeden hebt. Ook al is de oorlog niet gelijk over, je moet toch niet stoppen om de mensen voor Gods aangezicht te brengen en te vragen om troost, kracht en wijsheid voor alle betrokkenen. Ook als je zelf niet kunt zien of je gebed voor anderen wel of niet verhoord wordt, mag je altijd alles bij God brengen. Maar ook dichterbij, als je voor jezelf bidt wanneer je in een moeilijke situatie zit, kan de uitkomst soms niet zo zijn zoals je hebt gehoopt. Maar vaak blijkt, soms pas als je later terugkijkt, dat je er door het gebed toch niet alleen voor stond.

Steven van Heteren

Kerkebalans 2024 eindstand



Graag informeren we u over de stand van zaken met betrekking tot de gehouden actie kerkebalans. Al enige jaren zien we dat de opbrengst niet voldoende is voor de uitgaven van onze kerk, maar we zijn erg blij en verheugd dat we dit jaar, 2024, een hoger eindbedrag aan toezeggingen hebben gekregen dan vorig jaar, namelijk € 75.535,00, tegenover vorig jaar € 72.840,00. Een stijging van bijna € 3.000,00. We zijn allen die een gift hebben toegezegd erg dankbaar.

Toch blijft er wel reden tot bezorgdheid omdat we, ook in 2024, tegen een tekort aan blijven kijken van bijna € 50.000,00. (En dat zal zich in de komende jaren vaker voordoen), zie de begroting van 2024 – te vinden op onze website onder ANBI. Bovendien is 53% van dit bedrag toegezegd door de leden die

70 jaar of ouder zijn. En ook deze trend zien we al wel een paar jaar optreden. Daarnaast zien we nog een andere belangrijke trend optreden. Het aantal leden van onze kerk daalt en het percentage betalende leden daalt nog iets sneller. Dat betekent dat een steeds kleiner wordende groep mensen de kerk financieel in stand houdt.

Van de 474 pastorale eenheden die onze gemeente rijk is, hebben we 420 PE aangeschreven om deel te nemen aan de actie kerkbalans. 54 PE hebben namelijk, in voorgaande jaren, aangegeven dat zij niet kunnen of willen bijdragen.

Van deze 420 PE die een uitnodiging hebben ontvangen hebben 'slechts' 302 een toezegging gedaan. Daarnaast hebben 28 PE te kennen gegeven zich te willen laten uitschrijven en hebben 9 PE aangegeven wel lid te willen blijven maar niet te kunnen bijdragen dit jaar. 81 PE hebben helemaal niets van zich laten horen, ook niet na 2 herinneringen.

U begrijpt dat deze zorgen niet alleen zorgen van de kerkenraad zijn, maar van ons allemaal. Hoe houden we in de toekomst onze kerk gezond en in stand? Daarom zijn kerkrentmeesters onder andere aan het onderzoeken hoe ze de groep gemeenteleden, die niet financieel willen bijdragen, op een andere manier toch financieel betrokken te krijgen bij onze Protestantse Gemeente.

Heeft u ideeën? We horen ze graag van u!

Gezocht

Een vrijwilliger die elke 4 weken de papieren nieuwsbrieven wil stickeren en ze daarna naar de 9 bezorgers wil brengen.

Meer informatie bij Bertine van der Vlist, telefoon 06-30 50 66 84.



Graag bezoek ontvangen?

Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling en/of de predikant zou willen spreken bij u thuis, of, als u opgenomen bent, in het ziekenhuis of verpleegtehuis. Dat is prima, en dat doen zij graag. Het is fijn als u – of één van uw naasten - ons dat laat weten.

Laat het weten aan: Siebren Miedema, per telefoon of via whatsapp: **06-48 070 619**.

Schrijfcafé in de Witte Kerk



Op woensdag 17 april 2024 is er weer een schrijfcafé!

Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet om dat je een boek gaat schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of het niet bestaat. Door middel van allerlei korte opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste verhalen en gedachten op papier. Heel verrassend wat er soms zomaar op papier komt. Ze zijn alleen voor jezelf, maar als je wilt mag je ze ook delen met elkaar. Het schrijfcafé is onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen. Kom je een keertje mee doen? Iedereen is welkom. Je kunt één keer komen, altijd of af en toe. Het is een open café, op een speciale plek in het hart van ons dorp, in de Witte Kerk van Noordwijkerhout.

Van tevoren opgeven is wel gewenst.

E-mail: info@vriendenvandewittekerk.nl of bel naar Nel 0252-373719.

Wanneer? Woensdag 17 april 2024 van 9.30 tot 11.30 uur.

Prijs: € 10,00 per keer, dat is inclusief koffie of thee.

De opbrengst komt geheel ten goede aan 'de Stichting Vrienden van de Witte Kerk'.



Beste mensen,

Heel veel dank voor de prachtige bloemen.

Liefs,
Ria van Eeden



Bertine en haar zus Evelien, brachten ons een heel mooi boeket namens de Witte kerk. Hiervoor onze hartelijke dank, ook dat veel gemeenteleden aan ons gezin denken, door middel van gebed, een kaartje of een boeket bloemen.

Dit doet ons goed en we voelen ons met warmte gesteund. We blijven positief!

Vriendelijke groet,
Piet en Carola Vliegthart.



Zondagmorgen werd ik verrast met een prachtig boeket bloemen. Gebracht door Siebren en Detta Miedema met een groet van de Witte Kerk gemeente voor mijn verjaardag. Heel hartelijk dank daarvoor.

Groeten van Janny v.d Wijden



Wat was ik blij verrast, om op zondag 25 februari, ter gelegenheid van mijn 85^{ste} verjaardag, een prachtige bos bloemen te mogen ontvangen van de Witte Kerk. Mijn hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,
Shirley Ritoe-Ferdinand



We willen u hartelijk danken voor de mooie bloemen die wij mochten ontvangen. En dit ter ere van mijn 80^{ste} verjaardag.

Met vriendelijke groet,
Bas van Beek.



Hartelijk dank voor de schitterende bos bloemen die Siebren vanmorgen kwam brengen!!

Hartelijke groet,
Johan en Ellen Voshart



Fam. Zandbergen, hoopt op 1 april hun 12,5 jarig huwelijk te vieren, zij wonen Beltmolen 50, Noordwijkerhout.



Fam. Van Beek, hoopt op 18 april hun 40 jarig huwelijk te vieren, zij wonen Willem Alexanderplein 27, Lisse.





Mevr. A. Bouwmeester- van den Tol hoopt op 26 maart haar 95^{ste} verjaardag te vieren.
Zij woont Parallelweg 72, Noordwijkerhout.



Mevr. A. Bouwmeester-van den Bunt hoopt op 5 april haar 85^{ste} verjaardag te vieren.
Zij woont Duin en Dal 62, Noordwijkerhout.



Mevr. A.C. van der Sleet-van der Zwart hoopt op 10 april haar 90^{ste} verjaardag te vieren. Zij woont Van Wijckersloothplein 1, Oegstgeest.



Dhr. J.W. Brama hoopt op 15 april zijn 85^{ste} verjaardag te vieren.
Hij woont Overrijn 7, Katwijk.



Dhr. B.C.H. Griekspoor hoopt op 16 april zijn 80^{ste} verjaardag te vieren.
Hij woont Breeland 68a, De Zilk

Bedankje

Beste mensen,

Hartelijk dank voor de felicitatie kaart die ik van de Witte Kerk ontving.

Sam Pranger



Lieve mensen,

Ik was vanmorgen prettig verrast over jullie kaart met beterschapswensen.
Heel aardig en attent!

Jan Willem Bosman



De Witte Kerk

Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout

Predikant -

Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman
Herenweg 3 - 2211 CA - tel. 347493 of
06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl

Voorzitter

Gerrit Goedhart, tel. 06-42 03 86 84
goedhartg@gmail.com

Scriba

Ans Korver - Breeland 70a, De Zilk - tel. 520631
scriba@dewittekerk.nl

Ouderlingen

ouderlingen@dewittekerk.nl

Kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl
NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente
van Noordwijkerhout en De Zilk

Diaconie

diakenen@dewittekerk.nl
NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk

Vertrouwenspersonen Noordwijkerhout

Liesbeth van Gulik - tel. 06-12 10 51 32
liesbethvangulik@ziggo.nl

Siebren Miedema - 06-48 07 06 19
s.miedema@vu.nl

Vertrouwenspersonen Noordwijk

Wendela van Zomeren – tel. 071-36 23 026
wendela.van.zomeren@live.nl

Petra Plug – tel. 06-30 11 71 93
petraplug89@gmail.com

Koster / verhuur

Jan Passchier - tel. 375107 of 06-23 12 17 91
koster@dewittekerk.nl

Beheerder begraafplaats

Bas van der Tang - tel. 375180
begraafplaats@dewittekerk.nl

Ledenadministratie

Bertine van der Vlist - tel. 377659
kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

Kopij nieuwsbrief - uitgave elke 4 weken

Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande
aan het verschijnen, sturen naar
nieuwsbrief@dewittekerk.nl