

2023

# NIEUWSBRIEF

30 OKTOBER – 27 NOVEMBER



PROTESTANTSE GEMEENTE  
**DE WITTE KERK & DE ZILK**  
TE NOORDWIJKERHOUT

## **Kerkdiensten**

De kerkdiensten kunt u, via de website [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) of via [www.dewittekerk.nl](http://www.dewittekerk.nl), meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken.

**Zondag 5 november 2023 - 10.00 uur**

**Ds. E. Mandemaker – Heilig**

**Avondmaal/Oogstdienst**

1<sup>ste</sup> collecte: Voedselbank

2<sup>de</sup> collecte: onderhoud gebouwen

Kindernevendienst - Brigitte

**Zondag 12 november 2023 - 10.00 uur**

**Ds. H. Pals, Noordwijk**

1<sup>ste</sup> collecte: Kerk in Actie - werelddiaconaat

2<sup>de</sup> collecte: verwarming

Kindernevendienst - geen

**Zondag 19 november 2023 - 10.00 uur**

**Ds. H. Klip, Voorhout**

1<sup>ste</sup> collecte: Diaconie - bloemengroet

2<sup>de</sup> collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

Kindernevendienst - Marijke

**Zondag 26 november 2023 - 10.00 uur**

**Ds. E. Mandemaker – laatste zondag kerkelijk jaar**

1<sup>ste</sup> collecte: Protestantse.Kerk. pastoraat

2<sup>de</sup> collecte: kerk via kerkdienst gemist

Kindernevendienst -: Joke

## **Voorbeden**

Wenst u voor iemand gebed?

Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.

## **Bidstond**

Elke dinsdagavond om 19.30 uur komt er een aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte Kerk.

Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons doorgeven. Dit mag u doen bij Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38.

## **Vanuit de pastorie**

### **Jeugdwerk**

Op dinsdagavond 24 oktober vond de start van het jeugdwerk plaats. Met ongeveer 15 jongeren beklommen we de toren van de Oude Jeroenskerk in Noordwijk. We kregen een mooie rondleiding, konden het slaan van de klokken van dichtbij bewonderen en zagen op een foto onze voorzitter Gerrit Goedhart aan de touwen hangen, toen hij nog burgermeester was. Eenmaal boven werden we getrakteerd op een prachtig uitzicht. De rondleiding werd feestelijk afgesloten met het roosteren van marshmallows. Het was een hele leuke en gezellige avond. Pastor Joost de Bruijn en ikzelf leerden alvast wat namen kennen en verheugen ons op de komende jeugdactiviteiten.

### **Kindercatechese 26 november 16.00 uur**

Op woensdag 26 november om 16.00-17.00 uur is er in de Buurtkerk een kindercatechese voor kinderen van groep 3-8. We hopen met elkaar een gezellig uurtje te hebben met leuke activiteiten. Samen bereiden we de jeugddienst voor van 3 december in dezelfde kerk.

## Kerk op schoot



Speciaal voor kinderen van 1 t/m 6 jaar, een mini-viering met kussens in de kring, de Kerk-op-schoot-kaars aan, veel liedjes zingen en een Bijbelverhaal speels beleven met al je zintuigen.

Je bent welkom, samen met papa, mama, opa, oma en natuurlijk al je broertjes en zusjes!

**Elke eerste zondag van de maanden november, januari, maart, mei en juli van 12.00-12.30 uur in De Witte Kerk.**

Laat je even via [ouderlingen@dewittekerk.nl](mailto:ouderlingen@dewittekerk.nl) weten met hoeveel personen je komt? Wij hopen jullie allemaal te zien!

Groetjes van dominee Beer, dominee Esmeralda en de ouderlingen.

## Catechese

Donderdag 9 november a.s. om 19.00 uur is in de Buurtkerk de aftrap van de catechese. Dit jaar zijn er twee groepen, t.w. groep 10-12 jaar voor kinderen uit groep 6-8 van de basisschool en groep 12+ voor jongeren vanaf de brugklas van de middelbare school.

De data tot de kerst zijn:

9 november 19.00 uur:

beide groepen - Buurtkerk

16 november 19.15 uur:

groep 12+ - Vinkenhof

23 november 19.15 uur:

groep 10-12 jaar - Witte Kerk

30 november 19.15 uur:

groep 12+ - Vinkenhof

7 december 19.15 uur:

groep 10-12 jaar - Witte Kerk

14 december 19.15 uur:

beide groepen - Vinkenhof

## Sirkelslag 2023

**4 november van 17.00 tot ca. 20.30 uur**

Ook dit jaar is er weer Sirkelslag KIDS. HET spel van het jaar, waarbij teams van gemeenten tegen elkaar strijden en de gekste, grappigste opdrachten moeten volbrengen. Dit jaar willen we met onze Noordwijkse burens een team vormen. Ben je ongeveer tussen de 9 en 14 jaar oud, meld je dan aan. Eerst gaan we met elkaar snacken en daarna spelen we de leukste spellen aan de hand van het thema 'Ga mee'.

Aanmelden kan voor 2 november

via [predikant@dewittekerk.nl](mailto:predikant@dewittekerk.nl),

of [pastorjoostdebruijn@pkn-noordwijk.nl](mailto:pastorjoostdebruijn@pkn-noordwijk.nl)

Vermeld daarbij ook welke snack je bij je patat wilt!



## Vorming en toerusting

Inmiddels heeft ieder gezin binnen onze gemeente kennis kunnen nemen van het vorming- en toerustingsprogramma van dit seizoen. Twee kringen breng ik graag nog onder de aandacht:

### **Leerhuis Brief van Paulus aan Korinthe**

Op maandag 6 november a.s. starten we met een nieuw leerhuis. Ditmaal behandelen we de eerste brief van Paulus aan de gemeente in Korinthe. Iedereen kent 1 Kor.13. Paulus'

lofzang op de liefde. Maar de rest van de brief is vaak een stuk minder bekend. Alle reden om deze bewogen brief dit seizoen centraal te stellen.

*Plaats: De Witte Kerk (Aanbouw)*

*Datum en tijd: 6 november 14.00 uur*

U kunt zich nog aanmelden

via [predikant@dewittekerk.nl](mailto:predikant@dewittekerk.nl)

### **Gesprekskring Moderne Profeten II**

Profeten kennen we uit de bijbel, maar ook vandaag kunnen we hun geluid herkennen. Theoloog Kees van Ekris is ze op het spoor en maakte er een podcast over.



In acht bijeenkomsten bespreken we de portretten die hij maakte van o.a. Henry Nouwen, Majoor Bosshardt en Tim Keller. We luisteren naar hun boodschap in het licht van ons eigen geloof.

*Plaats: De Witte Kerk (Aanbouw)*

*Datum en tijd: 14 november om 20.00 uur*

*Kosten: aanschaf boek Kees van Ekris, Moderne profeten 2*

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,  
Ds. Esmeralda Mandemaker

### **Vanuit de kerkenraad**

In mijn vorige bijdrage heb ik het per ongeluk gehad over het KPN-thema voor dit jaar. Gelukkig stond er direct daarna weer PKN-thema. Het gaat ook bij KPN over verbinding leggen en daar hebben ze moeite mee, in het leveren van storingsvrij internet. Misschien kunnen we wel wat leren van hun pogingen tot verbetering. Bij ons gaat het over het jaarthema: 'Ga mee! Samen getuigen van

geloof, hoop en liefde'. Wij willen dat gebruiken om na corona weer in contact te komen met onze omgeving, want we hebben een Woord voor de wereld. Nu blijkt de wereld om ons heen een levendig geheel en we staan er met ons gebouw middenin. Dat merken we niet alleen als onze kerkklok de gasten van hotels om de kerk in de nacht wakker houdt, reden waarom we die 's nachts niet meer luiden, maar ook wanneer de Bollenwandelvierdaagse op zondagmorgen stipt om 11 uur de volumeknop vol open draait. Dat gebeurt weliswaar in overleg, maar is voor sommigen die hechten aan zondagsrust toch even schrikken. Er kwam een verzoek binnen of de bloemententoonstelling in de Corsotijd ook op zondag open kan. Daar zouden we veel toeristen en de bollenkwekers blij mee kunnen maken, maar ons verhuurreglement verzet zich ertegen. We verhuren niet op zondagmorgen, dan zijn we er voor de eredienst. Er was een verzoek van buiten onze gemeente om een Taizé-dienst te mogen houden en daarvoor te oefenen met een koor. Dat kun je niet afdoen met het verhuurreglement, daar moet je nader over praten. Het is knap lastig om over dat soort dingen naar buiten en naar binnen toe storingsvrij te communiceren. Iedereen praat vanuit zijn eigen beelden en opvattingen, die van de ander komen niet altijd over. Maar we gaan het wel proberen, want we hebben een Woord voor de wereld. De eerste opdracht is om open verbindingen tot stand te brengen. Daarna kun je je beperkingen aangeven en je openstellen voor die van anderen. Vervolgens is het belangrijk om ook je mogelijkheden aan te geven en je open te stellen voor de mogelijkheden van anderen. Dan is er een wereld te winnen. De kerkenraad heeft op 23 oktober besloten om in ieder geval invulling te geven aan het voornemen om maandelijks sprekers van buiten in de zondagsdienst uit te nodigen om iets te vertellen. Niet in plaats van de preek, maar wel om die in de context te stellen van de wereld om ons heen. De zondagen 12 november en 17 december zijn

daarvoor nu in beeld. Afspraken met sprekers worden gemaakt.

Verder vermeldenswaard;

– De diaconie had dertig gasten op de laatste 'Meet & Eat', 20 oktober, dat is een groot succes. Fijn dat zovelen met elkaar de tafel willen delen.

– Het consistorie is druk op zoek naar nieuwe ouderlingen en heeft ook zicht op kandidaten!

– De kerkrentmeesters hebben alles onder controle, maar bereiden zich ook al voor op volgend jaar.

Aan het begin van de kerkenraadsvergadering hebben we stilgestaan bij de situatie in Israël en Palestina. Wat er nu gebeurt doet denken aan het Bijbelse verhaal over de intocht in Kanaän. De gruwelen van nu schokken ons en doen verlangen naar het visioen van Jesaja 2:2-5.

Gerrit Goedhart, voorzitter

### ***Vanuit de diaconie***

Ondanks het slechte weer hadden velen de moed bij elkaar geraapt om deel te nemen aan de tweede Meet & Eat. Een paar mensen hadden zich om persoonlijke redenen af moeten melden. De plaatsen werden echter opgevuld door twee mensen die de kerkdeur open zagen staan en even een kijkje wilden nemen. Even later zaten ze tussen de mensen en hebben ze gezellig meegegeten. Er was dus tijd voor ontmoeting, onder genot van een



drankje en vervolgens hebben we genoten van een eenvoudig, maar smaakvol driegangsmenu. Na deze tweede Meet & Eat komt er zeker ook een derde. De datum zal tijdig bekend worden gemaakt.

Verder kan de diaconie vermelden dat dit jaar de kerststerrenactie met kerststerren weer door zal gaan!

Ook de snertavond zal weer doorgang vinden. Over de kerststerrenactie en de snertavond kunt u in de eerstvolgende nieuwsbrief meer lezen.

### ***Bericht van aftreden***

Vanwege persoonlijke omstandigheden heeft ouderling Bert Laros, met pijn in het hart, besloten zijn ambt als ouderling per direct voortijdig neer te leggen. De kerkenraad vindt het uiteraard heel jammer, maar respecteert zijn beslissing. De kerkenraad is dankbaar voor alles wat hij voor onze gemeente heeft betekend en zal zijn bijdrage node missen. Er wordt gekeken hoe zo goed mogelijk de gaten die door het vertrek van Bert ontstaan, op te vullen. De noodzaak tot het vinden van gemeenteleden die het ambt van ouderling op zich willen nemen, wordt hiermee opnieuw groter. De kerkenraad vraagt daarom iedereen om na te denken over mogelijke geschikte broeders en zusters en roept iedereen op om wanneer er een roep vanuit de gemeente komt, dit zeer serieus te overwegen. Immers zonder ambtsdragers die zich geroepen weten vanuit de gemeente om



leiding te geven, is er geen kerk! Dat mogen we nooit laten gebeuren!



## In Memoriam Lieneke Pranger

Op donderdag 12 oktober jl. is overleden onze zuster in Christus, Bartholomina Jannie Pranger-de Vos – Lineke – in de leeftijd van 79 jaar. Zij was 58 jaar getrouwd met Sam. Samen kregen zij de zonen Jeroen en Paul, en dochter Dayal.

Op donderdag 19 oktober 2023 is in de Witte Kerk een dienst van Woord en Gebed gehouden ter nagedachtenis van haar leven. Aansluitend is zij naar haar laatste rustplaats begeleid op de Protestantse begraafplaats aan de Herenweg.

Wij bidden Sam, Jeroen en Marjan en hun kinderen Jim en Quincy, Dayal en Meindert, en Paul, Gods kracht, liefde en nabijheid toe in deze verdrietige tijd.

Ds. Esmeralda Mandemaker



## In Memoriam Jeanne Menke

Op zaterdag 14 oktober jl. is overleden, in de leeftijd 97 jaar, onze zuster in Christus Adriana Cornelia Menke. Jeanne Menke woonde Parallelweg 66.

We hebben haar leren kennen als een sterke, zelfstandige vrouw. De laatste jaren moest ze bijna alles inleveren, en dat viel haar zwaar. Ze verlangde ernaar haar leven in Gods handen te leggen, in het vertrouwen dat het goed zou zijn. We geloven dat dat vertrouwen niet beschaamd werd.

Het afscheid van Jeanne Menke was op vrijdag 20 oktober in een dienst van Woord

en Gebed in de Witte Kerk, waarna de begrafenis plaatsvond op de Protestantse begraafplaats aan de Herenweg.

Wij bidden allen die Jeanne Menke zullen missen, kracht, liefde en Gods nabijheid toe.

Ds. Egbert van der Weide

### *De Adventskalender 2023*

Wil je bewust toelevens naar Kerst? Ook dit jaar biedt Petrus voor de adventsperiode een dagelijkse kalender aan, die je uitdaagt om in aanloop naar Kerst elke dag even stil te staan. Voor elke dag is een korte overdenking beschikbaar, aangevuld met korte (gespreks)vragen, liederen, gebeden en citaten. Online vind je bij elke dag een korte inspirerende video.

#### **Ga mee!**

Met het thema 'Ga mee!' sluit de kalender aan bij het jaarthema van de Protestantse Kerk in 2023-2024: 'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde'. In de eerste adventsweek gaan we op weg met Ruth en Naomi, die onderweg zijn naar Bethlehem. De tweede week pelgrimeren we op de weg van vrede en recht, in het spoor van de profeten. In de derde adventsweek bereiden we ons voor op de geboorte van Jezus. De uitnodiging klinkt: kom, ga mee naar Jezus, het kind in de kribbe!

Een gratis exemplaar is te bestellen via: [secure.protestantsekerk.nl/adventskalender](https://secure.protestantsekerk.nl/adventskalender)

### *Feest in de Witte Kerk*

Dit jaar bestaat de Stichting Vrienden van de Witte Kerk 10 jaar. Dat is een feestje waard!

Op 11 november a.s. nodigen we jullie uit in de Witte Kerk om het met ons mee te vieren.



De kerk is dan open tussen 11.00 en 15.30 uur en iedereen is van harte welkom.

We laten zien wat we de afgelopen tien jaar zoal hebben gedaan en uiteraard trakteren we. Bovendien overhandigen we, zoals inmiddels de traditie is, op deze Dag van de Witte Kerk onze jaarlijkse cheque aan de kerkrentmeesters.

Voor meer informatie en voor het overzicht van al onze activiteiten: zie onze website [www.vriendenvandwittekerk.nl](http://www.vriendenvandwittekerk.nl)

### **Onderhoudsbeurt-K (5)**

‘Je zong afgelopen zondag niet mee in de kerk, was je soms verkouden?’ Wie leeft in de veronderstelling dat de tijd van de sociale controle binnen de kerkmuren achter ons ligt, moet ik teleurstellen. Eén zondagmorgentje je mond dicht houden bij het zingen en er komen vragen! Nu ben ik van een generatie waar veel traditionele kerkelijke trauma's aan voorbij zijn gegaan, dus echte allergieën werden eigenlijk nooit opgebouwd, zelfs niet betreffende sociale controle. En bovendien kun je het ook anders zien. Dat iemand aangeeft je zondag gemist te hebben in de kerk, kan dat alleen als hinderlijke bemoeienis worden geduid of ook als warme belangstelling? En als zelfs jouw zwijgen bij het zingen verontrusting bij een gemeentelid oproept, is dat dan niet gewoon een vorm van zielzorg? Overigens kon ik de opletende waarnemer in dit geval geruststellen. Geen geloofscrisis, geen luchtweginfectie, maar stomweg een Bach-cantate die ik die avond zou gaan uitvoeren, had gemaakt dat ik mijn stembanden op zondagmorgen nog even rust gunde. Het kerklied moest het die zondag zagezegd met andere lippen doen. Want zo gaat dat als je de topsport van het zingen bedrijft, dan moet je soms je krachten sparen, vooral kopjes thee met honing drinken, lange gesprekken vermijden, opdat de stem 's avonds nog fris en soepel z'n werk kan doen. Bijzonder is dat overigens wel: dat naar de kerk gaan wetende dat je geen versje mee

gaat zingen. Onnatuurlijk voelt dat, onprettig ook. Want natuurlijk gaat dat opvallen en gaan ze zitten kijken naar je. Maar omdat er geen excuus is om niet ter kerke te gaan, ga je. En eenmaal tussen de kerkmuren aangekomen, begint het grote ongemak. Het ene na het andere lied komt voorbij en jij houdt je tanden op elkaar.



Vroeger nam ik nog wel eens de moeite om te doen alsof, maar wie schiet daar wat mee op? Ook dan horen ze je niet en komen er vragen. Bij al het ongemak dat je kunt ervaren als je even niet mee kunt zingen in een kerkdienst, zit er ook iets heilzaams aan zulke zwijgende momenten. Ineens realiseer je je wat een kerkelijke gemeente is geschonken in haar lied. Al die zingende momenten blijken zelfs geenszins inwisselbaar voor andere liturgische onderdelen, maar de grote en enige uitlaatklep waar de gelovigen de gebeden, lezingen en verkondiging mee kunnen bevragen, bevestigen, benadrukken en bezingen. Eén zondagmorgentje je mond houden bij het zingen van de liederen in een kerkdienst: het blijkt al genoeg om te weten wat je mist.

Arco Mandemaker  
*Cantor*

### **Graag bezoek ontvangen?**

Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling en/of de predikant zou willen spreken bij u thuis, of, als u opgenomen bent, in het ziekenhuis of verpleeghuis. Dat is prima, en dat doen zij graag.

Het is fijn als u, of één van uw naasten, ons dat laat weten.

Laat het weten aan: Siebren Miedema, per telefoon of via whatsapp: 06-48 07 06 19.

## **Wat mij trof...**

Het is fijn om met enige regelmaat terug te zijn in Noordwijkerhout en om dan bij jullie in de Witte Kerk voor te mogen gaan. In 2016 liep ik, tijdens mijn studie theologie aan de Protestantse Theologische Universiteit in Amsterdam, een jaarlang stage bij jullie gemeente. Dit gebeurde onder de bezielende leiding van Egbert van der Weide. Mijn stagetijd bij de Witte kerk, met alle ervaringen die ik daar opdeed, heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat ik de stap heb gezet om predikant te worden.

Toen ik net klaar was met mijn studie deed ik mee aan een zogenaamde 'dominee-date'. Pas afgestudeerde studenten en vacante gemeentes mochten zichzelf in een praatje van 1 minuut aan elkaar voorstellen. Iemand van de protestantse gemeente te Weert in Limburg deed haar verhaal en dat trof mij. Het ging over een kleine protestantse gemeente in een katholieke omgeving. Het klonk in mijn oren als de situatie zoals ik die had leren kennen en waarderen in Noordwijkerhout, waar zowel de pastoor als de dominee betrokken waren bij het hele dorp. Dit trok mij wel aan.

En zo kwam ik, na een sollicitatieprocedure, terecht in het prachtige Limburg. Ongeveer vijf jaar lang was ik met veel plezier predikant in Weert. Daarna ging ik zelfs nog iets zuidelijker. Ik ben nu alweer ruim anderhalf jaar predikant van de gemeente Maas- en Beekdal (omgeving Sittard-Geleen) en we wonen in Munstergeleen. Het bevalt dus goed in Limburg. Maar af en toe komen we terug in het westen van het land, want van onze vijf zoons wonen er nog twee (en binnenkort zelfs drie) in de Randstad. Genoeg reden om regelmatig een weekendje naar zee te gaan, want hoe mooi Limburg ook is, ze hebben er geen zee en strand...

Dus graag tot een volgende keer!

Jolien Leeffers

## **Nog even over de Vertrouwenspersonen**

Binnen onze gemeente zijn veel mensen aan het werk. De dominee als beroepskracht en daarnaast veel vrijwilligers. Iedereen is met de beste bedoelingen bezig met zijn of haar taak. Daarbij willen we in onze kerk met elkaar werken aan een omgeving en cultuur waarbinnen iedereen zich veilig en gerespecteerd voelt. We benaderen niemand op een manier die de geestelijke en lichamelijke waardigheid en integriteit van de ander aantast. Toch kan het gebeuren dat er iets niet goed gaat of dat u iets niet vertrouwt. Iedereen die zich om wat voor reden onveilig voelt in de kerk moet daarover aan de bel kunnen trekken. Dat kan bij de Vertrouwenspersonen. In de Witte Kerk zijn wij dat: Liesbeth van Gulik en Siebren Miedema. Wij hebben een onafhankelijke positie en zijn beschikbaar voor u. Wij samen vormen het aanspreekpunt waar u en jij in alle vertrouwelijkheid terecht kunnen met vragen, ervaringen en klachten. Eventueel kan dat ook anoniem. Ook als u of jij signalen hebt opgevangen dat er grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt of heeft plaatsgevonden kan dat bij ons gemeld worden.

U kunt ons op de volgende manier bereiken (onze adresgegevens staan ook altijd achterin de Nieuwsbrief):

Liesbeth van Gulik -tel. 06-12 10 51 32;  
[liesbethvangulik@ziggo.nl](mailto:liesbethvangulik@ziggo.nl)

Siebren Miedema -tel. 06-48 07 06 19;  
[s.miedema@vu.nl](mailto:s.miedema@vu.nl)

We werken samen met de twee Vertrouwenspersonen van de PGN in Noordwijk. Mocht u om welke reden dan ook iets meer afstand willen tot de eigen gemeente, dan kunt u ook met één van deze Vertrouwenspersonen contact opnemen: Wendela van Zomeren - 071-36 23 026  
Petra Plug-Koesveld - 06-30 11 71 93

Liesbeth van Gulik & Siebren Miedema





### **Schrijfcafé in de Witte Kerk**

Op woensdag 15 november 2023 is er weer een schrijfcafé! Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je hart.

Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet om dat je een boek gaat schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of het niet bestaat.

Door middel van allerlei korte opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste verhalen en gedachten op papier. Heel verrassend wat er soms zomaar op papier komt. Ze zijn alleen voor jezelf, maar als je wilt mag je ze ook delen met elkaar. Het schrijfcafé is onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen.

Kom je een keertje mee doen? Iedereen is welkom. Je kunt één keer komen, altijd of af en toe. Het is een open café, op een speciale plek in het hart van ons dorp, in de Witte Kerk van Noordwijkerhout.

Van tevoren opgeven is wel gewenst. E-mail: nelhogervorstvankampen@hotmail.com of bel naar Nel 0252-373719.

Wanneer: woensdag 15 november 2023 van 9.30 tot 11.30 uur, zie ook onze agenda op [www.vriendenvandewittekerk.nl](http://www.vriendenvandewittekerk.nl)

Prijs: € 10,00 per keer, dat is inclusief koffie of thee.

De opbrengst komt geheel ten goede aan 'de Stichting Vrienden van de Witte Kerk'.

### **Bedankje**

Hartelijk dank voor de schriftelijke gelukwensen in verband met ons 55 jarig huwelijk!

Groetend, Hennie en Jan Zandvliet.



Mevr. C.M. Brandhorst-van der Linde hoopt op 8 november haar 99<sup>ste</sup> verjaardag te vieren. Zij woont Via Antiqua 25 M219, Noordwijkerhout.



Goedemorgen,

Ik wil u allen bedanken voor de prachtige bloemen die ik heb gehad.

Ik ben daar erg blij mee, ze staan prachtig.

Ik wens u alle goeds toe en hopelijk tot ziens.

B. Griekspoor  
Breeland 68 A  
2191 XC De Zilk



Hartelijk dank voor de prachtige bos bloemen die wij vanuit de gemeente mochten ontvangen naar aanleiding van het overlijden van onze (schoon)moeder.

Lieve groet,  
Joke, Eric en Criz Weijers







Op 23 november hopen de heer en mevrouw Wallast hun 50-jarig huwelijk te vieren. Zij wonen Pauluslaan 68, Noordwijk.

### **Dank voor medeleven**

Het is wel veel als je binnen een jaar twee van je dierbaren verliest.

Ik wil iedereen enorm bedanken voor het medeleven met de bloemen, de vele kaarten en reacties na het overlijden van mijn lieve vrouw Marijke.

Deze vorm van steun heeft ons gezin diep geraakt.

Ton Zandbergen



Ik dank allen die na het overlijden van Lineke van hun medeleven blij hebben gegeven. Het is fijn te weten dat er wordt meegeleefd.

Sam Pranger



#### **De Witte Kerk**

Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout

#### **Predikant -**

Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman  
Herenweg 3 - 2211 CA - tel. 347493 of  
06-54 96 29 29 - [predikant@dewittekerk.nl](mailto:predikant@dewittekerk.nl)

#### **Voorzitter**

Gerrit Goedhart, tel. 06-42 03 86 84  
[goedhartg@gmail.com](mailto:goedhartg@gmail.com)

#### **Scriba**

Ans Korver - Breeland 70a, De Zilk - tel. 520631  
[scriba@dewittekerk.nl](mailto:scriba@dewittekerk.nl)

#### **Ouderlingen**

[ouderlingen@dewittekerk.nl](mailto:ouderlingen@dewittekerk.nl)

#### **Kerkrentmeesters**

[kerkrentmeesters@dewittekerk.nl](mailto:kerkrentmeesters@dewittekerk.nl)  
NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van  
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente  
van Noordwijkerhout en De Zilk

#### **Diaconie**

[diakenen@dewittekerk.nl](mailto:diakenen@dewittekerk.nl)  
NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de  
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk

#### **Vertrouwenspersonen**

Liesbeth van Gulik - tel. 06-12 10 51 32  
[liesbethvangulik@ziggo.nl](mailto:liesbethvangulik@ziggo.nl)

Siebren Miedema - 06-48 07 06 19  
[s.miedema@vu.nl](mailto:s.miedema@vu.nl)

#### **Koster / verhuur**

Jan Passchier - tel. 375107 of 06-23 12 17 91  
[koster@dewittekerk.nl](mailto:koster@dewittekerk.nl)

#### **Beheerder begraafplaats**

Bas van der Tang - tel. 375180  
[begraafplaats@dewittekerk.nl](mailto:begraafplaats@dewittekerk.nl)

#### **Ledenadministratie**

Bertine van der Vlist - tel. 377659  
[kerkelijkbureau@dewittekerk.nl](mailto:kerkelijkbureau@dewittekerk.nl)