

2023

NIEUWSBRIEF

2 OKTOBER – 30 OKTOBER



PROTESTANTSE GEMEENTE
DE WITTE KERK & DE ZILK
TE NOORDWIJKERHOUT

Kerkdiensten

De kerkdiensten kunt u, via de website www.kerkdienstgemist.nl of via www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken.

Zondag 8 oktober 2023 - 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: Protestantse Kerk – missionair werk

2^{de} collecte: pastoraat en bezoek
Kindernevendienst - Brigitte

Zondag 15 oktober 2023 - 10.00 uur

Ds. J. Leeffers, Munstergeleen

1^{ste} collecte: Diaconie

2^{de} collecte: onderhoud orgel
Kindernevendienst - geen

Zondag 22 oktober 2023 - 10.00 uur

Dhr. W.Th. Hollart, Noordwijk

1^{ste} collecte: Diaconie - bloemengroet

2^{de} collecte: onderhoud gebouwen
Kindernevendienst - Esther

Zondag 29 oktober 2023 - 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: Diaconie - telefonie/internet

2^{de} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente
Kindernevendienst - geen

Voorbeden

Wenst u voor iemand gebed?

Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.



Bidstond

Elke dinsdagavond om 19.30 uur komt er een aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte Kerk.

Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons doorgeven. Dit mag u doen bij Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38.

Vanuit de pastorie

Bij Matteüs 20:1-16

De afgelopen algemene beschouwingen werd het nog maar weer eens onder de aandacht gebracht, de verschillen lopen op. De kloof tussen arm en rijk wordt groter en van gelijke kansen is steeds minder sprake. Reden dus tot waakzaamheid, want zulke tendensen kunnen tot zorgwekkende toestanden leiden. Wilders zag zijn kans weer eens en riep de koning op van zijn salarisverhoging af te zien. Onze premier haastte zich daarop uit te leggen dat onze Willem met het inkomen van Thom de Graaf mee groeit, zoals dat voor elk Tweede kamerlid geldt. "Zijn naam zij geprezen", grapte Rutte. De koning heeft er gewoon net als Pieter, Geert en Mark wat bij gekregen.

Rekenen: We leerden het al op jonge leeftijd en een wereld bleek zich daarmee te ontsluiten. Waar het op school nog als noodzakelijk kwaad werd ervaren, groeide buiten de schoolbanken al snel het besef dat je je hiermee niet langer knollen voor citroenen hoefde te laten verkopen. Ineens was daar de mogelijkheid geboren om inzichtelijk te krijgen hoe het er eigenlijk voorstond met jou en met die ander.

Wat je ook ineens goed kon zien, was wanneer het ongelijk verdeeld raakte. Had jij vier auto's en je broertje niets, dan werd je vriendelijk verzocht er twee af te staan. Eerlijk zullen we immers alles delen. Een raadselachtig principe dat jou al op jonge leeftijd zomaar twee auto's kon kosten.


$$4 - 2 = 2$$

Ineens bleek rekenen niet alleen geschikt voor een beweging naar jezelf toe. Een tegenvaller zou je kunnen zeggen, waarbij sommigen ook nog eens wilden beweren dat minder méér was.

En volwassen geworden was daar ineens dat moment dat je voor het eerst je eigen voordeur opendeed en er iemand met een collectebus op de stoep stond, die eerste envelop op jouw deurmat voor een goed doel of die eerste actie kerkbalans waar ze je mee kwamen lastigvallen. Ineens was jij dat individu dat geld binnenkreeg en weggaf, dat kon sparen en kopen en zelf bepaalde hoe de verhoudingen daarbij kwamen te liggen. Wat kwam jou toe en wat was voor een ander? Maar ook op andere vragen begon je een steeds duidelijker antwoord te krijgen. Zoals die vraag waar anderen volgens jou recht op hebben en waar ze niet mee zouden mogen rekenen. Want dat jij blij bent als jouw salaris een beetje stijgt, wil niet automatisch zeggen dat je dat extraatje voor Willem en Thom ook ziet zitten.

Ook in de lezing over die landheer met zijn wijngaard, is er iets dat wringt. En ook hier heeft dat 'iets' te maken met een ongelijkheid die maar moeilijk goed wil voelen. Eerlijk duurt het langst, zegt de volksmond, maar wat mag eerlijk heten? Naast een ontwikkeling met rekenen, ontwikkelden velen ook een rechtvaardigheidsgevoel en die twee willen nogal eens met elkaar over de keien gaan.

Een conflict dat het beeld van mensen onderling kan bepalen, maar evenzeer je plaatje van God. Want ook God heeft zo zijn eigen manier van rekenen. En de uitkomsten waarmee hij komt aanzetten, willen daarbij lang niet altijd stroken met waar wijzelf hadden willen uitkomen.

Neem nou die genade van hem. Je kunt ook doorslaan. Onbegrensd blijkt zijn gulheid. Eén denarie of je nu lang of kort gewerkt hebt. Doet het er eigenlijk wel toe, zo zou je kunnen denken, wat wij er wél en níet van maken? God is goed zou je zeggen. "Zijn naam zij geprezen!" Maar daar denken die jongens die de hele dag hadden lopen beulen duidelijk anders over.

Ergens huist er kennelijk iets in een mens dat zich zomaar kan storen aan Gods gulheid, overigens zonder zich daarbij af te vragen hoe de rest van de dag is geweest voor hen die er pas later bij kwamen. Want dat moet toch wat zijn om toe te zien hoe anderen goed in de markt liggen, terwijl niemand jou lijkt nodig te hebben. Wat een inspanning kan het vragen om afgeschreven te worden en de eigenwaarde hoog te houden, niet te verzinken in somberheid en duisternis.

De andere kant is, zouden we ons bij zulke genade ook kunnen neerleggen als je daar echt tot het gaatje voor hebt moeten gaan? Voor wie een kleine investering heeft gedaan in zijn/haar godsdienstig leven is dat toch makkelijker te aanvaarden dan voor iemand die er alles voor heeft moeten opgeven? Zeker! En juist bij uitstek is deze gelijkenis voor die buitencategorie bedoeld. Voor hen die recht van spreken hebben en toch hun mond moeten houden. Voor hen die hebben moeten inleveren omwille van hun geloof. Voor hen die werkelijk een offer hebben gebracht. Voor hen die zich met recht en reden mogen ergeren aan een vorm van genade die te gemakkelijk voelt. Zoveel heeft het henzelf immers gekost. Juist hen wordt in deze gelijkenis een bekering gegund. Want dit

is waar God naartoe wil. Erger je maar aan dit verhaal, daar is het voor bedoeld. Want jou wordt met al je inspanningen voor God nog één ding gegund, dat jouw ziel zich werkelijk kan verheugen in een God die geen onderscheid wil maken op mensen waar jij het liefst op had willen afdingen.

Wij allen zijn bedelaars, zo zuchtte de kerkreformer Maarten Luther na een lang en intens proces van zelfonderzoek. Werkelijk niets was Luther daarbij tegengekomen waarmee hij zich voor God op de borst kon slaan. En wie van ons zou dat in het ware licht van God wel kunnen?

Geen mens die zijn haar zelf laat groeien,



geen zonsopgang die er door ons toedoen is gekomen, geen vogel die wij bij het ochtendgloren laten zingen, geen bloem waarvan wij haar stralende pracht ontsluiten, zelfs de liefde en goedheid die ons leven kronen zijn ons gegeven. Ongekende gulheid. Grenzeloos erbarmen. 'Genade om niet' omdat wij dat nodig hebben, niet omdat we er recht op hebben.

Ds. Esmeralda Mandemaker

Vanuit de kerkenraad

Op 18 september kwam de kerkenraad voor het eerst na de zomer weer bijeen. Dat was

nadat wij op zaterdag 9 september al een buitendag op De Kaag hadden gehad, waar we Ben en Sjan van Ommen mochten verwelkomen. Zij zullen de kerkenraad versterken als ouderling-kerkrentmeester en diaken. In hun vorige woonplaats Leiderdorp waren ze ook al actief. Het zijn dus ervaren krachten. Ben en Sjan werden op startzondag 17 september bevestigd. Onze scribe Ans Korver werd herbevestigd. In de dienst nam Lida Klinkenberg na vijf jaar afscheid als diaken en Detta Miedema na acht jaar als ouderling. Hen beiden zijn we veel dank verschuldigd. Een opvolger voor Detta als ouderling is er nog niet. Veel mensen aarzelen tegenwoordig om ambten op zich te nemen, zeker als ze jonger zijn en gezin en werk hebben. De kerkenraad kijkt naar dit probleem. Wij zullen minder nadruk op de ambten moeten leggen en meer op de bereidheid van mensen om informeel mee te werken. We groeien toe naar een kleinere informele gemeenschap van mensen die samen de gemeente levend houden. Wie mee wil werken, melde zich bij de kerkenraad.

Het avondmaal dat ons tot lichaam van Christus aaneen smeedt, speelt bij het vormen van een actieve gemeenschap een belangrijke rol. Vandaar dat we het landelijke thema van de PKN vorig jaar: 'Van de maaltijd van de Heer naar een tafel van verbinding' actief hebben opgepakt. De kerkenraad heeft op De Kaag onze ervaringen met het thema geëvalueerd en besloten de maandelijkse frequentie te handhaven, met uitzondering van juli en augustus.



We zullen dus iedere eerste zondag van de maand, behalve de twee zomermaanden, het avondmaal blijven vieren en ook op Witte Donderdag. De kerkenraad had wel in de gaten dat de kooropstelling die we sinds februari mede vanwege het Coronavirus beproefden, op veel weerstand stuitte. Besloten is om die opstelling, nu het Coronavirus minder aanwezig is, weer los te laten. We gaan weer in de kring vieren. In overleg met koster Jan Passchier is besloten om de eerste twee rijen links vanaf de preekstoel voor het avondmaal weg te halen, en aan de rechterkant van de eerste twee rijen elk vier stoelen aan de binnenkant, om zo ruimte te scheppen. Er zal weer een tafel met stoelen komen voor degenen die moeilijk ter been zijn. De bekertjes met druivensap blijven, het brood gaat weer rond op schalen. De kerkenraad heeft ook besloten om het KPN-thema van dit jaar: 'Ga mee! Samen getuigen van geloof, hoop en liefde' op te pakken en naar onze hand te zetten.



De PKN richt het vooral op contact tussen traditionele en nieuwe migrantenkerken, wij zullen het wat breder trekken naar groepen in de samenleving om ons heen, waar wij wat in herkennen. De bedoeling is in principe de derde zondag van de maand iemand uit te nodigen om in de dienst wat te vertellen. Op vluchtelingenzondag hebben we daar al goede ervaringen mee opgedaan met onze Syrisch-orthodoxe dorpsgenote. De kerkenraad heeft besloten het moderamen af te schaffen. De kerkenraad komt nu om de

zes weken als geheel bijeen. De data zijn de maandagen 23 oktober, 11 december, 22 januari, 26 februari, 8 april, 27 mei en 8 juli. Nog een punt: onze samenwerking met Noordwijk komt goed op gang. Onze predikante Esmeralda Mandemaker neemt nu vast deel aan het Noordwijkse predikantenoverleg en verzorgt samen met hen een vormings- en toerustingsaanbod. De folders daarover worden op het ogenblik rondgebracht. Daarnaast zijn er nu vier gezamenlijke vertrouwenspersonen voor beide kerkgemeenten tezamen. Bij bejegeningproblemen kunt u op een van de vier een beroep doen. Wij hebben tenslotte de colleges van diakenen en kerkrentmeesters en de ouderlingen uitgenodigd in deze herfst kennis met elkaar te gaan maken. Niet met een boodschappenlijstje, maar met het verzoek van elkaars bestaan aan weerszijden van het grote Leeuwenhorstbos op de hoogte te raken. Dat past eigenlijk ook wel in het jaarthema!

Gerrit Goedhart, voorzitter



Vorming en toerusting

Inmiddels zijn de meeste folders bezorgd en kan iedereen uit de gemeente putten uit een rijk en gevarieerd vorming- en toerustingsprogramma. Dit jaar voor het eerst gezamenlijk uitgebracht door de PG Noordwijk en PG Noordwijkerhout en De Zilk. Ook als predikanten trekken wij steeds meer gezamenlijk op. Beide gemeenten worden steeds kleiner en daarmee wordt het belang van samenwerking steeds groter. Door samen te werken hopen wij de slagkracht te vergroten en efficiënter om te gaan met tijd, kennis en kunde. Dit seizoen starten wij ook met het gezamenlijk aanbieden van

catechese. Binnenkort ontvangen de gezinnen voor wie dit geldt, een uitnodiging. Startpunt is 24 oktober a.s. om 19.00 uur met een rondleiding en beklimming van de toren van de Oude Jeroen. Zo beginnen we op grote hoogte! Ik heb er zin in en hoop van harte dat leden uit beide gemeenten niet zullen schromen om over de muren van het eigen dorp heen te kijken. Zo kunnen tevens mooie ontmoetingen ontstaan en geeft het ons allemaal een kijkje in elkaars keuken. Wat mij betreft een mooie ontwikkeling die past bij kerk-zijn in de huidige tijd!

Ds. Esmeralda Mandemaker

Vanuit de diaconie

In mei hebben we ons eerste 'meet & eat' georganiseerd voor belangstellenden. Dit is met veel enthousiasme ontvangen. De diaconie heeft daarom besloten weer een 'meet & eat' te houden voor jong en 'oud'.



We willen de avond organiseren op vrijdag 20 oktober. Er is een inloop vanaf 17.30 uur met een drankje. Vanaf 18.00 uur zal er dan een verrassingsmaaltijd worden geserveerd. Iedereen is van harte welkom! Bij een klein aantal mensen organiseren we het boven in de aanbouw. Maar bij een groot aantal enthousiaste mensen zullen we gebruik maken van de kerk.

Wel graag aanmelden vóór 10 oktober. Dit kunt u doen via de mail: diakenen@dewittekerk.nl of bij de diakenen persoonlijk.

Verder kunnen we u melden dat er weer een krat vol naar de voedselbank is gebracht. Hartelijk dank aan de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt.



Wij gedenken Marijke Zandbergen-der Mooij

Op 4 september jl. is overleden onze zuster in Christus: Marijke Zandbergen-de Mooij in de leeftijd van 74 jaar. Zij was 50 jaar getrouwd met Ton. Samen kregen zij drie kinderen. Marijke kennen we als een krachtige vrouw met een bewonderenswaardige gedrevenheid. Doordat Ton vanwege zijn bollenbedrijf vaak van de vroege morgen tot de late avond aan het werk was, stond zij er bij de opvoeding van de kinderen vaak alleen voor. Ze was een betrokken moeder, duidelijk maar liefdevol. Marijke reisde graag en veel. In vele landen heeft ze voetstappen staan. Regelmatig reisde ze samen met een van haar dochters. Dat waren ervaringen waar zij in dankbaarheid op terugkeek.

Tot haar ziek-zijn was zij een betrokken kerklid. De gemeente van de Witte Kerk had in haar een betrokken ambtsdrager. De laatste vijftien jaren van haar leven werden gekleurd door haar ziek-zijn. Haar krachten namen steeds verder af en de controle over haar leven werd haar steeds meer uit handen genomen. Een grote klap was het overlijden van hun dochter Margreeth, afgelopen december. Het verdriet om haar heengaan was groot en zwaar.

Op 4 september stierf zij in alle rust, omringd door wie haar het meest nabij waren.

Wij bidden Ton, hun kinderen en allen die verdriet hebben om haar heengaan, Gods kracht, liefde en nabijheid toe in deze verdrietige tijd.

Kom muziek maken bij muziekvereniging de Harpe Davids

Kinderen vanaf 7 jaar, die een instrument willen leren spelen, kunnen zich aanmelden voor HD Music4Kids, een speelse AMV cursus (Algemene Muzikale Vorming).

Tijdens de muzieklessen gaan de kinderen op verschillende manieren met muziek aan de slag: zingen, spelen met instrumenten, improviseren, blokfluit spelen, noten lezen en... nog veel meer!



Door vooral veel zelf te doen en te ervaren komen allerlei muzikale aspecten aan bod. De kinderen leren zo veel over muziek en maken in deze cursus ook hun eigen muziek. Ook voor de oudere jeugd en volwassenen is het natuurlijk mogelijk om via de Harpe Davids een instrument te leren spelen.

Wil je informatie over HD Music4Kids of andere vormen van muziekonderwijs bij de Harpe Davids, neem dan contact op met Marit Hogervorst,
leerlingeharpedavids@gmail.com

Wilt u de Harpe Davids volgen?

Kijk dan eens op de website www.harpedavidsnwh.nl hier vindt u alle informatie over de vereniging, de opleidingsmogelijkheden voor jong en oud, de optredens, hoe u ons kunt steunen, contactgegevens en nog veel meer.

Seniorenkoor Noordwijkerhout

Op **27 oktober a.s. om 20.00 uur** geeft het Seniorenkoor Noordwijkerhout haar jaarlijkse concert in de Witte Kerk. Het concert is inmiddels volledig uitverkocht. Er wordt

gekeken of het mogelijk is het concert uit te zenden via de kerktelevisie. Helaas is het besluit hierover bij het uitkomen van deze nieuwsbrief nog niet definitief, maar in ieder geval is het de moeite waard om deze datum in de gaten te houden.

Onderhoudsbeurt-K (4)

Al op jonge leeftijd vond ik het leuk om vogels te kijken. Met mijn verrekijker ging ik dan de polder in om grutto's, Kieviten, torenvalken en ander moois te spotten. Soms werd het geluk wat verder van huis gezocht en begaf ik mij met mijn broer en buurjongen op de fiets richting een natuurgebied nabij Delft. Met een vijf jaar oudere broer was dat altijd aanpoten om bij te houden, maar daar had ik een techniek voor ontwikkeld. Naast hem fietsend pakte ik dan ineens zijn arm om mezelf vervolgens naar voren te lanceren. Een techniek waar ik zelf erg enthousiast over was, mijn broer minder. Ik had toen niet kunnen vermoeden dat dit principe me ooit nog eens van pas zou komen om in een column over het kerklied uit te leggen waar het met de gemeentezang zo gemakkelijk misgaat. Want wat gebeurt daar nu eigenlijk als de organist met zijn voorspel komt aanzetten en de gemeente mag aanhaken met haar zang? Ineens is daar die gemeentelijke hand die naar de arm van de organist grijpt om diens tempovoorstelling naar eigen inzicht aan te passen. Het ontbijt is immers nog maar net achter de kiezen en je kunt ook te snel willen. In plaats van samen op te trekken hobbelt de zang er dan net een beetje achteraan, de organist is vóórganger geworden. Daarbij kun je alleen nog hopen dat die man of vrouw achter het orgel eigenwijs genoeg is om aan zijn of haar eigen tempo vast te houden, anders is het einde zoek. Want waar de organist zich gewonnen geeft, daar zal de gemeente alleen maar meer gaan hangen, met als einde van het liedje dat het nergens meer naartoe gaat met dat lied en zinsverbanden uiteenvallen in woorden en lettergrepen. Een kettingreactie van narigheid

die de organist een zware ochtend bezorgt en de kerkganger niet minder, want zie het maar eens uit te zingen met je adem. Het goede nieuws is dat we tegenwoordig een stuk actiever zijn gaan zingen in de Witte Kerk, waarbij zinnen steeds vaker netjes op één adem kunnen worden gehaald. Iets dat de betekenis van de tekst alleen maar dichterbij zal brengen. En dat laatste is zeker geen bijzaak. Daar draait het zelfs om. Alleen wie zinnen gaat zingen zal voelen wat er staat, zoals wie voelt wat er staat vanzelf zinnen zal gaan zingen. Zalig de gemeente die zich door soepele organistenvingers in beweging laat zetten en diens arm met rust laat.

Arco Mandemaker
Cantor

Graag bezoek ontvangen?

Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling en/of de predikant zou willen spreken bij u thuis, of, als u opgenomen bent, in het ziekenhuis of verpleeghuis. Dat is prima, en dat doen zij graag.

Het is fijn als u, of één van uw naasten, ons dat laat weten.

Laat het weten aan:

Siebre Miedema, per telefoon of via whatsapp: 06-48 07 06 19.

Wat ons trof...

Fietsend door het prachtige natuurgebied nabij Haaksbergen nemen we ook tijd voor een praatje met vrijwilligers van de schaapskooi. De schapen hebben inmiddels onderdak gekregen en de kooi is gesloten. Maar ook hier een afnemende animo voor het vrijwilligerswerk. Alleen de oudere garde houdt stand. Verder door uitgebloeide heidevelden en langs een kudde Schotse Hooglanders. Naar het Buursermeertje, een mooie plek om pootje te baden als er water in staat. Dat was inmiddels een paar jaar geleden toen het meer vanwege de droogte geslonken was tot een plasje water. Nu, als gevolg van de regenval, is het waterpeil bijna

weer op zwemhoogte. Stilte alom, genieten van de rust en de schoonheid van de natuur. Het voelt alsof wij op aarde hier de enigen zijn. Hoewel, een klas schoolkinderen heeft inmiddels ook het meer gevonden en weg is de stilte.

Bijna aan het eind van onze de route een Mariakapel.



Even een rustpunt en een plek voor bezinning; aan de voet van het Mariabeeld brandt onze kaars. We praten over de geluksmomenten in een dag als deze.

Buiten de kapel worden we opgewacht door een omwonende dame. Wat ons trof is de lieve en enthousiaste wijze waarop ze ons deelgenoot maakt van haar zorg, en met haar die van een aantal vrouwen in de buurt, voor het onderhouden van de kapel en het dagelijks verversen van de bloemen en kaarsen.

De grond onder de kapel is geschonken door de voormalige eigenaar, en de kapel gebouwd door een aantal mannen in de buurt. In de kapel zijn onderdelen verwerkt van de voormalige Lourdeskerk. Een kerk die bij gebrek aan kerkgangers is gesloten en vervolgens afgebroken.

Maar, met een duidelijke blijdschap in haar stem voegt ze er aan toe: "De kerk mag dan

wel gesloopt zijn, het aantal bezoekers van de kapel neemt toe”.

We konden geen busje vinden voor een financiële bijdrage. Reden daarvoor is dat de kapel een plek is voor bezinning. Een geldbusje zou wellicht ongewenste bezoekers uitnodigen.

De fietsroute sluiten we af met een goede herinneringen aan deze tocht op een mooie herfstdag.

Korrie en Henk de Kleer

Kom in de kerk voor een rondje om de kerk!

Dag van de Noordwijkerhoutse Geschiedenis op 6 en 7 oktober 2023

De stichting Noordwijkerhout Van Toen (NoVaTo) en de stichting Vrienden van de Witte Kerk organiseren samen voor de tweede keer de Dag van de Noordwijkerhoutse Geschiedenis. ‘Van wie ben jij er een’ in 2022 is zo goed bevallen dat er vol enthousiasme wordt gewerkt aan de tentoonstelling van 2023. Wel met een ander thema. De organisatie richt zich dit keer op het hart van het dorp, het gebied rond de Witte Kerk. Het oudste ‘stukkie dorp’. Ons dorp.

De kerk is al eeuwen oud. De panden eromheen zijn van veel recenter datum maar zijn wel allemaal voortgekomen uit hele oude vormen van bewoning en bebouwing. Dit gebied is ontstaan uit werkzaamheden van nijvere Noordwijkerhouters. Er werd recht gesproken, geboerd, gemolken, gevent, gebakken, getimmerd, gesmeed, geslacht, gebankierd, geflaneerd, vergaderd en ook een glaasje gedronken na een lange werkdag. Je kunt zeggen dat dit gebied organisch is ontstaan. Met altijd als middelpunt de kerk met of zonder witte toren.

Er ligt veel in de herinnering van onze dorpingen opgeslagen. Wie weet er niet een verhaal te vertellen over café De Zwaan, herinnert zich de garage van Zandbergen of

de winkel van Ru van Dijk? En was niet iedereen enorm verontwaardigd toen de huisjes achter de kerk van de ene op de andere dag door de slopershamer waren geveld? Wie kent er niet de mooie foto's van de muziektent en de pomp? Dit is het gebied waar iedereen elkaar ontmoet. Kijk maar eens naar al die groepjes pratende of koffie drinkende dorpingen.

Op de Dag van de Noordwijkerhoutse Geschiedenis wordt de verre en nabije geschiedenis van dit stukje dorp getoond door middel van foto's en verhalen. Iedereen kan elkaar dan ontmoeten en herinneringen ophalen in het hart van ons dorp: de Witte Kerk.

Dag van de Noordwijkerhoutse Geschiedenis vrijdag 6 oktober van 19.00 – 21.00 uur en zaterdag 7 oktober van 10.30 – 16.00 uur in de Witte Kerk. De toegang is gratis.



Organisatie: stichting Noordwijkerhout van Toen (NoVaTo) en stichting Vrienden van de Witte Kerk

Houd onze websites, Facebookpagina's en Instagram in de gaten!

www.noordwijkerhoutvantoen.nl

www.vriendenvandewittekerk.nl

Schrijfcafé in de Witte Kerk



Op woensdag 18 oktober 2023 is er weer een schrijfcafé! Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je hart.

Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet om dat je een boek gaat schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of het niet bestaat. Door middel van allerlei korte opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste verhalen en gedachten op papier. Heel verrassend wat er soms zomaar op papier komt. Ze zijn alleen voor jezelf, maar als je wilt mag je ze ook delen met elkaar. Het schrijfcafé is onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen.

Kom je een keertje mee doen? Iedereen is welkom. Je kunt één keer komen, altijd of af en toe. Het is een open café, op een speciale plek in het hart van ons dorp, in de Witte Kerk van Noordwijkerhout. Van tevoren opgeven is wel gewenst. E-mail: nelhogervorstvankampen@hotmail.com of bel naar Nel 0252-373719.

Wanneer: woensdag 18 oktober 2023 van 9.30 tot 11.30 uur, zie ook onze agenda op www.vriendenvandewittekerk.nl
Prijs: €10,00 per keer, dat is inclusief koffie of thee.
De opbrengst komt geheel ten goede aan 'de Stichting Vrienden van de Witte Kerk'.



Dhr. H.O. Galestien hoopt op 6 oktober zijn 80^{ste} verjaardag te vieren. Hij woont Parnassialaan 13, Noordwijkerhout.



Mevr. I. Laros-Wielinga, hoopt op 10 oktober haar 90^{ste} verjaardag te vieren. Zij woont Via Antiqua 25 M333, Noordwijkerhout.



Dhr. J.H. Binnema hoopt op 28 oktober zijn 80^{ste} verjaardag te vieren. Hij woont Westeinde 86a, Noordwijkerhout.



Mevr. J.A.M. Verwater-Stijnders hoopt op 29 oktober haar 94^{ste} verjaardag te vieren. Zij woont Via Antiqua 25 M224, Noordwijkerhout.



Hartelijk dank voor de prachtige chrysanten, die wij kregen voor onze 62 jarige huwelijksdag. We genieten er nog elke dag van.

Willy en Pieter Kool.



Hartelijk dank voor de bloemen die ik afgelopen zondag heb mogen ontvangen n.a.v. het overlijden van mijn oma.

Steven van Heteren.



Hartelijk dank voor de prachtige zonnebloemen, die ik uit de kerk heb gekregen.

Groet Ria van Eeden





Op 16 oktober hoopt fam. Bergsma-Griffioen hun 25-jarig huwelijk te vieren. Zij wonen Hofzichtlaan 7, Noordwijkerhout.



Op 25 oktober hoopt fam. Van der Geer-den Haan hun 55-jarig huwelijk te vieren. Zij wonen Clemenshof 61, Noordwijkerhout.



Op 25 oktober hoopt fam. Zandvliet-Bol hun 55-jarig huwelijk te vieren. Zij wonen Kerkstraat 32 EE, Noordwijkerhout.



Op 26 oktober hoopt de fam. Plug-Biersteker hun 50-jarig huwelijk te vieren. Zij wonen Schippersvaartweg 41G, Noordwijkerhout.



Op 29 oktober hoopt de fam. Plug hun 12¹/₂-jarig huwelijk te vieren. Zij wonen van 't Haaffstraat 5, Noordwijkerhout.



Op 30 oktober hoopt fam. Reijkerkerk hun 25-jarig huwelijk te vieren. Zij wonen Prof. Wenckebachstraat 4, Noordwijkerhout.



Bedankje trouwdag

Wij willen u hartelijk bedanken voor de prachtige (handgemaakte) kaart die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van onze trouwdag.

Hartelijke groet,
Adri en Marijke Brandhorst.



De Witte Kerk

Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout

Predikant -

Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman
Herenweg 3 - 2211 CA - tel. 347493 of
06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl

Voorzitter

Gerrit Goedhart, tel. 06-42 03 86 84
goedhartg@gmail.com

Scriba

Ans Korver - Breeland 70a, De Zilk - tel. 520631
scriba@dewittekerk.nl

Ouderlingen

ouderlingen@dewittekerk.nl

Kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl
NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente
van Noordwijkerhout en De Zilk

Diaconie

diakenen@dewittekerk.nl
NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk

Vertrouwenspersonen

Liesbeth van Gulik - tel. 06-12 10 51 32
liesbethvangulik@ziggo.nl

Siebren Miedema - 06-48 07 06 19
s.miedema@vu.nl

Koster / verhuur

Jan Passchier - tel. 375107 of 06-23 12 17 91
koster@dewittekerk.nl

Beheerder begraafplaats

Bas van der Tang - tel. 375180
begraafplaats@dewittekerk.nl

Ledenadministratie

Bertine van der Vlist - tel. 377659
kerkelijkbureau@dewittekerk.nl