

2023

NIEUWSBRIEF

5 JUNI – 3 JULI



PROTESTANTSE GEMEENTE
DE WITTE KERK & DE ZILK
TE NOORDWIJKERHOUT

Kerkdiensten

De kerkdiensten kunt u, via de website www.kerkdienstgemist.nl of via www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken.

Zondag 11 juni 2023 - 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: diaconie

2^{de} collecte: onderhoud orgel

Kindernevendienst - Brigitte

Zondag 18 juni 2023 - 10.00 uur

Ds. J. Leeffers, Munstergeleen

1^{ste} collecte: bloemengroet

2^{de} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

Kindernevendienst - Marijke

Zondag 25 juni 2023 - 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: Kerk in Actie - werelddiaconaat

2^{de} collecte: eigen jeugdwerk

Kindernevendienst - Brigitte

Zondag 2 juli 2023 - 10.00 uur

**Ds. G.J. Loor, Hazerswoude-Dorp -
Heilig Avondmaal**

1^{ste} collecte: Stichting Present

2^{de} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

Kindernevendienst - ...

Bidstond

Elke donderdagavond om 19.30 uur komt er een aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte Kerk.

Natuurlijk bent u welkom om mee te doen!

Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons doorgeven. Dit mag u doen bij Delta Miedema, tel. 06-14 28 24 53.

Voorbeden

Wenst u voor iemand gebed?

Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.

Vanuit de pastorie

Het is zover. Na zovele weken van halleluja en gloria, begint het 'normale' leven weer. Christelijk gezien valt er voorlopig geen feestje meer te vieren. En na al die maanden van toeleven naar Kerst en Pasen, van Hemelvaart naar Pinksteren is dat wel even wennen. De limit was sky-high en ieder feest deed er nog een schepje bovenop. De dood te boven reikte het visioen tot in de hemel, waarna alles zich als een milde regen over het aardse bestaan heeft uitgegoten. Een gebeuren waarbij elke leegte wordt gezocht om te vullen tot de hoogste rand... En nu dus even geen feest. Een lange tijd die zal duren tot Eerste Advent weer nieuwe verwachting zal wekken. Tijd ná Pinksteren. Veelkleurige tijd. Tijd van nieuwe groene knoppen, van warme zonnestralen, van kleurend blad en paddenstoelen. En al die tijd dus geen christelijk feest meer op de kalender te bekennen. Na Pinksteren krijgt een mens zagezegd even de tijd om de Geest ten volle te laten neerdalen in het aardse bestaan. Hoe? Dat valt niet te zeggen. Als het gaat om de vingerwijzingen Gods in het leven, dan zal iedereen andere dingen aanwijzen. Ik ervoer de kracht van de Geest de afgelopen dagen weer volop toen er plotseling een telefoontje kwam. Er stond in de kerktuin een jeugdorkest uit Groot-Brittannië dat dringend van een stroompunt moest worden voorzien omdat een kwartier later reeds het concert beginnen zou.

Na wat heen en weer gebel, kon ik onze gasten van overzee gelukkig bedienen van een stroompunt met adapter, waardoor hun muzikale bijdrage aan de dorpse feestvreugde niet verloren ging. Toen ik met de dirigent met de stekkers en snoeren in de weer was, kwam er een jonge knul met een benauwd gezicht naar de man toe. Uit zijn gefluister werd al snel duidelijk dat hoge nood de jongeman parten speelde. Omdat bij kinderen de ene gang vaak de volgende uitlokt, bood ik aan de kerk te openen en zo ieders benauwdheid te verlichten. Dit werd in dankbaarheid aanvaard. Omdat ik helaas niet het hele concert kon bijwonen – iets met een gekko met legnood en een dierenarts. Ik vertel u er later nog wel eens over – en het volste vertrouwen heb in de goedheid van de mens, gaf ik de dirigent de sleutel van de kerk in bewaring voor eventuele verdere toiletgang, nadat ik de belofte kreeg deze via de VVV geretourneerd te zien. Opgelucht en bevrijd van alle lasten, speelden de jongens en meisjes de sterren van de hemel. Met hun muziek toverden zij een glimlach op ieders gezicht. En eventjes spraken allen dezelfde taal.

Een persoonlijk pinksterverhaal zoals u er waarschijnlijk ook de nodige zult hebben. En het zullen er nog veel meer worden, want het duurt nog even voor het weer Advent is. Verhalen van ná Pinksteren over momenten die lieten opademen, die vulden tot de hoogste rand. En het mooie is dat al die verhalen vaak totaal niet op elkaar lijken. De Geest spreekt immers vele talen. Eén ding hebben die verhalen echter altijd wel met elkaar gemeen, in al hun verscheidenheid raken ze de snaar van de verwondering en de dankbaarheid en verbinden ze ons met iets groters dan het gebeuren alleen. En dat laatste maakt het allemaal nog mooier dan het al was. Gewone verhalen blijken ineens ware pinkstermomenten te zijn. Momenten om je in te verliezen en aan te laven. Momenten die doen opademen. Een knipoog van genezijde.

Ds. Esmeralda Mandemaker

Seniorenmiddag

Op 23 juni a.s. is er tussen 14.00 en 17.00 uur weer een middag speciaal voor onze senioren. Ontmoeting en gezelligheid staan ook nu weer centraal.

De middag zal worden opgeluisterd door Annabelle Ferdinand. Zij is de nicht van Kitty van der Flier en Shirley Ritoe en professioneel violiste. Zij zal samen met pianist Roderigo Robles de Medina een aantal blokken muziek verzorgen.



Tussendoor is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten onder het genot van een hapje en een drankje. Wij zien ernaar uit om Annabelle in De Witte Kerk te mogen beluisteren en hopen op een mooie opkomst en een goede middag.

In verband met de inkoop graag opgeven via ouderlingen@dewittekerk.nl

Vanuit de kerkenraad

Het is Pinksteren geweest. De viering van de uitstorting van de Heilige Geest geeft ons inspiratie om het verhaal te vertellen van Gods Rijk, waar liefde heerst. En ieder verstaat ons in zijn eigen taal. Precies omgekeerd aan wat er met de Torenbouw van Babel gebeurde. Maar daar ging het ook niet om Gods rijk en heerschappij, maar om de met geweld en dwang opgelegde heerschappij van de koning van Babel. We zijn allemaal vaak bezig om

ons eigen rijk aan de wereld op te leggen. Dat hoeft dus niet, heersen en overheersen, we zijn tot vrijheid daarvan geroepen om elkaar te dienen door de liefde. Onze opdracht in Noordwijkerhout en De Zilk is om daar getuige van te zijn in woord en daad. Dat is niet zozeer een last als wel een bevrijding van alles wat we ons zelf in ons hoofd halen. De bedoeling was dat we op 4 juni bij de avondmaalsdienst een vluchteling zouden ontvangen om over Syrië spreken. Door familieomstandigheden moet dat uitgesteld worden. Maar het voornemen blijft om op die manier bij het avondmaal ook zicht te krijgen op de nood van de wereld. Verder gaan we op 25 juni na de dienst met elkaar aan tafel om elkaars meegebrachte gaven te delen en te spreken over het jaarthema 'Aan tafel! - Van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding' en de wijze waarop we daar vorm aan geven.

In het moderamen is alweer gesproken over het jaarthema van volgend jaar, maar daar ga ik u nog niet mee lastig vallen, want dan raakt u in de war. Wel vertel ik u dat we de jaarthema's willen zien als mogelijkheid om ons eigen gemeentezijn vorm te geven, dus niet als opdracht om ieder jaar weer een andere kant op te lopen!

De samenwerking met de protestantse gemeente Noordwijk krijgt gestalte. Daar blijken ook mensen te wonen die graag praktische resultaten boeken. (Ik dacht altijd dat het een typisch Noordwijkerhoutse eigenschap was). Het eerste resultaat is dat onze dominee in het vervolg deelneemt aan het overleg van de Noordwijkse predikanten. Wel zo gezellig, nu zij niet meer voorzitter van de classis is. Het toeval wil dat haar opvolger als voorzitter van de classis ook aan het Noordwijkse predikantenoverleg gaat deelnemen, want op 9 juli wordt hij, dominee Fulco de Vries Bouwstra, in de Jeroenskerk bevestigd als nieuwe predikant!

Het tweede resultaat van onze samenwerking is dat we samen een commissie van vertrouwenspersonen gaan vormen, bij wie gemeenteleden terecht kunnen die zich

onheus bejegend voelen. Het is natuurlijk erg in de mode om vertrouwenspersonen te hebben, maar ik heb het er al eens over gehad dat we in de kerk niet kunnen beweren dat we ze niet nodig hebben. Wij hebben Siebren Miedema en Liesbeth van Gulik bereid gevonden om zich hiervoor beschikbaar te stellen. In een volgende nieuwsbrief zullen zij erover vertellen.

Gerrit Goedhart,
voorzitter kerkenraad

Wat mij trof...

Wandelend door het centrum van Haaksbergen blijft mijn schoen haken aan een Stolperstein (met recht een struikelsteen).



In het plantsoen een informatiebord met namen van de in de Tweede Wereldoorlog vermoorde Joden. Een rij namen, in leeftijd van heel jong tot oud, van voormalige inwoners van de gemeente. Naast het plantsoen de synagoge. Een klein gebouw.



Voor de uitgang van het gebouw staat, rond een tafel, een aantal mensen met elkaar te praten. De deur van de synagoge uitnodigend open, toch heb ik zoiets van, ga ik naar binnen of loop ik door. Met een gebaar van 'kom binnen' wordt voor mij de keuze gemaakt.

Gewoontegetrouw zet ik mijn hoofdbedekking af. Ik krijg mee dat bij het betreden van een synagoge uit eerbied voor de Alom Aanwezige je hoofd bedekt moet zijn. De synagoge is klein van omvang. Het gebouw zou je met gemak twee keer in onze kerkzaal kunnen onderbrengen. Het rondje door het gebouw kan kort van duur zijn, maar met enthousiasme krijg ik een stuk geschiedenis mee van de synagoge en een rondleiding door de synagoge. De synagoge behoort tot de Liberaal Joodse gemeenschap in Nederland. Vanuit mijn optiek heeft het liberalisme als uitgangspunt zo veel mogelijk vrijheid van het individu zolang je de vrijheid van anderen niet beperkt.

Dus ben ik benieuwd waar Liberaal Jodendom voor staat. Ik kreeg mee het geloof en vertrouwen in één ondeelbare God, de gelijkwaardigheid van vrouwen en mannen, en de lotsverbondenheid met het volk Israël en met de staat Israël.

De leden van deze gemeenschap wonen in Haaksbergen en omgeving. Dat zijn in hoofdzaak de kleinkinderen van overlevenden van de holocaust, met hulp van een groot aantal boeren uit de streek.

Liberaal of niet, belijdend Jood worden is niet eenvoudig. Je moet daartoe een vele jaren durende studie volgen.

Dan realiseer ik mij dat de man waarmee ik praat, leeft dankzij de inzet van anderen. Mensen die hun bestaan en leven in de waagschaal hebben gelegd, zodat het Nazi-Duitsland niet is gelukt zijn ouders te vermoorden.

Met dank voor het open gesprek en in gedachten aan de kleine maar levende gemeente wandel ik langs de Stolpersteine.

Henk de Kleer

Graag bezoek ontvangen?

Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling en/of de predikant zou willen spreken bij u thuis, of, als u opgenomen bent, in het ziekenhuis of verpleeghuis. Dat is prima, en

dat doen zij graag.

Het is fijn als u, of één van uw naasten, ons dat laat weten. Laat het weten aan: Siebren Miedema, per telefoon of via whatsapp: 06-48 07 06 19.

Vanuit de diaconie

De eerste meet & eat was erg gezellig. Er werd veel gepraat en gelachen. Maar ook heerlijk gegeten. Komt u volgende keer ook?





Op 8 juni hopen dhr. en mevr. Postma hun 50-jarig huwelijk te vieren. Zij wonen Groenewege 228, Noordwijkerhout.



Hartelijk dank voor de geweldig mooie bos bloemen.

Arend Ket



Langs deze weg willen we graag onze dank uitspreken voor de prachtige bloemen die we hebben mogen ontvangen, naar aanleiding van het overlijden van onze moeder, schoonmoeder en oma, Henny van der Linden-Wesseling. De Witte Kerk had een speciaal plekje in haar hart. Fijn dat er in deze moeilijke tijden aan ons gedacht wordt. Heel hartelijk bedankt!

Met vriendelijke groet,
Rolf en Henriette Troost-van der Linden



Wat was het een mooie verrassing om zo'n schitterend boeket te mogen krijgen i.v.m. ons 50-jarig huwelijk.

Heel veel dank,
Gijsbert en Dolly Versloot



Heel erg bedankt voor de prachtige bloemen die ik ter bemoediging mocht ontvangen.

Mw. E.H. Blommers-Taal



Hartelijk bedankt voor het prachtige boeket bloemen, die ik zondag 28 mei mocht ontvangen, uit handen van Siebren, namens de gemeente.

Het wordt heel erg gewaardeerd.

Groet van Jitske v.d. Beek



Bedankt voor het mooie boeket bloemen die wij namens de Witte Kerk mochten ontvangen!

Ton en Marijke Zandbergen



Schrijfcafé in de Witte Kerk



Woensdag 21 juni is er weer schrijfcafé! Dit schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet om dat je een boek gaat schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of het niet bestaat. Door middel van allerlei korte opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste verhalen en gedachten op papier. Heel verrassend wat er soms zomaar op papier komt. Ze zijn alleen voor jezelf, maar als je wilt mag je ze ook

delen met elkaar. Het schrijfcafé is onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen.

Kom je een keertje mee doen? Iedereen is welkom. Je kunt één keer komen, altijd of af en toe. Het is een open café, op een speciale plek in het hart van ons dorp, in de Witte Kerk van Noordwijkerhout.

Van tevoren opgeven is wel gewenst.
Stuur een e-mail naar:
nelhogervorstvankampen@hotmail.com of bel naar Nel 0252-373719.

Prijs: € 10,00 per keer, dat is inclusief koffie of thee.

De opbrengst komt geheel ten goede aan 'de Stichting Vrienden van de Witte Kerk'.



De Witte Kerk – Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout

Predikant - Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman
Herenweg 3 - 2211 CA - tel. 347493 of
06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl

Voorzitter - Gerrit Goedhart, tel. 06-42 03 86 84

Scriba - Ans Korver – Breeland 70a, De Zilk - tel. 520631
scriba@dewittekerk.nl

Ouderlingen - ouderlingen@dewittekerk.nl

Kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl
NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente van
Noordwijkerhout en De Zilk

Diaconie - diakenen@dewittekerk.nl
NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk

Koster / verhuur

Jan Passchier - tel. 375107 of 06-23 12 17 91
koster@dewittekerk.nl

Beheerder begraafplaats - Bas van der Tang
tel. 375180 - begraafplaats@dewittekerk.nl

Ledenadministratie - Bertine van der Vlist
tel. 377659 - kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

Kopij nieuwsbrief - uitgave elke 3 weken

Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande
aan het verschijnen, sturen naar
nieuwsbrief@dewittekerk.nl