

2023

# NIEUWSBRIEF

15 MEI – 5 JUNI



PROTESTANTSE GEMEENTE  
**DE WITTE KERK & DE ZILK**  
TE NOORDWIJKERHOUT

## **Kerkdiensten**

De kerkdiensten kunt u, via de website [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) of via [www.dewittekerk.nl](http://www.dewittekerk.nl), meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken.

**Donderdag 18 mei 2023 - 9.00 uur - Hemelvaart**

**Ds. P van der Burg, Zoetermeer**

1<sup>ste</sup> collecte: Diaconie

2<sup>de</sup> collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

**Zondag 21 mei 2023 - 10.00 uur**

**Ds. A. Wicke, Den Haag**

1<sup>ste</sup> collecte: Protestantse Kerk - missionair werk

2<sup>de</sup> collecte: onderhoud gebouw

Kindernevendienst - Esther

**Zondag 28 mei 2023 - 10.00 uur - Pinksteren**

**Ds. E. Mandemaker**

1<sup>ste</sup> collecte: Diaconie - bloemengroet

2<sup>de</sup> collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

Kindernevendienst - Esther

**Zondag 4 juni 2023 - 10.00 uur - Trinitatis**

**Ds. E. Mandemaker – Heilig Avondmaal**

1<sup>ste</sup> collecte: Syrië

2<sup>de</sup> collecte: pastoraat en bezoek

Kindernevendienst - Marijke

## **Bidstond**

Elke donderdagavond om 19.30 uur komt er een aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte Kerk.

Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons doorgeven. Dit mag u doen bij Delta Miedema, tel. 06-14 28 24 53.



## **Voorbeden**

Wenst u voor iemand gebed?

Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.

## **Vanuit de pastorie**

Hemelvaart

(Lucas 24:49-53 en Daniël 7:9-10 en 13-14)

Eén van de eerste keren dat ik voorging in een gemeente, mocht ik voorgaan op Hemelvaart. Een leuke viering. Het heeft iets intiems met een klein groepje dat het echt fijn vindt om op die morgen in de kerk te zijn. Ik houd daar wel van. Van die kleinschalige, knusse, niet-te-lange morgengebeden. Ik zei dus ook graag 'ja' op de uitnodiging om voor te gaan.

Ook de teksten die op deze dag gelezen worden hebben iets bijzonders. Om het maar bij Lucas te houden: deze evangelist gebruikt beelden, die het menselijk voorstellingsvermogen te boven gaan en waarin tegelijkertijd iets van Gods bevrijdende heilsdaden zichtbaar wordt. Lucas schildert in enkele verzen Jezus' hemelvaart. Hij zou het overigens niet bij deze ene vertelling laten. In zijn andere boek, de Handelingen der Apostelen, beschrijft hij nogmaals deze gebeurtenis. Opvallend zijn de verschillen tussen beide verhalen. In Handelingen laat Lucas tussen Pasen en Hemelvaart een periode van 40 dagen vallen, in zijn evangelie vinden opstanding en hemelvaart echter plaats op één en dezelfde dag.

Pasen, Hemelvaart en Pinksteren; opstanding, verhoging en uitstorting van de Heilige Geest,

het zijn drie aspecten, drie te onderscheiden fasen in één en dezelfde geloofswerkelijkheid. De discipelen die met het sterven van hun Heer alle moed hadden verloren en in de veronderstelling leefden dat alles waarin zij hadden geloofd voorgoed teniet was gedaan, zien op Pasen met eigen ogen dat God zich over zijn Zoon heeft ontfermd en dat de dood niet het laatste woord heeft. Jezus leeft! Opnieuw komen de woorden van Jezus in hun hart tot klinken, maar nu worden ze vanuit Pasen verstaan. Langzaam begint het de leerlingen te dagen. Het Koninkrijk der Hemelen zou wel eens dichterbij kunnen zijn dan ze hadden durven dromen. Als gezegende en bevrijde mensen mogen de leerlingen dan ook hun weg vervolgen, de weg waarop Jezus hun was voorgegaan.



Zij mogen leven in het vertrouwen dat de Mensenzoon, die zij nu weten in de hemel bij zijn Vader, op aarde terug zal keren. Dan zal Gods heerschappij definitief doorbreken en zullen alle wereldlijke machten aan zijn voeten liggen. Eén groot visioen van bevrijding!

Dit beeld van de Mensenzoon, zittende aan de rechterhand van God, is ontleend aan het visioen uit het boek Daniël.

Toekomstvisioenen zijn het. De hemelpoort wordt hem geopend en hij vangt een glimp op van het Rijk dat God voor ogen staat.

Daniël droomt verder. Met de wolken van de hemel kwam iemand die eruit zag als een

mens. Hij naderde de oude wijze en werd voor hem geleid. Deze mens werd de macht, de eer en het koningschap gegeven en alle volken en naties dienden hem. *“Daar kwam iemand die eruit zag als een mens”*, een Mensenzoon vertaalde de NBG-vertaling. Wie is nu die gestalte? “Jezus natuurlijk”, zijn wij snel geneigd te antwoorden. Maar dan slaan wij toch één stap over. In Daniëls droom staat deze Mensenzoon voor de heiligen uit het volk Israël, die bevrijd uit de ballingschap, de heerschappij zullen terugontvangen. De kerk heeft er echter, eeuwen later, de gestalte van Jezus in herkend. Jezus de ware Mensenzoon. De Mens bij uitstek. Hem wordt de macht gegeven, de eer en het koningschap. En in tegenstelling tot alle wereldlijke machten zal dit koningschap bestendig zijn tot in de eeuwen der eeuwen.

En misschien is de taal waarin Daniel zich uitdrukt niet meer de onze, misschien zouden wij het verhaal van Lucas nu anders verwoorden. Maar de boodschap die zij willen uitstralen is voor ons even hoopvol als voor hun tijdgenoten. Er wordt ons een blik gegund in de hemel en er wordt in bloemrijke taal verbeeld dat wij worden geregeerd door een macht die vele malen groter is dan wat ons op aarde angst aanjaagt. Een visioen om naar uit te kijken.



Tot die tijd leven wij in een wereld waarin andere machten het voor het zeggen lijken te hebben. Wanneer wij echter leven vanuit de hoop en de verwachting dat God uiteindelijk

het laatste woord zal spreken, dat zijn Zoon de macht heeft gekregen in de hemel en op aarde, en dat zijn eeuwig durend koningschap uiteindelijk zal doorbreken, dan kunnen wij nu reeds hoopvol in het leven staan. En dat is toch iets om blij en dankbaar voor te zijn en op zo'n doordeweekse dag eens bij stil te staan!

Ds. Esmeralda Mandemaker

### **Zij die ons voorgingen**

Op 28 april jl. overleed onze zuster in Christus Henny van der Linden-Wesseling in de leeftijd van 83 jaar. Zij was getrouwd met Willem Hendrik van der Linden. Samen kregen zij zoon Ronald en dochter Henriëtte. De laatste jaren nam haar gezondheid steeds verder af en woonde zij in Overduin. Toen zij nog in Noordwijkerhout woonde kwam zij graag in de Witte Kerk en nam zij trouw deel aan de seniorengesprekkring in Munnekewij. Op donderdag 4 mei werd zij na een dienst van Woord en gebed naar haar laatste rustplaats gebracht. Wij willen haar zoon, schoondochter, dochter, schoonzoon, haar kleinkinderen en allen die haar missen zullen, kracht en Gods nabijheid toebidden.



Op 5 mei jl. is overleden Pieter Cornelis van der Sleet in de leeftijd van 91 jaar. De laatste anderhalf jaar woonden hij en zijn vrouw Annie in Van Wijckerslooth in Oegstgeest, maar hij was en bleef een rasechte Noordwijkerhouter, die graag in onze kerk kwam.

Piet stond tot het laatst nog volop in het leven. Op 8 dec jl. vierden hij en zijn vrouw Annie nog hun 67 jarig huwelijk. En het weekend voor zijn heengaan genoot hij volop van een

familieëunie en was hij nog in de Keukenhof te vinden. Na een hartinfarct is hij in het bijzijn van zijn vrouw en drie kinderen rustig heengegaan.

Op vrijdag 12 mei werd Piet, na een dienst van Woord en gebed, naar zijn laatste rustplaats gebracht. Wij bidde zijn vrouw Annie, zijn kinderen Joke, Janny en Piet, zijn schoonzons en schoondochter, kleinkinderen en achterkleinkinderen Gods nabijheid en sterkte toe.

### **Vanuit de kerkenraad**

Piet van der Sleet is overleden. Ik vond hem net als Jan Wassenaar een indrukwekkende oude man binnen onze gemeente. Ze waren er altijd en beiden waren tot op hoge leeftijd actief aanwezig. Piet door vanuit het verzorgingshuis in Oegstgeest naar de diensten in de Witte kerk te blijven komen. Hij maakt nu de reis naar het vaderhuis. Het drukt ons op het feit dat de Witte Kerk maar een tijdelijke voorziening is. Hoewel 'maar tijdelijk'... Ik denk dat God ons juist in de tijd geschapen heeft om te bloeien voor Zijn oog. En dat heeft Piet zeker gedaan. Aan ons de taak om de Witte Kerk bloeiend te houden nu Jan en Piet er niet meer zijn.

De kerkenraad heeft een aantal activiteiten op het programma staan.

Op 4 juni hebben de diakenen een Syrische vluchteling, die in Noordwijkerhout woont, uitgenodigd om in de avondmaalsdienst te vertellen over wat haar, haar land en in het bijzonder ook de christenen in haar land overkomen is.

Op 25 juni willen we na de dienst over het jaarthema 'Aan tafel, van de Maaltijd van de Heer naar de tafel van verbinding' praten. Dat doen we aan tafel met een gemeentelunch waarvoor u gevraagd wordt zelf wat mee te nemen. Niet uw eigen lunchtrommel, maar iets om op tafel te zetten en te delen. Meestal is er dan sprake van overvloed. Het jaarthema was bedoeld om ons gemeentezijn te benadrukken en onze taak naar de wereld om ons heen opnieuw onder ogen te zien. Dat laatste



uitdrukkelijk ook dichtbij. Wat betekent ons gemeentezijn binnen de dorpsgemeenschap? Hoe kunnen we als geloofsgemeenschap ook een teken van hoop en liefde zijn voor de wereld om ons heen?

Namens de kerkenraad wil ik waardering uitspreken voor twee groepen van vrijwilligers. In de eerste plaats de moeders die de kindernevendienst verzorgen. Iemand van buiten die onze dienst een keer bezocht, was onder de indruk van de frisheid van het gesprek van de dominee met de kinderen en de schare die daarna naar boven vertrok. Dat was toen toevallig een schare, maar ook als het er minder zijn, voeden de vrijwilligsters de kinderen met het geloof. Dat doen zij in stilte, althans voor gemeente.

De tweede groep zijn de vrijwilligers van de open kerk.



Het is verbazingwekkend hoeveel mensen even een kijkje komen nemen zodra de kerk open is. Deels omdat het nu eenmaal tot het takenpakket van de toerist behoort om kerken te bezoeken, maar ook deels omdat het geloof mensen nooit helemaal loslaat. In onze consumptiemaatschappij wordt overal met verleidelijk reclames geluk te koop aangeboden, maar de open kerk wijst op de liefde van God die om niet gegeven wordt en in stilte aan ieders bestaan ten grondslag ligt. Dank vrijwilligers!

Gerrit Goedhart,  
voorzitter kerkenraad

### Wat mij trof...

Als nieuwkomer in Noordwijkerhout troffen we snel achter elkaar voor mij onbekende maar voor u, als meerjarige inwoners, bekende feestelijkheden: carnaval en bloemencorso. Alle routes omzoomd door onze inwoners, het hele dorp liep samen.

Wat een verbinding geeft dit, zo is mijn eerste indruk. Nu deze feesten voorbij zijn, ben ik benieuwd hoe mijn beleving van deze verbinding zich voortzet. Verbinden beleef ik zoals het tweede gebod in Leviticus 19:18, 'Heb je naaste lief als jezelf, zorg voor elkaar'.



Niet zoals bijvoorbeeld voetbalsupporters uit onderlinge verbondenheid de supporters van de tegenpartij bestrijden of zoals kerkgenootschappen op basis van eigen geloofsovertuigingen anderen buitensluiten. Mijn (onze?) uitdaging wordt geïnspireerd door de verticale lijn - verbinding - met onze God. Heb je naaste lief als jezelf, zorg voor elkaar. En daarin ligt gelijk mijn opdracht voor de horizontale lijn: de naaste.

Bij het woord 'de naaste' moet ik zeker rond afgelopen 4 en 5 mei denken aan de oorlogsjaren en aan ons koloniaal verleden. Het grote aantal mensen die zich voor hun naasten hebben opgeofferd. Aan de concentratiekampen. Hoe men daar elkaar probeerde overeind te houden. De koloniale tijd waarin we de horizontale lijn juist verbroken hebben door onze eigen hebzucht. Ik moet ook denken aan de Bersiap-tijd in Indonesië na de Tweede Wereldoorlog. Hoe wij, ook de ARP (de voormalige Anti-Revolutionaire Partij), ons koloniale denken wilden vasthouden. Hoe wij onze Molukse

landgenoten de valse belofte voorhielden van een terugkeer naar hun eigen land, met alle nare gevolgen voor hen (opvang in kampen, het ontbreken van financiële steun, het ontberen van toekomstperspectief). Tot slot: prachtig zoals ik de horizontale lijn vanuit onze Witte Kerk zie: de aandacht voor vluchtelingen, voor ouderen, voor minder bedeelden, voor belangstellende toeristen. Dat we deze horizontale lijn, geïnspireerd door de verticale lijn, mogen behouden en verlengen.

Garbrand Wiersema

### **Kerk op schoot**

Thema: Abraham.



Speciaal aan kinderen van 1 t/m 6 jaar vertelt dominee Beer het verhaal van Abraham. Een mini-viering met kussens in de kring, de Kerk-op-schoot-kaars aan, veel liedjes zingen en een Bijbelverhaal speels beleven met al je zintuigen.

Je bent welkom, op zondag 4 juni om 11.45 uur in de Witte Kerk, samen met papa, mama, opa, oma en natuurlijk al je broertjes en zusjes! Na afloop is er limonade met wat lekkers.

Laat je even via [ouderlingen@dewittekerk.nl](mailto:ouderlingen@dewittekerk.nl) weten met hoeveel personen je komt? Wij hopen jullie allemaal te zien op 4 juni!

Groetjes van dominee Beer, dominee Esmeralda en de ouderlingen.

### **Graag bezoek ontvangen?**

Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling en/of de predikant zou willen spreken bij u thuis, of, als u opgenomen bent, in het ziekenhuis of verpleeghuis. Dat is prima, en dat doen zij graag.

Het is fijn als u, of één van uw naasten, ons dat laat weten. Laat het weten aan: Siebren Miedema, per telefoon of via whatsapp: 06-48 07 06 19.

### **Onderscheiding**



Op 26 april is Jan Passchier benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg deze Koninklijke Onderscheiding voor zijn activiteiten voor de samenleving, met het zwaartepunt op het terrein van religieus leven en muziek. Vanaf 2002 is hij koster van de Witte Kerk van de Protestantse Gemeente in Noordwijkerhout en De Zilk. Hij coördineert het gebruik en de verhuur van het kerkgebouw, fungeert als contactpersoon en verricht klus- en onderhoudswerkzaamheden. Ook is hij vanaf 2021 lid van het onderhoudsteam van de begraafplaats. Van 1975 tot heden bestuurslid (1975-1985) van en vrijwilliger bij de Christelijke Muziekvereniging de Harpe Davids in Noordwijkerhout. Hij was bibliothecaris en lid van de muziekcommissie. Thans zorgt hij ervoor dat de repetitieruimte klaar is voor gebruik. Vanaf 2021 is hij vrijwilliger bij het woonzorgpark Willem van den Bergh in Noordwijk, onderdeel van 's Heeren Loo. Hij ondersteunt de diverse houtbewerkingsactiviteiten.





Mevr. T. A. de Joode-Musegaas hoopt op 18 mei haar 85<sup>ste</sup> verjaardag te vieren.  
Zij woont Dorpsstraat 5 M2, Noordwijkerhout.



Mevr. A. van Soeren-Hazenoot hoopt op 27 mei haar 80<sup>ste</sup> verjaardag te vieren.  
Zij woont Kraaierslaan 26, Noordwijkerhout.



Op 21 mei hopen dhr. en mevr. Binnema hun 55-jarig huwelijk te vieren.  
Zij wonen Westeinde 86a, Noordwijkerhout.



Op 1 juni hopen dhr. en mevr. Van Eeden hun 40-jarig huwelijk te vieren. Zij wonen Dr. Abraham Kuijperstraat 41 Noordwijkerhout.



Bedankt voor de prachtige bos bloemen die wij zondag kregen voor ons 25-jarig huwelijk.

Hans Oosterkamp en Mieke Aanen



Heel hartelijk bedankt voor het schitterende boeket dat wij mochten ontvangen ter ere van ons veertig jarig huwelijk.

Vriendelijke groet,

Rindert en Annelies Venema

### **Voorjaarsconcert de Harpe Davids**

De Christelijke Muziekvereniging de Harpe Davids houdt op zondag 4 juni a.s. een feestelijk zomerconcert. De leden zijn onder de bezielende leiding van dirigent Sjaak Verloop de afgelopen maanden druk bezig geweest een aantal prachtige muziekwerken in te studeren, waaronder de Cantique de Jean Racine (van de componist Fauré), een instrumentale versie van de oorspronkelijke nummer 1 hit 'Mac-rthur Parc' en 'Utopia'. Wilt u weten of dat allemaal met succes is gedaan? Laat u overtuigen tijdens dit concert! Het wordt gegeven in de St. Victorkerk in Noordwijkerhout, aanvang 14.00 uur. De kerk is open vanaf 13.30 uur en de toegang is gratis. Welkom! Meer weten over de Harp? Kijk op [www.harpedavidsnwh.nl](http://www.harpedavidsnwh.nl)

### **Schrijfcafé in de Witte Kerk**

Op woensdag 17 mei 2023 is er weer een schrijfcafé in de Witte Kerk!

Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet om dat je een boek gaat schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of het niet bestaat. Door middel van allerlei korte opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste verhalen en gedachten op papier. Heel verrassend wat er soms zomaar op papier komt. Ze zijn alleen voor jezelf, maar als je wilt mag je ze ook delen met elkaar.



Het schrijfcafé is onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen.

Kom je een keertje mee doen? Iedereen is welkom. Je kunt één keer komen, altijd of af en toe. Het is een open café, op een speciale plek in het hart van ons dorp, in de Witte Kerk van Noordwijkerhout.

Van tevoren opgeven is wel gewenst.

Stuur een e-mail: naar [nelhogervorstvankampen@hotmail.com](mailto:nelhogervorstvankampen@hotmail.com) of bel naar 0252-373719.

Prijs: € 10,00 per keer, dat is inclusief koffie of thee.

Wanneer: woensdag 17 mei 2023 van 9.30 tot 11.30 uur, zie ook onze agenda op [www.vriendenvandewittekerk.nl](http://www.vriendenvandewittekerk.nl)

De opbrengst komt geheel ten goede aan 'de Stichting Vrienden van de Witte Kerk'.

**De Witte Kerk** – Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout

**Predikant** - Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman  
Herenweg 3 - 2211 CA - tel. 347493 of  
06-54 96 29 29 - [predikant@dewittekerk.nl](mailto:predikant@dewittekerk.nl)

**Voorzitter** - Gerrit Goedhart, tel. 06-42 03 86 84

**Scriba** - Ans Korver – Breeland 70a, De Zilk - tel. 520631  
[scriba@dewittekerk.nl](mailto:scriba@dewittekerk.nl)

**Ouderlingen** - [ouderlingen@dewittekerk.nl](mailto:ouderlingen@dewittekerk.nl)

#### **Kerkrentmeesters**

[kerkrentmeesters@dewittekerk.nl](mailto:kerkrentmeesters@dewittekerk.nl)  
NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van  
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente van  
Noordwijkerhout en De Zilk

**Diaconie** - [diakenen@dewittekerk.nl](mailto:diakenen@dewittekerk.nl)

NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de  
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk

#### **Koster / verhuur**

Jan Passchier - tel. 375107 of 06-23 12 17 91  
[koster@dewittekerk.nl](mailto:koster@dewittekerk.nl)

**Beheerder begraafplaats** - Bas van der Tang  
tel. 375180 - [begraafplaats@dewittekerk.nl](mailto:begraafplaats@dewittekerk.nl)

**Ledenadministratie** - Bertine van der Vlist  
tel. 377659 - [kerkelijkbureau@dewittekerk.nl](mailto:kerkelijkbureau@dewittekerk.nl)

#### **Kopij nieuwsbrief** - uitgave elke 3 weken

Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande  
aan het verschijnen, sturen naar  
[nieuwsbrief@dewittekerk.nl](mailto:nieuwsbrief@dewittekerk.nl)