

2023

NIEUWSBRIEF

3 APRIL – 24 APRIL



PROTESTANTSE GEMEENTE
DE WITTE KERK & DE ZILK
TE NOORDWIJKERHOUT

Kerkdiensten

De kerkdiensten kunt u, via de website www.kerkdienstgemist.nl of via www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken.

Donderdag 6 april 2023 - 19.30 uur

Witte Donderdag

Ds. E. Mandemaker - Heilig Avondmaal

1^{ste} collecte: voedselbank

2^{de} collecte: diaconie

Vrijdag 7 april 2023 - 19.30 uur

Goede Vrijdag

Ds. E. Mandemaker

Zaterdag 8 april 2023 - 22.00 uur

Stille Zaterdag

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: diaconie

2^{de} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

Zondag 9 april 2023, 10.00 uur - Pasen

Ds. E. Mandemaker

1st collecte: Kerk in actie - werelddiaconaat

2^{de} collecte: pastoraat en bezoek

Kindernevendienst - Marijke

Zondag 16 april 2023 - 10.00 uur

Ds. A. Van Houwelingen, Noordwijk

1^{ste} collecte: diaconie

2^{de} collecte: onderhoud orgel

Kindernevendienst - Esther

Zondag 23 april 2023 - 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: Muziekvereniging 'Harpe Davids'

2^{de} collecte: onderhoud gebouwen

Kindernevendienst - Marijke

Bidstond

Elke donderdagavond om 19.30 uur komt er een aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte Kerk.

Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons doorgeven. Dit mag u doen bij Delta Miedema, tel. 06-14 28 24 53.

Voorbeden

Wenst u voor iemand gebed?

Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.

Vanuit de pastorie

Bij *Steen of brood* – Feike de Vries



Bij een schilderij als dit, moet je als schilder niet gek opkijken dat mensen je vragen of je religieus bent. Dat kan nou eenmaal niet anders. Ben je dat niet, dan kun je veel schilderen, maar dit niet. Althans niet zo. Dit is namelijk geen plaatje, maar een preek. Waarschijnlijk dat ik er daarom ook direct verliefd op werd, hoe gek het bij een dergelijk schilderij ook mag klinken. Wat mij aantrok waren de onmogelijke combinaties die werden gemaakt. Een potsierlijke crucifix, in al z'n facetten over de top, met een vredige picknicktafel op de voorgrond. Een onheilspellende hemel, met een alles verblindende lichtval, doods gesteente tegenover levend brood. Het contrast kan niet groter. Maar het verrassendste vond ik misschien nog wel die tekstverwijzing op het kruis. Dat had ik niet verwacht. Bij het zien van het schilderij kwamen er van allerlei teksten bovendien, maar niet deze. *“Is er iemand onder jullie die zijn kind, als het om een brood vraagt, een steen zou geven?”* Een indringend zinnetje uit Matteüs 7, dat het schilderij voor mij op z'n kop zette.

Wij kijken hier niet naar een bekend christelijk dogma met op de voorgrond een brood dat ligt te wachten om genuttigd te worden, een schilderij in de zin van: gedenk, eet en geloof. Dit schilderij is door dat zinnetje in Matteüs 7:9 een en al conflict. Want wat doet die Zoon daar aan het kruis? Waar was zijn Hemelse Vader toen het Brood des Levens tot een steen des aanstoots werd en de dood werd ingejaagd? Als je van een aardse vader al niet verwacht dat hij z'n zoon een steen zal geven als die hem om een brood vraagt, hoeveel te meer mag je dat dan van de Hemelse Vader verwachten?

Ook de mens komt, net als de Vader onder vuur te liggen, wordt bevraagd. Want die persoon aan de crucifix, lijkt die niet sprekend op een uit de kluiten gewassen, door de sportschool getrainde atleet. En is die crucifix niet prachtig versierd. Het doet in alles denken aan die goedkope, langs toeristische routes

gehangen kruisbeelden, waar het buitenland zo rijk mee bezaaid is. Hebben wij Jezus niet te gemakkelijk uitgebuit? Nemen wij zijn cadeau nog wel serieus, of is het een algemeen aanvaard gezicht geworden. Iets dat wij exploiteren, maar waar de diepe inhoud slechts nog ver onder die gespierde torso te vinden is.

En dan dat brood. Dat ligt daar maagdelijk onaangeraakt op die smetteloos witte tafel. Was het niet Jezus zelf die ons opdroeg ervan uit te delen, zodat ieder genoeg had? Het kijkt ons verwachtingsvol aan...

De vragen buitelen op dit schilderij over elkaar heen, het conflict is duidelijk. Wat een weliswaar bizar, maar theologisch voor de hand liggend schilderij leek te zijn, draagt een ongekende lading in zich. Een lading die het overbekende christelijke dogma van een kanttekening voorziet. Maar ook een lading die dat dogma zijn diepgang teruggeeft. Want wie de engel van het christelijk geloof niet voelt, wie de spijkers -zo te zeggen- over het hoofd ziet, heeft geen weet van hoe diep deze Mens van God voor ons is gegaan.

Maar dit schilderij roept niet alleen vragen op, vragen waarop elke theoloog een afdoende antwoord schuldig zal moeten blijven. Ook straalt er licht door het vraagteken van genzijde. Het licht dat wij kennen van elke nieuwe dag die over ons leven mag opgaan, het licht waarvan wij geloven dat het zelfs in onze dood zal schijnen. Een mysterie noemen we zo iets. En een belangrijk kenmerk van een mysterie is, dat, hoe meer vragen je er op loslaat, hoe meer je het antwoord daarop schuldig moet blijven, hoe verder het mysterie zich verdiept. En dus hoeft ook die vraag van Matteüs 7:9 niet onder het tafellaken te worden weggemoffeld.

“Als jij Gods Zoon bent”, had de duivel Jezus ooit eens verzocht, “als jij Gods Zoon bent, maak dan van deze stenen brood.” Een verzoeking die Jezus weerstond door de

duivel te laten weten dat hij moest opduvelen. Het rijk van God wordt immers niet gebouwd op kunst en vliegwerk. Maar, de duivel had met zijn vraag wel een vooruitziende blik, want zie, de stenen zijn hier tot brood geworden. Het verschil is alleen, dat dit niet geschiedde door de duivelse verzoeking aan te gaan, maar doordat Jezus Gods roeping trouw wilde blijven, zelfs al betekende dat hij daarmee in de dood zou ondergaan. Een mysterie met een vraagteken, zonder vraagtekens geen mysterie. Maar ook een mysterie waar licht van de schilder doorheen mag stralen. Licht dat de vragen niet wil verdringen, maar verdiepen.

Stilletjes hangt het schilderij bij mij thuis aan de muur. Stilletjes hangt Hij daar aan het kruis. Een rustpunt, in alle onrust die het oproept. Beweging zit er eigenlijk niet in. Alles wacht. Alles lijkt de adem in te houden. Maar op het kruispunt van de wereldgeschiedenis is enige bezinning dan ook wel gepast. En bovendien heeft het ook tijd nodig voor je ogen aan het licht gewend zijn.

Ds. Esmeralda Mandemaker

Vanuit de kerkenraad

Waartoe is de kerk op aarde?

Een gemeentelid met een lange staat van dienst, geeft in de vorige nieuwsbrief een herinnering aan zijn vader, die het antwoord op de catechismusvraag "Waartoe Zijn wij op aarde", namelijk "Om God te dienen" altijd aanvulde met "Maar ook onze medemens die je nodig heeft". Hij sluit zijn stukje af met een verslag van zijn Kerkbalansbezoeken. Aan mensen die afscheid van de kerk hebben genomen, stelt hij de vraag: "Merk je nog wel wat van de kerk, heb je nog wel eens bezoek gehad?" En eindigt dan met de vraag aan de lezers van de nieuwsbrief: "Waartoe zijn wij op aarde?"

De herhaling van de vraag aan het eind suggereert dat het antwoord op de catechismusvraag tegenwoordig kan worden

ingevuld als: "Wij zijn op aarde om wat van de kerk te merken en namens de kerk bezoek te ontvangen, ook al doen we er zelf niets meer aan." Maar de kerk als maatschappelijk verplichtend instituut bestaat niet meer en 'de kerk' als abstract begrip gaat niet op bezoek. Zijn 'de kerk' dan de mensen die nog wel deze nieuwsbrief lezen? En zijn die op aarde om de kerkverlaters weer de kerk in te helpen? Als die daar zelf niet voor kiezen, lijkt mij dat niet. John F. Kennedy zei bij zijn inauguratie als president van de Verenigde Staten in 1961: "Vraag niet wat je land voor jou kan doen, maar vraag wat jij voor je land kan doen".



Wij zijn niet op aarde om door ons land bediend te worden, en ook niet door de kerk of door God, wij moeten zelf voor het land, of de kerk of God, iets doen.

Het is niet helemaal de geest van de tijd. Wij zijn inmiddels gewend om bediend te worden. De verzorgingsstaat moet alles oplossen en doet dat ook. Alle risico's worden uitgesloten, schade wordt vergoed (als het systeem werkt). En toch zijn we ontevreden. Rara, hoe kan dat? Zijn we verwend?

Als je bediend wil worden, heb ik geleerd, moet je ervoor betalen. Alleen kinderen die zelf nog niets kunnen en nog geen zakgeld hebben, hoeven dat niet. Ik geef toe, mijn kinderen hebben thuis niet meer geleerd af te wassen en toen ik laatst mijn dochter, terwijl ik de fietsmaker voor haar betaalde, vertelde dat ik een leuke band vroeger zelf moest plakken, kon ze dat niet geloven. Maar ze weet nu tenminste dat ze verwend wordt, omdat ze dagelijks 26 km heen en weer fietst naar school mag dat ook wel een beetje. God zelf verwent ons ook door ons van alles om niet te geven, maar we moeten, als we

kunnen, zelf ook wat doen. We leven niet meer in het paradijs. We vormen samen de kerk. Dat doen we zelf, al moet de Geest ons geschonken worden. De leden dragen bij naar vermogen, maar zijn vooral bij elkaar om te leven naar het evangelie. Het is net als de voetbalvereniging, je betaalt contributie en dan moet je nog zelf komen voetballen of aanmoedigen ook.

Veel mensen haken af, weinig jongeren haken aan. Degenen die overblijven zijn niet alleen mensen die zondag een preek komen halen, maar vormen samen het lichaam van Christus. Daarom ben ik blij dat we nu maandelijks het avondmaal vieren. Daar worden we tot gemeenschap gesmeed. Wij zullen het er in het kader van het jaarthema de komende maanden nog over hebben.

Het woord dienen vind ik een beetje ouderwets. Het gaat om liefde en liefde wordt ons wel gegeven, maar niet als dienst opgelegd. Wij zijn de kerk. Niemand hoeft mee te doen, maar iedereen is welkom. De leden van het lichaam ondersteunen elkaar en loven God, uit liefde.

Gerrit Goedhart,
voorzitter kerkenraad

Vanuit de diaconie

Door corona zijn enkele maaltijden voor alleengaanden en ook de 'snertavonden' niet doorgegaan. De diaconie heeft daarom besloten een 'meet & eat' te organiseren voor belangstellenden.



We willen de avond organiseren op vrijdag 12 mei. Er is een inloop vanaf 17.30 uur met een drankje. Vanaf 18.00 uur zal er dan soep met een broodje worden geserveerd. Iedereen is van harte welkom! Bij een klein aantal mensen organiseren we het boven in de aanbouw. Maar bij een groot aantal enthousiaste mensen zullen we gebruik maken van de kerk.

Wel graag aanmelden voor 1 mei. Dit kunt u doen via een e-mail naar:

diakenen@dewittekerk.nl of bij de diakenen persoonlijk.

Verder kunnen we u melden dat er weer een volle krat naar de voedselbank is gebracht. Hartelijk dank aan de mensen die dit mogelijk hebben gemaakt.

Wat mij trof...

Tja, dan krijg je op een dag een e-mail met het verzoek een stukje te schrijven voor de Nieuwsbrief onder de titel 'Wat mij trof...?'. Nu kun je zo'n aanhef al op verschillende manieren lezen, maar je bedenkt allereerst wie de lezers zijn en waartoe zich deze vraag verhoudt.

Verschillende momenten, anekdoten en ook droevige momenten kwamen bij mij op. En geloof me, dat vliegt dan door mijn hoofd 😊 Maar uit de velen momenten 'die mij troffen' vond ik onderstaande de meest passende, en is eigenlijk een moment dat mij iedere keer weer treft, of misschien moet ik zeggen dat mij iedere keer weer verheugt.

Zoals u misschien weet, mag ik regelmatig voorgaan bij Munnekewij.

Al vele jaren is dit onderdeel vrijwilligerswerk iets wat ik met veel plezier doe.

Vele jaren mocht ik voorgaan bij Puyckendam en Munnekewij, maar de laatste jaren is dat alleen bij Munnekewij (mede omdat er bij Puyckendam niet genoeg vrijwilligers zijn ondanks het feit dat er nog wel een behoefte aanwezig is).

Tegenwoordig is het, eveneens een beperkter aantal keren, dat we namens de Witte Kerk kunnen voorgaan, maar dat maakt de beleving

ervan niet minder.

Dit doe ik binnen de groep 'Munnekeweijsdienst' samen met onze predikant en een aantal vrijwilligers van onze Witte Kerk met daarnaast Jasmijn van de Weide als onze enthousiaste, muzikale begeleidster.

Wat mij iedere keer treft, is het feit dat de dienst voor de bewoners voor Munnekeweijs en belangstellenden voornamelijk een belangrijk samenzijn is. Een herkenning van gezichten, een praatje over het wel en wee van de bewoners en bekenden. Van de bewoners zijn er ook aanwezigen die lijden aan dementie in verschillende fasen. Omringt door bekenden en vrijwilligers die ervoor zorgen dat de mensen naar de gemeenschappelijke zaal komen, en ook voor het zo belangrijke kopje koffie/thee met een koekje na de dienst.

Voorafgaand begroet ik de mensen persoonlijk en geef ze daarbij een overzicht van de liederen, altijd bekende liederen in groot lettertype. De bezoekers van de dienst vinden het fijn om mee te zingen, en dan zijn er niet, zoals voorheen, liedboeken/randstadbundels aanwezig maar door de voorgangers worden de liederen uitgeprint en uitgedeeld.

Tijdens de begroeting is er altijd een kort moment van contact met vragen van de bewoners als:

"Wie bent u?" "Gaat u voor?"

"Is de dominee er niet?"

"Fijn dat u er bent" enzovoorts.

U ziet, heel uiteenlopend 😊

Bij het overhandigen van het papier met de liederen, zegt een tafelgenoot wel eens "Dat kan hij/ zij niet meer hoor!" of "U hoeft het hem/haar niet te geven!" Maar uiteraard bied ik het wel aan en maak even een kort praatje. En ja, die beste tafelgenoot heeft soms gelijk dat de desbetreffende persoon niet meer bij machte is om te lezen of te begrijpen maar... en nu komt wat mij altijd weer treft.

Of de mensen mijn dienst volgen of niet, en of ze kunnen lezen vanaf het aangeboden papier of niet, op het moment dat Jasmijn achter de piano inzet en we een lied gaan zingen zie ik

iedereen, inderdaad iedereen, meezingen! Ja, ook diegenen, of misschien wel juist diegenen, die inderdaad in een fase van hun leven zitten dat alles vager en waziger wordt. Maar de liederen die van oudsher zijn geleerd in de kerk en op school doen een 'deurtje opengaan', en er wordt met herkenning en blij gezongen. Hoe mooi en hoe fijn om daarin met elkaar een gemeente te vormen, samen te zijn en te genieten van de muziek, de tekst, en elkaar. Een geschenk tijdens mooi vrijwilligerswerk.

Hartelijke groet,
Astrid Bezemer- de Keizer

Seniorenmiddag

Wat hadden we een gezellige
Seniorenmiddag afgelopen vrijdag, 24 maart!!



Open Kerk

1 april gaat de kerk weer 'open', op de maandag- en zaterdagochtend. Het 'stiltehoekje' heeft met de gastvrouwen en heren een schoonmaakbeurt gehad.



Kerk op Schoot viering

Mag ik u even voorstellen aan...

Onze Dominee Beer!! 🐻

Zoomt u maar eens goed in op de onderste foto.



Op 12 maart was de eerste Kerk-op-schoot-dienst om onze allerkleinsten kennis te laten maken met het geloof en de kerk.

Wat een succes deze mini-dienst! Er werd verteld over de Ark van Noach, compleet met liturgie, boot, dieren en de regenboog 🌈.

Ook de grote mensen vonden het leuk.

Met 13 aanwezigen een mooie aftrap voor deze eerste keer!

Om alvast te noteren...

Seniorenmiddag op 23 juni

Na de zeer geslaagde seniorenmiddag voor 80-plussers in de Witte Kerk op 24 maart, zal de volgende seniorenmiddag gehouden worden op 23 juni in de Witte Kerk van 14.00 tot 16.30 uur. Eenieder die zich senior voelt is welkom.

Er zal dan een concertje gegeven worden in drie blokjes, door een nicht van Shirley Ritoe en Kitty van der Flier, op de viool samen met een pianist. Daar tussendoor is er ook volop gelegenheid om elkaar te ontmoeten en te spreken.

Verdere details over opgave enz. volgen in de Nieuwsbrief die op 24 april zal verschijnen.

Kerk op school op 4 juni

Op 12 maart hadden we onze eerste 'Kerk op school' viering met dominee Beer en rond het verhaal van Noach en de ark. Dat smaakte duidelijk naar meer voor alle deelnemers. Op 4 juni zal daarom de volgende viering gehouden worden van 11.45 tot 12.15 uur in de Witte Kerk. Alle kinderen tussen 0 en 4 jaar en hun ouders en opa's en oma's zijn dan welkom.

Meer informatie hierover volgt in de Nieuwsbrief die op 24 april zal verschijnen.



Mevr. P.W. van Soeren-van Dongen hoopt op 4 april haar 85^{ste} verjaardag te vieren.

Zij woont Schoolstraat 3, Noordwijkerhout.



Op 15 april hoopt fam. Aanen hun 25-jarig huwelijksjubileum te vieren. Zij wonen Dorpsstraat 98, Noordwijkerhout.



Dhr. en mevr. Venema-van Ee hopen op 15 april hun 40-jarig huwelijksjubileum te vieren. Zij wonen Circus 3, Noordwijkerhout.





Ik heb twee weken geleden de bloemen gehad van de kerk! Zo ontzettend lief dat er wordt meegeleefd!!
Nogmaals heel hartelijk dank!

Esther Bezemer



Bedankt voor de prachtige bos bloemen. Zou juist gekregen voor het maken van de afkondiging elke zondag. Fijne zondag allemaal.



Groeten,
Carola



Hartelijk dank voor de mooie bloemen, die wij mochten ontvangen ter gelegenheid van mijn man's 91ste verjaardag. Eveneens dank voor de Paasgroet van de Witte Kerk. Wij wensen u ook goede Paasdagen.

Carla van der Toorn



Graag bezoek ontvangen?

Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling en/of de predikant zou willen spreken bij u thuis, of, als u opgenomen bent, in het ziekenhuis of verpleeghuis. Dat is prima, en dat doen zij graag.

Het is fijn als u, of één van uw naasten, ons dat laat weten. Laat het weten aan: Siebren Miedema, per telefoon of via whatsapp: 06-48 07 06 19.

Flowerevent



Wij zijn nog op zoek naar meer vrijwilligers die tijdens het flowerevent van 19 t/m 22 april een paar uur als gastvrouw/-heer in de kerk aanwezig willen zijn (toezicht houden). De kerk is die dagen open van 10.00 tot 21.00 uur.

Graag horen wij wanneer u/je deze mooie taak tussen de bloemen wilt vervullen.

De kerkrentmeesters

Tel: 377659 / 06-30 50 66 84 of

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl



Een hartelijke paasgroet van de gemeente van de Witte Kerk



De Witte Kerk – Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout

Predikant - Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman
Herenweg 3 - 2211 CA - tel. 347493 of
06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl

Voorzitter - Gerrit Goedhart, tel. 44936

Scriba - Ans Korver – Breeland 70a, De Zilk - tel. 520631
scriba@dewittekerk.nl

Ouderlingen - ouderlingen@dewittekerk.nl

Kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl
NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente van
Noordwijkerhout en De Zilk

Diaconie - diakenen@dewittekerk.nl

NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de Prot.
Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk

Koster / verhuur

Jan Passchier - tel. 375107 of 06-23 12 17 91
koster@dewittekerk.nl

Beheerder begraafplaats - Bas van der Tang
tel. 375180 - begraafplaats@dewittekerk.nl

Ledenadministratie - Bertine van der Vlist
tel. 377659 - kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

Kopij nieuwsbrief - uitgave elke 3 weken

Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande aan
het verschijnen, sturen naar
nieuwsbrief@dewittekerk.nl