

2023

NIEUWSBRIEF

13 MAART – 3 APRIL



PROTESTANTSE GEMEENTE
DE WITTE KERK & DE ZILK
TE NOORDWIJKERHOUT

Kerkdiensten

De kerkdiensten kunt u, via de website www.kerkdienstgemist.nl of via www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken.

Zondag 19 maart 2023 - 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker - 4^{de} veertigdagentijd

1^{ste} collecte: Protestantse Kerk - missionair werk

2^{de} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente
Kindernevendienst - Esther

Zondag 26 maart 2023 - 10.00 uur

Ds. N.K. Mos - Hoenderloo - 5^{de} veertigdagentijd

1^{ste} collecte: Diaconie - bloemengroet

2^{de} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente
Kindernevendienst - Marijke

Zondag 2 april 2023 - 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker - palmzondag

1^{ste} collecte: Protestantse Kerk – kinderen en jongeren

2^{de} collecte: verwarming
Kindernevendienst - Brigitte

Bidstond

Elke donderdagavond om 19.30 uur komt er een aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte Kerk.

Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons doorgeven. Dit mag u doen bij Delta Miedema, tel. 06-14 28 24 53.

Voorbeden

Wenst u voor iemand gebed?

Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.

Vanuit de pastorie

In januari was het acht jaar geleden dat mijn moeder overleed. En omdat mijn vader reeds tien jaar eerder was heengegaan, viel mij toen de twijfelachtige eer te beurt de nalatenschap af te wikkelen. En zo kwam het dat boven op de vliering een aantal dozen stond met administratie, belastingdocumenten en allerhande papieren, waarvan diverse instanties het noodzakelijk achten dat deze tenminste zeven jaren bewaard blijven. Het zijn tastbare herinneringen aan een tijd, waaraan niemand herinnerd wil worden. En zo kwam het dat begin februari uw dominee in de achtertuin een vuur ontstak in een poging deze zwarte bladzijde in mijn leven in rook te doen vervliegen.



Op een enkel documentje na is de gehele papieren administratie van mijn ouders nu tot stof en as vergaan en vormen die dozen op zolder geen blok meer aan mijn been. Deze handeling vormde het startpunt tot een stevige gang door alle bezittingen die ik erfde van mijn ouders, grootouders en overgrootouders. Oude merklapjes, gemaakt op school, rapporten waarin mijn opa om zijn vlijt werd geprezen en om zijn handschrift berispt, het scoutinguniform dat mijn moeder droeg op haar achtste, haar schooluniform op haar Australische basisschool, het servies dat mijn opa en oma meer dan 100 jaar geleden bij hun trouwen in gebruik namen en meer dan 200 prentenkaarten uit het begin van de

twintigste eeuw met romantische taferelen aan de voorkant en stiekeme berichtjes onder de postzegel geschreven aan de achterkant, waarop mijn opa mijn oma toevertrouwde dat zijn diepste wens was 'om haar toch snel weer op haar zoete lipjes te kussen'. U begrijpt dat ik hierdoor een prachtig kijkje krijg in de levens van twee mensen die ruim 40 jaar voor mijn geboorte reeds gestorven zijn.

En bij alle spullen maak ik de keus: wegdoen of blijven. En wat ik acht jaar geleden nog niet kon, kan ik nu wel, afscheid nemen, loslaten om hetgeen ik behoud des te meer te koesteren. In de spulletjes die blijven, komen de herinneringen aan hen die voor mij leefden, mij voorleefden en mij voorgingen sterker naar boven dan in de veelheid aan kleren, kopjes, documenten en diploma's die in dozen stonden te verstoffen.

In het afstand doen van bezittingen, het losraken, onthechten van spullen die mij dierbaar zijn, ervaar ik een parallel met deze weken van toeleven naar Pasen. De veertigdagentijd is vanouds een tijd van vasten, van losraken van gewoontes en gebruiken, van zich bepalen tot de kern van ons geloof. Paulus zegt het zo mooi in zijn eerste brief aan de Korintiërs: "Toen ik bij u kwam beschikte ik niet over uitzonderlijke welsprekendheid of wijsheid. Ik kwam om u geen andere kennis te brengen dan Jezus Christus en die gekruisigd" (1 Kor. 2: 1-2). Paulus weet als geen ander hoe het is om afstand te doen van zo'n beetje alles waar een mens waarde aan kan hechten. Aan status, een goede baan, een huis, vrienden en ga nog maar even door. Hij kon er afstand van doen omdat hij wist, het draait slechts om één ding: Jezus Christus en die gekruisigd. Mooi is dat, dat een mens misschien wel juist door zich te onthechten, tot de kern mag komen, door afstand te nemen van vaste gebruiken, gewoontes en bezit, zich kan bepalen tot waar het leven echt om draait: Jezus Christus en die gekruisigd. Zo kan het Pasen worden in ons leven!



Kerk op schoot

Kijk... dominee Beer voor 'Kerk op Schoot' is aangekleed en helemaal klaar voor de eerste 'Kerk-op-Schoot' viering!

Hij kreeg een prachtige toga met 4 verschillende kleuren stola's in z'n rugzak!!!



Dominee Beer is gemaakt in het naaiatelier 'de Mode Makers' van en door Ellen Valkema.



Vanuit de kerkenraad

Natte sneeuw, terwijl de eerste narcissen al bloeien op het veld. Is de meteorologische lente nu ingegaan of niet? En ligt dat aan verwarring in de weerkamer boven, of ligt het aan ons? Het is wel duidelijk dat, als boven al in de war is, het toch aan ons ligt. Wij stoken met z'n 8 miljarden zoveel vuurtjes in de woonkamer die de aarde is, dat het veel te warm wordt. Met smeltende ijsvlakten en onverwachte windstromen tot gevolg. Het brengt mij op een oud begrip, ooit een protestantse deugd: soberheid.

Thuis wordt inmiddels geen vlees en vis en weinig zuivel meer gegeten en gaat de verwarming niet aan voordat de temperatuur beneden de 18 graden komt. Een extra trui kan evengoed en die moet volgens de kinderen dan bij voorkeur tweedehands gekocht zijn. De tweede auto is er nog wel, maar voor de 12 kilometer woon- werkverkeer wordt de fiets of de elektrische fiets gebruikt. Wintersport kan ook met een wandeling in de duinen en de schoolreis naar Rome gaat met de hele klas in de trein. Dat is pas echt avontuurlijk leven!

Dan blijven we in ons landje nog wanstaltig rijk, als we het vergelijken met de rest van de wereld. Die ook door onze God geschapen is. Lastige gedachte, nu met de moderne media de hele wereld onze naaste lijkt te worden en die warempel met de zelfde klimaatverandering te maken heeft, om maar te zwijgen over oorlog en andere verschrikkingen die wij denken te hebben uitgebannen. We leven in de 40-dagen tijd. Thuis drinken we even geen wijn.



Wijn is in de bijbel symbool voor de volheid van het leven in het koninkrijk der hemelen. Zoals wij het gebruiken is het vaak een onderdeel van de roes van de consumptiemaatschappij waarmee wij de aarde uitputten en de blik op de aarde en onze naasten vertroebelen. Voor de rijken is het moeilijk om het Koninkrijk der Hemelen in te gaan. We mogen in het christelijke Westen de lijdenstijd gebruiken om even te ontzuiveren uit onze welvaartroes en met Pasen een nieuwe aanvang te maken met onze weg naar het Koninkrijk der Hemelen.

Gerrit Goedhart,
voorzitter kerkenraad

Wat mij trof...

Het is inmiddels een aantal jaren geleden dat de schoolbank in de lagere school een vast onderdeel van de klas was. Naast vakken als rekenen en schrijven behoorde het leren van psalmversjes tot één van de belangrijke onderwerpen. Nu was het leren van de versjes

niet al te moeilijk, de regels rijmde vaak en dat leerde makkelijker dan artikelen uit de catechismus die in de laatste schoolklassen van de lagere school geleerd moesten worden. Het was de taak van mijn moeder toe te zien op resultaten van het stampwerk, van zinnen die toen niet begrepen werden. Eén zin uit de catechismus is mij bijgebleven. Makkelijk te onthouden ook. Kort maar krachtig: Waartoe zijn wij op aarde?



Antwoord is: 'Wij zijn op aarde om God te dienen'. Mijn vader had dan zoiets van "niet alleen moeten wij God te dienen, maar ook onze medemens die je nodig heeft." Tijdens zijn begrafenisplechtigheid bleek uit het groot aantal aanwezigen dat hij dit in praktijk had gebracht. Af en toe kom ik terug naar mijn geboorteplaats. Soms even een bezoek aan het plaatselijke museum daar, dan was een reactie: "Ben jij een zoon van Henk de Kleer?" "Wat een pracht kerel was dat." Met enige trots nam ik het compliment in ontvangst. Een aantal jaren geleden maakten we een rondreis door Canada met overnachtingen in motels. Via familie in Lethbridge kwamen we daar in de kerk. We waren goed en wel de kerk binnen of we kregen meteen de vraag: "Hebben jullie al ontbeten? Hebben jullie wel onderdak? Je kunt bij ons eten en overnachten."

De predikantsplaats was vacant en de dienst werd geleid door de Ouderling van Dienst met een boeiende preek. Hij deed niet onder voor een predikant. Uitzondering was de doopplechtigheid. Deze mocht, vond de kerkelijke gemeente daar, alleen plaatsvinden door een dominee. Ten behoeve van de doop werd een voormalige predikant ingezet. Deze was echter zo dement dat hij de woorden één voor één ingefluisterd moest krijgen, inclusief

de namen van de dopeling, die hij ook vergeten was. Ondanks dit, een prachtige dienst.

Nog belangrijker is het heden. In de Actie Kerkbalans had ik een klein aandeel in de inzameling van de enveloppen. Bij een gezin kreeg ik mee: "We komen nooit meer in de kerk, dus we laten ons uitschrijven!" Ik had zoiets van "merk je nog wel wat van de kerk?" Niet dus.

In het centrum sprak ik iemand waarvan de partner jaren geleden is overleden. Hij had inmiddels afscheid genomen van de kerk. Mijn vraag: "Heb je wel eens bezoek gehad namens de kerk?" Helaas!

En, blijf ik bij de vraag 'waartoe zijn wij op aarde?'

Henk de Kleer

Actie Kerkbalans 2023 - stand van zaken

Hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen aan de actie Kerkbalans. 87% van de toezeggingsformulieren hebben we, op het moment van schrijven, terug ontvangen. Tot nu is er € 71.340,00 toegezegd. We zijn enorm dankbaar voor dit resultaat.

Heeft u nog geen bijdrage toegezegd of overgemaakt voor de actie Kerkbalans, dan hopen we natuurlijk dat u dat alsnog wilt doen. Het kan nog!

De Witte Kerk in de corsoweek eindelijk weer volop in de bloemen



Van woensdag 19 tot en met zaterdag 22 april vindt er weer een prachtig Flower Event plaats in de Witte Kerk. Met als hoogtepunt

het verlichte bloemencorso, dat op vrijdagavond 21 april door Noordwijkerhout trekt. Per dag komen er honderden bezoekers om de kerk in bloemenpracht te bewonderen. De bezoekers komen uit alle hoeken van de wereld, maar vooral uit Duitsland en Frankrijk. Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om de bezoekers welkom te heten en alles in goede banen te leiden.

Onze vraag is nu: bent u bereid om ons één of meer dagdelen bij te staan? Per dagdeel zoeken we minimaal twee personen.

Het gaat dan om de volgende dagdelen:

Woensdag:	Donderdag:
10.00 – 12.30 uur	10.00 – 12.30 uur
12.30 – 15.00 uur	12.30 – 15.00 uur
15.00 – 18.00 uur	15.00 – 18.00 uur

Vrijdag:	Zaterdag:
10.00 – 12.30 uur	10.00 – 12.30 uur
12.30 – 15.00 uur	12.30 – 15.00 uur
15.00 – 18.00 uur	15.00 – 18.00 uur

Graag horen we van u of en wanneer u ons bij wilt staan. Als u duidelijk aangeeft op welke dagen u aanwezig kunt/wilt zijn kunnen wij een rooster maken. U helpt ons daarmee en vooral zorgen we er dan met z'n allen voor dat Noordwijkerhout zich weer van zijn beste kant laat zien!

Bertine van der Vlist

Telefoon 377659 / 06-30 50 66 84 of een e-mail naar kerkrentmeesters@dewittekerk.nl

Graag bezoek ontvangen?

Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling en/of de predikant zou willen spreken bij u thuis, of, als u opgenomen bent, in het ziekenhuis of verpleeghuis. Dat is prima, en dat doen zij graag.

Het is fijn als u, of één van uw naasten, ons dat laat weten. Laat het weten aan: Siebren Miedema, per telefoon of via whatsapp: 06-48 07 06 19.



Kun je nog zingen, zing dan mee!

Er zijn nog maar enkele kaarten beschikbaar dus geef je snel op.



Vrijdagavond 17 maart 2023
in de Witte Kerk Noordwijkerhout

**KUN JE NOG ZINGEN
ZING DAN MEE?**

Gezellig meezingen... van Hazes, Abba, the Beatles tot en met the Eagles en alles ertussenin... met begeleiding op piano door Daniel Roos!

KAARTJE
€17
incl. liedjesboekje

VRIENDEN VAN DE WITTE KERK

Aanvang: 20.00 uur, kerk open om 19.30 uur
Kaarten bestellen online op onze website: vriendenvandewittekerk.nl
Organisatie: Stichting Vrienden van de Witte Kerk Noordwijkerhout

Schrijfcafé in de Witte Kerk - 15 maart a.s.



VRIENDEN VAN DE WITTE KERK

Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je hart.

Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet om dat je een boek gaat schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of het niet bestaat.

Door middel van allerlei korte opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste verhalen en gedachten op papier. Heel verrassend wat er soms zomaar op papier komt. Ze zijn alleen voor jezelf, maar als je wilt mag je ze ook delen met elkaar. Het schrijfcafé is onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen.

Kom je een keertje mee doen? Iedereen is welkom. Je kunt één keer komen, altijd of af en toe. Het is een open café, op een speciale plek in het hart van ons dorp, in de Witte Kerk van Noordwijkerhout.

Van tevoren opgeven is wel gewenst.

Stuur een e-mail: naar

nelhogervorstvankampen@hotmail.com of bel naar 0252-373719.

Prijs: € 10,00 per keer, dat is inclusief koffie of thee.

Wanneer zijn de volgende? Zie onze agenda op www.vriendenvandewittekerk.nl

De opbrengst komt geheel ten goede aan 'de Stichting Vrienden van de Witte Kerk'.



Dhr. G. Van der Toorn hoopt op 22 maart zijn 91^{ste} verjaardag te vieren.

Hij woont Colosseum 61, Noordwijkerhout.



Mevr. A. Bouwmeester-van den Tol hoopt op 26 maart haar 94^{ste} verjaardag te vieren.

Zij woont Parallelweg 72, Noordwijkerhout.



Mevr. P.W. Van Soeren-van Dongen hoopt op 4 april haar 85^{ste} verjaardag te vieren.

Zij woont Schoolstraat 3, Noordwijkerhout





Wij bedanken de gemeente voor de mooie bos bloemen die wij eind januari ontvingen als troostrijke aandacht, vanwege het overlijden van mijn moeder en schoonmoeder. Piet en Ria van Eeden.

Met vriendelijke groet,
Piet.



Ik heb de bloemen bij Mevr. E. v.d. Meij-v.d. Niet gebracht, ze was er heel blij mee. Zij vroeg of ik even via de nieuwsbrief een bedankje wilde doen, zij is niet zo bekend met een e-mail versturen. Bij dezen dan... Bedankt!

Cock van der Sleet

Bedankje

Voor mijn verjaardag op 8 februari heb een prachtige kaart met handtekeningen ontvangen.

Ik was erg blij en wil u hartelijk bedanken.

Vriendelijke groeten,
Carla van der Toorn



De Witte Kerk – Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout

Predikant - Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman
Herenweg 3 - 2211 CA - tel. 347493 of
06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl

Voorzitter - Gerrit Goedhart, tel. 44936

Scriba - Ans Korver – Breeland 70a, De Zilk - tel. 520631
scriba@dewittekerk.nl

Ouderlingen - ouderlingen@dewittekerk.nl

Kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl
NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente van
Noordwijkerhout en De Zilk

Diaconie - diakenen@dewittekerk.nl

NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de Prot.
Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk

Koster / verhuur

Jan Passchier - tel. 375107 of 06-23 12 17 91
koster@dewittekerk.nl

Beheerder begraafplaats - Bas van der Tang
tel. 375180 - begraafplaats@dewittekerk.nl

Ledenadministratie - Bertine van der Vlist
tel. 377659 - kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

Kopij nieuwsbrief - uitgave elke 3 weken

Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande aan
het verschijnen, sturen naar
nieuwsbrief@dewittekerk.nl