

2022

# NIEUWSBRIEF

19 SEPTEMBER - 10 OKTOBER



PROTESTANTSE GEMEENTE  
**DE WITTE KERK & DE ZILK**  
TE NOORDWIJKERHOUT

## Kerkdiensten

De kerkdiensten kunt u, via de website [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) of via [www.dewittekerk.nl](http://www.dewittekerk.nl), meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken.

**Zondag 25 september 2022 - 10.00 uur**

**Ds. E. Mandemaker**

1<sup>ste</sup> collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente  
2<sup>de</sup> collecte: diaconie, Stichting Present  
Kindernevendienst - Marijke

**Zondag 02 oktober 2022, 10.00 uur**

**Ds. E. Mandemaker**

1<sup>ste</sup> collecte: Protestantse Kerk - kerk en Israël  
2<sup>de</sup> collecte: jeugdwerk eigen kerkelijke gemeente  
Kindernevendienst - Esther

**Zondag 09 oktober 2022, 10.00 uur**

**Ds. E. Mandemaker**

1<sup>ste</sup> collecte: Protestantse Kerk - missionair werk  
2<sup>de</sup> collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente  
Kindernevendienst - Marianka

## Voorbeden

Wenst u voor iemand gebed?  
Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.

## Bidstond

Elke donderdagavond om 19.30 uur komt er een aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte Kerk.

Natuurlijk bent u welkom om mee te doen!  
Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons doorgeven. Dit mag u doen bij Delta Miedema, tel. 06-14 28 24 53.

## Vanuit de pastorie

'Aan tafel' is het jaarthema van de Protestantse kerk in Nederland. Een mooi thema met lekker veel mogelijkheden voor onze gemeente. Zo vierden we vorige week zondag onze startzondag, in welke dienst de Maaltijd van de Heer niet mocht ontbreken. Natuurlijk was er na de dienst koffiedrinken en eindigden we met een gezellige lunch. Gerrit Goedhart nam als kersverse voorzitter direct de leiding en vroeg de aanwezigen het hemd van het lijf over inhoud en frequentie van het vieren van het avondmaal. Er ontspon zich een levendige discussie, waarin meningen werden gedeeld en men soms verrassend tegenovergestelde gedachten had. Over één ding was men het hartgrondig eens, hier moest de kerkenraad zich maar eens over gaan bezinnen.

Nu had de kerkenraad ook niet stilgezeten, of, beter gezegd, eigenlijk wel, want een dag ervoor zat hij 'aan tafel' in De Stal op De Kaag.



Zo na de vakantie, is iedereen uitgerust en dus was het een mooi moment voor de jaarlijkse kerkenraadsdag. Dit jaar hebben we ons verdiept in de uiterst actuele uitdaging om als gemeente meer te gaan samenwerken met

andere gemeenten. En voor u nu uit uw stoel valt van schrik, wil ik u direct geruststellen, er liggen geen ophanden zijnde fusieplannen klaar. Wel zien we steeds meer gemeenten in de nabije omgeving kleiner en kwetsbaarder worden, langdurig vacant zijn, of bestuursmatig of op andere vlakken het zwaarder krijgen. En wanneer wij eerlijk naar onszelf kijken dan ervaren ook onze ambtsdragers steeds vaker dat er keuzes moeten worden gemaakt, over wat tien jaar geleden nog vanzelfsprekend was. Door samen te werken en van elkaars sterke kanten gebruik te maken en elkaar waar nodig te ondersteunen, kunnen gemeenten elkaars vitaliteit versterken. Elders in den lande plukt men er inmiddels voorzichtig de vruchten van. We beleefden een mooie, inspirerende dag met elkaar. Tot onze vreugde mochten we constateren dat we als team enorm gegroeid zijn en naar elkaar zijn toegegroeid.



We mochten constateren dat we weliswaar keuzes moeten maken, maar dat er nog steeds heel veel gebeurt in de Witte Kerk en dat wij daar allemaal aan mogen bijdragen. We namen in dankbaarheid afscheid van Rindert als voorzitter en Gerrit nam zijn voorzittershamer meteen in gebruik. Hoe mooi is het als stokjes worden doorgegeven en Gods zegenrijke werk door mensenhanden mag worden voortgezet!



## *Vanuit de diaconie*

Zorgvuldig wordt er iedere week gekeken wie er in aanmerking komen voor een boeket bloemen namens de gemeente. Soms gaat het om een heugelijke gebeurtenis zoals een huwelijk, echtvereniging of geboorte. Maar ook ter bemoediging, ziekenhuisopname e.d.. Wij krijgen namen door van de ouderlingen, maar we weten natuurlijk niet alles.

Mocht u mensen kennen die ook in aanmerking komen voor een boeket bloemen wilt u dat dan doorgeven per e-mail: [diakenen@dewittekerk.nl](mailto:diakenen@dewittekerk.nl) of aan een van de diakenen persoonlijk. Graag met vermelding van de reden.



Op maandagochtend 17 oktober gaat een nieuw leerhuis van start. Inmiddels is het een goede gewoonte om samen een Bijbelboek te lezen en deze met elkaar inhoudelijk te verkennen. Na twee seizoenen Openbaringen, staat ditmaal Paulus' brief aan de Romeinen centraal. De brief van Paulus aan de Romeinen is één van de meest omvattende theologische geschriften van de Nieuwe Testament. Het is daarom niet voor niets dat deze brief in de kerkgeschiedenis op beslissende momenten van enorme betekenis is geweest. Augustinus, Luther en Barth hebben zich er uitgebreid toe verhouden. Blijkbaar komen hier zeer fundamentele zaken van het christelijk geloof ter sprake. Naast het verhalende van de evangeliën, schrijft Paulus meer reflecterend over de *betekenis* van Jezus' komst, dood en opstanding dan over zijn leven onder de mensen. God wil het goede, het leven voor de mensen en Hij wil de mensen erbij betrekken. In Christus is zichtbaar geworden, dat wat mensen elkaar aandoen: 'dood en verderf', niet de bestemming van de mens is. In Christus hebben de mensen de mogelijkheid



te leven in een nieuwe gemeenschap met God en in die gemeenschap met elkaar.

Om 10.00 uur bent u van harte welkom in de Aanbouw. Graag van tevoren opgeven via [predikant@dewittekerk.nl](mailto:predikant@dewittekerk.nl)

### *Van de nieuwe voorzitter*

Op 4 september ben ik in de dienst bevestigd als voorzitter van de kerkenraad. Ik moet er nog aan wennen dat je kerkenraad tegenwoordig met een n schrijft, terwijl het toch echt alleen maar om de Witte Kerkgemeente gaat. We moeten er ook aan wennen dat Rindert Venema geen voorzitter meer is. Hij heeft het negen jaar gedaan, iets minder lang dan Elisabeth koningin was. Rindert is ook nog onder ons als penningmeester, maar toch het einde van een tijdperk. Geen gemakkelijk tijdperk, want dominee Egbert van der Weide moest na een ziekteperiode afscheid nemen, een vacatureperiode moest overbrugd worden, een nieuwe predikant gevonden en toen Esmeralda Mandemaker er was kwam corona. Maar dank zij de leiding van Rindert zijn we het spoor niet bijster geraakt en krabbelen we weer langzaam uit het coronadal. Dank aan Rindert!

Mijn start was enthousiasmerend. Het weekend na de bevestigingsdienst volgde meteen een buitendag met de kerkenraad in De Stal op de Kaag en de startzondag in de kerk. Op de Kaag hebben we gesproken over een notitie van de classis over samenwerking tussen gemeenten. Dat betekent niet dat gemeenten samengaan, maar wel dat ze krachten bundelen waar dat helpt. Een voorbeeld is het gezamenlijk houden van belijdeniscatechisatie wanneer in de afzonderlijke gemeenten maar een enkele belangstellende is. Maar ook bundeling van administratieve taken zou tot de mogelijkheden kunnen behoren. We gaan het gesprek hierover met omliggende gemeenten in de Bollenstreek aan met een open houding. Op de startzondag hadden we een feestelijke dienst. Niet alleen omdat de zon scheen, maar

ook omdat we samen avondmaal vierden en na de dienst aan een grote tafel nog een maal deelden, waarvoor velen iets hadden meegenomen.



Tijdens die maaltijd hebben we met elkaar gesproken over de maaltijd van de Heer, die dit jaar door de landelijke kerk tot gespreksthem is gekozen. Dat komt goed uit, want ik heb als lid van de gemeente van Christus vanuit het avondmaal leren leven en vind dat we er wat dat betreft in Noordwijkerhout met onze vijf vieringen per jaar wat bekaaid van afkomen. Maar er zijn ook gemeenteleden die drempels ervaren om aan het avondmaal deel te nemen, dus het is zaak om er zorgvuldig met elkaar over te spreken. Daar zijn we op de startzondag mee begonnen aan de hand van twee stellingen: "Aan tafel in onze gemeente is er plek voor iedereen" en "We zouden in onze gemeente vaker 'aan tafel' mogen gaan." Op de eerste stelling werd positief gereageerd, al werd er ook gezegd dat mensen voor wie deelname ingrijpend is de tijd moeten hebben om zich op het avondmaal voor te bereiden. Dan zou het goed zijn om bijvoorbeeld iedere eerste zondag van de maand avondmaal te vieren. Bij de tweede stelling kwam vooral het diaconaal karakter van het avondmaal aan de orde. Het avondmaal smeedt de gemeente

niet alleen aaneen tot lichaam van Christus, maar opent haar ook naar de noden van de wereld. Als voorbeeld werd genoemd om vaker mensen uit te nodigen om wat te vertellen bij collectiedoelen, zoals al gebeurt bij het Zuid-Afrikaanse Little Eden-project van een van onze gemeenteleden. Een Syrische vluchteling uit Noordwijkerhout, nota bene medechristen, uitnodigen om een keer wat te vertellen, werd al geopperd. Wij gaan er in de kerkenraad mee verder en komen er zeker bij u op terug.

Onze gemeente is klein en heeft te maken met het euvel waar vele kerken, maar ook andere soorten verenigingen, mee te maken hebben, namelijk dat de aanwas van jonge leden stagneert, maar we zijn divers en levend, en gaan vol vertrouwen de toekomst tegemoet. Dank dat ik uw voorzitter mag zijn.

Gerrit Goedhart

### ***Wat mij trof...***

...dat treft mij eigenlijk al een hele tijd! Namelijk hoe bijzonder is het dat je een clubje mensen bij elkaar zet, die elkaar niet persé heeft uitgekozen als vriend of vriendin. Dat deze mensen elkaar respecteren, met elkaar samenwerken, zonder geldelijke beloning of anderszins, maar met ten minste één gemeenschappelijk doel: het beoefenen van het geloof. En dan ook nog eens een geloof met brede variaties, waar in het verleden -en vast ook in het heden- een hele strijd om werd gevoerd.

Dat treft mij al een hele tijd. Dat was zo bij de Alpha-cursus die ik ooit volgde vanuit de Witte Kerk. Mensen van verschillend pluimage, leeftijden van 18 tot 86. Zo bijzonder! Leren van elkaar en elkaars geloof versterken en verdiepen. Het trof mij ook zaterdag 10 september weer: op de Kerkenraadsdag op Kaageiland. Vorig jaar hebben wij voor het eerst een dergelijke dag georganiseerd, voorafgegaan met een programma om elkaar beter te leren kennen. Waarom doe jij wat je doet, wat beweegt je? Door daar alleen al

bewust van te zijn, blij je oog houden voor die verscheidenheid en voor de mogelijkheden om elkaar te versterken en jouw geloof te verdiepen.

Het trof mij ook weer tijdens de Startzondag op 11 september, waar -voor wie wilde- na de kerkdienst met elkaar is geluncht. Het belang van elkaar regelmatig opzoeken en met elkaar eten werd gedeeld. Veel te lang heeft dit niet gekund in de coronatijd, maar des te meer is nu voelbaar hoe waardevol dit is. Ik hoop ook ú binnenkort (weer) te treffen, maar gebeurt dat niet, neemt u dan gerust contact met mij op en zorg voor die voltreffer!

Een warme groet van Joke Meerkerk

### ***Zinwandeling op zaterdag 1 oktober***



De eerstvolgende ZINwandeling zal op 1 oktober a.s. zijn.

We verzamelen voor de start, bij de Witte Kerk in Noordwijkerhout, om 10.30 uur.

De wandeling is een moment om even tot jezelf te komen, lekker te bewegen en inspiratie te ontvangen in de stilte en in gesprek met een ander.

We lopen eerst een half uur in stilte -met een korte tekst of vraag om bij stil te staan- en daarna wisselen we al lopend uit. De wandeling sluiten we gezamenlijk af. Daarna kunnen we nog samen een kopje koffie of thee drinken, wanneer je dat wilt.

Meewandelen is een mooie manier om anderen te leren kennen, of om zomaar een keertje voor jezelf mee te doen.

Welkom dus!





Dhr. en mevr. Valkema-van Nieuwkoop,  
Westerhout 31, hopen op 23 september hun  
40-jarige trouwdag te vieren.



Dhr. en mevr. Ket-Kruk, Clemenshof 50,  
hopen op 27 september hun 60-jarige  
trouwdag te vieren.



Dhr. L.H. Oliemans, Strandwal 57, hoopt op  
2 oktober zijn 80<sup>ste</sup> verjaardag te vieren



### **Bloemengroet**

Hartelijk dank voor het boeket bloemen dat ik  
ontving van de Witte Kerk gemeente na mijn  
korte ziekenhuisopname.  
Ook dank voor de mailtjes, kaarten en  
bezoekjes die ik mocht ontvangen.  
Heel fijn om ook op deze manier met elkaar  
verbonden te kunnen zijn.  
Het gaat al wat beter met mij.

Hartelijke groet voor u allen,  
Margreet Vingerling.

**De Witte Kerk** – Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout

**Predikant** - Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman  
Herenweg 3 - 2211 CA - tel. 347493 of  
06-54 96 29 29 - [predikant@dewittekerk.nl](mailto:predikant@dewittekerk.nl)

**Voorzitter** - Gerrit Goedhart, tel. 44936

**Scrība** - Ans Korver – Breeland 70a, De Zilk - tel. 520631  
[scrība@dewittekerk.nl](mailto:scrība@dewittekerk.nl)

**Ouderlingen** - [ouderlingen@dewittekerk.nl](mailto:ouderlingen@dewittekerk.nl)

#### **Kerkrentmeesters**

[kerkrentmeesters@dewittekerk.nl](mailto:kerkrentmeesters@dewittekerk.nl)  
NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van  
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente van  
Noordwijkerhout en De Zilk

**Diaconie** - [diakenen@dewittekerk.nl](mailto:diakenen@dewittekerk.nl)

NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de Prot.  
Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk

#### **Koster / verhuur**

Jan Passchier - tel. 375107 of 06-23 12 17 91  
[koster@dewittekerk.nl](mailto:koster@dewittekerk.nl)

**Beheerder begraafplaats** - Bas van der Tang  
tel. 375180 - [begraafplaats@dewittekerk.nl](mailto:begraafplaats@dewittekerk.nl)

**Ledenadministratie** - Bertine van der Vlist  
tel. 377659 - [kerkelijkbureau@dewittekerk.nl](mailto:kerkelijkbureau@dewittekerk.nl)

#### **Kopij nieuwsbrief** - uitgave elke 3 weken

Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande aan  
het verschijnen, sturen naar  
[nieuwsbrief@dewittekerk.nl](mailto:nieuwsbrief@dewittekerk.nl)