



Predikant

ds. E.B. Mandemaker-Dieleman
Herenweg 3 - 2211 CA
tel. 347493 of 06-54 96 29 29
predikant@dewittekerk.nl

Voorzitter

Rindert Venema, tel. 370288

Scriba

Ans Korver
scriba@dewittekerk.nl
tel. 520631

Ouderlingen

ouderlingen@dewittekerk.nl

Diaconie

diakenen@dewittekerk.nl
NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v.
diaconie van de Prot. Gemeente
van Noordwijkerhout en De Zilk

Kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl
NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v.
college van kerkrentmeesters
van de Prot. Gemeente van
Noordwijkerhout en De Zilk

Koster / verhuur

Jan Passchier
koster@dewittekerk.nl
tel. 375107 of 06-23 12 17 91

Beheerder begraafplaats

Bas van der Tang
begraafplaats@dewittekerk.nl
tel. 375180

Ledenadministratie

Bertine van der Vlist tel. 377659
kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

Kopij nieuwsbrief

doorkijk@dewittekerk.nl
uitgave, elke 2 weken

Kerkdiensten

De kerkdiensten kunt u, via de website www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken.

Zondag 7 maart - 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker - 3^{de} zondag Veertigdagentijd

1^{ste} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

2^{de} collecte: Muziekvereniging De Harpe Davids

Zondag 14 maart - 10.00 uur

Ds. N.K. Mos, Voorschoten - 4^{de} zondag Veertigdagentijd

1^{ste} collecte: kerk in actie, Veertigdagentijd

2^{de} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

Vanuit de kerkenraad

Vanachter mijn bureau staat een meeuw mij enigszins verstoord aan te kijken. Trots loopt het beest (wat zijn ze groot) over mijn auto heen en weer; alsof alles kan en mag...

Ik probeer 'm nog te verjagen, maar uit dank laat hij (of zij) iets achter wat je liever niet op je auto hebt liggen.....

Onbezorgd, zo lijkt het wel; heel anders dan wij mensen nu met elkaar omgaan. We wachten allemaal totdat er weer enige verlichting komt in alle maatregelen.

In de laatste kerkenraadsvergadering (15 februari jl.) hebben we gesproken over de opening van de kerk. We spraken over risico's, maar ook de noodzaak om weer samen kerk te kunnen zijn. Voorlopig is de planning dat we vanaf 7 maart weer 'open' gaan. Open tussen haakjes; de maximale bezetting is 30 personen. En dus is op tijd aanmelden bij onze scriba weer een verplichting en helaas; vol is vol. Zingen mag nog niet, dus zullen we het moeten doen met orgelspel. Hygiëne blijft belangrijk en koffiedrinken na afloop kan ook nog niet. Het blijft dus wat kaal en behelpen.

Maar gelukkig: de live uitzendingen gaan gewoon door. U kunt er dus bij zijn, elke zondagochtend. Intussen zijn ouderlingen en andere vrijwilligers nog bezig met het belrondje. Mooi om te horen dat dit gewaardeerd wordt.



Bidstond

Elke donderdagavond om 19.30 uur, komt er een aantal bidders bij elkaar in de aanbouw van de Witte Kerk. Nu de lockdown nog blijft duren, hebben we afgesproken dat we voorlopig niet samen komen in de Aanbouw. We bidden thuis, maar toch in verbondenheid met elkaar.

Graag horen we van u, wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor uzelf of voor een ander. Dit kunt u doen bij Detta Miedema, tel. 06-14 28 24 53.

Voorbeden

Wenst u voor iemand gebed? Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.



De kerkrentmeesters hebben de begroting afgerond. Een tekort van rond de € 16.000,00 is te verwachten. Dat kunnen we gelukkig dragen, maar veel ruimte zit er niet in de begroting. Dat betekent op de kleintjes letten.

Mocht u nog geen toezegging hebben gedaan, het kan en mag nog altijd. Aarzel niet!

De kerkenraad gaat zich in de komende periode bezinnen op de eigen bezieling. Waar halen wij onze inspiratie vandaan en hoe blijven we geïnspireerd om de gemeente te dienen en samen verantwoordelijkheid te dragen? Dat doen we onder leiding van mevr. Jodien van Ark. Ze woont tijdelijk in Noordwijkerhout en is een van de 'leermeesters' van onze dominee. Nu zij gepensioneerd is, is ze nog veelvuldig procesbegeleider van kerkenraden en predikantenteams. Samen gaan we werken aan onze inspiratie.

Intussen zien we ook weer de eerste bloemknoppen. De natuur gaat, net zo als die meeuw, zijn eigen gang. Allemaal kleine tekens van hoop en hoop doet leven.

Ik wens u allen een mooie, gezonde en gezegende periode toe. Namens de kerkenraad. Rindert Venema

Ontvankelijkheid

De inhoud van een enkel boek kan soms zo sterk bij je binnenkomen dat je ook na jaren nog precies weet wanneer je het las en in welk verband. Ook wat je er zo in aansprak op dat moment, maar ook later steeds weer.

Ik heb zo'n ervaring met het kleine boekje getiteld *Met open handen. Notities over het gebed*. Het is in 1971 voor het eerst gepubliceerd door de toen nog volslagen onbekende katholieke priester Henri Nouwen, en daarna telkens



herdrukt en nog steeds verkrijgbaar. We lazen het in een gespreksgroep van het studentenpastoraat rond gebed en meditatie tijdens mijn studie in Groningen begin jaren zeventig. Het boekje sprak en spreekt me zo aan omdat het over openheid, openstaan, betrokkenheid en hoop gaat. Sinds die tijd gebruik ik heel vaak de woorden 'met open handen' als een uitdrukking om er een levenshouding mee aan te duiden die je in staat stelt om te kunnen ontvangen. Ontvankelijkheid dus voor het andere, de anderen, en de Ander.

"Bidden is toch wel moeilijk. Want het vraagt om een houding waarbij je de ander laat binnenkomen tot in het centrum van je persoon, om hem daar te laten spreken, daar de gevoelige plaatsen te laten aanraken, daar zicht te geven op veel wat je



In januari informeerden wij u dat wij een eigen Witte Kerk App gaan krijgen. Hierbij onthullen wij u het nieuwe logo hiervoor! Mede mogelijk gemaakt door een van de (aanverwante) gemeenteleden, waarvoor hartelijk dank! Zo zijn wij weer een stapje dichterbij. De organisatie die zich hier sinds een jaar mee bezig houdt, heeft onlangs de 70ste kerk aangesloten in Nederland. De gebruikers zijn erg enthousiast, dus dat smaakt voor ons naar meer. Zodra de app gereed is, gaan wij een korte tijd proefdraaien. Ik hoop u in een van de volgende nieuwsbrieven weer een update te kunnen geven!



liever in het duister laat. En wanneer wil je dat werkelijk? Misschien mag de ander wel even over de drempel komen, iets zeggen, iets aanraken, maar die ander binnenlaten in de ruimte waar je leven zijn eigenlijke vorm krijgt, dat is gevaarlijk en roept verzet op.” Zo begint het boekje, en ik werd onmiddellijk bij de lurven gepakt.

Nouwen spreekt over dichtgeknepen handen als verzet tegen overgave, waaruit angst, krampachtigheid, heb- en behoudzucht blijkt. In het gebed dat met open handen gebeden wordt, houden we echt niets meer achter. We willen ons laten genezen van onze wrok, haat en teleurstelling. We stellen ons open voor het woord van de Opgestane Heer: “Vrees niet!” Bidden blijkt zo vooral een levenshouding te zijn. Een levenshouding die ook een luisterende instelling vereist van rust, stilte, bij jezelf durven zijn zonder voortdurend overspoeld te worden door het lawaai en de chaos die van buiten komen, maar evenzeer van binnen, vanuit onszelf. Bidden geeft lucht en ruimte. Je wordt aangeblazen door de levensadem, de Geest van God zelf die je ook in anderen mag herkennen. De anderen die ook tot een gave voor jou mogen worden. Bidden met open handen kent ook de ontvankelijkheid naar de toekomst, de hoopvolle gerichtheid op de Gever. Het hoopvolle gebed komt in de plaats van het wensvervullende gebed. Dat laatste gebed is alleen maar geslaagd te noemen als het verlangde ook daadwerkelijk verkregen wordt. Het hoopvolle gebed betreft God wel degelijk bij de dagelijkse vreugden en zorgen, maar zonder dat we precies weten hoe de toekomst er uit zal zien.

Het boekje telt slechts 72 bladzijden, maar het dwingt je om heel doordacht te lezen. Om zo de zinnen als het ware te proeven en om je af te vragen wat het gelezene jou te zeggen heeft. Het is echt een meditatieve tekst. Volgens mij is de kernvraag die hierin onontwijkbaar aan de lezer wordt gesteld: “Wil ik eigenlijk wel echt met open handen in het leven staan om ontvankelijk te zijn voor het andere, de andere mensen, en wat de Geest van God mij te zeggen heeft?”
Siebren Miedema

Vanuit de gemeente

Graag dank ik voor het bijzondere boekje dat mij na de zondagsdienst werd gebracht. De bloemenpracht wordt met de dag mooier. Ik word daar heel blij van en stel de begunstiging zeer op prijs.

Met vriendelijke groet aan de gemeenschap,
Janneke Rusch





Vlog 40-dagen kindernevendienst

In de Veertigdagentijd volgen we de gebeurtenissen in de laatste week van Jezus voor zijn kruisdood en opstanding. We lopen in zijn spoor van liefde.

De Vlog is ook te volgen via de website:

www.dewittekerk.nl

Verjaardagen

Mevr. H.A. Tetteroo-Bouwmeester, Julianastraat 1, hoopt op 7 maart haar 75^{ste} verjaardag te vieren.

Mevr. J.M. Wassenaar-Koet, Leeweg 23, hoopt ook op 7 maart haar 75^{ste} verjaardag te vieren.



Huwelijksjubileum:

Op 7 maart hopen dhr. en mevr. Bod-Pennings, St. Victorlaan 5, hun 68-jarig huwelijksjubileum te vieren.

Kleurplaat

