



Aanmelden

aanwezigheid kerkdienst

U kunt zich aanmelden door, op woensdag-, donderdag- of vrijdagavond tussen 18.00 en 21.00 uur, te bellen naar de scribe Ans Korver, tel: 0252-520631. Geeft u speciale wensen qua zitplek alstublieft door, dan zal hier zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.

Kerkdienst thuis volgen

Via de website www.dewittekerk.nl kunt u de dienst meekijken of terugkijken.

Bidstond

Iedere donderdag om 19.30 uur is er bidstond in de aanbouw van de Witte Kerk. Geeft u vooral door, wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor uzelf of voor een ander.

Dit kunt u doen bij ouderling Detta Miedema (06-14282453).

Voorbeden

Wenst u voor iemand gebed? Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.

Kerkdiensten

Zondag 6 december - 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker - 2^{de} zondag van de advent

1^{ste} collecte: PKN Pastoraat

2^{de} collecte kosten eigen kerkelijke gemeente

Kindernevendienst - Marianka / Oppasdienst - Adeline en Lotje

Zondag 13 december – 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker - 3^{de} zondag van de advent

1^{ste} collecte kosten eigen kerkelijke gemeente

2^{de} collecte diaconie kerststerrenproject

Kindernevendienst - Ans / Oppasdienst - geen oppas

BROODKRUMEL VOOR DE ZIEL

Bij: Openbaring van Johannes 21: 1-7

Johannes zegt dat iedere menselijke geschiedenis ertoe doet! De stad van God ligt weliswaar niet in het verlengde van deze wereld. De nieuwe wereld wordt niet bereikt dan door crisis en ellende heen. Maar er is óók verbinding met onze wereld. Er is ook continuïteit. Alles wat tot de eer en heerlijkheid van de volken behoort, alles wat door mensen is gedaan in Gods Geest, dat krijgt een plaats in die stad. Het gaat niet verloren. Integendeel. Het is, zullen we maar zeggen, op de weg naar Gods Rijk mooi meegenomen.

Johannes houdt het bij zijn droom, zijn visioen. Een visioen dat uitstijgt boven een individueel gemis en uitziet naar een nieuw begin voor heel de schepping. Een nieuw begin waarin onze menselijke geschiedenis een plaats bereid is in de eeuwigheid. Bij alle gemis en verdriet kan dat helpend zijn: te weten dat God ons leven een plaats zal geven in zijn geschiedenis met de mensen. Het eenvoudige, gebrekkige leven dat wij leiden kunnen, is toch ook een leven waarin wij naar vermogen mensen hebben bijgestaan en bemind. Een leven waarin wij zo goed en zo kwaad als het ging iets met onze talenten hebben gedaan en waarin mensen soms niet geringe offers hebben gebracht.

(Uit verkondiging 22 november 2020)

Ds. Esmeralda Mandemaker

Dag van de vrienden van de Witte Kerk

Op 14 november jl. kreeg ds. Mandemaker een cheque overhandigd van de 'Vrienden van de Witte Kerk' van 3.000,00 euro. Dit geld hebben ze dit jaar, ondanks het ontbreken van activiteiten die ze normaliter kunnen organiseren, bij elkaar 'verdiend'.

Ds. Mandemaker bedankte de 'vrienden' heel hartelijk, ook mede namens alle gemeenteleden voor dit mooie bedrag en zij benadrukte nog eens hoe fijn het is zulke fantastische 'vrienden' te hebben.

De 3.000,00 euro is voor het onderhoud van het gebouw.



Overhandiging van de cheque door de penningmeester op de 'Dag van de Witte Kerk'.

Vanuit de kerkenraad

In de voorbije weken hebben we gelukkig weer gemerkt hoe belangrijk het is om elkaar weer te mogen ontmoeten in de kerk rondom Gods woord. Het is mooi om te zien dat een (helaas) kleine groep mensen de weg naar de kerk kan vinden. We zijn blij en dankbaar voor die momenten.

Maar geheel onverwacht kent dat ook een ongunstig neveneffect. In de tijd waarin we geen diensten konden houden, zagen de diakenen en de kerkrentmeesters dat de kerk financieel ondersteund werd door veel gemeenteleden die een extra gift overmaakten omdat de collectes niet gehouden werden. Nu de kerk weer open is, lopen die giften sterk terug.

Maar doordat er maar een klein groepje mensen in de kerk zitten, zijn ook de collecte inkomsten minder geworden. U snapt waar ik heen wil... in een tijd waarin onkosten gewoon doorlopen, zijn extra inkomsten echt welkom.

In de komende maand, waarin we weer kerst vieren met elkaar en samenkomen rondom de geboorte van Jezus, zullen we ook weer gaan merken dat de huidige maatregelen een impact op onze geloofsgemeenschap zullen hebben. De kerstdiensten zullen minder 'opgeluisterd' worden dan in de voorgaande jaren.

We zullen in enige soberheid bij elkaar komen. De kerstnachtdienst wordt vervroegd naar 19.00 uur, zodat we nog kunnen luisteren naar 'Goedkoper'. Kerstochtend is er een dienst op de gebruikelijke tijd.

We willen u vragen om, wanneer u zich opgeeft, een keuze te maken voor één van beide diensten. Het is mooi als zoveel mogelijk mensen een kans krijgen om een dienst bij te wonen. Nu we het toch over aanmelden hebben: u weet dat u dat op woensdagavond, donderdagavond en vrijdagavonden kunt doen bij de scribe. Maar helaas; vol is vol en ook wij moeten ons aan de coronavoorschriften houden.

Het komt nog wel eens voor dat aanmeldingen op vrijdagavond te laat zijn. Deze aanmeldingen krijgen dan voorrang in de dienst van de week daarop. We vragen uw begrip voor deze maatregel. Ook hier geldt weer dat we graag een ieder de kans willen geven om diensten bij te wonen.

Gelukkig wordt u, als alles een beetje mee zit, dan niet helemaal buitengesloten. Vanaf 29 november worden onze diensten via de link op onze website live uitgezonden; zo kunt u toch meekijken en -luisteren naar wat er in de kerk gebeurt en bent u met de mensen in de kerk verbonden.

Namens de kerkenraad,
Rindert Venema,
voorzitter

Adventsproject Kindernevendienst

Dicht bij het Licht! Dat is dit jaar het thema voor de zondagen van advent en Kerst. Wat betekent het dat Jezus zichzelf in het Johannes-evangelie het Licht voor de wereld noemt? En waar in de Bijbel gaat het nog meer over licht? Iedere week zien we een filmpje van de Zandtovenaar over God die licht schept in het donker. En omdat we zelf ook het licht mogen brengen in de wereld, knutselen de kinderen waxinelichthouders om aan mensen uit te delen. Hopelijk doen jullie allemaal mee! Welkom!



Kinderkerstfeest

Schrijf het alvast in je agenda: op 20 december om 14.00 uur is er een kinderkerstfeest voor alle kinderen van 0-12 jaar. We horen het kerstverhaal en luisteren naar kerstliedjes. Iedereen die een kerstliedje wil spelen op een instrument mag zich bij mij opgeven. Dan maken we er een mooi feest van.

ds. Esmeralda Mandemaker
predikant@dewittekerk.nl

Vanuit de diaconie

Zoals u in de vorige nieuwsbrief heeft kunnen lezen gaat de kerststerrenactie dit jaar niet door. Er mogen momenteel dertig mensen in de kerk aanwezig zijn. De mensen gaan rij voor rij de kerk uit. Organisatorisch is het dus niet mogelijk om kerststerren uit te delen en rond te brengen.

De twee collectes van 29 november en 24 december zijn nu bestemd voor de voedselbank.

Omdat er niet zoveel mensen aanwezig mogen zijn in de kerk en wij de voedselbank toch een warm hart toedragen kunt u ook geld overmaken op rekeningnummer: NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk onder vermelding van de voedselbank.



VOEDELSEBANK

Vanuit de gemeente

Hartelijk dank voor de mooie bloemen uit de kerk; het heeft mij echt goed gedaan!

*Groeten van Mevrouw Kitty van der Flier,
Vinkenstraat.*

Wim Groeneveld bedankt ook voor de bloemen die hij heeft ontvangen.

Verjaardagen

Mevrouw M.A. van der Burg hoopt op 8 december haar 75^{ste} verjaardag te vieren. Zij woont op de Strandwal 51. Mevrouw A.C. Menke hoopt op 14 december haar 95^{ste} verjaardag te vieren. Zij woont op de Parallelweg 66. De heer G.W. Laros hoopt op 16 december zijn 75^{ste} verjaardag te vieren. Hij woont op de Brittenhuis 103.



Huwelijksjubileum

De heer en mevrouw v.d. Sleet-v.d. Zwart hopen op 8 december hun 65-jarig huwelijksjubileum te vieren.

Zij wonen op de
Maandagsewetering 7.



Predikant

ds. E.B. Mandemaker-Dieleman
Herenweg 3 - 2211 CA
347493 of 06-54 96 29 29
predikant@dewittekerk.nl

Voorzitter

Rindert Venema, tel: 370288

Scriba

Ans Korver
scriba@dewittekerk.nl
tel: 520631

Ouderlingen

ouderlingen@dewittekerk.nl

Diaconie

diakenen@dewittekerk.nl
NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v.
diaconie van de Prot. Gemeente
van Noordwijkerhout en De Zilk

Kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl
NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v.
college van kerkrentmeesters
van de Prot. Gemeente van
Noordwijkerhout en De Zilk

Koster / verhuur

Jan Passchier
koster@dewittekerk.nl
tel: 375107 of 06-23 12 17 91

Beheerder begraafplaats

Bas van der Tang
begraafplaats@dewittekerk.nl
tel: 375180

Ledenadministratie

Bertine van der Vlist tel: 377659
kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

Kopij nieuwsbrief

doorkijk@dewittekerk.nl
uitgave, elke 2 weken

Sirkelslag Kids

20 november was dé datum voor Sirkelslag Kids!

Als Witte Kerk hebben we voor het eerst meegedaan en wel met 12 kinderen. Er deden in totaal 132 teams mee vanuit kerken in Nederland en België.

De avond draaide om een TV-uitzending waarin een verteller ons meenam op reis met Paulus. Daar kwam hij allerlei obstakels tegen die in vijf spelvormen werden gespeeld voor punten binnen een bepaalde tijd : dat ging van het ervaren hoe je iets uit moet beelden zonder geluid te maken tot het maken van heel veel geluid met allerlei instrumenten en een schipbreukervaring door de hele kerkzaal heen.

De strenge doch rechtvaardige jurytaak was in handen van Siebren Miedema. Tom van der Ploeg, Esmeralda Mandemaker en Joke Meerkerk begeleiden de groep. Op de Facebookpagina van 'De Witte Kerk Noordwijkerhout' staan leuke foto's van de avond. Sirkelslag Kids is officieel voor kinderen in de leeftijd van 9 tot 14 jaar. Met een relatief jonge groep van gemiddeld 9 à 10 jaar hebben deze kanjers een hele nette 39^{ste} plaats weten te behalen.

Voor herhaling vatbaar!

Goed gedaan kanjers.

