



PROTESTANTSE GEMEENTE
DE WITTE KERK & DE ZILK
TE NOORDWIJKERHOUT

aanmelden aanwezigheid kerkdienst

U kunt zich aanmelden door op woensdag-, donderdag-, of vrijdagavond, tussen 18 - 21 uur, te bellen naar de scriba Ans Korver, tel: 0252-520631. Geeft u speciale wensen qua zitplek alstublieft door, dan zal hier zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.

kerkdienst thuis volgen

Via de website www.dewittekerk.nl kunt u de dienst meeluisteren en terugbeluisteren.

bidstond

Iedere donderdag om 19.30 uur is er bidstond in de aanbouw van de Witte Kerk. Geeft u vooral door, wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor u zelf of voor een ander. Dit kunt u doen bij ouderling Detta Miedema (06-14282453).

voorbeden

Wenst u voor iemand gebed? dan kunt u dit middels een berichtje/telefoontje aan de predikant laten weten. In de eerst volgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.

kerkdiensten

zondag 11 oktober, 10.00 uur

ds. J. van Rijn, classispredikant Zuid-Holland noord

1e collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

2e collecte: kerk in actie, werelddiakonaat

kindernevendienst: Ans

oppas: Adeline en Lotje

zondag 18 oktober, 10.00 uur

ds. A. van Houwelingen uit Noordwijk

1e collecte: diaconie

2e collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente kindernevendienst:

Marianka

oppas: *geen oppas*

KRUIMEL VOOR DE ZIEL

(Bij: Mt 21:23-32 'Zeggen en doen is twee...of niet?')

De eerste vraag bij dit al te eenvoudige verhaaltje van Jezus is de vraag waarom dit verhaal hier op dit moment in het evangelie wordt verteld. Niet eerder en niet later, maar als vervolg van het hoofdstuk dat is begonnen met die man die op zijn ezeltje de stad Jeruzalem binnenrijdt en die zachtvaardig en toegankelijk wordt genoemd, maar even later helemaal niet zo zachtvaardig de tempel heeft schoongeveegd, dan daar weg gaat, nu daar weer terugkomt en bij terugkeer die kleine gelijkenis over de twee kinderen en hun vader vertelt. Heeft dat iets met elkaar te maken? Zegt het verhaal dat hij vertelt misschien ook iets over hem? En een andere vraag is of er naast de ja-zegger die nee doet en de ik-wil-niet-zegger die zich bedenkt, niet nog meer logische houdingen te bedenken zijn? De houding bijvoorbeeld van de consequente nee-zegger die zich niets aan de vader gelegen laat liggen en dit leven weet te leven alsof er geen God is. Zeg maar de niet-kerkelijke, de niet-gelovige, de misschien zelfs niet-religieuze mens van onze eigen tijd die zich niet schuldig voelt en niet verplicht, maar ook niet ongelukkig. Mensen zoals er zo velen zijn en die hun leven inrichten volgens de algemeen geldende normen en waarden. Mensen die misschien geen ja of nee zeggen tegen God, maar zich laten leiden door hun eigen geweten.

vanuit de diakonie

Vanaf deze plek willen wij als diaconie Elles v.d. Tang hartelijk bedanken voor al het werk dat zij binnen de diaconie verzet heeft. Eén jaar zelfs, met wat hulp van de zijlijn, helemaal alleen. Nu zijn wij op zoek naar iemand die haar plaats kan opvullen. Mocht u namen hebben dan kunt u die doorgeven aan een van de diakenen. Alvast heel hartelijk dank!

aanschaf camera

De afgelopen maanden is duidelijk geworden hoe belangrijk het is om online verbonden te blijven. Er is veel behoefte aan camerabeeld naast de geluidsopnamen. We willen als gemeente daarom een professionele camera-installatie met bijbehorende apparatuur aanschaffen, zodat we rechtstreekse beelden kunnen uitzenden via 'kerkdienst gemist'. Hiervoor is een bedrag nodig van ongeveer € 3.500,-. **Wilt en kunt u hier financieel aan bijdragen?** Elke bijdrage/donatie is welkom! via NL66RABO0346903750 t.n.v. college van kerkrentmeesters van de Prot. Gem. van Nwhout en de Zilk. Alvast enorm bedankt!



Maar als die derde houding er is, dan is er logischerwijs ook een vierde houding te bedenken: een mens, geheel en al gericht op de wil van de vader, een mens die ja zegt en ja doet, van harte en ten einde toe, een zoon die naar zijn vader aardt. En wat me dan ineens opvalt is dat Matteüs niet zegt, dat een zeker iemand twee zonen heeft, maar dat hij het over een zeker iemand met twee inconsequente kinderen heeft. Het zijn twee kinderen die beiden niet handelen naar wat ze eerder zeiden, geen zonen (zoals in de NBV staat). Alsof dat woordje zoon voor de zoon van deze vader al is gereserveerd! In het verhaal is de plek van die zoon vacant.'
Uit verkondiging 27 september 2020

catechese jongeren 12+

Een aantal jongeren heeft zich opgegeven om deel te nemen aan de catechesebijeenkomsten. Donderdag bleek voor hen geen geschikte dag. Daarom komen we nu bijeen op dinsdagen. De eerste keer zal zijn 27 oktober a.s. Wie alsnog wil meedoen is van harte welkom!

vanuit de kerkenraad

In de voorbije periode hebben we gelukkig weer kerkdiensten mogen organiseren en bijwonen. Mondjesmaat, dat wel, maar we kunnen elkaar weer zien en horen. Gemeenschapszin op de vierkante millimeter, maar toch.. Nog steeds is er onzekerheid over de toekomst. In de komende periode proberen we door te gaan zoals we nu doen. De overheid laat ruimte om meer dan 30 mensen in kerken toe te laten. Zolang dat veilig kan en mag, blijven we dat voorlopig doen. Maar besluiten als deze hebben tegenwoordig een korte houdbaarheidsdatum. Wat vandaag waar is, is morgen misschien niet meer mogelijk of wenselijk. Ook binnen de kerkenraad zijn we bezig om ons te bezinnen op de toekomst. Daarbij zijn we op zoek naar onze inspiratie en naar de motivatie om te blijven bouwen aan onze kerk. Gelukkig doen we dat in een goede harmonie. En...daar waar het soms lastig is, weten we elkaar te vinden en zijn er steeds weer gemeenteleden die een stapje harder willen lopen. Zo hebben Bas van der Tang en Jaap Passchier toegezegd achter de schermen de kerkrentmeesters te willen ondersteunen. We zijn daar erg blij mee. Om te zorgen dat we de noodzakelijke functies ook bezet houden, zal ondergetekende voorlopig ook penningmeester van de kerkrentmeesters zijn. Voor extra administratieve ondersteuning zoeken we aansluiting bij de KKA, het Kantoor der Kerkelijke Administraties. Voorlopig hopen we elkaar te blijven ontmoeten, en als we ons allemaal bewust zijn van de noodzakelijke veiligheidsmaatregelen is dat ook goed mogelijk. De kerkenraad wenst u Gods zegen en een gezonde en goede tijd. Hou elkaar wat in de gaten en schroom niet om contact te zoeken met kerkenraad en/of predikant met vragen of zorgen. Hartelijke groet,
Rindert Venema

predikant

ds. E.B. Mandemaker-Dieleman
Herenweg 3
2211 CA
347493 of 0654962929
predikant@dewittekerk.nl

voorzitter

Rindert Venema
tel: 370288

scriba

Ans Korver
scriba@dewittekerk.nl
tel: 520631

ouderlingen

ouderlingen@dewittekerk.nl

diaconie

diakenen@dewittekerk.nl
NL42ABNA0568318633 t.n.v.
diaconie van de Prot. Gem. van
Nwhout en de Zilk

kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl
NL66RABO0346903750 t.n.v.
college van kerkrentmeesters van
de Prot. Gem. van Nwhout en de
Zilk

koster / verhuur

Jan Passchier
koster@dewittekerk.nl
tel: 375107 of 0623121791

beheerder begraafplaats

Bas van der Tang
begraafplaats@dewittekerk.nl tel:
375180

ledenadministratie

Bertine van der Vlist
tel: 377659
kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

copy nieuwsbrief

doorkijk@dewittekerk.nl
uitgave, elke 2 weken

meeleven

Goed nieuws voor Cor Verdiessen. Hij heeft een plaats toegewezen gekregen in Munnekewij. Binnenkort woont hij weer in ons midden.

wij feliciteren

Dhr. en mevr. Wassenaar-Hoogenraad hopen op 18 okt. hun 60 jarig huwelijksjubileum te vieren.

Dhr. en mevr. Verburg-Berkheij hopen op 19 okt. hun 60 jarig huwelijksjubileum te vieren.

Martine Passchier en Ed van Veen traden op 25 september jl. in het huwelijk. Wij wensen hen veel geluk toe, gedragen door Gods zegen.

