

2026 - 5

NIEUWSBRIEF

5 MEI - 1 JUNI



PROTESTANTSE GEMEENTE
DE WITTE KERK & DE ZILK
TE NOORDWIJKERHOUT

Kerkdienst gemist

De kerkdiensten kunt u, via de website www.kerkdienstgemist.nl of via www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken.

Kerkdiensten

Zondag 10 mei 2026 - 10.00 uur

Ds. A. Wicke, Noordwijk

1^{ste} collecte: Kerk in Actie - Kenia

2^{de} collecte: Onderhoud kerkzaal en aanbouw

Kindernevendienst: Janneke

Donderdag 14 mei 2026 - 10.00 uur - Hemelvaart

Ds. A. Alblas, Oegstgeest

1^{ste} collecte: Protestantse Kerk - Missionair werk

2^{de} collecte: Kosten eigen kerkelijke gemeente

Kindernevendienst: geen

Zondag 17 mei 2026, 10.00 uur

Ds. J. Leeffers, Munstergeleen

1^{ste} collecte: Diaconie

2^{de} collecte: Pastoraat en bezoek

Kindernevendienst: Brigitte

Zondag 24 mei 2026 - 10.00 uur - Pinksteren

Ds. Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: Diaconie - 'Uit de Schaduw'

2^{de} collecte: Kosten eigen kerkelijke gemeente

Kindernevendienst: Brigitte

Zondag 31 mei 2026 - 10.00 uur

Ds. N. Smit, Oegstgeest

1^{ste} collecte: Diaconie - bloemengroet

2^{de} collecte: verwarming

Kindernevendienst: Janneke

Voorbeden

Wenst u voor iemand gebed? Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.

Bidstond

Elke donderdagochtend om 9.00 uur komt er een aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte Kerk. Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons doorgeven. Dit mag u doen bij Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38.

Vanuit de pastorie

Hemelvaart

Dit jaar op 14 mei viert de kerk de hemelvaart van Christus. Het is het einde van de veertigdagentijd. En daarmee bedoel ik niet de veertigdagentijd voorafgaande aan Pasen, maar de veertig dagen ná deze feestdag. Veertig dagen van twijfel en aanvechting. De leerlingen rouwden om het verlies van hun meester én ontdekten tevens dat Hij nog steeds in hun midden was. Nee, niet zoals eerst, maar regelmatig toch verrassend echt en nabij. Tijdens hun ontmoetingen sprak Jezus voortdurend met hen over hun opdracht. "Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen." Op weg moeten zij gaan. De tijd van leren is voorbij. Ze hebben inmiddels voldoende in huis om zelf te doen wat Jezus in hun midden deed, toen hij nog onder hen was. "Ga op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen". En na veertig dagen, in de bijbel de tijd van bezinning, van inkeer, van bezinning op wat van echte waarde is – na veertig dagen is er die wolk, het besef dat Jezus is opgenomen in de hemelse werkelijkheid.



Daarmee is Hemelvaart een van de essentiële schakels in de ketting van de christelijke feesten. Het verbindt Pasen met Pinksteren en is hierom van belang, omdat het ons bepaalt bij onze opdracht, onze taak, hier op aarde om te getuigen. Hemelvaart is niet alleen dat Jezus ons opdracht geeft zijn testament te bewaren, maar ook dat hij ons ruimte geeft. Hij vertrouwt ons zijn verkondiging toe. En verkondiging, dat is altijd meer dan woorden. Het is bovenal en altijd de liefde van Christus uitdragen. In alles wat wij doen, ieder op onze eigen plaats in de wereld. Hemelvaart wil ons daar, iedere keer dat wij het vieren, opnieuw op wijzen. Draag de liefde van Christus uit en verkondig zijn boodschap. Dat is onze opdracht. Hemelvaart betekent: God is in de hemel, maar wij zijn op aarde; wij leven hier en nu, en op deze aarde, op de plaats ons toegewezen – en nergens anders dan hier en daar – zijn wij geroepen om de boodschap van vreugde verder te brengen en uit te dragen. Het wel en wee van de plaats waar wij wonen gaat ons principieel ter harte. Daarom is de kerk altijd een openbare gelegenheid en viert ze als het ware met de ramen en de deuren open. De kerk wordt niet getypeerd door haar muren, maar door haar deuren. Want de kerk is principieel naar buiten gericht, zoals het evangelie op de wereld is georiënteerd. Zo wil Jezus het zelf. In Jeruzalem, in Judea en Samaria, tot aan de uiteinden der aarde. Daarover gaat Hemelvaart. Laten we daarom deze feestdag van harte vieren!

ds. Esmeralda Mandemaker

Maatschappelijke stage

Van 18 tot 24 mei zal een viertal jongeren hun maatschappelijke stage lopen in onze gemeente. Kay, Thomas, Jesper en Damian zijn leerlingen van het Leeuwenhorst College en zitten in 3 HAVO. In dit jaar moeten zij veertig uur vrijwilligerswerk doen bij een maatschappelijke organisatie zonder winst oogmerk. Evenals twee jaar geleden is dit een forse belasting, zowel voor de jongeren als voor de begeleider. Het zou fijn zijn als er mensen zijn die het bijvoorbeeld fijn vinden als er klusjes gedaan worden bij hen thuis, of mee zouden willen helpen bij de begeleiding, zodat uw dominee af en toe haar handen vrij heeft. Het is immers voor onze gemeente een mooie missionaire kans om vier kinderen die nog niet eerder een kerk hebben bezocht, te laten zien wat de kerk allemaal te bieden heeft. Helpt u mee?

Basiscatechese



Op 7 en 21 mei en 4 juni is er een laatste blokje basiscatechese. Kinderen van groep 5 tot en met groep 8 zijn weer van harte welkom in de Aanbouw van de Witte Kerk om 19.00 uur.

Bediening van de heilige Doop

Op Pinkstermorgen, 24 mei a.s., hopen we weer een doopdienst te hebben. Rajan en Meike Ritoe hebben de wens te kennen gegeven hun zoon Aeden Vicentius te laten dopen. Wij zijn dankbaar en verheugd dat we opnieuw een kleine jongen in ons midden mogen verwelkomen en bidden hem, zijn ouders en broers en zussen Gods zegen toe.

Vanuit de diaconie - Eat & Meet

Op vrijdag 10 april kwamen we weer bijeen voor een Meet & Eat in de kerk. Het was weer een gezellig samenzijn. De KTS had voor een heerlijke ragout gezorgd. De ragout die over was is nog in bakjes met verschillende mensen naar huis gegaan. Er was een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het project 'Uit de Schaduw'. Dit heeft in contanten € 140,00 opgebracht. Ook is er nog digitaal geld gestort, maar omdat dat rechtstreeks naar de organisatie gaat hebben wij daar geen gegevens van.



Collectebericht Diaconie - mei 2026

Zondag 3 mei (Avondmaalsdienst) is de collecte bestemd voor de Harpe Davids. Zij luisteren sommige kerkdiensten op met hun fraaie muziek en hebben een prachtig benefietconcert gegeven op 23 november van het vorige jaar. Van harte aanbevolen ter ondersteuning.

Zondag 10 mei gaat de opbrengst naar Kerk In Actie Kenia. Vanwege traditionele rolopvattingen is het moeilijk voor vrouwen in Kenia om theologie te studeren. Kerk In Actie steunt een studiefonds waardoor elk jaar 34 vrouwen in Kenia een studiebeurs ontvangen. Mede door dit fonds zijn er steeds meer Keniaanse vrouwen met een universitaire theologische opleiding en kunnen zij in sommige kerkgenootschappen inmiddels als predikant werken.

Hemelvaartsdag, 14 mei, is de collecte bestemd voor de Protestantse Kerk Missionair werk. Omdat jongeren heel actief zijn op sociale media, werkt de Protestantse Kerk samen met christelijke online platforms om hen zo te bereiken met inspirerende video's en verdiepende verhalen. Daarnaast worden zij aangemoedigd d.m.v. allerlei ideeën om elkaar in het echte leven te ontmoeten en samen het geloof te ontdekken.

Zondag 17 mei wordt er voor de Diaconie gecollecteerd om alle activiteiten en goede doelen te kunnen blijven financieren.

Pinksterzondag, 24 mei, gaat de opbrengst naar 'Uit de Schaduw'. Het project dat we samen met PKN Noordwijk ondersteunen om kinderen met een beperking in India te helpen zichzelf te ontplooiën en een toekomst te bieden.

Zondag 31 mei is de collecte bestemd voor de wekelijkse bloemengroet op zondag vanuit onze kerk. Van harte aanbevolen!

Alvast hartelijk dank voor uw bijdragen!

Graag bezoek ontvangen?

Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling en/of de predikant zou willen spreken bij u thuis, of, als u opgenomen bent, in het ziekenhuis of verpleeghuis. Dat is prima, en dat doen zij graag. Het is fijn als u – of één van uw naasten - ons dat laat weten. Laat het weten aan: Siebren Miedema, per telefoon of via whatsapp: 06-48 07 06 19.

Wat was de kerk weer mooi!!



Antependia

U kent ze wel, de gekleurde lopers die over de avondmaalstafel liggen. Voor verschillende periodes in het kerkelijk jaar een eigen kleur. Die liturgische kleden (antependia) van ons zijn prachtig, maar na lange tijd van gebruik verschoten en versleten. Nieuwe zijn erg duur en zelf maken is tijdrovend en een moeilijke opgave. In onze zoektocht naar een oplossing kwamen we via de kerkmarkt van de VKB (Vereniging Kerkrentmeesterlijk Beheer) deze antependia tegen in de Morgensterkerk in Papendrecht. Ze werden beschikbaar gesteld door de kerk. In de kerkenraadsvergadering van februari besloten we dat ze passend zouden zijn voor onze kerk. Afgelopen zondag, 26 april, heeft onze voorzitter, Gerrit Goedhart, ze in Papendrecht in ontvangst genomen. We zijn blij met deze (voor ons) nieuwe en spreken onze dank uit aan onze zusters en broeders in Papendrecht.



Namens mevrouw Ans Bouwmeester (Duin en Dal), hartelijk dank voor het prachtige boeket witte Chrysanten en de kaart die ze ter ere van haar verjaardag mocht ontvangen.

Margreet Vingerling.



Mevr. T. Wakelkamp–Feenstra hoopt op 11 mei haar 80^{ste} verjaardag te vieren.

Zij woont De Duinsloot 15, Noordwijkerhout.



Dhr. E.L. Plug hoopt op 22 mei zijn 80^{ste} verjaardag te vieren. Hij woont Dorpsstraat 38D, Noordwijkerhout.



Dhr. J. Bakker hoopt op 22 mei zijn 80^{ste} verjaardag te vieren. Hij woont Bremstraat 25, Noordwijkerhout.



Dhr. P.J. Leenheer hoopt op 25 mei zijn 80^{ste} verjaardag te vieren.

Hij woont Engelse Tuin 5, Noordwijkerhout.



Dhr. H. van der Reijd hoopt op 1 juni zijn 85^{ste} verjaardag te vieren.

Hij woont Dorpsstraat 62, Noordwijkerhout.



Fam. Van der Meer-Wemmenhove hopen op 12 mei hun 25-jarig huwelijk te vieren.

Zij wonen Randweg 4, Noordwijk.



Fam. Heldeweg hopen op 16 mei hun 40-jarig huwelijk te vieren.

Zij wonen Pauluslaan 48C, Noordwijk.



Fam. O.C. De Bas-Kersten hopen op 31 mei hun 25-jarig huwelijk te vieren.

Zij wonen Vincentlaan 9, Noordwijk.



Kerkasiel en gewortelde kinderen...

Afgelopen woensdag luidde de klok van de Witte Kerk voor de onzekere situatie waarin de "gewortelde kinderen" in Nederland wonen. (zie ook onze Witte Kerk App). In antwoord op de oproep vanuit de Open Hof Kerk in Kampen, waarin het gezin Babayants sinds 21 november 2024 kerkasiel krijgt, hebben we de noodklok geluid. Een klein, maar belangrijke gebaar om onze steun en aandacht te vragen voor deze kinderen en gezinnen. Meer dan 700 kerken hebben zich bij deze actie aangesloten.



Schrijfcafé in de Witte Kerk



Op woensdag 20 mei 2026 is er weer een schrijfcafé in de Witte Kerk.

Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je

hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet om dat je een boek gaat schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of het niet bestaat. Door middel van allerlei korte opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste verhalen en gedachten op papier. Heel verrassend wat er soms zomaar op papier komt. Ze zijn alleen voor jezelf, maar als je wilt mag je ze ook delen met elkaar. Het schrijfcafé is onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen.

Kom je een keertje mee doen? Iedereen is welkom. Je kunt één keer komen, altijd of af en toe. Het is een open café, op een speciale plek in het hart van ons dorp, in de Witte Kerk van Noordwijkerhout.

Van tevoren opgeven is wel gewenst.

E-mail: info@vriendenvandewittekerk.nl of bel naar Nel 0252-373719.

Doopdienst tussen de bloemen



Rooster vieringen Munnekewei

Vrijdag 15 mei 14.30 uur - M. Straathof



Vrijdag 29 mei 14.30 uur - M. Straathof

Kerkdiensten gemeente Noordwijk

Zondag 10 mei - Buurtkerk - 10.00 uur

Ds. G. Ruitenburg (Zoutelande)

Oude Jeroenskerk - 10.00 uur

Ds. L. Hoek (Nieuwegein)

Oude Jeroenskerk - 19.00 uur

Ds. A.A. Van Houwelingen



Zondag 17 mei - Buurtkerk - 10.00 uur

Ds. P. v.d. Burg (Zoetermeer)

—

Oude Jeroenskerk - 10.00 uur

Ds. F. De Vries-Bouwstra



Zondag 24 mei - Buurtkerk

Ds. F. De Vries-Bouwstra



Zondag 31 mei - Oude Jeroenskerk - 10.00 uur

Ds. S. Baayen (Rijswijk)



**Kopij voor de volgende Nieuwsbrief
graag inleveren**

vóór 26 mei 2026 naar:

nieuwsbrief@dewittekerk.nl



De Witte Kerk

Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout

Predikant PG De Witte Kerk te Noordwijkerhout en De Zilk

Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman

Vermeulenstraat 19 - 2211 JH Noordwijkerhout -

tel. 06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl

Voorzitter

Gerrit Goedhart, tel. 06-42 03 86 84

goedhartg@gmail.com

Scriba (tijdelijk)

Ria Ravensbergen, tel. 06-57 42 80 00

scriba@dewittekerk.nl

Ouderlingen

ouderlingen@dewittekerk.nl

Kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl

NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van

kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente
van Noordwijkerhout en De Zilk

Diaconie

diakenen@dewittekerk.nl

NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de

Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk

Vertrouwenspersonen Noordwijkerhout

Liesbeth van Gulik - tel. 06-12 10 51 32

liesbethvangulik@ziggo.nl

Garbrand Wiersema - 06-51 10 93 26

g.s.wiersema@gmail.com

Vertrouwenspersonen Noordwijk

Wendela van Zomeren – tel. 071-36 23 026

wendela.van.zomeren@live.nl

Petra Plug – tel. 06-30 11 71 93

petraplug89@gmail.com

Koster / Verhuur (tijdelijk)

Bertine van der Vlist/Ben van Ommen -

06-12 17 93 34 - koster@dewittekerk.nl

Beheerder begraafplaats

Bas van der Tang - tel. 375180

begraafplaats@dewittekerk.nl

Ledenadministratie

Bertine van der Vlist - tel. 377659

kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

Kopij nieuwsbrief - uitgave elke 4 weken

Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande
aan het verschijnen, sturen naar

nieuwsbrief@dewittekerk.nl