

2025

# NIEUWSBRIEF

23 FEBRUARI – 31 maart



PROTESTANTSE GEMEENTE  
**DE WITTE KERK** & DE ZILK  
TE NOORDWIJKERHOUT

## Kerkdienst gemist

De kerkdiensten kunt u, via de website [www.kerkdienstgemist.nl](http://www.kerkdienstgemist.nl) of via [www.dewittekerk.nl](http://www.dewittekerk.nl), meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken.

## Kerkdiensten

**Zondag 2 maart 2025 - Heilig Avondmaal**

**Ds. H. Klip, Voorhout**

1<sup>ste</sup> collecte: Diaconie / voedselbank

2<sup>de</sup> collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

Kindernevendienst - Brigitte

**Donderdag 6 maart 2025 - 19.30 uur - Vesper**

**Zondag 9 maart 2025 - 10.00 uur**

**Ds. E. Mandemaker**

1<sup>ste</sup> collecte: Diaconie

2<sup>de</sup> collecte: onderhoud gebouwen

Kindernevendienst - Joke

**Donderdag 13 maart 2025 - 19.30 uur - Vesper**

**Zondag 16 maart 2025 - 10.00 uur**

**Dhr. Hollart, Noordwijk**

1<sup>ste</sup> collecte: Protestantse Kerk - Missionair werk

2<sup>de</sup> collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

Kindernevendienst - Janneke

**Donderdag 20 maart 2025 - 19.30 uur - Vesper**

**Zondag 23 maart 2025 - 10.00 uur**

**Ds. E. Mandemaker**

1<sup>ste</sup> collecte: KIA werelddiaconaat

2<sup>de</sup> collecte: eigen jeugdwerk

Kindernevendienst - Esther

**Donderdag 27 maart 2025, 19.30 uur - Vesper**

**Zondag 30 maart 2025 - 10.00 uur**

**Mw. T. Josse-de Ridder**

1<sup>ste</sup> collecte: Diaconie

2<sup>de</sup> collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

Kindernevendienst - Janneke

## Voorbeden

Wenst u voor iemand gebed?

Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.

## Bidstond

Elke dinsdagavond om 19.30 uur komt er een aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte Kerk. Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons doorgeven. Dit mag u doen bij Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38.

## Vanuit de pastorie

### Veertig dagen

Na alle carnaval festiviteiten begint op 5 maart de veertigdagentijd. Veertig dagen van bezinning op de weg die Jezus ging en die leidde tot zijn dood en opstanding. Een periode van veertig dagen komen we vaker tegen in de bijbel. Mozes verbleef veertig dagen op de berg. Elia zwierf veertig dagen en ontmoet dan God. Bij Jezus komen deze verhalen samen als Hij zich veertig dagen terugtrekt in een woestijn nadat Hij zich heeft laten dopen.

Binnenkort mogen wij veertig dagen op reis naar Pasen. Het is een traditie van de kerk, maar die is wel gebouwd uit belangrijke gewoontes uit de Bijbelse tijd om Gods stem te verstaan. Het kan gaan om bidden, geven en vasten. Sommigen vatten het samen met gebed, soberheid en solidariteit. Van oudsher zijn de werken van barmhartigheid uit Matteüs 25: 35, 36 de leidraad voor die solidariteit.

Het zijn dan ook die 'werken' die in deze weken centraal staan tijdens de avondgebeden op de donderdagen in de Witte Kerk. Deze avondgebeden zijn bedoeld om met elkaar toe te leven naar het

grote feest van Pasen. Een moment van bezinning, stilte, contemplatie en gebed. Iedere donderdag van 19.30 tot 20.00 bent u van harte uitgenodigd in de Witte Kerk.



- + Zondag 9 maart om 12.00 uur.
- + In de Witte Kerk.
- + Speciaal aan kinderen van 1 t/m 6 jaar vertelt dominee Beer een verhaal uit de bijbel. Een mini-viering met kussens in de kring, de Kerk-op-Schoot kaars aan, veel liedjes en een Bijbelverhaal speels beleven met al je zintuigen.
- + Je bent welkom, samen met papa, mama, opa, oma en natuurlijk al je broertjes en zusjes!
- + Na afloop is er limonade met wat lekkers.
- + Laat je even weten met hoeveel personen je komt?
- + [ouderlingen@dewittekerk.nl](mailto:ouderlingen@dewittekerk.nl)
- + Wij hopen jullie allemaal te zien op 9 maart!
- + Groetjes van dominee Beer.

## Zincafé



Vrijdagavond 7 maart a.s. is er van 20.00 tot 21.30 uur weer ZIN-Café bij Café van der Geest in de Zeestraat in Noordwijkerhout. Sluit aan als je onder het genot van een drankje met anderen wilt praten over dingen waar jij in jouw leven mee te maken hebt. We hebben 3 tafeltjes gereserveerd meteen rechts bij binnenkomst door de voordeur. Tot dan, Namens de Witte Kerk, Esmeralda Mandemaker, Mieke Aanen en Siebren Miedema



In de week van 17 februari werden voor het KRO-NCRV programma Petrus in 't Land filmbeelden gemaakt van onze kerk en van enkele gemeenteleden. Het was prachtig weer waardoor de kerk straalde in het zonlicht. Een team van vijf mannen is twee dagen bezig geweest om een mooi portret te maken van onze gemeente. Op de foto's een impressie van deze dagen.



Op zaterdag 1 maart is de uitzending om 17.10 uur op NPO2.

## Bevestiging ambtsdragers

De kerkenraad is verheugd te kunnen melden dat Eduard Bezemer bereid is gevonden het ambt van Ouderling-kerkrentmeester op zich te nemen. Wij zijn dankbaar dat steeds vaker ook jonge mensen verantwoordelijkheid voor onze gemeente willen dragen. Op DV 23 maart zal hij bevestigd worden. Wij bidden hem Gods zegen toe in zijn werk.

## Uit de kerkenraad

Op 2 februari heeft de kerkenraad zijn eerste vergadering van het nieuwe jaar 'Onzes Heren' 2025 gehouden. Ondanks alle onheilsberichten over de toestand in de wereld tellen wij door, met de hoop die ons gegeven is en met een duidelijke opdracht om niet te vrezén, maar om te werken vanuit de liefde die ons ook gegeven is. Geloof, hoop en liefde en een wereld te winnen!

Voor het eerst was Astrid Bezemer als nieuw bevestigde ouderling aanwezig. Het consistorie is nu op volle sterkte, maar ook de overige colleges mogen niet klagen over de bezetting. Belangrijker nog is dat in de kerkenraad grote eensgezindheid heerst en de bereidheid om de zaken ook in het nieuwe jaar energiek aan te pakken.

Zoals bekend zijn met name de kerkrentmeesters druk bezig met het voorbereiden van de financiële problematiek waar wij ons voor gesteld zien door het structurele tekort op de begroting. De aandacht richt zich met name op de gebouwen. De pastorie komt na de zomer vrij, nu onze predikant een eigen woning heeft gekocht. De vraag is of we de pastorie dan verkopen ter versterking van onze financiële positie, zoals de kerkenraad al eerder heeft voorgesteld, of hem verhuren om daaruit inkomsten te verkrijgen, zoals een aantal kerkleden heeft gesuggereerd. De kerkrentmeesters onderzoeken de mogelijkheden. Dan is er het kerkgebouw, dat onderhouden, verduurzaamd en breder geëxploiteerd moet worden om de kosten te dekken. Ook daar over hebben de kerkrentmeesters onderzoek ingesteld en met een initiatiefgroep van gemeenteleden gesproken. Op de achtergrond speelt de vraag wat voor gemeente wij op iets langere termijn willen zijn, wanneer het aantal gemeenteleden door vergrijzing verder afneemt.

Op 24 maart hebben wij opnieuw een gemeenteberaad, waarin wij met elkaar over deze zaken zullen spreken, nadat de kerkrentmeesters ons

hun onderzoeksbevindingen zullen hebben gepresenteerd. Noteer de avond van 24 maart vast in uw agenda, want wij hopen op een grote opkomst. Dat past bij de open en levende gemeente die wij met ons allen nog volop mogen zijn!

Gerrit Goedhart, voorzitter

## Huispaaskaars

Voor wie dit wil is er dit jaar de gelegenheid om een huispaaskaars te bestellen.

Een huispaaskaars is een kleinere versie van de Paaskaars in de kerk. Je kunt hem bijvoorbeeld aansteken als je thuis de kerkdienst online volgt of bij speciale gelegenheden door het jaar heen zoals verjaardagen of gedenkdagen van mensen die je dierbaar waren.

Er zijn kaarsen in diverse maten en afbeeldingen. Je kunt op de intekenlijst aangeven welke kaars je wilt bestellen.

De lijst ligt op 2 en 9 maart in de kerk.

De kaars wordt voor Pasen bij u thuis bezorgd.

Betalen mag na levering.

Mocht u niet in de gelegenheid zijn om naar de kerk te komen, maar wel graag een kaars willen bestellen neem dan contact op met een van de ouderlingen.

Namens de ouderlingen,  
Ria Ravensbergen



## Actie Kerkbalans

**Gaf u al voor de kerk van morgen!**

Het kan u haast niet ontgaan zijn. In januari vond de landelijke Actie Kerkbalans 2025 plaats! Meer dan 2.000 kerken deden mee, zo ook onze gemeente. Op dit moment is ongeveer 75% van de toezeggingen binnen. We hebben op het moment van schrijven, 17 februari, € 76.035,20 toegezegd gekregen. Via deze weg willen we de 25% die nog niet heeft gereageerd vragen: wilt u dat alstublieft alsnog doen? De inkomsten uit Actie Kerkbalans zijn van essentieel belang voor het functioneren van onze kerk.

Heeft u uw bijdrage toegezegd? Dan willen we u daardoor hartelijk bedanken!  
Zo niet, dan verzoeken we u dit alsnog te doen. De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Uw bijdrage is onmisbaar voor onze gemeente om ook in de toekomst van betekenis te zijn voor mensen die verdieping en ontmoeting zoeken. Om uitnodigend te zijn voor jonge mensen die hun leven nog voor zich hebben. Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Uw geld wordt goed besteed!

Als laatste een enorm DANKJEWEL aan alle vrijwilligers die de Actie Kerkbalans dit jaar mogelijk hebben gemaakt. Hartelijk bedankt voor jullie inzet! Zonder jullie was dit niet gelukt.

De Kerkrentmeesters

## Graag bezoek ontvangen?

Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling en/of de predikant zou willen spreken bij u thuis, of, als u opgenomen bent, in het ziekenhuis of verpleeghuis. Dat is prima, en dat doen zij graag. Het is fijn als u – of één van uw naasten - ons dat laat weten. Laat het weten aan: Siebren Miedema, per telefoon of via whatsapp: 06-48 070 619

## Laatste catechese

Laatste catechese van drie lessen over kerk-zijn. Vandaag mochten we zelf 'vrijwilligerswerk' doen. We versierden koekjes en daarna gingen de kids in groepjes door het dorp om ze uit te delen. Niet iedereen durfde meer open te doen, maar wie dat wel deed wachtte een heerlijke traktatie met veel enthousiasme bereid 🍪.



## Van een gemeentelid

Gisteravond werd ik verrast door twee jongens die mij een zakje heerlijke eigengebakken koekjes brachten. Heerlijke koekjes want ik kon het niet laten ze gelijk te proeven! Bedankt voor dit bezoekje met lekkers van twee toekomstige basketbakkers??

## Rouwbericht

Verdrietig maar dankbaar delen wij u mee dat onze dierbare en liefdevolle Anne na een mooi en voor ons betekenisvol leven rustig is overleden

**Anno Jan van der Meer**

Vlagtwedde, 2 juni 1926

Sassenheim, 25 januari 2025

Doctorandus in de Economie  
Officier in de Orde van Oranje-Nassau

Wij herinneren ons hem als beleden,  
cultuur- en natuurminnend, inspirerend en betrokken.

We zullen hem enorm missen

Ria Schultheiss

Peter Paul

Michiel en Marjolein  
Jacoline en Aanshik  
Marieke en Jesper  
Thijs

Elbalaan 21  
2172 JB Sassenheim



## Vanuit de diaconie

Vrijdag 14 februari, Valentijnsdag, hebben we weer een Meet & Eat bijeenkomst gehad.

Het gaat natuurlijk om de ontmoeting met elkaar, maar een hapje erbij eten geeft ook gezelligheid. De avond stond natuurlijk in het teken van de liefde. We begonnen met een drankje en na het voorgerecht kregen we een stampot, boerenkool of hutspot, klaar gemaakt door het Wapen van Noordwijkerhout. Als dessert dit keer een kopje koffie of thee met een heerlijk roze liefdevol gebakje.



De vrijwillige bijdrage van deze maaltijd kwam geheel ten goede aan het project: Uit de schaduw. We hebben € 166,30 aan contanten kunnen overmaken. Via de QR-code is ook geld overgemaakt, maar dat geld gaat rechtstreeks naar het project.

Wij hebben daar verder geen inzage in. Heel fijn is het dat we bij iedere Meet & Eat steeds meer mensen mogen verwelkomen.

Er is ook weer een vol krat naar de voedselbank gebracht. Gulle gevers hartelijk dank!



Mevr. C. van der Sleet-Duindam hoopt op 24 februari haar 85<sup>ste</sup> verjaardag te vieren. Zij woont Akelei 35, Noordwijkerhout.



Mevr. G.F.C. van Brummelen-Altena hoopt op 27 februari haar 91<sup>ste</sup> verjaardag te vieren. Zij woont Via Antiqua 25 M203, Noordwijkerhout.



Mevr. J.K. Rusch hoopt op 5 maart haar 92<sup>ste</sup> verjaardag te vieren. Zij woont Parallelweg 33, Noordwijkerhout.



Dhr. G. van der Toorn hoopt op 22 maart zijn 93<sup>ste</sup> verjaardag te vieren. Hij woont Colosseum 61, Noordwijkerhout.



Dhr. J.W. Plug hoopt op 30 maart zijn 80<sup>ste</sup> verjaardag te vieren. Hij woont Schippersvaartweg 41G, Noordwijkerhout.



Dhr. en mevr. Duikers-De Mooij hopen op 26 februari hun 55-jarig huwelijk te vieren. Zij wonen Bremstraat 24, Noordwijkerhout



Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen en de kaart die ik voor mijn verjaardag heb gekregen.

Willy Kool



Lieve mensen,

Heel erg bedankt voor het geweldige boeket groene chrysanten wat Cobie kwam brengen namens de Witte Kerk voor mijn verjaardag. Ik hoop er lang plezier van te hebben.

Groet van  
Jitske v.d. Beek.



Geachte dames en heren,

Heel hartelijk dank voor de prachtige bloemen die mij werden overhandigd namens de Witte Kerk. Na mijn ongelukkige val op 12 januari vanwege de gladheid, zit mijn been in het gips. Andere organisten moesten worden geregeld en ik heb begrepen dat het is gelukt. Ik hoop in de maand april weer geheel hersteld te zijn en weer mee te kunnen draaien in het organistenrooster.

Met vriendelijke groet,  
Bas van Beek.



## Open Kerk

In de zomermaanden, van april t/m september, is de kerk 'open' op de maandag- en zaterdagochtenden om mensen de gelegenheid te bieden de kerk te bezichtigen, even rust te vinden, een kaarsje op te steken, of voor een praatje en een kopje koffie. Om dit mogelijk te maken hebben wij daar gastvrouwen-heren voor nodig die bereid zijn op één van deze ochtenden een paar uur in de kerk aanwezig te willen zijn en, als mensen daar prijs op stellen, wat informatie te geven. Folders met informatie zijn aanwezig. De kerk is open van 10.30 tot 12.30 uur en in de vakantie maanden juli en augustus tot 14.00 uur. De tijd dat een gastvrouw -heer aanwezig zijn is niet langer dan 3 uurtjes.

Heeft u zin om ons team te versterken of wilt u meer informatie belt u dan naar Ans Korver tel. 520631. Of stuur een mailtje naar [jannygorkink@gmail.com](mailto:jannygorkink@gmail.com)

## Flowerevent 2025



Van woensdag 9 tot en met zaterdag 12 april vindt er weer een prachtig bloemenevenement plaats in de Witte Kerk.

Per dag komen er honderden bezoekers om de kerk in bloemenpracht te bewonderen.

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers die het leuk vinden om de bezoekers welkom te heten en alles in goede banen te leiden.

Onze vraag is nu: bent u bereid om één of meer dagdelen in de Witte Kerk aanwezig te zijn  
Per dagdeel zoeken we minimaal twee personen.

Het gaat dan om de volgende dagdelen:

Woensdag:	Donderdag:
10.00 – 12.30 uur	10.00 – 12.30 uur
12.30 – 15.00 uur	12.30 – 15.00 uur
15.00 – 18.00 uur	15.00 – 18.00 uur
18.00 – 21.00 uur	18.00 – 21.00 uur

Vrijdag:	Zaterdag:
10.00 – 12.30 uur	10.00 – 12.30 uur
12.30 – 15.00 uur	12.30 – 15.00 uur
15.00 – 18.00 uur	15.00 – 18.00 uur

Graag hoor ik van u of en wanneer u kunt. Als u duidelijk aangeeft op welke dagen u aanwezig kunt/wilt zijn kan ik een rooster maken. Dan zorgen we er met z'n allen voor dat de Witte Kerk weer het mooiste plekje van Noordwijkerhout is.

Bertine van der Vlist, [bertineg@hetnet.nl](mailto:bertineg@hetnet.nl)  
Whatsapp (of via Signal) 06-30506684



## Grote schoonmaak

Na het bloemenspektakel is het echt de hoogste tijd om de kerk helemaal schoon te maken.

We hebben deze grote schoonmaak gepland op dinsdagochtend 15 april.

We starten om 9 uur, met koffie en wat lekkers.

Komt u helpen? Immers vele handen maken licht werk en met elkaar is het ook nog eens veel leuker!!

Er zijn schoonmaakmiddelen, maar het is fijn als u uw eigen emmer e.d. meeneemt.

Koster Jan en de kerkrentmeesters

## Schrijfcafé in de Witte Kerk



Op woensdag 19 maart 2025 is er weer een schrijfcafé in de Witte Kerk.

Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet om dat je een boek gaat schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of het niet bestaat. Door middel van allerlei korte opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste verhalen en gedachten op papier. Heel verrassend wat er soms zomaar op papier komt. Ze zijn alleen voor jezelf, maar als je wilt mag je ze ook delen met elkaar. Het schrijfcafé is onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen.

Kom je een keertje mee doen? Iedereen is welkom. Je kunt één keer komen, altijd of af en toe: het is een open café, op een speciale plek in het hart van ons dorp: in de Witte Kerk van Noordwijkerhout.

Van tevoren opgeven is wel gewenst.

E-mail: [info@vriendenvandewittekerk.nl](mailto:info@vriendenvandewittekerk.nl) of bel naar Nel 0252-373719.

Wanneer: 19 maart 2025 van 9.30 tot 11.30 uur.

Prijs: € 10,00 per keer, dat is inclusief koffie of thee.

De opbrengst komt geheel ten goede aan 'de Stichting Vrienden van de Witte Kerk'.

## Kerkdiensten gemeente Noordwijk

2 maart 2025

Buurtkerk - 10.00 uur - Ds. Fulco de Vries Bouwstra



9 maart

Oude Jeroenskerk – 10.00 uur - Ds. F. Omvlee, Monnickendam



Oude Jeroenskerk – 19.00 uur – Vesper - W. Hollart



16 maart

Buurtkerk – 10.00 uur - Ds. Axel Wicke – Heilig Avondmaal



23 maart

Oude Jeroenskerk – 10.00 uur - Ds. Fulco de Vries Bouwstra



30 maart

Buurtkerk – 10.00 uur - Ds. Fulco de Vries Bouwstra

**Kopij voor de volgende Nieuwsbrief  
graag inleveren  
vóór 25 maart 2025 naar:  
[niewsbrief@dewittekerk.nl](mailto:niewsbrief@dewittekerk.nl)**



**De Witte Kerk**

Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout

**Predikant -**

Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman  
Herenweg 3 - 2211 CA - tel. 347493 of  
06-54 96 29 29 - [predikant@dewittekerk.nl](mailto:predikant@dewittekerk.nl)

**Voorzitter**

Gerrit Goedhart, tel. 06-42 03 86 84  
[goedhartg@gmail.com](mailto:goedhartg@gmail.com)

**Scriba**

Ans Korver - Breeland 70a, De Zilk - tel. 520631  
[scriba@dewittekerk.nl](mailto:scriba@dewittekerk.nl)

**Ouderlingen**

[ouderlingen@dewittekerk.nl](mailto:ouderlingen@dewittekerk.nl)

**Kerkrentmeesters**

[kerkrentmeesters@dewittekerk.nl](mailto:kerkrentmeesters@dewittekerk.nl)  
NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van  
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente  
van Noordwijkerhout en De Zilk

**Diaconie**

[diakenen@dewittekerk.nl](mailto:diakenen@dewittekerk.nl)  
NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de  
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk

**Vertrouwenspersonen Noordwijkerhout**

Liesbeth van Gulik - tel. 06-12 10 51 32  
[liesbethvangulik@ziggo.nl](mailto:liesbethvangulik@ziggo.nl)

Siebre Miedema - 06-48 07 06 19  
[s.miedema@vu.nl](mailto:s.miedema@vu.nl)

**Vertrouwenspersonen Noordwijk**

Wendela van Zomeren – tel. 071-36 23 026  
[wendela.van.zomeren@live.nl](mailto:wendela.van.zomeren@live.nl)

Petra Plug – tel. 06-30 11 71 93  
[petraplug89@gmail.com](mailto:petraplug89@gmail.com)

**Koster / verhuur**

Jan Passchier - tel. 375107 of 06-23 12 17 91  
[koster@dewittekerk.nl](mailto:koster@dewittekerk.nl)

**Beheerder begraafplaats**

Bas van der Tang - tel. 375180  
[begraafplaats@dewittekerk.nl](mailto:begraafplaats@dewittekerk.nl)

**Ledenadministratie**

Bertine van der Vlist - tel. 377659  
[kerkelijkbureau@dewittekerk.nl](mailto:kerkelijkbureau@dewittekerk.nl)

**Kopij nieuwsbrief - uitgave elke 4 weken**

Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande  
aan het verschijnen, sturen naar  
[nieuwsbrief@dewittekerk.nl](mailto:nieuwsbrief@dewittekerk.nl)