

2025

NIEUWSBRIEF

23 DECEMBER – 27 JANUARI



PROTESTANTSE GEMEENTE
DE WITTE KERK & DE ZILK
TE NOORDWIJKERHOUT

Kerkdienst gemist

De kerkdiensten kunt u, via de website www.kerkdienstgemist.nl of via www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken.

Kerkdiensten

Dinsdag 24 december 2024 - 19.30 uur -
Kerstnachtdienst mmv GoedKoper

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: diaconie

2^{de} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

Woensdag 25 december - 10.00 uur - 1^{ste} kerstdag

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: diaconie

2^{de} collecte: onderhoud orgel

Kindernevendienst - Brigitte

Zondag 29 december 2024 - 10.00 uur

Ds. A. Bosma, Den Haag

1^{ste} collecte: Kerk in Actie - kinderen in de knel

2^{de} collecte: eindejaarscollecte

Kindernevendienst - Esther

Dinsdag 31 december - 19.00 uur -
oudejaarsdienst

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: diaconie

2^{de} collecte: eindejaarscollecte

Zondag 5 januari 2025 - 10.00 uur - Heilig
Avondmaal

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: diaconie

2^{de} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

Kindernevendienst - Joke

Zondag 12 januari 2025, 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: Kerk in Actie - Binnenlands diaconaat

2^{de} collecte: verwarming

Kindernevendienst - Brigitte

Zondag 19 januari 2025 - 10.00 uur

Ds. A. Bosma, Den Haag

1^{ste} collecte: Protestantse Kerk - Missionair werk

2^{de} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

Kindernevendienst - Janneke

Zondag 26 januari 2025 - 10.00 uur

Ds. A. Wicke

1^{ste} collecte: diaconie kosten eigen kerkelijke
gemeente

2^{de} collecte: pastoraat en bezoek

Kindernevendienst - Joke

Voorbeden

Wenst u voor iemand gebed?

Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.

Bidstond

Elke dinsdagavond om 19.30 uur komt er een aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte Kerk. Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons doorgeven. Dit mag u doen bij Reinder Valkema, tel. 06-23 88 34 38.

Vanuit de pastorie

The gate of the year - Minnie Louise Haskins
(1875-1957)

And I said to the man who stood at the gate of the year: 'Give me a light that I may tread safely into the unknown.'

And he replied: 'Go out into the darkness and put your hand into the Hand of God. That shall be to you better than light and safer than a known way.'

So I went forth, and finding the Hand of God, trod gladly into the night. And He led me towards the hills and the breaking of day in the lone East.



Vert. De poort van het jaar

En ik zei tegen de man, die bij de poort van het jaar stond: 'Geef me een licht, zodat ik veilig de onbekende weg kan betreden.'

En hij antwoordde: 'Ga de duisternis in en leg je hand in de hand van God.'

Dat zal voor jou beter zijn dan licht en veiliger dan een bekende weg.'

Dus ging ik voort en toen ik de hand van God vond, liep ik blijmoedig de nacht in.

En Hij leidde mij naar de heuvels en naar het aanbreken van de dag in het verre Oosten.

Laten we zo het nieuwe jaar ingaan. Ik wens het ons allen toe.

Een gezegend 2025!

Ds. Esmeralda Mandemaker

Interimopleiding

Verschillende mensen hebben mij gevraagd, wat de opleiding die ik volg nu eigenlijk inhoudt. Wat is een interim-predikant? Welnu: onze kerk kent meerdere vormen van predikantschap. Zo ben ik in onze gemeente 'predikant in algemene dienst'.

Daarnaast kent de kerk ook predikanten met een bijzondere opdracht. Dit kan een ambt binnen een zorginstelling zijn, of bij het leger, de koopvaardij, studentenpastoraat of gevangenis. Al deze vormen van predikantschap zijn over het algemeen voor onbepaalde tijd.

Maar daarnaast zijn er ook tijdelijke vormen van dienstvervulling. De ambulante predikant vervult voor ten hoogste drie jaren het ambt van predikant in een gemeente, bijvoorbeeld wanneer een gemeente vacant raakt en nog niet weet welke koers te varen. Deze ambulante predikant vervult tijdelijk alle taken van een 'gewoon' gemeente predikant.

Daarnaast kent de kerk ook de interim-predikant. Deze predikant komt tijdelijk bij gemeenten waar wat aan de hand is. Hij of zij vervult de taak van 'trouble-shooter'. Het gaat om gemeenten waar bijv. heel lang een predikant heeft gestaan, die te veel een groep om zich heen heeft verzameld, waardoor er 'partijen' zijn ontstaan; het kan gaan om gemeenten die willen fuseren en daarbij op problemen stuiten; er kan een naar conflict zijn ontstaan of een predikant die losgemaakt is, waardoor de gemeente uit elkaar dreigt te vallen. En zo nog veel meer.

Om te voorkomen dat de situatie uit de hand loopt, kan de classispredikant, het Breed Moderamen van

de classis of de gemeente zelf een interim-predikant inschakelen die een poosje met de gemeente optrekt en een verandertraject op gang brengt, waardoor de gemeente weer verder kan. Door als buitenstaander het gesprek aan te gaan, een luisterend oor te bieden en richting te wijzen, kan er heling optreden en kan doorgang plaatsvinden. Aan de opleiding nemen 16 predikanten deel die allemaal geselecteerd zijn op basis van ervaring en kennis en competenties. Nu de eerste tweedaagse is geweest, hebben we elkaar wat beter leren kennen en hebben we de eerste stappen gezet. Voor de volgende driedaagse in februari ben ik al druk bezig met studeren, want er komt veel studie bij kijken. Na deze driedaagse zal ik voor het eerst in een gemeente een interventie gaan doen om te oefenen en te reflecteren. Ik ben dus druk op zoek naar een gemeente waar het een en ander speelt. Spannend, maar leuk! Ik houd u op de hoogte.

Ds. Mandemaker

Tweedaagse Opleiding tot interim-predikant op Hydepark. Hele leuke dagen met 15 leuke collega's. Inspirerend!



Pastoraal ouderling

Op 12 januari zal DV Astrid Bezemer-de Keijzer worden bevestigd als ouderling. De kerkenraad is dankbaar dat zij bereid is gevonden het ambt van pastoraal ouderling op zich te nemen.

Vanuit de kerkrentmeesters

In de afgelopen maanden, na de gemeenteavond van oktober, hebben de kerkrentmeesters het onderzoek naar de financiële positie en mogelijke oplossingen daarvoor, voortgezet.

Op de gemeenteavond zijn verschillende routes besproken; hoe om te gaan met de pastorie en het kerkgebouw, vanuit de idee dat het behoud van de predikantsplaats prioriteit heeft.

Op dit moment, en dat zal in januari en februari 2025 doorlopen, wordt onderzoek gedaan naar de mogelijke verhuur of verkoop van de pastorie. Voorop staat daarbij dat de financiële meest

gunstige oplossing gezocht moet worden, ook rekening houdende met de mogelijke inzet van vrijwilligers.

Daarnaast wordt onderzoek gedaan naar verder gebruik en exploitatie van het kerkgebouw. Daartoe laat de kerkenraad zich ook extern begeleiden. Op dit moment zijn er nog geen harde gegevens beschikbaar. Die verwachten wij half/eind februari te ontvangen. Voorlopig staat in maart een tweede gemeenteavond gepland. We houden u op de hoogte van onze vorderingen.

Namens de kerkrentmeesters,
Rindert Venema, penningmeester.

Kerk op schoot - dominee Beer



- + Zondag 5 januari om 12.00 uur.
- + In de Witte Kerk.
- + Speciaal aan kinderen van 1 t/m 6 jaar vertelt dominee Beer het verhaal van de schepping. Een mini-viering met kussens in de kring, de Kerk-op-Schoot kaars aan, veel liedjes en een Bijbelverhaal speels beleven met al je zintuigen.
- + Je bent welkom, samen met papa, mama, opa, oma en natuurlijk al je broertjes en zusjes!
- + Na afloop is er limonade met wat lekkers.
- + Laat je even weten met hoeveel personen je komt?
- + ouderlingen@dewittekerk.nl
- + Wij hopen jullie allemaal te zien op 5 januari!
- + Groetjes van dominee Beer.

Vanuit de kerkenraad

Dinsdag 17 december heeft de kerkenraad zijn laatste vergadering in 2024 gehouden. De begroting voor 2025 is goedgekeurd ondanks een voorzien tekort van € 67.000,00. Wij verwachten dat we van het centraal toezicht in onze kerk akkoord zullen krijgen, omdat we aan een oplossing van het tekort werken. De kerkrentmeesters doen allerlei onderzoek naar de verduurzaming van onze gebouwen, de baten van verhuur of verkoop van de

pastorie en de technische voorwaarden om de kerk intensiever te gebruiken: wat kun je met welke aanpassingen? Op de gemeenteavond in maart verwachten we daar meer over te kunnen zeggen, als tussenstand of eindbeeld. Voor we het eindbeeld met de gemeente hebben besproken, hoeft u geen stappen van ons te verwachten. We hebben afgesproken dat we als kerkenraad proberen de eerste helft van 2025 te gebruiken om alle zaken helder in beeld te krijgen en dat we dan in de tweede helft van het nieuwe jaar aan een nieuw beleidsplan gaan werken. Dat gaat dan niet over gebouwen en financiën, maar over de manier waarop we binnen de zakelijke mogelijkheden de komende jaren met elkaar gemeente willen zijn.

Binnen de colleges vindt nog personele vernieuwing plaats. We hebben dit jaar een aantal nieuwe ouderlingen mogen begroeten, begin volgend jaar hopen we nog een nieuwe naam aan de gemeente te kunnen voordragen. Binnen het college van kerkrentmeesters worden de taken herverdeeld en wordt gezocht naar iemand die het college bouwkundig kan versterken. Ook is er een gemeentelid bereid gevonden de financiële administratie op zich te nemen, nadat degene die dat sinds jaar en dag voor onze gemeente heeft gedaan (zonder op de voorgrond te willen treden) afscheid neemt. We prijzen ons gelukkig dat we telkens weer mensen vinden die taken op zich willen nemen.

Nu gaan we eerst de kersttijd in. Na Sinterklaas wachten we op het kind zelf en met kerst vieren we de geboorte van onze Heer. Dat de commercie ons maar niet moge laten vergeten dat alle cadeautjes, lichtjes en diners uitingen van liefde kunnen zijn, voor de eigen kring, maar dat de geboorte van dit kind de uiting van liefde is waar het allemaal om gaat, voor iedereen die het wil aanschouwen.

Gezegende kerstdagen!

Gerrit Goedhart



Graag bezoek ontvangen?

Het kan zijn dat u of jij graag een ouderling en/of de predikant zou willen spreken bij u thuis, of, als u opgenomen bent, in het ziekenhuis of verpleeghuis. Dat is prima, en dat doen zij graag. Het is fijn als u – of één van uw naasten - ons dat laat weten. Laat het weten aan: Siebren Miedema, per telefoon of via whatsapp: 06-48 070 619

Vanuit de diaconie

Kerststerrenproject

Ook dit jaar zullen we de kerk weer opfleuren met kerst met de traditionele kerststerren. U kunt weer sponsor worden voor € 7,50 per kerstster.



De opbrengst komt dit jaar toe aan ons diaconale project: Uit de schaduw.

Kinderen met een handicap worden in Zuid-India vaak verborgen gehouden. Veel gezinnen met kinderen die een handicap hebben, leven in de schaduw. Dit programma wil laten zien dat elk mens van waarde is en er mag zijn. Zo komen ze uit de schaduw en mogen ze leven in het licht.

U kunt vanaf het uitbrengen van deze Nieuwsbrief een of meerder kerststerren bestellen. Uw gift kunt u overmaken op rekening van de diaconie: NL42 ABNA 0568318633 t.n.v. diaconie van de Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk o.v.v. kerststerren.

Snertavond



Graag nodigen wij u uit voor onze nieuwjaarsbijeenkomst op vrijdag 3 januari 2025 in de Witte kerk. Daar staat tussen 17.30 en 19.30 uur voor iedereen die dat wil een kom verse erwtensoep klaar. Er is alle tijd en ruimte om elkaar in ongedwongen sfeer te ontmoeten. Wilt u hierbij aanwezig zijn dan kunt u zich opgeven vòòr 28 december bij een van de diakenen of per mail: diakenen@dewittekerk.nl onder vermelding van snertavond.

Basiscatechese



- Voor alle kinderen van de basisschool
- Op 16 en 30 januari en 13 februari
- Aanvang 19.15 uur
- In de aanbouw van de Witte Kerk
- Opgeven via predikant@dewittekerk.nl

Eerste catechese

28 november 's avonds was de eerste catechese. Beschuit met muisjes om de geboorte van Jezus te vieren.



De kids dachten na over hun eigen geboorte en hoe dat zou zijn geweest als ze een prins(es) zouden zijn. Daarna luisterden we naar het verhaal van Jezus. Dat zag er toch wel wat anders uit.

De les die we niet willen vergeten is dat liefde het enige antwoord is op haat.



12+ catechese over 80 jaar vrijheid

Dinsdag 17 december kwam op de GJV-zolder de 12+ groep catechisanten uit Noordwijkerhout en Noordwijk samen.

Onder het bordje "bij luchtvaartalarm rustig op uw plaatsen blijven", waar Thomas ons op wees, ervaren wij over de tijd van dat bordje.

In het kader van 80 jaar vrijheid staat namelijk de komende maanden de Tweede Wereldoorlog centraal in onze catecheses.



We luisterden en zagen een verhaal van een ooggetuige van de oorlog, van een mevrouw van ver over de 90. In haar indringende persoonlijke verhaal hoorden we over hoe de jaren 40-45 haar wereld beperkten, over de angst, over verzet, over honger, over de vervolging van de Joden, enz.. We praatte daarover door en deelden ook verhalen uit onze families, van onderduik tot mobilisatie tot de hongerwinter.

We waren geboeid door de verhalen en we vielen er soms stil van.



Fam. Kruijt, hopen op 28 december 2024 hun 12,5-jarige huwelijk te vieren.
Zij wonen Astilbe 12, Noordwijkerhout



Fam. Brandenburg, hopen op 29 december 2024 hun 12,5-jarige huwelijk te vieren.
Zij wonen Liduinalaan 17, Noordwijkerhout



Fam. Bontje, hopen op 8 januari 2025 hun 25-jarig huwelijk te vieren.
Zij wonen Herenweg 14a, Noordwijkerhout



Mevr. C. Möhlen-Groenewoud, hoopt op 24 december haar 90^{ste} verjaardag te vieren.
Zij woont Koninginneweg 50, Noordwijkerhout.



Dhr. J.H. Zandvliet, hoopt op 25 december zijn 80^{ste} verjaardag te vieren.
Hij woont Kerkstraat 32EE, Noordwijkerhout.



Ik wil de kerk heel erg bedanken voor de bos rozen die ik mocht ontvangen zondag.

Met vriendelijke groet,
Leny van Hunnik

Nieuwjaarswens



Lichtpuntjes

Soms zijn ze groot
Soms zijn ze klein
Je hoeft ze niet te zoeken
Je kunt ze ook zijn!

Laat je overdonderen.
Blijf je verwonderen.
Zie in dagelijks gebeuren,
het bijzondere.

Wij wensen een ieder alle goeds voor 2025.

Jeanette en Jos van den Burg
Salvatorhof 18
2211 SR Noordwijkerhout

Collecteren

Vanaf januari 2025 gaan we in de kerk weer fysiek collecteren.

De beperkingen door corona liggen gelukkig al een tijd achter ons en tijdens de eredienst blijkt het moment van collecte te worden gemist.

Twee redenen om de collectezakken elke dienst weer door de banken te laten gaan.

U kunt natuurlijk gewoon blijven geven via de kerkapp of door geld over te maken, graag zelfs.



Actie kerkbalans: Geef vandaag voor de kerk van morgen

God ontmoeten. Samen zingen. Bidden voor de ander. Omkijken naar elkaar. Tot rust komen. De Witte Kerk is voor veel mensen en op tal van manieren van betekenis.

Wat de kerk ons geeft, dat is veelomvattend en voor iedereen anders.

Op 11 januari gaat Actie Kerkbalans van start. Het overkoepelende thema is ook dit jaar 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'.

We staan daarbij dit jaar vooral stil bij het geschenk van de lokale kerk voor alle mensen die er, van dichtbij of met wat meer afstand, bij betrokken zijn. Tijdens de Actie krijgt u via de e-mail of persoonlijk (als wij geen e-mailadres van u hebben) een brief met het verzoek voor een jaarlijkse financiële bijdrage.

We hopen dat we ook in 2025 weer op u mogen rekenen!

Voor alle vrijwilligers...

Uitnodiging voor alle vrijwilligers van de Protestantse Gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout & De Zilk en voor iedereen die dat wil worden.

Het Koepelteam van de Protestantse Gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout & De Zilk nodigt jullie voor een gezellige en creatieve Vrijwilligersavond uit! Om samen met jullie op het nieuwe jaar te proosten en als bedankje voor alles wat jullie in, om en voor de kerk doen (of nog zullen doen)!

Op vrijdag 17 januari 2025 verheugen wij ons om jullie vanaf 20.00 uur in de Vinkenhof, Achterzeeweg 1 in Noordwijk, te ontmoeten en zullen wij voor gezelligheid en entertainment gaan zorgen.

Stuur deze uitnodiging graag door mocht je andere vrijwilligers kennen die hem nog niet hebben gehad. En dat woordje 'vrijwilligers' nemen wij daarbij zo ruim mogelijk...

Als je komt, geef je dan graag, in verband met de catering, vóór vrijdag 10 januari op.
Tot dan goede feestdagen en een fijne jaarwisseling gewenst!
Hartelijke groet,

Het Koepelteam,
Fulco, Joost, Esmeralda en Axel

Save the date!!!

Nieuwjaarsborrel

voor alle vrijwilligers en betrokkenen
in en bij de Protestantse Gemeenten
Noordwijk en Noordwijkerhout&De Zilk

Wanneer & waar?
Op vrijdag 17 januari 2025,
vanaf 20 uur
in de Vinkenhof, Achterzeeweg 1
Noordwijk



De Kerstboom

Met elkaar hebben we op maandag 9 december de kerstboom weer in de kerk gezet. Jan heeft ondertussen de muren weer met wit bijgewerkt. Resultaat: de kerkzaal is klaar voor verschillende concerten, lichtjesavond en andere mooie bijeenkomsten.



**Kopij voor de volgende Nieuwsbrief
graag inleveren**

vóór 21 januari 2025 naar:

nieuwsbrief@dewittekerk.nl

Schrijfcafé in de Witte Kerk



Op woensdag 15 januari 2025 is er weer een schrijfcafé.

Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet om dat je een boek gaat schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet uit komt lijkt het wel of het niet bestaat. Door middel van allerlei korte opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste verhalen en gedachten op papier. Heel verrassend wat er soms zomaar op papier komt. Ze zijn alleen voor jezelf, maar als je wilt mag je ze ook delen met elkaar. Het schrijfcafé is onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen.

Kom je een keertje mee doen? Iedereen is welkom. Je kunt één keer komen, altijd of af en toe: het is een open café, op een speciale plek in het hart van ons dorp: in de Witte Kerk van Noordwijkerhout. Van tevoren opgeven is wel gewenst. E-mail: of bel naar Nel 0252-373719.

Wanneer: woensdag 15 januari 2025 van 9.30 tot 11.30 uur, zie ook onze agenda op www.vriendenvandewittekerk.nl
Prijs: € 10,00 per keer, dat is inclusief koffie of thee. De opbrengst komt geheel ten goede aan 'de Stichting Vrienden van de Witte Kerk'.

Kerkdiensten gemeente Noordwijk

24 december

WCZ Jeroen - 16.00 uur - Mevr. C. van der Sman -
Gezamenlijke kerstviering



Buurtkerk - 16.00 uur - Ds. Fulco de Vries Bouwstra -
Kinderkerstviering



Buurtkerk - 19.30 uur - Ds. A. Wicke – Kerstviering



Oude Jeroenskerk - 22.00 uur - Ds. Fulco de Vries
Bouwstra - Kerstnachtdienst – m.m.v. kerkkoor

25 december

Ichthus - 10.00 uur - Ds. P. Nobel



Ichthus - 17.00 uur - Ds. C. Blenk



Buurtkerk - 10.00 uur - Ds. Fulco de Vries Bouwstra



Oude Jeroenskerk - 10.00 uur - Ds. A. Wicke



Viering 't Kruispunt - 11.00 uur - Dhr. C. Noort

26 december

Ichthus - 10.00 uur - Kerstfeest voor de kinderen

29 december

Buurtkerk - 10.00 uur - Ds. F. Van den Bosch, Huizen



Oude Jeroenskerk - 10.00 uur - Ds. Fulco de Vries
Bouwstra



Viering 't Kruispunt - 11.00 uur - Ds. B. Weegink

31 december

Vinkenoog - 16.30 uur - Ds. J.J. Esveldt, Amersfoort

Diensten Noordwijk januari 2025 nog niet bekend bij de redactie



De Witte Kerk

Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout

Predikant -

Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman
Herenweg 3 - 2211 CA - tel. 347493 of
06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl

Voorzitter

Gerrit Goedhart, tel. 06-42 03 86 84
goedhartg@gmail.com

Scriba

Ans Korver - Breeland 70a, De Zilk - tel. 520631
scriba@dewittekerk.nl

Ouderlingen

ouderlingen@dewittekerk.nl

Kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl
NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van
kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente
van Noordwijkerhout en De Zilk

Diaconie

diakenen@dewittekerk.nl
NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk

Vertrouwenspersonen Noordwijkerhout

Liesbeth van Gulik - tel. 06-12 10 51 32
liesbethvangulik@ziggo.nl

Siebrén Miedema - 06-48 07 06 19
s.miedema@vu.nl

Vertrouwenspersonen Noordwijk

Wendela van Zomeren – tel. 071-36 23 026
wendela.van.zomeren@live.nl

Petra Plug – tel. 06-30 11 71 93
petraplug89@gmail.com

Koster / verhuur

Jan Passchier - tel. 375107 of 06-23 12 17 91
koster@dewittekerk.nl

Beheerder begraafplaats

Bas van der Tang - tel. 375180
begraafplaats@dewittekerk.nl

Ledenadministratie

Bertine van der Vlist - tel. 377659
kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

Kopij nieuwsbrief - uitgave elke 4 weken

Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande
aan het verschijnen, sturen naar
niewsbrief@dewittekerk.nl