

2022

NIEUWSBRIEF

8 AUGUSTUS - 29 AUGUSTUS



PROTESTANTSE GEMEENTE
DE WITTE KERK & DE ZILK
TE NOORDWIJKERHOUT

Kerkdiensten

De kerkdiensten kunt u, via de website www.kerkdienstgemist.nl of via www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of terughluisteren/-kijken.

Zondag 14 augustus - 10.00 uur

Ds. A. Alblas, Leiden

1^{ste} collecte: kerk in actie/zending

2^{de} collecte: diaconie

Geen kindernevendienst

Zondag 21 augustus 2022 - 10.00 uur

Ds. A. Van Houwelingen, Noordwijk

1^{ste} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

2^{de} collecte: diaconie/bloemengroet

Kindernevendienst - Marianka

Zondag 28 augustus 2022, 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: diaconie

2^{de} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

Kindernevendienst - Marijke

Voorbeden

Wenst u voor iemand gebed?

Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.

Bidstond

Elke donderdagavond om 19.30 uur komt er een aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte Kerk.

Natuurlijk bent u welkom om mee te doen!

Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde

situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons doorgeven.

Dit mag u doen bij

Delta Miedema, tel. 06-14 28 24 53.

Wat mij trof...

Zaterdagmiddag tijdens 'open kerk'. Wat trof en viel mij op: De kinderhoek een goed idee. Een gezin met drie kleine kinderen, de kinderen meteen naar het speelgoed. Vader had zoiets van, dat gaat goed daar en verdween naar buiten.



Moeder had alle tijd voor een praatje bij de koffiebar, tot de kinderen ongemak kregen over een stuk speelgoed. Was de rust meteen over.

Later, twee kleine meisjes bekeken het speelgoed en constateerden dat het niet in hun straatje paste. Het speelgoed had mijns inziens een beetje te veel een jongensachtige uitstraling.

Een bezoeker uit Schotland vertelde dat de kerk in haar dorp inmiddels tot ruïne verviel als gevolg van het ontbreken van kerkleden en geld voor het onderhoud.

Een vrijwilliger van de 'luistertelefoon' vertelde dat het aantal telefoontjes met bellers in geestelijke nood de laatste tijd aanzienlijk is

toegenomen. Vaak met de vraag: "Waar is God, als je Hem nodig hebt?".

Naar zijn mening schiet de kerk tekort in aandacht voor deze vraag. We kwamen naar aanleiding van die vraag tot het inzicht dat je wellicht God ook kunt vinden in je directe omgeving, in de vorm van aandacht en zorg voor een ander.

Een gezin met drie kinderen maakte een tijdje gebruik van het stiltecentrum. Bij vertrek daar en het branden van de kaarsjes kwamen ze in tranen toe geroerd naar buiten, niet aanspreekbaar. Een heftig moment, dat wel.



Overigens kan dit centrum wel een opknappbeurt gebruiken. Het wandkleed een keer schoongemaakt, het schilderwerk een opfrisbeurt, en de vloer een poetsbeurt. Het ruikt een beetje muffig.

De schilderij- en tekeningenexpositie had de nodige aandacht. Gelukkig was een catalogus beschikbaar, dat scheelde mij weer vragen te beantwoorden. Naar mijn mening voor herhaling vatbaar. Omstreeks drie uur kwam er toch nog een aantal bezoekers. Dus nog maar even gewacht met het sluiten van de kerk. Voor je het weet is het vier uur.

Henk de Kleer

In memoriam

Mevrouw Marijtje van der Tang-van Dijk

Afgelopen woensdag, 20 juli, overleed in de leeftijd van 95 jaar onze zuster in Christus, Marijtje van Dijk, sinds 2002 weduwe van Arelis van der Tang. Zij woonden met hun kinderen lange tijd aan de Prof. Aalberselaan. De laatste jaren verbleef ze in Munnekewei. Ze was een boerendochter, geboren in Sassenheim. Al voor de oorlog moest het bedrijf van haar vader twee keer worden verplaatst, voor woningbouw en voor de aanleg van de A44. Zodoende kwam ze als jong meisje terecht aan de Leidsevaart, waar ze opgroeide. Toen ze trouwde met Reel van der Tang verhuisde ze naar het dorp. Samen kregen ze 3 kinderen: Reel, Bas en Hanneke.

Ze droeg duidelijk de sporen van wat ze in haar lange leven heeft meegemaakt, en lang niet alles was gemakkelijk. Ze was ronduit en had het hart op de tong. Je wist wat je aan haar had. Ze was ook gastvrij en hartelijk. Een zorgzame moeder en een betrokken oma en overgrootmoeder. De verhuizing van haar dochter Hanneke en haar gezin naar Canada viel haar zwaar, maar ze wist dat liefhebben betekent: loslaten.

Het loslaten van haar eigen leven kostte haar meer moeite – maar uiteindelijk kreeg ze de rust die ze zocht. Niet alle geloofszekerheden uit haar jeugd stonden nog recht overeind – maar ze had het vertrouwen bewaard dat ze gekend werd. Haar naam staat geschreven in de palm van Gods hand.

In dat vertrouwen hebben we dinsdag 26 juli, afscheid van haar genomen. We danken God voor haar rijke leven en bidden om zijn nabijheid voor al wie haar lief hadden.





Zinwandeling

op 6 en 20 augustus en op 3 september.

Altijd welkom om mee te doen!

Twee keer per maand wordt er op zaterdag een **ZINwandeling** georganiseerd.

We verzamelen bij de Witte Kerk in Noordwijkerhout, om 10.30 uur.

De wandeling is een moment om even tot jezelf te komen, lekker te bewegen en inspiratie te ontvangen in de stilte en in gesprek met een ander.

We lopen eerst een half uur in stilte -met een korte tekst of vraag om bij stil te staan- en daarna wisselen we al lopend uit. De wandeling sluiten we gezamenlijk af, daarna kun je een kop koffie of thee krijgen, wanneer je dat wilt. Meewandelen is een mooie manier om anderen te leren kennen, of om zomaar een keertje mee te doen als je de kerk niet zo kent.

Je bent welkom!

Onderweg op de fiets...



Chris en Reinder!

Startzondag 11 september 2022

Op 11 september beginnen wij de startzondag van het nieuwe kerkelijk jaar met een Heilig Avondmaalviering die als thema heeft 'AAN TAFEL'.

Er zijn veel manieren en mogelijkheden om samen aan of om de tafel te gaan zitten: Het Leerhuis, de GemeenteGroeiGroep, een maaltijd voor alleengaanden, sponsor-maaltijden, sobere maaltijden of even een kopje koffie tijdens de 'open kerk'. De kinderen kunnen samen 'aan tafel' met bijvoorbeeld De Kliederkerk of Sirkelslag.

Na afloop van de dienst van 11 september en na een kopje koffie kunnen wij met elkaar van gedachten wisselen over dit thema en aansluitend is er dan een lunch. U doet toch ook mee?



Wij vragen u iets te eten mee te nemen voor 4 personen; belegde boterhammen, krentenbollen, quiche, groente of fruit om dat met elkaar te delen. Voor drinken zal worden gezorgd.

Ook de kinderen zijn van harte welkom, voor hen zullen er ook activiteiten verzorgd worden.

Bij mooi weer zullen wij buiten de lunch gebruiken en anders binnen in de kerk.





Jan Wassenaar is op 26 juli 89 jaar geworden.
Hartelijk dank voor de bloemen en de kaart uit
de Witte Kerk!!



De jarige Jan Wassenaar met verjaardags-
song van Wim Groeneveld.

De Witte Kerk – Dorpsstraat 7, 2211 GA Noordwijkerhout

Predikant - Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman
Herenweg 3 - 2211 CA - tel. 347493 of
06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl

Voorzitter - Rindert Venema, tel. 370288

Scriba - Ans Korver – Breeland 70a, De Zilk - tel. 520631
scriba@dewittekerk.nl

Ouderlingen - ouderlingen@dewittekerk.nl

Kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl
NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van
kerkrentmeesters van de Prot. Gemeente van
Noordwijkerhout en De Zilk

Diaconie - diakenen@dewittekerk.nl

NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk

Koster / verhuur

Jan Passchier - tel. 375107 of 06-23 12 17 91
koster@dewittekerk.nl

Beheerder begraafplaats - Bas van der Tang
tel. 375180 - begraafplaats@dewittekerk.nl

Ledenadministratie - Bertine van der Vlist
tel. 377659 - kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

Kopij nieuwsbrief - uitgave elke 3 weken

Kopij kunt u tot en met de dinsdag, voorafgaande
aan het verschijnen, sturen naar
nieuwsbrief@dewittekerk.nl