

2022

NIEUWSBRIEF

16 MEI - 6 JUNI



PROTESTANTSE GEMEENTE
DE WITTE KERK & DE ZILK
TE NOORDWIJKERHOUT

Kerkdiensten

De kerkdiensten kunt u, via de website www.kerkdienstgemist.nl of via www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken.

Zondag 22 mei 2022 - 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: prot. Kerk Missionair werk
2^{de} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente
Kindernevendienst - Marianka
Oppasdienst in overleg met de ouderlingen

Donderdag 26 mei 2022 - 9.00 uur -

Hemelvaartsdag

Ds. A. Moolenaar, Lisse

1^{ste} collecte: diaconie bloemengroet
2^{de} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente
Kindernevendienst en oppasdienst in overleg
met de ouderlingen

Zondag 29 mei 2022 - 10.00 uur - dopen

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: prot. Kerk - Jong Protestant
2^{de} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente
Kindernevendienst - Esther
Oppasdienst in overleg met de ouderlingen

Zondag 5 juni 2022 - 10.00 uur -

Pinksteren / dopen

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: kerk in actie - zending
2^{de} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente
Kindernevendienst - Ans
Oppasdienst in overleg met de ouderlingen

Voorbeden

Wenst u voor iemand gebed?

Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.

Bidstond

Elke donderdagavond om 19.30 uur komt er een aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte Kerk.

Natuurlijk bent u welkom om mee te doen! Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook aan ons doorgeven.

Dit mag u doen bij

Detta Miedema, tel. 06- 14 28 24 53

Uit de Pastorie

Oekraïne is tegenwoordig nogal eens op tv en we hebben de president Volodimir Zelensky in rap tempo leren kennen. Helaas, zou ik willen zeggen. Niet omdat hij mij niet geschikt lijkt als staatshoofd, wel omdat de reden achter deze bekendheid in ons landje een treurige is. Regelmatig wordt in analyses, beschouwingen en reportages aandacht gegeven aan deze voormalige komiek die nu in een wereldwijd treurspel speelt. In één van de portretten kwam een Duitse politica aan het woord die vertelde dat Zelensky een beroep doet op ons verantwoordelijkheidsgevoel ten aanzien van de mensen in Oekraïne. "Maar", zei ze direct er achteraan: "ik ben bang dat we die verantwoordelijkheid niet waar zullen maken." Ze had natuurlijk groot gelijk. Hoe moeilijk het is om de prijs te betalen voor dingen die wij gaandeweg als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen, ondervond ik weer eens toen



mijn kinderen en ik, lopend door de duinen van Texel, een gesprek kregen over de hoge energierekeningen, vaste contracten en de noodzaak om ernst te maken met zaken als korter douchen, wassen aan de wastafel en lager stoken. Ze sloegen stijl achterover toen ze erachter kwamen dat in oma's jeugd de douche totaal afwezig was in huishoudens. Dat wassen in de tobbe, of met een washandje aan de wastafel ook de zweetluchtjes kan verwijderen. Toen ik opperde dat ons gezin op die manier kan bijdragen aan een verminderd gasverbruik, kreeg ik vieze gezichten en verontwaardigde kreten. Zoiets goors hadden ze nog nooit gehoord. Douchen is noodzakelijk voor de dagelijkse hygiëne. Daarin, zo vonden zij, hebben wij geen keus. De prijs voor deze opoffering was in hun ogen veel te groot. Dat wij altijd een keus hebben, leert mij het verhaal van frère Christian de Chergé. Met een groep gemeenteleden bespreek ik een aantal 'moderne profeten' van onze tijd.



Frère Christian was prior van een klooster-gemeenschap in Algerije. In het roerige, islamitische Algerije van de jaren 90, probeerde hij samen met zijn broeders samen te leven in een moslimgemeenschap en met hen te handelen en te wandelen. In ieder mens schuilt iets van het mysterie van God, vond hij, en daarom moet ik ieder mens als mijn broeder zien, ook al beschouwt hij mij als vijand.

Op een avond wordt zijn klooster binnengevallen door de 'Emir', de leider van een fanatieke, gewelddadige terreurgroep. Vlak daarvoor hadden zij 12 Kroatische christenen vermoord en nu stond deze groep

voor frère Christian. De Emir eist dat de prior zijn arts meegeeft, geld en medicijnen. Frère Christian weigert: "Niet op deze manier, broeder." "Je hebt geen keus", gromt de Emir. "Ik heb wel een keus", meent Christian. Ook al zie jij mij als vijand, ik ben je broeder en jij bent mijn broeder en daarom kan ik niet doen wat jij eist, alsof wij vijanden zijn. Niet op deze manier.

Misschien is het heel logisch en menselijk dat we het moeilijk vinden om een prijs te betalen voor vrede, veiligheid en welvaart, die we sinds lange tijd als vanzelfsprekend zijn gaan beschouwen. Maar we leven in een tijd die duidelijk maakt dat de vanzelfsprekendheden van gisteren niet meer voldoen voor het oplossen van de problemen van vandaag en morgen. Ik denk dat we daarom zullen moeten leren om moedig te zijn in het reageren op de uitdagingen van vandaag in het besef dat we altijd een keus hebben. En alleen al dat besef kan helpen! Een keus om op te staan tegen alles wat broederschap, vrede, liefde en gerechtigheid in de weg staat. Opstaan tegen dood en verderf. Opstaan in navolging van Jezus, die mens die zo verweven was met de wil van zijn Vader, dat hij zijn weg bleef volgen dwars door het einde op weg naar nieuw leven.

Dopen

Op zondag 29 mei en zondag 5 juni a.s. hopen wij in ons midden een aantal kinderen ten doop te houden. Op 29 mei zal de heilige doop bediend worden aan Noud Adrianus Johannes Bezemer, zoon van Eduard en Wendy.



Een week later op Pinkstermorgen zal de heilige doop bediend worden aan Timo Laros, zoon van Bianca en Arjan, Serraphore Caroline Roefina Ritoe, Verine Catharine Rani Ritoe, Phelan Franciscus Dan Ritoe en Ryzen Sew Henri Ritoe, kinderen van Rajan en Meike, en Alexander Thomas Daniël Ritoe, zoon van Christine.

Inmiddels heeft een aantal gesprekken met de ouders en hun kinderen plaatsgevonden en hebben de kinderen in de kerk alle vragen kunnen stellen die ze wilden, mijn toga gezien en gekeken wat er in het doopvont zit. Zo konden we elkaar alvast leren kennen en met elkaar vertrouwd raken. Het beloven feestelijke diensten te worden en het stemt mij dankbaar dat deze jonge mensen dit teken van Gods liefde en trouw willen ontvangen en aan hun kinderen willen meegeven.

ds. Esmeralda Mandemaker

Vanuit de kerkenraad

Soms schieten woorden tekort. Ik las kort geleden een gedicht van Arie de Bruin, voorzitter van de Janusz Korczak Stichting Nederland. Janusz Korczak (een Joods-Poolse arts) was de voorvechter van kinderrechten en is in de Tweede Wereldoorlog vanuit Warschau, samen met de kinderen van zijn weeshuis, weggevoerd naar Auschwitz. Zijn grote betrokkenheid bij zijn kinderen is vertaald in een prachtig beeld in het Yad Vashem museum in Israël.



Stil

*Hoeveel kinderen stierven zinloos
zonder reden
lang vergeten in het heden
van slechts twee minuten stil*

*weer verder gaan
om je af te vragen
waar we staan
in ons gevecht tegen de macht
van leugens en bedrog
hoe lang roepen we nie wieder
en gaat de waanzin toch zijn gang*

*een duif koert vrede
in het moment van rust
en in de verte gloort de kust van hoop
een stukje verder schieten mensen
een speeltuin overhoop*

*zou er ooit vrijheid zijn voor iedereen
en waar mogen de kinderen dan heen?*

4 mei 2022

Arie de Bruin

Ik moest hieraan denken toen beelden binnenkwamen van verwoeste scholen in de Oekraïne. Hoeveel leed blijven we elkaar aandoen? Het blijven vragen en antwoorden heb ik ook niet. Alleen dat we verantwoordelijk zijn voor de zorg voor allen die aan ons zijn toevertrouwd.

De kerkenraad vergadert weer op 24 mei. Tot aan die tijd is er geen nieuws te melden. Wel blijven we zorgen houden over de bezetting van de colleges. Bij tijd en wijle spreek ik mensen die zich, met ons, zorgen maken. Terecht, want de verantwoordelijkheden en het werk nemen toe en komen bij steeds minder mensen te liggen. Dat maakt onze gemeenschap kwetsbaar. Meer handen zijn echt nodig.



Na de vergadering van 24 mei hoop ik u goed nieuws te kunnen brengen. Maar... dat is ook van u afhankelijk.

Rindert Venema, vz

Ontmoetingsochtend senioren

Op zaterdag 4 juni a.s. is er opnieuw een ontmoetingsochtend voor senioren. Omdat de laatste keer bleek dat de grote zaal te rumoerig was, is besloten om in plaats van doordeweeks op zaterdagmorgen bijeen te komen, in de activiteitenzaal in Munnekewei. U bent tussen 10.00 en 11.30 uur van harte welkom om elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan.

Vanaf 9.45 uur staat de koffie en thee voor u klaar. Weet u van harte welkom!

Vanwege het hoge aantal genodigden vragen wij u om u van te voren op te geven, zodat wij weten op hoeveel mensen wij ongeveer kunnen rekenen. U kunt dan tevens aangeven of u gehaald en gebracht wilt worden.

Namens de ouderlingen,
Detta Miedema - 06-14 28 24 53
Bert Laros - 06-51 96 61 80
ouderlingen@dewittekerk.nl

Zin-wandelen



We hebben nu een aantal keren een ZINwandeling gehad. Het groepje dat mee heeft gelopen is bescheiden, maar het is fijn om samen stil te zijn en ook om samen te delen in de uitwisseling van je gedachten. En ook fijn om even binnen te lopen bij de OPEN-kerk voor een kopje koffie/thee en ontmoeting. Op zaterdagochtend 28 mei is de volgende ZINwandeling. En daarna op 11 en

waarschijnlijk op 25 juni.

Je kunt mee wandelen om even stil te worden, een uur te wandelen en anderen te ontmoeten. Goed en fijn voor lichaam en geest.

We verzamelen om 10.30 uur voor de Witte Kerk, bij de vlag van OPEN-kerk.

We lopen eerst een half uur in stilte, met een korte tekst of vraag om bij stil te staan, daarna wisselen we al lopend uit. De wandeling eindigt met een zegen. We lopen de kerk even in voor koffie of gaan naar huis.

Iedereen is welkom! Je hoeft je niet aan te melden.

Detta Miedema



Leerhuis Openbaringen

Op 23 mei a.s., om 10.00 uur, is de volgende bijeenkomst van het leerhuis.

Deze ochtend lezen wij Openbaringen 12-14. U bent van harte welkom in de Aanbouw van De Witte Kerk.

Wat mij trof...

Ergens achter op een boekenplank vond ik het vaasje met daarin een vergeelde papierenbloem waarop een lachend gezichtje getekend was, met op de blaadjes de tekst: "Vroeg uit de veren en snel in de kleren. Op mijn gezicht een lach, want het is moederdag." Een lachend gezichtje op een bloem door een kind getekend, en ik vroeg mij af of kinderen dat zien. Op een bloem, een lachend gezichtje? Ik denk toch van niet. Niemand ziet een gezicht op een bloem. Dat zal de juf wel gezegd hebben. En toch. Lachende bloemen, nee ik zeg dat verkeerd, bloemen toveren een lach op het gezicht van mensen.

En hoe kan het anders in deze tijd van bloeiende velden vol bloemen en kleuren. Ga daar maar eens aan voorbij zonder een blij gevoel dat een lach op je gezicht tovert of in ieder geval een glimlach. Dit jaar lijkt het alles mooier en uitbundiger dan andere jaren, en dan ontkom ik niet aan het gevoel dat wij dat nodig hebben.

Er is veel gaande in de wereld waarover wij ons zorgen moeten maken: een pandemie, oorlog, het klimaat, het geweld in het algemeen, een veranderende samenleving waarin veel intolerantie is...

In het eerste jaar van de coronapandemie en in die eerste lockdownperiode had ik het geluk, wonende tussen de bollenvelden, iedere dag te kunnen genieten van die bloemenpracht zonder dat er andere mensen in zicht waren. Dagelijks wandelen in die pracht, maar toch over het genieten lag een waas van onzekerheid en ongerustheid. Met een glimlach zeker, maar niet met die lach die deze pracht vandaag de dag weer teweeg brengt.

Nu zie ik ze weer: toeristen, bezoekers, fietsers, stilstaan bij die prachtige velden, lachend en blij. Ze mogen de velden niet in. Terecht. En toch kunnen ze het niet laten. Zo'n pracht vraagt om niet alleen te zien, maar je er in onder te dompelen als het ware. Het is moeilijk om ze dat duidelijk te maken, want die foto ... voor later...



Ik ben grootgebracht met de bollenvelden. Ik ken dit landschap mijn hele leven al, woon al jaren midden in de Bollenstreek, maar elk jaar zodra er een krokus of een sneeuwklompje te zien is, is er de belofte van bloesem aan de

bomen, velden vol bloemen. En elk jaar weer zie ik de mensen letterlijk opbloeien, genieten, blij worden, even voorbij gaan aan zorgen. Er is een enorme verbroedering bij het steken van de corsowagens, bij het leggen van mozaïeken, want er wordt ook heel veel met de bloemen gedaan.

Onze wereld mag in brand staan, maar... ergens in de wereld, op een heel klein stukje aarde beleven wij in de Bollenstreek de lente ieder jaar als een belofte. Een bloemenpracht die een lach op ons gezicht tovert en ons blij maakt en waarvan wij mogen genieten. Elke nieuwe lente weer.

Ans Korver



Mevr. Van der Tang-van Dijk, hoopt op 26 mei haar 95^{ste} verjaardag te vieren.
Zij woont Via Antiqua 25 - M218.

Mevr. Schouten-Kalnis hoopt op 31 mei haar 85^{ste} verjaardag te vieren.
Zij woont Via Antiqua 25, M121.

Mevr. Lut, hoopt op 4 juni haar 85^{ste} verjaardag te vieren.
Zij woont Clemenshof 12.

Jubilea

Dhr. en mevr. De Joode-Musegaas, hopen op 24 mei hun 61-jarig huwelijksjubileum te vieren.
Zij wonen Dorpsstraat 5 - M2.



Dhr. en mevr. De Kleer-Baart, hopen op 2 juni hun 55-jarig huwelijksjubileum te vieren.
Zij wonen Victoriberg 55.

Bloemengroet

Alie Kool bedankt de Witte Kerk voor de prachtige chrysanten!



Mevr. Beukema bedankt u allen hartelijk voor de bloemen die zij voor haar verjaardag mocht ontvangen. In deze verdrietige tijd, vanwege het gemis van haar man, een kleine kleurrijke oase van troost.

Schrijfcafé in de Witte Kerk



Op woensdag 18 mei 2022 is er weer een schrijfcafé!

Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je hart.

Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet om dat je een boek gaat schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet uitkomt lijkt het wel of het niet bestaat.

Door middel van allerlei korte opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste verhalen en gedachten op papier. Heel verrassend wat er soms zomaar op papier komt. Ze zijn alleen voor jezelf, maar als je wilt mag je ze ook delen met elkaar.

Kom je een keertje mee doen? Iedereen is welkom. Je kunt één keer komen, altijd of af en toe. Het is een open café, op een speciale plek in het hart van ons dorp, in de Witte Kerk van Noordwijkerhout.

Het schrijfcafé is onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen.

Van tevoren opgeven is wel gewenst.

Bel 0252-373719 of stuur een e-mail naar nelhogervorstvankampen@hotmail.com

Wanneer? Woensdag 18 mei 2022 van 9.30 tot 11.30 uur, zie ook onze agenda op www.vriendenvandewittekerk.nl

De prijs is € 10,00 per keer, dat is inclusief koffie of thee.

De opbrengst komt geheel ten goede aan de 'Stichting Vrienden van de Witte Kerk'.



Ontknoping

van het mysterie van de Witte Kerk...

Voor iedereen die de speurtocht in de Witte Kerk op 6 en 7 mei 2022 heeft gemist...

Een indruk in een collage van foto's.

Aan het einde van de puzzeltocht kregen ze de oplossing te zien: "Laat je niet kisten", met de verwijzing naar de kist die al heel lang in de kerk staat. Het mysterie van de Witte Kerk! De kist staat op de verhoging onder de preekstoel. Bovenop de grafsteen van Andries van Bronckhorst en Anna van Woerden. Kasteel te Boekhorst was eigendom van het geslacht Van Woerden van Vliet, en later van Van Bronckhorst.

Wat zit er in de kist? Niemand die het weet, want de sleutel is zoek. De kist is niet te tillen, dus we kunnen ook niet even schudden om te horen wat erin zit. Zijn het munten? Zijn het waardepapieren? Is het de sleutel van kasteel de Boekhorst?

Wat denken jullie dat er in de kist zit? Het zou van alles kunnen zijn. Een dode mus, een domineesgebed, praatjes, een aap die uit de

mouw kwam, een verloren preek, een gebed
zonder eind...

Jullie voelen het al aankomen...



dit krijgt een vervolg!! Met onze volgende
actie: Geef de kist in de Witte Kerk eindelijk
inhoud!



Predikant - Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman
[herenweg3](mailto:herenweg3@protonmail.com) - 2211 CA - tel. 347493 of
06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl

Voorzitter - Rindert Venema, tel. 370288

Scriba - Ans Korver - tel. 520631
scriba@dewittekerk.nl

Ouderlingen - ouderlingen@dewittekerk.nl

Kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@dewittekerk.nl
NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van
kerkrentmeesters van de Prot. Gemeente van
Noordwijkerhout en De Zilk

Diaconie - diakenen@dewittekerk.nl
NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk

Koster / verhuur
Jan Passchier - tel. 375107 of 06-23 12 17 91
koster@dewittekerk.nl

Beheerder begraafplaats - Bas van der Tang
tel. 375180 - begraafplaats@dewittekerk.nl

Ledenadministratie - Bertine van der Vlist
tel. 377659 - kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

Kopij nieuwsbrief t/m dinsdag, voorafgaande aan
het verschijnen, te sturen naar
nieuwsbrief@dewittekerk.nl - *uitgave elke 3 weken*