

2022

# NIEUWSBRIEF

3 JANUARI - 17 JANUARI



PROTESTANTSE GEMEENTE  
DE WITTE KERK & DE ZILK  
TE NOORDWIJKERHOUT

## Kerkdiensten

De kerkdiensten kunt u, via de website [www.dewittekerk.nl](http://www.dewittekerk.nl), meeluisteren/-maken of terughluisteren/-kijken.

**Zondag 9 januari - 10.00 uur**

**Ds. E. Mandemaker**

1<sup>ste</sup> collecte: diaconie - bloemengroet

2<sup>de</sup> collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

**Zondag 16 januari 2022, 10.00 uur**

**Ds. H. Pals, Noordwijk**

1<sup>ste</sup> collecte: Prot. Kerk ondersteuning gemeenten

2<sup>de</sup> collecte: onderhoud orgel

## Voorbeden

Wenst u voor iemand gebed?

Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten.

In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.



## Uit de pastorie

De schriftlezing die traditioneel gelezen wordt op de eerste dag van het nieuwe jaar beslaat slechts 1 zin. *“Toen er acht dagen verstreken waren en hij besneden zou worden, kreeg hij de naam Jezus, die de engel had genoemd nog voordat hij in de schoot van zijn moeder was ontvangen.”*

Bijna tussen neus en lippen door staat het er. Het kindje krijgt, naar goed joods gebruik, op de achtste dag zijn naam. Jezus zal hij heten. God bevrijdt. Een verwachtingsvolle naam, een naam met potentie. Want, hoe klein dit jongetje ook nog maar is, zijn naam belooft wat!

Met de naamgeving werd in het oude Israël de tijd van geboorte afgesloten. Je bent zozegzegd pas mens als je naam over je leven wordt uitgeroepen. En als dat gebeurt, dan bedoelen ouders daar niet alleen mee te zeggen, “zo moet het heten”, maar ook, “zo moet het zijn”. Het kind wordt opgeroepen zijn naam te leven.

Ademhalen is kennelijk nog geen leven. Leven is weten waarom je de adem geschonken is. Leven is weten waarvoor je leeft en voor wie. Leven is geroepen zijn. Wie dat besef niet heeft, leeft naar bijbels besef eigenlijk niet. Immers, wat zal het leven van een mens dan anders zijn, dan een ronddolen in het eigen kringetje. Wie zich echter bij zijn naam geroepen weet, wie niet alleen beseft dat hij ademt, maar ook waarvoor, die komt 's morgens net even anders z'n bed uit. Die zit net even anders aan de ontbijttafel. Het leven is immers ergens toe gewekt, toe opgewekt! Het hoeft dus niet te verbazen dat het geboorteverhaal van Jezus niet eindigt met het doorknippen van de navelstreng, maar met het vers dat wij zojuist lasen, met de besnijdenis en naamgeving. En hoewel Lucas het ons allemaal met een enkele pennenstreek vertelt, zijn we inmiddels wel acht dagen verder. Want de naamgeving geschiedt in Israël nou eenmaal ten achtste dage.

Een vreemd getal. Zeker voor ons die gewend zijn te leven met een weekcyclus van zeven

dagen en dan weer opnieuw beginnen te tellen. De achtste dag is in de bijbel dan ook de dag die de gewone loop van de tijd overstijgt.



Wanneer het getal acht genoemd wordt in de Heilige Schrift moeten we altijd even opletten. Dan gebeurt er iets bijzonders. Acht is het getal van het nieuwe begin. Op de achtste dag komt er een werkelijkheid van hoger orde ons leven binnen. Het gewone leven wordt op de achtste dag een leven met God.

Dit kind, zo bidden de ouders, is niet van ons, zelfs niet van zichzelf, maar van U. Acht dagen moet je er op wachten, maar dan is het zover. Je naam, en daarmee je roeping zal over je leven worden uitgesproken. Nu weet de omgeving tenminste wat ze aan je hebben, waartoe je geroepen bent. En dat geeft houvast. Wat een steun was het niet voor Mozes toen hem een tipje van de sluier werd opgelicht daar bij het brandende braambos van zijn leven? Wie bent u, had hij God gevraagd, wat is uw naam, hoe zullen wij U kennen? "Ik zal er zijn" is mijn naam, had God hem gezegd. En daarmee vooral laten weten wat hij als zijn belangrijkste roeping zag. God en mens, tutoyeren elkaar. Ze kennen elkaar bij name. Ze weten wat ze aan elkaar hebben. En als ze het even niet meer weten, dan weten ze elkaar in ieder geval op hun roeping aan te spreken. "God waar bent u?", roept de vertwijfelde mens tot de God die had gezegd dat hij er zijn zou. "Adam, waar ben je?", roept God tot de mens die niet thuis geeft. Het heeft zo z'n voordelen als je elkaar bij name kent, als je elkaar ergens op aan kunt spreken. En in die context is het ook heel goed te begrijpen dat je in Israël, als je een ander mens geworden bent, ook een nieuwe naam krijgt. Abram werd Abraham, Jacob zou Israël gaan heten.

Ten achtste dage riepen zij zijn naam. Jozua, Jezus. God bevrijdt. Een naam die al vóór het kind geboren was door een engel genoemd was. Een naam die uitdrukking geeft aan de hoop dat dit kind, eenmaal man geworden, in woord en daad teken zal zijn dat God bevrijdt. Iemand die ruimte maakt en perspectief biedt. Zo hebben de mensen dit kind van Jozef en Maria later ervaren. Als een gave Gods, een geschenk uit de hemel. Een mens die in woord en daad liet zien hoe een leven in Gods naam eruit ziet. En die zich niet door doodsgeweld en machtsvertoon liet afhouden van zijn relatie met de Eeuwige. Een mens die bereid was de weg van God te gaan al koste hem dat de kop. Een mens die de naam die ten achtsten dage over zijn hoofd werd uitgeroepen, volbracht en daarmee bevrijding schonk en een nieuw perspectief bood. Hemel en aarde roepen zijn naam, Jezus. Maar die naam wordt niet alleen Jezus toegeroepen om te dragen, hij wordt ook óns toegeroepen om op te vertrouwen en om hoog te houden. Wij worden geroepen, bij name, om zonen en dochters van God te zijn en diens naam eer aan te doen in navolging van hem die onze redder en bevrijder is.

ds E. Mandemaker

### Afwezig

Van maandag 3 tot en met vrijdag 7 januari hopen wij als gezin een midweek te genieten van Walcheren. Voor dringende zaken kunt u zich wenden tot de scriba of ouderlingen.

### Leerkhuis openbaringen



Op 17 januari a.s. start, wanneer Covid het toelaat, een leerkhuis over het Bijbelboek Openbaringen. Dit laatste boek uit onze bijbel, ook wel Apocalyps genoemd, staat vol met

visioenen waarin de meest uiteenlopende wezens voorkomen. Oorspronkelijk waren deze visioenen bedoeld voor mensen die deze beelden uitstekend konden begrijpen.

Tegenwoordig moeten we echter hard ons best doen om ze te snappen. Het boek is bedoeld om christenen in Klein-Azië, die in die tijd dat dit boekje werd geschreven streng vervolgd werden, een hart onder de riem te steken. Maar ook vandaag kan, voor wie bereid is zich te verdiepen in de taal van de beelden, het boek Openbaringen veel te zeggen hebben.

Wees welkom op 17 januari om 10.00 uur in de Aanbouw van de Witte Kerk.

[predikant@dewittekerk.nl](mailto:predikant@dewittekerk.nl)

### ***Vanuit de kerkenraad***

Zo tegen het einde van het jaar 2021 kijken we graag terug. Jaaroverzichten vliegen over het scherm. Kennelijk is er behoefte aan een historische duiding van alles wat er is gebeurd. Als ik terugkijk op dit jaar, zie ik veel diensten die we online moesten doen.

Diensten waarin we elkaar niet konden ontmoeten. Gelukkig hebben we de beschikking over goede digitale communicatiemiddelen, maar een dienst achter een scherm is toch vaak behelpen. Tegelijkertijd ben ik blij dat dat wel mogelijk is. Dat we wegen hebben gezocht om toch contact te hebben. In de afgelopen diensten mochten we weer een zanggroep verwelkomen. Dat helpt mee om het gevoel van samenzijn te versterken.

Mooie diensten zijn het geweest. Vol van verwachting. Maar ook van afscheid. Dominee Ria Schultheiss nam op Tweede Kerstdag afscheid van onze gemeenschap. We dankten haar voor haar zorgvuldige en inhoudelijke wijze van verkondigen en voor haar warme en hartelijke persoonlijkheid.

Nu we het nieuwe jaar weer zijn begonnen, kijk ik graag vooruit. Ik hoop dat we elkaar weer snel mogen ontmoeten. Er is weer een heel jaar om activiteiten te ontplooiën. Laten we er een mooi jaar van maken. Laten we

elkaar een beetje vasthouden en vooral, laten we gezond blijven.

Met groet, Rindert Venema, vz



### ***Oproep om te zingen***

Zojuist van de voorzitter van de kerkenraad bericht ontvangen dat ook voor de diensten van januari een zanggroep gewenst is. Zoals u met de diensten rondom Kerst hebt kunnen horen, is de kaartenbak met zangers die was ontstaan tijdens eerdere lockdowns weer in gebruik. Zonder dat ik dat weet, zou u misschien zelf ook graag een keer meezingen. Dat is jammer, want u wilt graag iets, waar wij alleen maar blij van worden, maar we weten het niet van elkaar. Daar is echter een oplossing voor. Laat het me even weten en het wordt geregeld! Wat heeft u nodig? Twee stembanden, een liedboek, een uurtje voor aanvang van de dienst gelegenheid om te repeteren en gezien het tijdstip een opgewekt ochtendhumeur. Ik kan u verzekeren dat het erg leuk is om zo al een uurtje voor de dienst muzikaal met elkaar bezig te zijn en nodig u van harte uit om mee te draaien in de ploegendienst. Mocht u een poging willen wagen, schroom niet en laat het me even weten.

Arco Mandemaker

### ***Afscheid Ds. Ria Schultheiss***

Vanmorgen nam dominee Ria Schultheiss afscheid temidden van een kleine 'aanwezige' kring, maar ook temidden van vele kijkers en luisteraars. Dominee Schultheiss ging sinds maart 2000 regelmatig voor in onze diensten.





Ze voelde en voelt zich verbonden met onze gemeenschap en haar vriendelijkheid is bij allen bekend. We wensen haar en Anne nog heel veel mooie jaren!

### Lieve vrienden in de Witte Kerk-gemeenschap,

Gisteren, 26 december, 2<sup>de</sup> Kerstdag, heb ik voor de laatste keer de kerkdienst geleid en dat was toevallig, of bewust, in de Witte Kerk, bij jullie.

Het was natuurlijk een wat vreemde datum, zondag, de 2<sup>de</sup> Kerstdag en dan de omstandigheden, maar wat hebben jullie er een mooie dienst van gemaakt! De zanggroep o.l.v. Arco met gemotiveerde zangers, Steven op het orgel, bekenden achter de beamer, ouderling Joke met dochter Chris, Siebren die de lezingen deed. Maar ik miste jullie bekende gezichten wel hoor!

En toen aan het einde, kwam Rindert naar voren die mij toesprak, ik raakte er beduusd van. Ook van de attentie die hij namens jullie aanbood en de warme woorden die hij tot Anne, mijn man, richtte. Ja, wij kwamen in de regel altijd samen.

En weet dat wij echt nog wel richting Noordwijkerhout komen!

We hebben een lange tijd met elkaar gedeeld, jullie en ik. Sinds maart 2000 mocht ik bij jullie voorgaan en ook een jaar waarnemen toen ds. Binnendijk vertrok. Zo leer je velen in hun lief en leed en het wel en wee van de gemeente kennen.

Dank daarvoor en we zeggen: tot ziens,  
**ds. Ria Schultheiss,**  
 Elbalaan 21, 2172 JB Sassenheim,  
 tel. 0252-233061.

### *Wat mij trof...*

Soms is het leven voor mensen bijna te zwaar om te dragen. Zo vertelde een vrouw, die als pastoraal werker verbonden is aan een geloofsgemeenschap in een middelgrote stad, mij recent dat er de afgelopen twee maanden erg veel op haar af was gekomen. Een dochter van 29 jaar met baarmoederhalskanker die snel geopereerd moest worden. Die dochter heeft een sterke kinderwens, en het is nog steeds onzeker of door de verdere behandelingen in het nieuwe

jaar ze haar vruchtbaarheid daardoor niet zal verliezen.

Door de pandemie is er veel eenzaamheid in de gemeente en dat vraagt gepaste aandacht van haar, haar collega predikant, en de ouderlingen. Steeds moet er ook weer geschakeld worden als er een nieuw regiem wordt afgekondigd door premier Rutte en minister De Jonge. En niet altijd is er eensgezindheid over hoe als kerkgemeenschap hierop te reageren. Hoe onrustig kan jouw eigen ziel worden door al deze zaken die spelen? Hoe kom je dan weer terug bij jezelf, en vind je weer een vast ritme van bidden en bijbel lezen? Ze had na een dienst gevraagd aan de ouderlingen en diakenen om voor haar te bidden. Ze had daarop een bijzonder beeld gekregen: een Jacobs ladder waar de engelen van bovenaf naar beneden waren gekomen.



Ik hoef het niet allemaal zelf en op eigen kracht te doen, zo werd haar duidelijk, maar het wordt mij ook van de andere kant aangereikt. Het wordt mij gegeven. En dat is dus genade.

Bij de bemoedigingen die ze wel degelijk steeds had ervaren, hoorde ook een gedicht van Toon Hermans. Steeds weer werd en wordt ze bij dat gedicht bepaald, en komt ze daardoor weer in een positieve modus. De titel van dat gedicht is: Er moeten mensen zijn. Wellicht kent u en ken jij dat gedicht ook wel. Het begint als volgt:

*“Er moeten mensen zijn  
die zonnen aansteken,  
voordat de wereld verregent.  
Mensen die zomervliegers oplat  
als het ijzig wintert,*

*en die confetti strooien  
tussen de sneeuwvlokken.  
Die mensen moeten er zijn.  
Er moeten mensen zijn  
die aan de uitgang van het kerkhof  
ijsjes verkopen,  
en op de puinhopen  
mondharmonica spelen .” (...)*



En het gedicht eindigt zo:

*“Bij dát soort mensen wil ik horen  
die op het tuinfeest in de regen BLIJVEN  
dansen ook als de muzikanten al naar huis  
zijn gegaan, de muziek gaat DOOR,  
de muziek gaat DOOR en DOOR”*

Siebren Miedema

### **Jarig**

Op 6 januari hoopt mevr. J. Bagmeijer-van der Zwart haar 94<sup>ste</sup> verjaardag te vieren. Zij woont Parallelweg 19.

Op 14 december j.l. was jarig mevr. Menke, parallelweg 66, zij is 96 jaar geworden.

### **Bloemengroet**

Dank voor de bloemen die wij vanuit de gemeente mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijksjubileum.

Met vriendelijke groet,  
Helene Vooyo

---

Hartelijk dank voor de prachtige bos bloemen die wij mochten ontvangen.  
Doet ons erg goed!

Liesbeth Don

**Predikant** - Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman  
Herenweg 3 - 2211 CA - tel. 347493 of  
06-54 96 29 29 - [predikant@dewittekerk.nl](mailto:predikant@dewittekerk.nl)

**Voorzitter** - Rindert Venema, tel. 370288

**Scriba** - Ans Korver - tel. 520631  
[scriba@dewittekerk.nl](mailto:scriba@dewittekerk.nl)

**Ouderlingen** - [ouderlingen@dewittekerk.nl](mailto:ouderlingen@dewittekerk.nl)

**Kerkrentmeesters**

[kerkrentmeesters@dewittekerk.nl](mailto:kerkrentmeesters@dewittekerk.nl)  
NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van  
kerkrentmeesters van de Prot. Gemeente van  
Noordwijkerhout en De Zilk

**Diaconie** - [diakenen@dewittekerk.nl](mailto:diakenen@dewittekerk.nl)  
NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de  
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk

**Koster / verhuur**

Jan Passchier - tel. 375107 of 06-23 12 17 91  
[koster@dewittekerk.nl](mailto:koster@dewittekerk.nl)

**Beheerder begraafplaats** - Bas van der Tang  
tel. 375180 - [begraafplaats@dewittekerk.nl](mailto:begraafplaats@dewittekerk.nl)

**Ledenadministratie** - Bertine van der Vlist  
tel. 377659 - [kerkelijkbureau@dewittekerk.nl](mailto:kerkelijkbureau@dewittekerk.nl)

**Kopij nieuwsbrief** t/m dinsdag, voorafgaande  
aan het verschijnen, te sturen naar  
[nieuwsbrief@dewittekerk.nl](mailto:nieuwsbrief@dewittekerk.nl) - *uitgave elke 2 weken*