

2021

NIEUWSBRIEF

11 OKTOBER - 25 OKTOBER



PROTESTANTSE GEMEENTE
DE WITTE KERK & DE ZILK
TE NOORDWIJKERHOUT

Kerkdiensten

De kerkdiensten kunt u, via de website www.dewittekerk.nl, meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken.

Zondag 17 oktober, 10.00 uur

Ds. J. Leeffers, Weert

1^{ste} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

2^{de} collecte: kerk in actie, wereldvoedseldag

Kindernevendienst - Ans

Oppasdienst - geen

Zondag 24 oktober, 10.00 uur

Ds. G.J. Loor, Hazerswoude-Dorp

1^{ste} collecte: bezoekwerk/pastoraat

2^{de} collecte: De Harpe Davids

Kindernevendienst - Esther

Oppasdienst - geen

Voorbeden

Wenst u voor iemand gebed?

Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten.

In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.



Bidstond

Elke donderdagavond om 19.30 uur komt er een aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte Kerk.

Natuurlijk bent u welkom om mee te doen!

Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook doorgeven aan ons.

Dit mag u doen bij:

Detta Miedema, tel. 06-14 28 24 53.

Uit de pastorie

Loof God in zijn heilige woning,
loof hem om zijn machtig gewelf,
loof hem om zijn krachtige daden,
loof hem om zijn oneindige grootheid.

Loof hem met hoorngeschal,
loof hem met harp en lier,
loof hem met dans en tamboerijn,
loof hem met snaren en fluit.

Loof hem met klinkende bekkens,
loof hem met slaande cimbalen.
Alles wat adem heeft, loof de Heer.
(Psalm 150)

Geen tekst om iets aan uit te leggen, maar een lied om te zingen. Te zingen boven alles uit. Een lied vol van de God die ons de levensadem geschonken heeft.

Honderdvijftig liederen bracht Israël bijeen. Alle hoogten en diepten van een mensenleven zijn er in verklankt. Verrukking en verdriet, vertrouwen en vertwijfeling, wanhoop en hoop, honger en verzadiging, godverlatenheid en geborgenheid, ontheemd zijn, verstilling, wrok, woede, heilige huiver, schaamte, schuld, innige dank, alles wat wij kunnen ervaren heeft in Israëls psalmboek een plaats gevonden. Maar in deze laatste psalm is nog slechts plaats voor de muziek.

Een lied is het geworden voor mensen die het levenslicht zagen en in dat licht een God zijn gaan ontwaren die hen gewild heeft. Een wonderlijk besef over een wonderlijk leven met een wonderlijke God. Een wonder dat zich met woorden alleen niet duiden laat. Maar gelukkig is daar de muziek. Gelukkig is daar de melodie die los doet zingen en wil

voeren naar wat het verstand te boven gaat. Loof, zo toeteren de instrumenten. Loof, zo roffelt het slagwerk. Loof, zo danst het in het rond. Loof, zo klinkt er uit de kelen. In alle toonaarden zoekt de muziek hier door te breken naar het rijk waar woorden alleen niet gaan kunnen. Een psalm die de liturgie uit danst, zo het leven in. Daar naartoe dus, waar het wonder van het bestaan zich ten volle laat kennen en waar het wonder achter het bestaan zich het sterkst laat vermoeden.

ds. Esmeralda Mandemaker



Vanuit de Kerkenraad

Bij elke nieuwe start ontstaan (wat zo mooi heet) existentiële vragen. Waartoe zijn we er, waarom doen we de dingen die we doen, en welk nut heeft mijn werk? Vragen die ook in de kerk leven. Nu we de start van een nieuw jaar ingaan, met nieuwe kerkenraadsleden, wordt die vraag ook weer belangrijk. Wat gaan we er de komende tijd van maken? Hoe gaan we om met de effecten van corona? Terwijl ik dit schrijf, moet ik even denken aan een gesprekje dat ik met mijn coach had: "Ik vind het nu veel fijner om tijdens een wandeling in de duinen naar de preek te luisteren". Dat zal vast voor meer mensen gelden. Hoe maken we de kerk weer een aantrekkelijke plek van samenkomst? In de komende kerkenraadsvergadering zullen we het hebben over wat we te doen hebben, nu we weer gemakkelijker kunnen samenkomen. Wat moeten we vasthouden, wat moeten we ontwikkelen en wat moeten we loslaten? Dat zal sturing gaan geven aan de komende periode.

Ik zei het al op 26 september in mijn

toespraakje voor de nieuwe en herbevestigde ambtsdragers. De kerk heeft behoefte aan blijvers, aan mensen die zich willen inzetten voor onze gemeenschap.



Pas dan kunnen we samen bouwen aan onze kerk. Ik hoop dat we de komende periode weer de tijd en rust kunnen vinden om met elkaar de nieuwe start te maken, dat we elkaar weer vinden in onze kerk en dat we weer kunnen meewerken aan samenzijn, samen geloven, samen zingen en Gods naam grootmaken.

Ik hoop op een mooi kerkelijk jaar. We gaan de schouders eronder zetten. Blijft u vooral de kerkenraad voeden met ideeën en wensen.

Telefoonnummers en e-mailadressen staan onderaan in deze nieuwsbrief.

Schroom niet...

Rindert Venema, voorzitter.

In Memoriam Jan Willem Bod

In de nacht van maandag 4 op dinsdag 5 oktober is geheel onverwachts, een maand na zijn vrouw en metgezel Dineke, overleden Jan Willem Bod in de leeftijd van 93 jaar. Jan Willem werd geboren in Nijverdal. Een jongen die wist wat hij wilde, het goed deed op school en van zingen hield. Op het hervormd jeugdkoor ontmoette hij Dineke en al snel werd duidelijk dat zij voor elkaar bestemd waren.

Omdat er grote woningnood was, had het stel noodgedwongen 7 jaar verkering. Toen Jan Willem de kans kreeg om bij de vakbeweging NVV in het nieuwe filiaal in Dordrecht te gaan werken, grepen zij dat met

beide handen aan. Daar kregen zij immers de beschikking over een woning. Zij trouwden op 9 maart 1953. Hun huwelijksreis was een enkeltje Dordrecht met de trein. Omdat Jan Willem snel promotie maakte en steeds verder opklom, is het echtpaar vele malen verhuisd, van Emmen, naar Groningen, naar Dordrecht en Avenhorn. Hierna kon Jan Willem directeur worden van het pensioenfonds voor metaalbewerking. Het kantoor zat in Den Haag en Jan Willem ging op zoek naar een geschikte woning in de buurt. Het werd Noordwijkerhout. Hier zouden zij tot aan hun dood wonen. Dineke en Jan Willem wilden graag kinderen. Zij kregen dochter Annemieke en zoon Peter. Zij kijken terug op een liefdevolle jeugd. Kerk en geloof hoorde als vanzelfsprekend bij zijn leven. Geloof is in eerste instantie voorlezen, vond hij. Op dinsdag 12 oktober nemen wij afscheid van hem in De Witte Kerk. Wij bidden Annemieke met Ton en Peter met Marijke Gods kracht en nabijheid toe in deze moeilijke tijd, nu zij in zo'n korte tijd afscheid hebben moeten nemen van beide ouders.

ds. Esmeralda Mandemaker

Wat mij trof...

Donderdagochtend om kwart voor acht gaat de telefoon op mijn werk. Onze zoon Frank belt en zegt: "Goedemorgen oma". Op 16 september is ons eerste kleinkind geboren! De ziekenhuizen in de omgeving lagen vol, dus het eerste levenslicht mocht onze kleinzoon aanschouwen in Den Haag. Het begon voor ons in februari. Onze zoon Frank en schoondochter Manouk vroegen of ze 's avonds even een kopje koffie mochten komen drinken. "Natuurlijk", zeiden wij, "van harte welkom". Ze kwamen met een klein cadeautje dat we samen mochten uitpakken. Voor ons volkomen onverwacht ontvingen wij een rompertje met de tekst: Baby Venema, september 2021. De tranen schoten in onze ogen. Wij opa en oma! Onze gedachten

gingen weer even terug naar de tijd dat we zelf kinderen kregen. Ze zijn inmiddels 37 en 33! En nu kwam er weer een baby en zouden wij de opa en oma worden! Bij de verhuizing twaalf jaar geleden hadden wij de box, het ledikantje, en de kinderstoel weggegeven aan iemand die net oma was geworden. Gevolg was nu dat wij naar een babypark met de aanstaande ouders mochten en we weer het een en ander nieuw hebben aangeschaft. Want vanaf januari mag ik een dag per week oppassen en met de pensioendatum in zicht is dat een hele mooie invulling.



En nu zijn wij dus opa en oma van een gezonde kleinzoon, Morris. Wat een wonder! Alles zit erop en eraan. Volgens opa het mooiste kleinkind van de wereld! Maar het blijft een wonder. Tien vingers en tien tenen. Haartjes en een neusje. Alles in miniformaat, maar het klopt allemaal wel. En als je dan de zoon van je zoon in je armen mag houden, kun je alleen maar dankbaar zijn en gezegend.

Annelies Venema

Kindercultuurmaand

Het is kindercultuurmaand in Noordwijk(erhout). Kijk eens hoe mooi aanwezig ons Witte Kerkje erbij staat.



Schrijfcafé

Een schrijfcafé is een plek waar je schrijft vanuit je hart. Je hoeft niet goed in taal te zijn, het gaat er niet om dat je een boek gaat schrijven of een gedichtenbundel. Het gaat erom je hart te laten spreken. Er is zoveel in ons aan gedachten, aan wijsheid, maar als dat er niet uit komt, lijkt het wel of het niet bestaat.

Door middel van allerlei korte opdrachten en werkwijzen komen er de prachtigste verhalen en gedachten op papier. Ze zijn alleen voor jezelf, maar als je wilt mag je er ook van delen.

Zelf vond ik het een ervaring hoe het ging stromen en werd ik verrast wat er zomaar op het papier kwam, woorden en gedachten die er niet stonden als ik ze niet had geschreven.



Iedereen is welkom. Het schrijfcafé is onder leiding van Nel Hogervorst-van Kampen.

Graag van tevoren even opgeven door even te bellen 0252-373719 of te e-mailen nelhogervorstvankampen@hotmail.com Je kunt één keer deelnemen, altijd of af en toe. Het is een open café, op een speciale plek in het hart van ons dorp, in de Witte Kerk van Noordwijkerhout.

De data in 2021 zijn:

woensdag 13 oktober,

woensdag 10 november en

woensdag 8 december.

U bent welkom van 9.30 tot 11.30 uur.

De prijs is € 10,00 per keer, dat is inclusief koffie of thee.

De opbrengst komt geheel ten goede aan 'de Stichting Vrienden van de Witte Kerk'.

Voor in de agenda



Senioren gesprekskring De Witte Kerk

Anderhalf jaar lang was het vanwege de COVID pandemie niet mogelijk om vanuit de Witte Kerk activiteiten te organiseren. Nu de samenleving weer grotendeels open is en mensen elkaar weer kunnen ontmoeten, willen wij het graag weer mogelijk maken om als gemeente bij elkaar te komen, elkaar te ontmoeten en met elkaar in gesprek te gaan. Daarom nodigen wij u van harte uit om deel te nemen aan de senioren gesprekskring. De eerste keer is op **vrijdag 12 november a.s.** tussen ongeveer 10.00 en 11.30 uur. Wij denken aan ongeveer 1 keer per maand. Vanwege de bereikbaarheid komen wij samen in de Grote Zaal van Munnekewij, Via Antiqua 25, Noordwijkerhout. Vanaf 9.30 uur staat de koffie voor u klaar. Weet u van harte welkom! Vanwege het hoge aantal genodigden vragen wij u om u van te voren op te geven, zodat wij weten op hoeveel mensen wij ongeveer kunnen rekenen. U kunt dan tevens aangeven of u gehaald en gebracht wilt worden.

Namens de ouderlingen,

Detta Miedema - 06-14 28 24 53

Bert Laros - 06-51 96 61 80

ouderlingen@dewittekerk.nl



Nieuwtjes uit de gemeente:

Rindert en Annelies Venema zijn opa en oma geworden van kleinzoon Morris.

Bas en Elles van der Tang zijn opa en oma geworden van kleinzoon Brent.

Siebren en Detta Miedema zijn opa en oma geworden van kleinzoon Bodi.

Jubilea

Dhr. en mevr. Wesseling-Verweij,
Spanjaarskrocht 61, hopen op
11 oktober hun 25 jarige huwelijksdag
te vieren.

Dhr. en mevr. Wassenaar-Hoogenraad,
Groenewege 53, hopen op 18 oktober
hun 61 jarige huwelijksdag te vieren

Dhr. en mevr. Verburg-Berkheij,
Langevelderweg 111, hopen op
19 oktober hun 61 jarige huwelijksdag
te vieren.

Dhr. en mevr. Haasnoot-Marchant,
Guldemonddvaart 23, hopen op
21 oktober hun 50 jarige huwelijksdag
te vieren.

Dhr. en mevr. Tinga-Passchier,
Duinweg 84, Noordwijk, hopen op
25 oktober hun 25 jarige huwelijksdag
te vieren.

Bloemengroet

Hartelijk dank voor het mooie boeket dat wij
ontvingen ter gelegenheid van ons 40 jarig
huwelijk, gebracht door Detta en Siebren.
Het was een fijne ontmoeting.
Met vriendelijke groet,
Kees en Lida Klinkenberg



Verjaardag

Dhr. C. Rietvink hoopt op 21 oktober 80 jaar
te worden. Hij woont Parallelweg 26.



Predikant - Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman
Herenweg 3 - 2211 CA - tel. 347493 of
06-54 96 29 29 - predikant@dewittekerk.nl

Voorzitter - Rindert Venema, tel. 370288

Scriba - Ans Korver - tel. 520631
scriba@dewittekerk.nl

Ouderlingen - ouderlingen@dewittekerk.nl

Kerkrentmeesters
kerkrentmeesters@dewittekerk.nl
NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van
kerkrentmeesters van de Prot. Gemeente van
Noordwijkerhout en De Zilk

Diaconie - diakenen@dewittekerk.nl
NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk

Koster / verhuur
Jan Passchier - tel. 375107 of 06-23 12 17 91
koster@dewittekerk.nl

Beheerder begraafplaats - Bas van der Tang
tel. 375180 - begraafplaats@dewittekerk.nl

Ledenadministratie - Bertine van der Vlist
tel. 377659 - kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

Kopij nieuwsbrief t/m dinsdag, voorafgaande
aan het verschijnen, te sturen naar
niewsbrief@dewittekerk.nl - *uitgave elke 2 weken*