



## **Kerkdiensten**

De kerkdiensten kunt u, via de website [www.dewittekerk.nl](http://www.dewittekerk.nl), meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken.

### **Zondag 19 september, 10.00 uur**

**Ds. E. van der Weide**, Warmond

1<sup>ste</sup> collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

2<sup>de</sup> collecte: diaconie, bloemengroet

Kindernevendienst Marianka

Oppasdienst - geen

### **Zondag 26 september, 10.00 uur**

**Ds. Mandemaker**

1<sup>ste</sup> collecte: kerk in actie, zending

2<sup>de</sup> collecte: onderhoud orgel

Kindernevendienst Ans

Oppasdienst - geen

## **Voorbeden**

Wenst u voor iemand gebed? Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten.

In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.

## **Bidstond**

Elke donderdagavond om 19.30 uur komt er een aantal bidders bij elkaar in de Aanbouw van de Witte Kerk.

Natuurlijk bent u welkom om mee te doen!

Wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor uzelf of voor een ander, kunt u dit ook doorgeven aan ons.

Dit mag u doen bij:

Detta Miedema, tel. 06-14 28 24 53.

## **Uit de Pastorie**

Bij Psalm 122

*“Hoe sprong mijn hart hoog op in mij, toen men mij zeide, gord u aan, om naar des Heren huis te gaan!”*

Deze dichtregels, alhoewel misschien in een wat ouderwets, archaïsch taalgebruik, stralen vurigheid, passie, hartstocht uit. De psalmdichter verlangt duidelijk tot in zijn vezels naar het Huis van de Heer! Het is een feestje om daar naar toe te mogen gaan! Wat een enthousiasme klinkt er door in die 122<sup>ste</sup> psalm! En wat geweldig als je dat zo kunt zeggen!

Vol vuur zingt de psalmdichter het uit. En wij vallen hem bij. Want ook wij weten ervan. De gelovige mens is op reis. Op reis naar die toekomstige stad van God. Toekomstmuziek. We zijn er nog niet. Het heeft nog niet plaats gevonden. Het staat ons voor ogen als een droom. En iets van die droom horen we ook terug te zien in elke zondagse eredienst. Iedere kerkdienst is als het ware een droomoefening, een schets van zo'n huis des Heren. Natuurlijk: er schort van alles aan. We zijn er nog niet. Er gebeurt van alles wat eigenlijk niet door de beugel kan. Er vinden ook in de kerk vele dingen plaats die anders zouden moeten gaan. Maar toch, met alle falen en feilen probeert de kerk, de gemeente, droomoefening te zijn van dat huis des Heren. Iedere week opnieuw. Prachtig is dat! Ik vind dat zo geweldig mooi! Het begint er al mee dat de dichter spreekt van 'huis' des Heren. Er staat niet paleis, of troonzaal, of desnoods kasteel o.i.d.. Nee, er staat Huis. En dat is ook precies wat het moet zijn. Een gemeente hoort huiselijk te

zijn. Gelovigen zijn gezinsleden. Wij, zoals we met elkaar in de kerk zitten, zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij zijn ondanks onze verschillende levens, afkomst en toekomstperspectieven direct op elkaar betrokken als gezinsleden onder elkaar.

*“Jeruzalem, dicht de dichter, is als een stad gebouwd, hecht en dicht opeen. Daar komen de stammen samen om te prijzen de naam van de Heer”.*

De kerk, de kerkdienst als droomoefening. Het is, denk ik, goed om daar af en toe bij stil te staan. Gemeente zijn met hart en ziel. Dat zijn natuurlijk grote woorden. En misschien kunt u zulke grote beelden dan ook voor uzelf niet direct herkennen. Maar volgens mij is het een kwestie van je mee laten nemen in het aanstekelijk enthousiasme van psalm 122. Omdat enthousiasme voor het geloof, voor de kerk, voor de gemeente de bron is, de oorsprong van waarom we met zijn allen gemeente zijn. En dat enthousiasme zit hem vaak in kleine dingen. En ik daag u bij dezen uit om eens na te denken waar voor u het hart en de ziel kloppen in deze gemeente.



Ik ervaar zelf het hart en ziel van onze gemeente, wanneer mensen vol enthousiasme bereid zijn zich in te zetten om iedere twee weken een mooie nieuwsbrief te maken. Wanneer twee mensen zich bereid verklaren ambtsdrager te worden. Wanneer we als kerkenraad een fantastische kerkenraadsdag hebben en iemand spontaan aanbiedt om daarna gezellig bij hem thuis te bbq-en. Wanneer een klein groepje mensen een Kliederkerk organiseert, een speurtocht voor kinderen uitzet. Wanneer mensen naar elkaar omzien en een ander een hart onder de riem steken. Wanneer er op zondagmorgen om kwart

voor negen een groep gemeenteleden in alle vroegte liederen instudeert om een uur later de eredienst op te luisteren. En zo kan ik nog uren doorgaan.

Het zijn zomaar wat voorbeelden. Ik heb ze bewust klein gehouden. Omdat ik denk dat hartstocht en passie vaak niet uit grote maar juist in kleine dingen spreekt. In dit soort dingen ligt het hart en ziel van de gemeente. In al hun kleinheid en onbeduidendheid zijn ze vaak van onschatbaar belang. Het zijn de dingen die ons doen hopen en verlangen en ons uiteindelijk met volle overgave doen zingen. Verheugd was ik toen men zei: ‘Laten we gaan naar het huis van de Heer!’ En ik denk dat het goed is voor ons allemaal als we in alles wat er het komend jaar weer op stapel staat, bij alles wat er moet gebeuren, bij alles wat ons overkomt, wij ons steeds blijven realiseren dat het dit soort kleine dingen zijn waaruit het hart en de ziel spreekt. Dat houdt ons vuurtje gaande. Dat maakt dat wij elkaar kunnen blijven vasthouden. En om elkaar, met de psalmdichter mee, steeds weer al het goede te wensen. Juist vanwege het Huis van de Heer.

Hartelijke groet vanuit de pastorie,  
ds Esmeralda Mandemaker

### **Vanuit de Kerkenraad**

Zo af en toe heb je van die momenten die je bijblijven. Tijdens de kerkenraadsdag van 4 september in Katwijk, vonden kerkenraadsleden het leuk om even in de speeltuin terug naar de kindertijd te gaan. Onze dominee, jong van hart en geest, hing ondersteboven aan een duikelstang. Siebren Miedema, die toetreedt tot het ambt van ouderling, vroeg aan een paar spelende kinderen of ze wel eens een dominee hadden gezien. En zoals te verwachten in Katwijk: jazeker, elke zondag. Wijzend naar de jolige dominee aan de duikelstang zei Siebren dat, dat daar ook een dominee was. Direct werd Siebren gecorrigeerd door een driejarig knaapje: "Nee hoor, alleen jongetjes

kunnen dominee zijn”.

Tja, er valt daar nog veel te doen.

Tijdens die mooie dag heeft de kerkenraad gekeken naar de opdracht die voor ons ligt. Welke zaken vragen onze aandacht en waar moeten we extra aandacht aan besteden. We kwamen tot de conclusie dat onze gemeente, in zijn diversiteit ook een gastvrije gemeente is, waarbinnen omzien naar elkaar van belang is. Veel mensen (en daar zijn we dankbaar voor) doen allerlei werk op de achtergrond. We hoeven daar niet somber over te zijn.

Wel constateerden we dat de communicatie met elkaar, het gesprek en het contact met alle leden, jong en oud weer extra aandacht nodig heeft. Te lang hebben we elkaar niet ontmoet in de kerk. Daardoor is het contact misschien wat verwaterd. Contacten onderhouden, een goed aanbod en de kerk weer open, zijn speerpunten. (Hebt u al De WitteKerkapp gedownload? Een handig hulpmiddel om met elkaar in contact te blijven.)

Na mooie gesprekken over het nieuwe seizoen besloten we de dag met een barbecue bij Leon en Marianka Guijt. (Hulde aan hen. Het was heerlijk...)



Gelukkig is ook met een vrouwelijke predikant de kerk goed gediend. Samen met de blijvende en nieuwe kerkenraadsleden doen we ons best om dienstbaar te zijn aan God en Zijn gemeente. En dan maakt geslacht echt niet uit.

En dan nog dit:

Op zondag 26 september worden nieuwe kerkenraadsleden bevestigd en worden enkele zittende leden van wie de termijn afloopt, herbevestigd. Siebren Miedema zal als ouderling worden bevestigd en Erik Don

als ouderling-kerkrentmeester. Bert Laros zal worden herbevestigd als ouderling met bijzondere opdracht en Joke Meerkerk wordt herbevestigd als ouderling. We zijn dankbaar voor de nieuwe gezichten en voor hen die volhouden. Het doet goed om te merken dat de kerk echt leeft!



### *Nieuw seizoen*

Wanneer u dit leest, is de startzondag inmiddels achter de rug. Meer dan andere jaren ervaar ik deze zondag als een echte nieuwe start, een nieuw begin. Door Covid is niet alleen de maatschappij veranderd, maar ook in de kerk liep alles anders dan we gewend waren. Diensten nog slechts online, en toen het eenmaal weer verantwoord was, slechts op afstand en zonder zang, geen bezoekerwerk en dus nauwelijks echt contact, kringen die opgeschort werden, vergaderingen via Zoom, alles maakte het niet bepaald eenvoudig.

Maar het lijkt er nu toch op dat steeds meer kan en mag en vanaf startzondag gaan we dan ook weer zingen in de kerk. Spannend, jazeker, maar tegelijk onmisbaar en noodzakelijk voor de lofprijzing aan God. Zingen is twee keer bidden, zei Augustinus al en Luther zei het hem vrolijk na.

Een nieuwe start, in de erediensten, eveneens omdat we vanaf de startzondagen lectoren zullen hebben, die een schriftlezing voor hun rekening zullen nemen. Inmiddels hebben 8 mensen zich opgegeven om lector te zijn, maar daar kunnen er natuurlijk nog meer bij. Dus als u zich daartoe geroepen weet, schroom dan niet om mij dat te laten weten, want ook hier geldt: hoe meer zielen en vele handen...

Binnen de jeugdtraad zijn er plannen om de



toerusting van kinderen en jongeren breder te gaan vormgeven, zodat kinderen al vanaf groep 6 een programma aangeboden krijgen. We hebben in onze gemeente een leuke groep kinderen en hen willen we graag meer vertellen over geloof en kerk. Voor jongeren zal er vanaf oktober weer catechese zijn. Ook dat kan gelukkig weer 'van aangezicht tot aangezicht'.

De afgelopen tijd was bezoekwerk ingewikkeld en regelmatig zelfs niet mogelijk. Maar nu kan het weer en het lijkt erop dat daarin voorlopig geen verandering komt. Inmiddels heb ik het pastorale contact weer opgepakt en hoop velen van u dit seizoen weer te ontmoeten. Mocht u niet willen afwachten, schroom niet om mij te bellen. Ik kom graag bij u bezoek!

Vorming en toerusting, vergaderingen, kindernevendienst, kliederkerk, alles start weer. Ik ben er blij om. En dankbaar dat we in deze mooie gemeente weer mogen beginnen aan een nieuw seizoen vol mogelijkheden, enthousiasme, blijdschap en saamhorigheid. Gedragen door Gods zegen. ds Esmeralda Mandemaker

### ***In memoriam Gerritdina Bod-Pennings***

Op 30 augustus jl. is een dag voor haar 93<sup>e</sup> verjaardag Dineke Bod overleden. Zij werd geboren in Nijverdalen als oudste dochter in een textielarbeidersgezin. Op 18 jarige leeftijd leerde zij haar man Jan Willem kennen op het hervormd jeugdkoor. Dineke was creatief en haalde haar Acte Handarbeid. Omdat vrouwen na hun trouwen geen betaald werk konden doen, deed Dineke haar hele leven vrijwilligerswerk. Bij het Rode Kruis en voor Unicef zette zij zich met grote toewijding in. Hier, in Noordwijkerhout, was zij vaak bij ouderen in Puijkendam en Munnekewij te vinden om met hen te knutselen en te borduren. Dineke hield van kinderen en toen bleek dat kinderen krijgen voor hen niet was weggelegd, adopteerden zij twee kinderen. Eerst kwam dochter Annemieke en later

zoon Peer. Zij herinneren zich hun moeder als een zorgzaam iemand die er altijd voor hen was.

Het geloof en de kerk waren belangrijk voor haar. Bij haar belijdenis kreeg zij als tekst 1 Kor 13:13 mee: 'Geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.' De liefde liep als een rode draad door haar leven. Liefde voor haar man en kinderen, vrienden en familie. Maar eveneens een grote bewogenheid met het leed en onrecht van mensen over de hele wereld.

Op vrijdag 3 september namen wij afscheid van haar in de Witte Kerk.

Wij willen haar man Jan Willen, haar kinderen Annemieke met Ton, Peer met Marijke en allen die om haar verdriet hebben, Gods kracht, liefde en nabijheid toewensen in deze verdrietige tijd.

### ***Van de consistorie***

De vakanties zijn grotendeels weer voorbij. Vóór de zomervakantie hebben de kinderen echter al een mooie reis gemaakt, samen met Abraham! Op 4 juli hebben wij een fotospeurtocht georganiseerd door de duinen. Het was tot op de laatste minuut spannend of het door kon gaan, want de weergoden wilden roet in het eten gooien met regen en bliksem. Gelukkig is ons dit bespaard gebleven en was het een zeer



geslaagde wandeling. Aan de hand van foto's werd de route uitgedacht en kwam de reis van Abraham tot leven. Tussentijds moesten er opdrachten worden uitgevoerd om weer verder te kunnen. Van je geblinddoekt laten leiden tot het opsporen van een puzzel en een rebus. Mocht u De WitteKerkapp op uw telefoon hebben, dan is dit inmiddels 'oud nieuws' voor u. Het is zó leuk om te zien dat er steeds meer mensen hieraan deelnemen en op de hoogte blijven en zelfs met eigen input komen. Zo hebben we van vakantiegangers foto's doorgekregen van buitenlandse kerken en hadden ze daarmee de Witte Kerk op zak. Wilt u ook graag gebruik maken van de kerkapp, maar lukt dit niet, neem dan vooral contact op met een van de kerkenraadsleden! Zie de mailadressen op de laatste pagina. Een hartelijke groet namens het consistorie!

### **Wat mij trof...**

Zomervakantie 2021 werd dit jaar een vakantie in eigen land. Voor het eerst in een tent. Vorig jaar hadden we dit al een paar dagen, dicht bij huis, uitgeprobeerd. Dat was goed bevallen.



Nu gingen we voor 12 dagen naar de camping in Friesland. Vooraf had ik wat opgezocht over de hoogtepunten aldaar. Zoals dierentuin Aqua Zoo, 'Elfstedentocht' plaatsen zoals Leeuwarden, met musea en scheve toren, Dokkum, Sloten en Sneek. De kinderen hadden er ook zin in. 'Is het ver?', 'Spreken ze daar dan een andere taal?' en 'Is het daar dan zo koud?' werd er gevraagd. 'Hoezo koud?' vroeg ik. 'Nou,

misschien vriest het wel altijd in Vriesland?', was het commentaar. Op de kaart konden ze zien dat Friesland toch gewoon in Nederland lag en niet in het Noordpoolgebied.

We reden er in een bomvolle auto heen. Het uitzicht was groen en wijds. Het opzetten van de tent ging voorspoedig. We waren lekker buiten (zonder schermpjes). Top. Hoewel er 's nachts toch wel even een twijfel was toen het wel heel hard ging regenen. Lopend op regenlaarzen en met paraplu door het sappige gras naar het toiletgebouw. In een tent verderop waren ze water uit hun tent naar buiten aan het hozen. Gelukkig werd het weer daarna beter.

Tijd voor een uitstapje. 'Maar we zijn er toch al?', werd er gezegd. Hier op de camping was een animatieteam. In het huis bij de ingang kon je leuke dingen doen. En ze hadden zich opgegeven om mee te doen met de musical, dus. Zo'n musical waar groepachters weken, zo niet maanden mee bezig zijn. Hier in 3 dagen klaar. 's Morgens 1 uurtje knutselen van decor, kleding en uitnodigingen en 's middags oefenen. Ik was niet overtuigd. Maar de kinderen wel, in hun rollen als danseres en griezelspin. Toen het publiek op eigen meegebrachte klapstoeltjes klaar zat op het grasveld, bleek dat ik het mis had. We zagen een verhaal over 2 vrienden die een rondleiding winnen in een snoepfabriek. Met een fabrikant en zijn gemene plannetje, maar waar alles weer goed afloopt. Spannend en grappig. Met liedjes, dansjes, kinderen met en zonder tekst en allemaal even enthousiast. Een hele leuke musical dus. En van die liedteksten die de hele vakantie nog in je hoofd blijven hangen:

*Wij zijn vrienden omdat we samen kunnen chillen, wij zijn vrienden omdat we samen willen zijn. Wij zijn vrienden en we mogen dan verschillen, wij zijn vrienden en dat is reuze fijn.*

Ik hoop dat u ook heeft genoten van een leuke vakantie.

Groetjes Esther den Haas

## Richtlijnen PKN

Vanaf de Startzondag mogen we gelukkig weer zingen in de kerk! De 1,5 meter afstand blijft nog wel van kracht.

Het blijft dus nog wel noodzakelijk om u van te voren aan te melden bij de scriba  
Ans Korver, tel: 520631.

## Jarig

Dhr. J.W. van Egmond, Meeuwenlaan 46, hoopt op 14 september zijn 90<sup>ste</sup> verjaardag te vieren.

Dhr. G.S.J. van der Weide, Grieglaan 3, Voorschoten hoopt op 21 september zijn 80<sup>ste</sup> verjaardag te vieren.

## Uit de gemeente

Afgelopen maandag kwamen we thuis van een weekend weg en kregen we een mooie bos bloemen aangereikt door de bureu. De bloemen waren van de Witte Kerk, hartelijk dank, ze staan prachtig!  
Helma Pascaud-Overdijk



Heel hartelijk bedankt voor het prachtige boeket dat ik mocht ontvangen voor mijn 91<sup>ste</sup> verjaardag. Ik vond het geweldig! Ook nog een hartelijke groet voor iedereen.  
Mevr. B. v.d. Linden-de Vries

Dhr. De Joode bedankt de gemeente hartelijk voor de bloemen uit de kerk. Ze kleuren mooi in het nieuwe appartement aan de Dorpsstraat!

**Predikant** - Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman  
Herenweg 3 - 2211 CA - tel. 347493 of  
06-54 96 29 29 - [predikant@dewittekerk.nl](mailto:predikant@dewittekerk.nl)

**Voorzitter** - Rindert Venema, tel. 370288

**Scriba** - Ans Korver - tel. 520631  
[scriba@dewittekerk.nl](mailto:scriba@dewittekerk.nl)

**Ouderlingen** - [ouderlingen@dewittekerk.nl](mailto:ouderlingen@dewittekerk.nl)

**Kerkrentmeesters**  
[kerkrentmeesters@dewittekerk.nl](mailto:kerkrentmeesters@dewittekerk.nl)  
NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v. college van  
kerkrentmeesters van de Prot. Gemeente van  
Noordwijkerhout en De Zilk

**Diaconie** - [diakenen@dewittekerk.nl](mailto:diakenen@dewittekerk.nl)  
NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v. diaconie van de  
Prot. Gemeente van Noordwijkerhout en De Zilk

**Koster / verhuur**  
Jan Passchier - tel. 375107 of 06-23 12 17 91  
[koster@dewittekerk.nl](mailto:koster@dewittekerk.nl)

**Beheerder begraafplaats** - Bas van der Tang  
tel. 375180 - [begraafplaats@dewittekerk.nl](mailto:begraafplaats@dewittekerk.nl)

**Ledenadministratie** - Bertine van der Vlist  
tel. 377659 - [kerkelijkbureau@dewittekerk.nl](mailto:kerkelijkbureau@dewittekerk.nl)

**Kopij nieuwsbrief** t/m dinsdag, voorafgaande  
aan het verschijnen, te sturen naar  
[niewsbrief@dewittekerk.nl](mailto:niewsbrief@dewittekerk.nl) - *uitgave elke 2 weken*