



Predikant

Ds. E.B. Mandemaker-Dieleman
Herenweg 3 - 2211 CA
tel. 347493 of 06-54 96 29 29
predikant@dewittekerk.nl

Voorzitter

Rindert Venema, tel. 370288

Scriba

Ans Korver
scriba@dewittekerk.nl
tel. 520631

Ouderlingen

ouderlingen@dewittekerk.nl

Diaconie

diakenen@dewittekerk.nl
NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v.
diaconie van de Prot. Gemeente
van Noordwijkerhout en De Zilk

Kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl
NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v.
college van kerkrentmeesters
van de Prot. Gemeente van
Noordwijkerhout en De Zilk

Koster / verhuur

Jan Passchier
koster@dewittekerk.nl
tel. 375107 of 06-23 12 17 91

Beheerder begraafplaats

Bas van der Tang
begraafplaats@dewittekerk.nl
tel. 375180

Ledenadministratie

Bertine van der Vlist tel. 377659
kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

Kopij nieuwsbrief

t/m dinsdag, voorafgaande aan
het verschijnen, te sturen naar
nieuwsbrief@dewittekerk.nl
uitgave, elke 2 weken

Kerkdiensten

*De kerkdiensten kunt u, via de website www.dewittekerk.nl,
meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken.*

Zondag 2 mei, 10.00 uur

Ds. H. Pals, Noordwijk

1^{ste} collecte: pkn, jong pastoraat

2^{de} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

Kindernevendienst - ? / Geen oppasdienst

Zondag 9 mei, 10.00 uur

Drs. R. Schultheiss, Sassenheim

1^{ste} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

2^{de} collecte: kerk in actie, noodhulp

Kindernevendienst - ? / Oppasdienst - Adeline

Uit de pastorie

*Terwijl wij Hem bewenen,
omdat Hij van ons ging,
is Hij aan ons verschenen
in zijn verheerlijking.*

Lied 644, Nieuwe Liedboek

Het is duidelijk een kwestie van goed kijken. Dat kan op zichzelf al lastig zijn, maar hoeveel te meer wanneer onze ogen zich met tranen hebben gevuld. Bovendien bezingt dit lied een wel heel aparte dimensie van kijken: een kijkje achter het laatste. Het laatste, dat kennen we wel. Het is die onverteerbare schep grond over hem of haar die jou zo dierbaar was. En dan kun je wachten op de tranen. Dan bewenen wij wat we verloren, dan huilen wij om wat voorbij is. Precies zoals die eerste twee regels dat doen. Let wel, de eerste twee regels, want dat is niet het einde van het liedje, zelfs niet het einde van de eerste strofe. Want wat met tranen begint, hoeft niet met tranen te eindigen. En dat niet omdat er een grens zit aan hoe lang een mens kan treuren, maar omdat iets doet vertrouwen dat God een ander eind in gedachte heeft dan een paar kluiten aarde. Iets er op doet vertrouwen... iets?
Waar komt dat iets vandaan?

Bidstond

Elke donderdagavond om 19.30 uur, komt er een aantal bidders bij elkaar in de aanbouw van de Witte Kerk. Nu de lockdown nog blijft duren, hebben we afgesproken dat we voorlopig niet samen komen in de Aanbouw. We bidden thuis, maar toch in verbondenheid met elkaar.

Graag horen we van u, wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor uzelf of voor een ander. Dit kunt u doen bij Detta Miedema, tel. 06-14 28 24 53.



Voorbeden

Wenst u voor iemand gebed? Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.

“Zie de mens!” “Ecce Homo!”, waren de woorden waarmee de Romeinse stadhouder van Judea, Pontius Pilatus, Jezus aankondigde voor het Joodse volk en de overpriesters. Zonder het te beseffen en zeker zonder het te willen, heeft deze dubieuze hoofdrolspeler in het lijdensverhaal van Jezus ons daarmee wel de goede kant op laten kijken. Want wil je weten waar dat *iets*, dat ons doet vertrouwen, vandaan komt: Zie de Mens! En wie goed kijkt, zou zomaar eens door de tranen heen dingen kunnen gaan zien die verder reiken dan het laatste. Goede kans dat nieuwe tranen zich aandienen. Het is immers Pasen geworden!

ds. E. Mandemaker

Leerhuis Rechters

Inmiddels ben ik hard op weg om geheel te herstellen van de covid infectie, die ons gezin nu een aantal weken bezig houdt. Ik verwacht dan ook dat de volgende bijeenkomst van het leerhuis Rechters, op 26 april gewoon door kan gaan. We lezen met elkaar het verhaal van Ehud (Re 3). Om 10.00 uur in de Aanbouw van de kerk.

Van ds. Ria Schultheiss

Beste mensen,

Zondag 9 mei mag ik weer naar jullie toekomen. Het is dan de zondag na 5 mei, waarop we toch even aan de bevrijding denken, de zondag voor Hemelvaart en ook de tijd waarop we ons richten op Pinksteren. Het zijn in mei altijd indringende dagen, van grote betekenis. En dat juist nu, waarin alles al in beweging is en wij opnieuw gezegd krijgen hoe wij ons privé leven mogen of kunnen inrichten.

Maar weet u wat ik mij ineens realiseer? Dat wij bij dit alles onze ogen kunnen opslaan en God aan onze zijde weten; dat er in alles wat er gebeurt een diepe wijsheid te ontdekken valt, of misschien ondanks wat er gebeurt of daardoorheen.

Wij zijn in de kerk bezig met de evangelist Johannes. Naast de brieven die hij heeft geschreven, componeerde hij ook, op het eiland Patmos, het bijbelboek Openbaring.

Daaruit wil ik u dan delen voorlezen en er samen over nadenken. Hopelijk doet het u goed.

Tot ziens,

ds. Ria Schultheiss

Vanuit de kerkenraad

En het noodlot sloeg toe...

Zo ervoeren we het toen we met elkaar op Witte Donderdag en Goede Vrijdag de vieringen vanuit de Witte Kerk bekeken en beluisterden. Ineens hield het geluid ermee op en dan ben je



Dodenherdenking

in een speciale televisie-uitzending op 4 mei van 19.00 tot ca. 20.15 uur. Het wordt een bijzondere uitzending gemaakt door Bollenstreek Omroep, mogelijk gemaakt door de gemeente Noordwijk in samenwerking met de Oranjevereniging Noordwijkerhout en vele vrijwilligers. U kijkt in dit speciale programma naar een toespraak van burgemeester Wendy Verkleij, kinderburgemeester Tess van Eijk en pastoor Martien Straathof en dominee Esmeralda Mandemaker. Verder ziet u de verslaglegging van verschillende kransleggingen in de dorpskernen, prachtige opnames van lokale oorlogsmonumenten, een bijdrage van Koen van Toen en een interview met Roly Armitage vanuit Canada. Maar daarnaast is er ook muziek van het Goedkoper-ensemble van de Harpe Davids, het blazersensemble van Echo der Duinen, Kunst en Klank, Kleinkoor Academy en zang door Pien en Sophie.

verstoken van wat er werkelijk toe doet. De woorden die gezegd worden en de betekenis van Avondmaal en Goede Vrijdag. Gelukkig hadden we nog beeld, maar beelden zeggen dan toch net niet genoeg. Inmiddels is de geluidsinstallatie weer gerepareerd en hopen we elke zondag weer verbinding te kunnen maken.

En toen sloeg het noodlot toe...

Na de Paasdienst bleek onze dominee en haar gezin getroffen door corona. In quarantaine en even geen diensten.

We wensen hen natuurlijk een voorspoedig en volledig herstel toe.

Ondergetekende kwam maandag 12 april Egbert van der Weide tegen in de plaatselijke supermarkt. (Ja... ook mannen doen boodschappen.) Met mondkapje, maar goed verstaanbaar verzuchtte hij dat corona ineens veel werk opleverde. Iedereen wist hem te vinden voor een invalbeurt... Zo gaat dat wanneer je emeritus bent...

En zo gaan we toch goedsmoeds verder...

Eerder meldde ik u dat we binnen de kerkenraad bezig zijn met bezinning en met het beleidsplan. Beide thema's hebben iets van toekomstgerichtheid in zich. Hoe gaan we met elkaar als kerkenraad verder, wat inspireert ons?

In de vergadering van 12 april jl. spraken we samen over wat ons geloof versterkt en voedt. Aan de hand van de Paasdagen vertelden we elkaar welke elementen van Pasen ons het meest raken. Een scala van onderwerpen kwam langs. Wordt de een geïnspireerd door de Mattheus Passion in de versie van Jan Rot, de ander werd blij van The Passion, of gewoon van de Bijbellezingen en liturgie. Enigen missen het 'Het Beklag Gods.' Misschien ook wel een onderwerp van gesprek. Hoe kijken we naar die schrijnende woorden? En een mooie vraag voor elk gesprek: "Wat voedt mijn, wat voedt ons geloof?"

Maar we zijn er nog niet...

Het beleidsplan staat in de steigers. Een paar zaken moeten nog worden aangepast en hier en daar moet nog een jaarplan worden uitgewerkt. Maar het eindresultaat komt.

Door omstandigheden en volle agenda's komt de kerkenraad niet eerder weer bij elkaar dan 17 mei. Dan moet het beleidsplan ook klaar zijn. Plannen voor de toekomst. Een blik naar voren. Samen blijven we kerk. U wordt natuurlijk geïnformeerd en het beleidsplan zal t.z.t. worden gepubliceerd.

Genoeg te doen...

Ja, er is nog genoeg te doen. En ja, we zijn nog steeds met een klein groepje. Elke hulp is en blijft welkom. Wilt u meedoen? Neem eens contact op met een van de ouderlingen of met ondergetekende. Vele handen maken licht werk...

Namens de kerkenraad, Rindert Venema, voorzitter.

Huwelijksjubileum

Dhr. en mevr. Ditters-v.d. Bosch, Havenstraat 26a,
hopen op 3 mei hun 50 jarig huwelijksjubileum te vieren.

Bloemengroet

Hartelijk dank voor de mooie bos
bloemen die we zondag mochten
ontvangen. Het voelt fijn om te weten
dat er aan je gedacht wordt.

Hartelijke groeten,
Fred en Susan van der Ploeg



Weer werden wij verrast met een
mooie bloemengroet vanuit de Witte
Kerk.

Hartelijk dank hiervoor, het meelevens
doet zo goed.

Helma & Greg Pascaud

Van papier naar digitaal

Deze nieuwsbrief komt elke 2 weken uit.

Zo houden we elkaar op de hoogte van wat er binnen de
gemeente en in de Witte Kerk gebeurt.

De meeste nieuwsbrieven worden digitaal, naar de voor ons
bekende e-mailadressen, verstuurd.

Maar ook worden er nog elke 2 weken 85 exemplaren uitgeprint
en bezorgd.

Ontvangt u de nieuwsbrief in de papieren versie, maar zou u
deze ook via de e-mail kunnen en willen ontvangen, dan horen
wij dit heel graag!

Stuurt u dan alstublieft een berichtje naar

ledenadministratie@dewittekerk.nl.

Zo leggen we niet zo'n druk op het milieu en de bezorgers.

