



Predikant

ds. E.B. Mandemaker-Dieleman
Herenweg 3 - 2211 CA
tel. 347493 of 06-54 96 29 29
predikant@dewittekerk.nl

Voorzitter

Rindert Venema, tel. 370288

Scriba

Ans Korver
scriba@dewittekerk.nl
tel. 520631

Ouderlingen

ouderlingen@dewittekerk.nl

Diaconie

diakenen@dewittekerk.nl
NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v.
diaconie van de Prot. Gemeente
van Noordwijkerhout en De Zilk

Kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl
NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v.
college van kerkrentmeesters
van de Prot. Gemeente van
Noordwijkerhout en De Zilk

Koster / verhuur

Jan Passchier
koster@dewittekerk.nl
tel. 375107 of 06-23 12 17 91

Beheerder begraafplaats

Bas van der Tang
begraafplaats@dewittekerk.nl
tel. 375180

Ledenadministratie

Bertine van der Vlist tel. 377659
kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

Kopij nieuwsbrief

doorkijk@dewittekerk.nl
uitgave, elke 2 weken

Kerkdiensten

De kerkdiensten kunt u, via de website www.dewittekerk.nl,
meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken.

Zondag 21 februari - 10.00 uur

Ds. E. Moll uit Sassenheim

1^{ste} collecte: bezoekwerk/pastoraat
2^{de} collecte: kerk in actie, werelddiaconaat

Zondag 28 februari - 10.00 uur

Ds. G.J. Loor uit Hazerswoude-Dorp

1^{ste} collecte: kerk in actie, missionair werk
2^{de} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

Kruimel voor de ziel

(Bij Marcus 1:21-28)

En dan blijkt er in onze lezing naast 'de leer' ook nog zoiets als gezag te zijn. Allen stonden versteld, want Jezus leerde met 'gezag', schrijft Marcus. In ons verhaal staat het gezag van Jezus tegenover de leer. De ontmoeting waar wij deelgenoot van worden gemaakt, voltrekt zich in de synagoge van Kapernaüm. Op de sabbat, wanneer de leer wordt verkondigd dus. Maar tot verbijstering van de aanwezigen is dit uur alles anders, alles nieuw. Want Jezus verkondigde de leer 'met gezag'. En wat hij nu precies gezegd heeft, dat vertelt Marcus niet. Het doet er, denk ik, ook niet echt toe. Het gaat meer om de manier waaróp hij het zei. Aan wat hij zei en hoe hij het zei, voelden de mensen: hoofd, hart en handen komen hier bij elkaar. Wat hij verkondigt is geen koude leerstellingheid, maar in deze mens krijgen de woorden van God een kloppend hart. En als hij zegt dat het koninkrijk van God nabij is, dan is het alsof ook de mensen de hemel even zien opengaan en die stem uit de hoge vernemen: jij bent mijn geliefde kind.

Uit verkondiging 31 januari jl.

Afwezig

In verband met vakantie ben ik van 21 tot en met 28 februari afwezig. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met uw wijkouderling of de scriba.

ds. Esmeralda Mandemaker

Bidstond

Elke donderdagavond om 19.30 uur, komt er een aantal bidders bij elkaar in de aanbouw van de Witte Kerk. Nu de lockdown nog blijft duren, hebben we afgesproken dat we voorlopig niet samen komen in de Aanbouw. We bidden thuis, maar toch in verbondenheid met elkaar.

Graag horen we van u, wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor uzelf of voor een ander. Dit kunt u doen bij Detta Miedema, tel. 06-14 28 24 53.

Voorbeden

Wenst u voor iemand gebed? Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.



Vanuit de kerkenraad

We zijn het al aardig gewend, diensten via de televisie en/of de computer. Verbonden op afstand en echt contact valt wat weg. Zingen mag ook al niet meer en als het weer buiten, door de sneeuw, helemaal tegenzit, hebben we ook al geen orgelspel. Het is even niet anders. We worden op onszelf teruggeworpen.

Zo valt het niet mee om gemeente te zijn. En dat wordt gemist. Daarom zoekt de kerkenraad naar mogelijkheden om toch aandacht voor elkaar te hebben. Misschien heeft u het al gemerkt, we proberen met een aantal vrijwilligers en de kerkenraadsleden, telefonisch contact te onderhouden met gemeenteleden. Een gesprekje om te horen hoe het met de ander gaat, om even vanuit de kerk iets te laten horen of om blijdschap of zorgen te delen. En natuurlijk kunt u daar aan meedoen. Af en toe eens een gemeentelid bellen. Even wat aandacht voor de ander. Joke Meerkerk coördineert een en ander; als u mee wilt doen, dan kunt u bij haar terecht. Daarnaast proberen we via de digitale snelweg de kerk wat meer onder de aandacht te brengen. Via de app van Donkey Mobile is onze kerk binnenkort nog beter te bereiken. Houdt u de berichtgeving daarover in de gaten.

De actie kerkbalans is inmiddels bijna afgesloten. Nog niet iedereen heeft via de mail gereageerd. De eerste tellingen laten zien dat de inkomsten dalen. Dat baart zorgen. Maar ook hierin hopen we weer op betere tijden. Gelukkig zijn er af en toe extra sponsors die zomaar een gulle gift doen. Zo mochten we een gulle bijdrage ontvangen voor de vernieuwing van de geluidsinstallatie. De gever wil anoniem blijven, maar we zijn er erg blij mee.

In deze periode komt de kerkenraad elke veertien dagen, via de digitale weg, bij elkaar. In de komende weken zullen we ons gaan voorbereiden op het opnieuw openen van de kerk. We hopen dat we binnenkort weer met een klein gezelschap, maximaal 30 mensen, op de zondag bij elkaar kunnen komen. U snapt dat het dan wel veilig moet kunnen.

We houden de berichten goed in de gaten. Laten we hopen op een snelle verbetering van de omstandigheden.

Namens de kerkenraad wens ik u Gods nabijheid, heel veel sterkte en uithoudingsvermogen toe.

Rindert Venema



2021

Actie Kerkbalans



Kerkbalans 2021

In de tweede helft van januari is de landelijke actie Kerkbalans gehouden.

We hebben vele mooie financiële toezeggingen teruggekregen, hiervoor willen wij u hartelijk bedanken!

Heeft u uw toezegging nog niet gedaan, dan verzoeken wij u dit **alsnog deze maand** te doen.

De inkomsten uit Kerkbalans zijn namelijk van essentieel belang voor onze kerk.

De tussenstand op 10 februari is € 65.408,00. We missen nog tientallen toezeggingen dus we hopen dat het eindbedrag nog heel wat hoger uitpakt.



40 dagentijd

Op 17 februari start de 40 dagentijd. De een zal zich daar dagelijks mee bezighouden, de ander alleen op gedenkdagen als Witte Donderdag en Goede Vrijdag. Stichting Tearfund heeft een 40 dagen kalender uitgegeven, waarmee je je op iedere dag kan laten inspireren.



Voor ouders met kinderen is er een erg leuk Gezinsboekje opgezet. Het thema dit jaar is 'Een wereld van verschil' en gaat over hoe Jezus het verschil maakte en hoe jij dat kan doen. Mooi om dit samen met je kind(eren) te kunnen volgen. Daarnaast zit hieraan een spaarproject gekoppeld, waarmee samen met andere kinderen kan worden gespaard voor kinderen in Ethiopië.

De gratis 40 dagenkalender kan worden gedownload op www.40dagenkalender.nl en het digitale Gezinsboekje kan worden aangevraagd via www.tearfund.nl (of via mij via een Whatsappje); via deze website kan tegen een kleine betaling ook een fysiek exemplaar worden opgevraagd.

Ik wens je hiermee mooie momenten op weg naar Pasen!

Een hartelijke groet namens het Consistorie,
Joke Meerkerk
06-14 64 06 71

