



Kerkdienst thuis volgen

Via de website www.dewittekerk.nl kunt u de dienst meeluisteren/-maken of terugluisteren/-kijken.

Bidstond

Iedere donderdag om 19.30 uur is er bidstond in de aanbouw van de Witte Kerk. Geeft u vooral door, wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor uzelf of voor een ander. Dit kunt u doen bij ouderling Detta Miedema tel. 06-14 28 24 53.



Voorbeden

Wenst u voor iemand gebed? Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.

Kerkdiensten

De kerkdiensten zijn via de website www.dewittekerk.nl mee te luisteren/-maken of terug te luisteren/-kijken.

Zondag 10 januari - 10.00 uur

drs. R. Schultheiss uit Sassenheim

1^{ste} collecte: diaconie, bloemengroet

2^{de} collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

Zondag 17 januari - 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker

1^{ste} collecte: PKN ondersteuning gemeenten

2^{de} collecte: onderhoud orgel

Broodkruimel voor de ziel

Bij Lucas 1:57-80

Op het moment leven we kerkelijk gezien in een tijd van verlangen. Een verlangen dat alles anders zal worden. "Mijn ziel wacht op de Heer, meer dan wachters op de morgen." Het wordt al eeuwenlang gezongen door Israël en de kerk zingt het na. Want altijd weer is er het volk dat in duisternis wandelt. En altijd weer is er de verzoeking je neer te leggen bij het lot, bij de gang der dingen. Maar gelukkig is er ook altijd weer iemand die het voortouw neemt en zich boven het heden uitzingt. Die niet weg-droomt, maar vooruit-droomt. En gelukkig stemmen er dan ook altijd weer mensen in met dit oude lied, om zingend het verlangen wakker te houden en de toekomst open.

Lucas, de kerstevangelist bij uitstek, noemt in het eerste hoofdstuk van zijn evangelie twee van dergelijke voorzangers: Maria en Zacharias. Beiden zingen ze hun loflied, hun lied van verlangen. En beide liederen vullen elkaar goed aan. Ging het er in het lied van Maria vooral om dat God alles zal omkeren: het onderste komt boven, wat laag is wordt omhoog gehaald, Zacharias voegt daar nog aan toe dat ook wij zullen omkeren. Hij zal onze voeten richten op de weg van de vrede. Mensen die marcheren op de weg van zelfhandhaving en gewelddadigheid zullen rechtsomkeert moeten maken. Zij moeten een nieuwe weg gaan: die van Gods bedoelingen,

DOORKIJK

=

Nieuwsbrief

Nu de nieuwsbrief de oude 'Doorkijk' vervangt is ook de redactie hiervan iets veranderd.

Alle kopij voor de nieuwsbrief kan nog steeds naar

doorkijk@dewittekerk.nl gestuurd worden en komt dan bij de nieuwe redactieleden Janny Gorkink en Ans Korver terecht.

Als u vragen heeft over een te plaatsen stukje, kunt u dan ook bij hen terecht.

Janny Gorkink
tel. 06-24 24 73 98
Ans Korver
tel. 0252-52 06 31

Jongeren
12-18 jaar

Catechese

Op dinsdagavond om 19.30 uur is er weer catechese voor jongeren in de leeftijd van 12-18 jaar.

Jullie zijn welkom in de Aanbouw van De Witte Kerk.

Jongeren
12-18 jaar

de weg van de vrede.

Zacharias bezingt Gods omkering met de wereld. Heel Lucas' kerstverhaal is het verhaal hoe God de dingen omkeert: het verhaal van de grote paradox. Hij beschrijft hoe juist mensen van de laagste rangen en standen het eerst iets herkennen van het kerstkind. Daar gaat het om volgens Lucas: het grote moet je in het kleine zoeken: de Koning, de Zoon van de Allerhoogste ligt in een kribbe. Onaanzienlijk. Men loopt er zo aan voorbij. Het zijn de kleine mensen, de herders, die het als eerste zien. Daarom is het een feest: het kerstfeest. Ondanks alle bedenkingen die je kan hebben tegen de wijze waarop het kerstfeest is uitgedost met kerstbomen, cadeaus en lekker eten – het blijft een feest. En ieder jaar opnieuw vertellen we het verhaal weer opnieuw. En we zingen ervan, want met kerst worden we eraan herinnerd dat God begonnen is met zijn omkering.

En, alhoewel het soms niet altijd even zichtbaar is, weten we dat het altijd weer mogelijk is dat mensen zich omkeren. Zich omkeren en de weg van de vrede gaan. Wat voor de hand ligt laten we links liggen. Het ligt voor de hand om te kleineren, je ten koste van een ander groot te maken. Dat laten we links liggen om onszelf dienstbaar te maken voor onze medemens. Het evangelie zegt dat we er niet minder, maar meer van worden als we elkaar groot maken, omhooghalen, plaats gunnen en respecteren. Zo kunnen we elkaar tot zegen zijn, ook in deze tijd. Een goed en gezegend nieuw jaar toegewenst.
ds. E. Mandemaker

Van ds. Ria Schultheiss

Gemeenteleden van de Witte Kerk,

Zondag 10 januari a.s. mag ik weer 'dienst doen' bij u in het karakteristieke kerkje dat zelfs nu, met maar een paar personen op de zondagmorgen aanwezig, nog steeds getuigt van zijn betekenis n.l. samenkomen voor God en zijn woord horen.

Het is die zondag de eerste zondag na Epifanie. Wij vieren dat God, in Jezus Messias, in onze wereld is verschenen. Een mens van vlees en bloed, geroepen tot een bijzondere taak. Het Licht van de Eeuwige heeft de duisternis verdreven. Juist daardoor is Epifanie een feest van hoop, vertrouwen en verwachting. Een nieuwe toekomst. "Hij is het", zegt Marcus: "wie in hem gelooft zal niet sterven maar leven, voor altijd!"

Ik denk dat er voor ons, in deze tijd en als opmaat naar een nieuw jaar geen bemoedigender boodschap is!

Tot ziens of hoors op deze zondag.

Hartelijke groet, ds. Ria Schultheiss.

Thema Kerkbalans 2021 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'

In januari gaat Actie Kerkbalans weer van start. Het thema van dit jaar is 'Geef vandaag voor de kerk van morgen'. Tijdens deze Actie krijgen alle leden een brief met het verzoek voor een jaarlijkse bijdrage. We hopen ook in 2021 dat we weer op u mogen rekenen. Voor de toekomst van de kerk.

Door de maatregelen rond corona zijn mensen meer en meer op zichzelf en hun kleine kring aangewezen en dan is de kerk een plek van verbinding, al dan niet via internet. Vandaar dat Kerkbalans juist nu oproept om gul te geven en de bijdrage voor ondersteuning van de plaatselijke kerk niet over te slaan. Ook al omdat de vaste kosten van de kerk doorgaan en er extra uitgaven worden gedaan om contact te houden met gemeenteleden.

Dus: doe mee aan Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.



Entree begraafplaats

Wellicht is het u opgevallen. De entree van de begraafplaats heeft een opfrisbeurt gehad.

De ingang is opnieuw bestraat, het gras is vernieuwd, en nieuwe beplanting is aangebracht, waarvan u gedeeltelijk in het voorjaar iets van terugziet.

Dankzij de inzet van de vrijwilligers van het kerkhof en sponsoring door Andre Geerlings Loonbedrijf, Bouwmeester Vaste Planten, Marco Hulsebosch Tuinaanleg en Gebr. Hogervorst is dit tot stand gekomen.

We wensen iedereen een gelukkig nieuwjaar, in goede gezondheid.



Vanuit het College van Kerkrentmeesters

Door de alom bekende problemen in de wereld was het ook bij het College van Kerkrentmeesters op de voorgrond misschien wat stil, maar op de achtergrond werd genoeg gesproken. Onder andere over de bezetting van de functies binnen het college.

Onze secretaris is natuurlijk bij iedereen zeer bekend, de duizendpoot binnen de Witte Kerk. De penningmeester mag altijd het woord in de kerk nemen, in zijn andere functie als voorzitter van de kerkenraad.

Maar wie is nu de voorzitter namens het college van Kerkrentmeesters?

Bij gebrek aan een officieel benoemde voorzitter stond mijn naam weleens onder een formulier. Dit gaf mij ook een reden om over deze functie na te denken. Maar ja, dan treed je echt op de voorgrond, waar dit tot op heden alleen maar was als onze kinderen weer eens opvielen in een kerkdienst.

Bij het accepteren van de taak van kerkrentmeester had ik nadrukkelijk gezegd niet achter de lessenaar te gaan staan. In de dalen die je als persoon meemaakt, merk je dat je kracht krijgt uit onverwachte hoek om weer positiever verder te



Predikant

ds. E.B. Mandemaker-Dieleman
Herenweg 3 - 2211 CA
tel. 347493 of 06-54 96 29 29
predikant@dewittekerk.nl

Voorzitter

Rindert Venema, tel. 370288

Scriba

Ans Korver
scriba@dewittekerk.nl
tel. 520631

Ouderlingen

ouderlingen@dewittekerk.nl

Diaconie

diakenen@dewittekerk.nl
NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v.
diaconie van de Prot. Gemeente
van Noordwijkerhout en De Zilk

Kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl
NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v.
college van kerkrentmeesters
van de Prot. Gemeente van
Noordwijkerhout en De Zilk

Koster / verhuur

Jan Passchier
koster@dewittekerk.nl
tel. 375107 of 06-23 12 17 91

Beheerder begraafplaats

Bas van der Tang
begraafplaats@dewittekerk.nl
tel. 375180

Ledenadministratie

Bertine van der Vlist tel. 377659
kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

Kopij nieuwsbrief

doorkijk@dewittekerk.nl
uitgave, elke 2 weken

gaan. En wellicht door deze steun ging er iets kriebelen om er zelf anders in te gaan staan. Waarom zou ik deze uitdaging niet aangaan? Uit de schaduw te treden en juist een functie aan te nemen waarin je echt een missie of doel mag hebben voor de gemeente!

Na een aantal gesprekken met personen die zeker kennis van zaken hadden, voelde ik mij gesteund om deze beslissing te nemen. Zo zal de functie voorzitter van het College van Kerkrentmeesters voortaan achter mijn naam komen te staan.



Leon Guijt,
Voorzitter, College van Kerkrentmeesters

Vanuit de gemeente

De familie Van Soeren wil graag bedanken voor het mooie boeket bloemen dat mevrouw Van Soeren mocht ontvangen na het overlijden van haar man. En ook bedanken zij de kinderen voor de lieve attentie die zij voor de familie hebben gemaakt.



Overleden

Op 5 december mevr. L. van der Tang-de Jong
Op 14 december dhr. A. Plug
Op 19 december mevr. I.M. de Jong-Stock
Op 22 december mevr. J.M. van Wagtendorff van Rijn

Verjaardagen

Op 6 januari hoopt mevr. Bagmeijer-v.d. Zwart haar 93^{ste} verjaardag te vieren. Zij woont Parallelweg 19.

Een Goed, Gelukkig, Gezegend en Gezond 2021

