



Aanmelden aanwezigheid kerkdienst

U kunt zich aanmelden door, op woensdag-, donderdag- of vrijdagavond tussen 18.00 en 21.00 uur, te bellen naar de scribe Ans Korver, tel: 0252-520631. Geeft u speciale wensen qua zitplek alstublieft door, dan zal hier zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.

Kerkdienst thuis volgen

Via de website www.dewittekerk.nl kunt u de dienst meeluisteren of terugluisteren.

Bidstond

Iedere donderdag om 19.30 uur is er bidstond in de aanbouw van de Witte Kerk. Geeft u vooral door, wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor uzelf of voor een ander. Dit kunt u doen bij ouderling Detta Miedema (06-14282453).

Voorbeden

Wenst u voor iemand gebed? Dan kunt u dit middels een berichtje of een telefoontje aan de predikant laten weten. In de eerstvolgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.

Kerkdiensten

Zondag 22 november, 10.00 uur

Ds. E. Mandemaker - Laatste zondag van het kerkelijk jaar, herdenking met genodigden

1^{ste} collecte: PKN Pastoraat

2^{de} collecte: eigen kerkelijke gemeente

Kindernevendienst: Ans - Oppasdienst: Carola

Zondag 29 november, 10.00 uur

Ds. E. v.d. Weide, Warmond - 1^{ste} zondag van de advent

1^{ste} collecte: eigen kerkelijke gemeente

2^{de} collecte: diaconie, kerststerrenproject

Kindernevendienst: Marijke - Geen oppasdienst

KRUIMEL VOOR DE ZIEL

(Bij: Mt 25:1-13 'de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes')

Leven vanuit het visioen van Gods Koninkrijk. Leven met het grote bruiloftsfeest voor ogen. Het schiet er zo gemakkelijk bij in. En dat terwijl we er oprecht naar kunnen verlangen. Want feilloos voel je aan: geen grotere vrijheid van leven, van denken, van spreken en van doen, dan de vrijheid die besloten ligt in dat feestelijke visioen van het hemelse bruiloftsfeest.

Gemeente, de gelijkenis van vanmorgen leert ons dat er een moment komt waarop de olie zich niet meer laat delen. Hoe graag we het misschien ook zouden willen. Maar zolang die tijd nog niet is aangebroken, lijkt de grote uitdaging om het vuur onder elkaar brandende te houden. Want zolang het duren mag, kunnen wij onder elkaar een vuur verspreiden, dat zich wel twee keer bedenkt om niet genoeg olie bij zich te hebben. Een vuur dat van wachten weet. Maar ook een vuur dat waakzaam is. Een vuur dat weet op wie het wacht en waarvoor het bestemd is. Een vuur om *elkaar* waakzaam te houden, wetende dat er een dag zal komen dat we allemaal, stuk voor stuk, zelf genoeg olie in huis zullen moeten hebben. En waar is dat vuur beter af, dan waar mensen elkaar de fakkel reiken de eigen begrensdheid voorbij.

Fragment uit verkondiging 1 nov. jl.

Ds. Esmeralda Mandemaker

Jeugdwerk

Sirkelslag



Op 20 november vindt HET landelijke event van het jaar voor kinderen plaats. Inmiddels hebben zich al heel wat kinderen opgegeven om de strijd aan te gaan met andere gemeenten in Nederland. We hebben er zin in! Mocht je nog mee willen doen maar je hebt je nog niet opgegeven, e-mail dan even naar tom_vd_ploeg@hotmail.com want misschien kun je er nog bij!



Over bidstond

Zou u ook meer geloofsvulling in uw leven en in de kerk willen ervaren? Zit u op een dood punt in sommige dingen van uw leven en zou u meer leiding van God willen ervaren? Kom dan naar de bidstond en laten wij samen Hem erom vragen. Hij wil zich laten vinden! Ontdek mee dat Hij wegen laat zien waar wij ze eerst niet zagen.

Laat ook uw leven, samen met dat van anderen voor wie wij bidden, verlichten door Hem.

Kom ook! Elke donderdag om 19.30 uur in de aanbouw van de Witte Kerk.

Zondag 22 november herdenkingsdienst

Het is alweer de laatste zondag van het kerkelijk jaar. Daarbij gedenken wij degenen uit onze gemeente die ons het afgelopen jaar zijn ontvallen.

Vanwege de coronaperikelen heeft deze dienst vooraf wat extra organisatie nodig. Wij vragen de nabestaanden zich vóór **17 november** op te geven, zodat wij er goed zicht op hebben voor hoeveel overige gemeenteleden er nog een plaatsje is in de kerk.

Na afloop van de dienst vragen wij de nabestaanden nog even te blijven zitten, zodat wij de (in de dienst gebrande) kaars en de gedenksteen persoonlijk uit kunnen reiken.

Mocht hierdoor voor u geen plaats zijn in deze dienst: met een beetje geluk kunt u de dienst tóch live volgen! Komende week wordt de nieuwe camera geplaatst en hopen wij dat deze meteen haar meerwaarde kan bewijzen.

Het volgen van de dienst gaat op de gebruikelijke manier via de link op onze website.

Willy Rozema-van der Laan, 92 jaar

Bou Timmers, 85 jaar

Mevrouw Maasland

Ina Spits-Looije, 70 jaar

Bram van der Beek, 82 jaar

Mevrouw Bouwmeester

Mevrouw Van Duin

Sewdath Ritoe, 81 jaar

G.J.M. Qualm-Speekenbrink, 92 jaar

Anna Tonia van Benthem-den Toom, 91 jaar

M. Hoogendorp-van Soeren, 89 jaar

E. van Dijk-Möhlmann, 91 jaar

L.P.G. van der Plas

Mevrouw Slootweg

Marga Mijs-Franke, 66 jaar

Leendert van der Wijden, 94 jaar

Advent

Binnenkort begint de tijd van kerst.

Op 29 november start het advents- en kerstproject van de kindernevendienst. Dit jaar is het thema 'Dicht bij het licht'.

Licht is belangrijk in de bijbel en in het geloof van mensen. Jezus noemt zichzelf het licht der wereld en overal in de bijbel zien we hoe God telkens licht weet te scheppen in het donker. Om zelf ook een lichtje te kunnen zijn, gaan de kinderen in deze weken hard aan het werk. We willen zoveel mogelijk potjes versieren om zo een mooi zelfgemaakt waxinelicht-houdertje te maken.

Op 20 december mogen zij ze dan uitdelen aan iedereen die wel een lichtje kan gebruiken.



Vanuit de gemeente

Het is weer wat geleden, dat wij bloemen mochten ontvangen namens de ziekte van Wim Verhart. Gelukkig gaat het wat beter. Maar wij hebben nog een lange weg te gaan.

Hartelijk dank voor de aandacht en gebeden die wij mochten ontvangen. Dank daarvoor.

Hartelijk bedankt voor de mooie bloemen voor het 60-jarig huwelijksjubileum. Fam. Verburg-Verhey.

Meeleven

Mw. Inga Schouten is verhuisd naar Topaz Haaswijk in Leiden in afwachting van een kamer in Munnekewij.

Adres: Beethovenstraat 2, 2324 EL Leiden, kamer 235.

Gefeliciteerd

De heer G. van Dijk hoopt op 21 november zijn 85^{ste} verjaardag te vieren.

De heer C. Wassenaar hoopt op 22 november zijn 80^{ste} verjaardag te vieren.

De heer J. Beukema hoopt op 25 november zijn 80^{ste} verjaardag te vieren.



Vanuit de diaconie

De aankomende decembermaand zal anders zijn dan andere jaren. Helaas geen kerststerren in de kerk. Daarover kunt u in de volgende nieuwsbrief meer lezen.

Ook het uitdelen van de Bijbelse dagboekjes gaat niet door. Wilt u toch graag een dagboekje ontvangen dan kunt u dat doorgeven aan de diakenen persoonlijk of per e-mail diakenen@dewittekerk.nl graag vóór 23 november. Het boekje wordt later bij u thuisgebracht.

De begroting 2021 van de diaconie is, ter inzage, op te vragen bij de diaconie via e-mail diakenen@dewittekerk.nl

Operatie schoenendoos

Graag herinneren we u nog even aan de actie om een schoenendoos te vullen voor arme kinderen in arme landen. Wilt u meedoen? Bel dan Ria van Eeden (0252-376160). U ontvangt dan alle informatie.

Op vrijdag 20 november tussen 19.00 en 19.30 uur kunt u de schoenendoos op De Brink inleveren.





Predikant

ds. E.B. Mandemaker-Dieleman
Herenweg 3 - 2211 CA
347493 of 06-54 96 29 29
predikant@dewittekerk.nl

Voorzitter

Rindert Venema, tel: 370288

Scriba

Ans Korver
scriba@dewittekerk.nl
tel: 520631

Ouderlingen

ouderlingen@dewittekerk.nl

Diaconie

diakenen@dewittekerk.nl
NL42 ABNA 0568 3186 33 t.n.v.
diaconie van de Prot. Gemeente
van Noordwijkerhout en De Zilk

Kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl
NL66 RABO 0346 9037 50 t.n.v.
college van kerkrentmeesters
van de Prot. Gemeente van
Noordwijkerhout en De Zilk

Koster / verhuur

Jan Passchier
koster@dewittekerk.nl
tel: 375107 of 06-23 12 17 91

Beheerder begraafplaats

Bas van der Tang
begraafplaats@dewittekerk.nl
tel: 375180

Ledenadministratie

Bertine van der Vlist tel: 377659
kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

Kopij nieuwsbrief

doorkijk@dewittekerk.nl
uitgave, elke 2 weken

Stichting Vrienden van de Witte Kerk

Dag van de Witte Kerk 14 november 2020

de Stichting Vrienden van de Witte Kerk stelt uit en wacht af.....
en overhandigt een cheque van 3000 euro.

Tja, je kunt plannen maken wat je wilt, maar soms moet je buigen voor buitengewone omstandigheden. We hadden een leuke, spannende en uitdagende *Dag van de Witte Kerk* in gedachten, met in de hoofdrol de bezoekers! In gedachten zagen we jullie al voor ons in een hele bijzondere setting: de Witte Kerk omgetoverd tot

Maar wat niet kan, kan niet, en dat betekent dat we volgend jaar in de herkansing gaan met dit bijzondere, geheimzinnige evenement. Een tipje van de sluier? Nee hoor, we verklappen nog niks!

Wat wel doorgaat is de overhandiging van de jaarlijkse cheque door de Vrienden aan de kerkgemeenschap. Deze financiële bijdrage is meer dan welkom, want onderhoud is en blijft nodig: af en toe een facelift, een nieuw verfje, groot onderhoud, er is altijd wat te doen aan deze oude dame. Dankzij al onze Vrienden en donateurs kunnen wij ook dit jaar weer een behoorlijk bedrag overhandigen van wel 3000 euro. Dat doen we in aangepaste vorm, zonder publiek. Maar wel op de traditionele *Dag van de Witte Kerk* op 14 november a.s. Volgend jaar hopen we al onze plannen uit de ijskast te halen en jullie weer te ontvangen in de kerk tijdens de door ons georganiseerde evenementen. Wie ook een financiële bijdrage wil leveren zodat de kerk het onderhoud krijgt dat ze verdient, dat kan. Alle informatie hierover kunt u vinden op www.vriendenvandewittekerk.nl

Kinderkerstfeest

Op zondag 20 december om 14.00 uur organiseert de kindernevendienst een kerstviering speciaal voor kinderen in de basisschoolleeftijd. Alle kinderen zijn dan van harte welkom om kerst te komen vieren. En als corona het toelaat mogen de ouders misschien ook mee! We horen het kerstverhaal en we gaan ermee aan de slag. Want kerst is vooral iets dat je moet doen! Van harte aanbevolen!

