



PROTESTANTSE GEMEENTE
DE WITTE KERK & DE ZILK
TE NOORDWIJKERHOUT

aanmelden aanwezigheid kerkdienst

U kunt zich aanmelden door op woensdag-, donderdag-, of vrijdagavond, tussen 18 - 21 uur, te bellen naar de scriba Ans Korver, tel: 0252-520631. Geeft u speciale wensen qua zitplek alstublieft door, dan zal hier zoveel mogelijk rekening mee worden gehouden.

kerkdienst thuis volgen

Via de website www.dewittekerk.nl kunt u de dienst meeluisteren en terugbeluisteren.

bidstond

Iedere donderdag om 19.30 uur is er bidstond in de aanbouw van de Witte Kerk. Geeft u vooral door, wanneer u gebed wilt voor een bepaalde situatie, voor u zelf of voor een ander. Dit kunt u doen bij ouderling Detta Miedema (06-14282453).

voorbeden

Wenst u voor iemand gebed? dan kunt u dit middels een berichtje/telefoontje aan de predikant laten weten. In de eerst volgende kerkdienst zal het in de voorbeden worden genoemd.

kerkdiensten

zondag 25 oktober, 10.00 uur

dhr. W.T. Hollart uit Noordwijk

1e collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

2e collecte: Harpe Davids

kindernevendienst: Esther

oppas: Carola

zondag 1 november, 10.00 uur

ds. E. Mandemaker

1e collecte: kerk in actie, najaarszending

2e collecte: kosten eigen kerkelijke gemeente

kindernevendienst: Marianka

oppas: *geen oppas*

KRUIJEL VOOR DE ZIEL

(Bij: Gen 32:23-32 'Jacob worstelt met God')

Ja, er wordt wat af geknokt in de heilige Schrift. Want zoals Job weigerde God vaarwel te zeggen in zijn ellende, zo zien we ook Jakob het gevecht aangaan. Wat we dus verder allemaal over het geloof kunnen zeggen, we zullen erbij moeten vertellen dat het soms een ware worsteling kan zijn, waarbij het op uithoudingsvermogen aankomt.

Geloven heeft kennelijk iets met volhouden te maken: volhouden in vertrouwen, soms tegen de klippen op. Volhouden tot God jou uiteindelijk recht verschaft. En die vragen die daar dwars doorheen kunnen lopen, daar hoeven we ons niet voor te schamen. Want er zijn stormen in het leven waar je je niet mee kunt verzoenen. En er is water zo diep, dat je Hem die in den beginne het water zijn plaats wees, erop mag aanspreken. 'En Heer, zeg mij op zulke momenten in Godsnaam dat ik over het water naar u toe mag komen! Want ik wil u niet laten gaan, tenzij u mij zegent.'

Geloven is vragen. Vragen die brengen bij de dankbaarheid en de verwondering over wat wij ontvingen. Juist omdat wij beseffen dat het leven kwetsbaar is. Vragen die brengen bij de angst en vertwijfeling. En al die vragen, de wonderlijke en de bittere, mogen een plek hebben, waar een mens zijn handen vouwt en zijn leven met God zoekt te delen. Want geloven is vragen en vragen is bidden.

Huub Oosterhuis zegt het zo mooi: 'Nooit heb ik niets met God.'

Blikseminslag

Maandag 5 oktober is, tijdens een van die heftige buien, de bliksem in de toren van de kerk geslagen.

Volgens mensen die het hebben zien en horen gebeuren was het een enorme klap!

Gelukkig is de hele kerk voorzien van bliksem afleiders, maar toch heeft de kracht heel wat schade aan apparatuur veroorzaakt. De klok stond stil, luiden van de klokken was niet meer mogelijk, het brandalarm systeem was zo van slag dat hij bleef piepen en de telefooncentrale was volledig kapot. Dit laatste had weer als gevolg dat de uitzending van de zondagse kerkdienst het niet deed. Wij hopen dat we, met enige hulp van verschillende monteurs, alles weer aan het werk hebben.



Dit is de ervaring van Jakob bij de Jabbok. Zelfs in zijn diepste worsteling komt hij God tegen en ze liggen met elkaar in de clinch tot de vroege morgen. Want waar God de mens overvalt, waar God niet alleen maar lief en aardig blijkt, daar kan een mens eenvoudig niet weglopen. 'Doe mij recht o God, daar heb ik recht op!'

Ja, geloven is volhouden. Volhouden tegen de klippen op. 'Heer, ik geloof, kom mijn ongeloof te hulp.'

Met een hartelijke groet vanuit de pastorie,
ds. Esmeralda Mandemaker

Kaartenbak van zangers

'De stille zingt U toe, o Here', zo zingt een psalm. En dat is natuurlijk prachtig, maar nu het stil is geworden in de kerk, er door de gemeente zelf niet meer gezongen mag worden, blijkt die stilte op den duur ook akelig te kunnen gaan voelen. Een stilte, die nu eens niet door de dominee wordt doorbroken, maar door haar man. Want ik heb een vraag aan u! Het is namelijk zo dat de kerkenraad tijdens haar laatste vergadering heeft geconcludeerd dat het ook té stil kan zijn in het huis van God. Daar deze stilte van alles met Corona te maken heeft en we daar waarschijnlijk voorlopig nog niet vanaf zijn, is mij gevraagd of ik op regelmatige basis de kerkdiensten met een groepje gemeenteleden muzikaal wil opluisteren. Kortom, kleine groepjes zingende gemeenteleden formeren om zo het gezongen kerklied weer Corona-proof binnen de kerkmuren terug te krijgen. Nu ben ik reeds als cantor werkzaam bij een cantorij, maar daar het met een beetje goed plannen naast elkaar zou moeten kunnen, wil ik graag aan deze vraag gehoor geven. Al een paar keer eerder verzorgde ik met een aantal mannen in de Witte Kerk een kerkdienst en de reacties daarop waren zo enthousiast, dat we wat mij betreft zeker moeten onderzoeken of we dit met elkaar voor elkaar kunnen krijgen. Het zal u zijn opgevallen dat ik over 'we' spreek. Dat kan ook niet anders, want een dirigent zonder zangers is als een orgel zonder pijpen. De vraag van de kerkenraad aan mij, is nu dus eigenlijk een vraag van mij aan u geworden. En kort gezegd komt die vraag hierop neer: wie zou het leuk vinden om met een aantal andere gemeenteleden zo nu en dan in de kerkdiensten te zingen? Drie mannen heb ik al! Maar er zal ongetwijfeld nog veel meer mannelijk zangtalent rondlopen in onze gemeente, dat niet langer met een optreden in de badkamer genoegen wil nemen. En ook de vrouwen van de Witte Kerk gaan wat mij betreft hun stem verheffen. Immers, hoe triest zou het met de kerk gesteld zijn als slechts de mannen noten op hun zang hebben! Om heel eerlijk te zijn, heb ik geen idee waar ik aan begin, maar ik ga de uitdaging graag met u aan om het stilzwijgen in ons mooie kerkje niet langer voort te laten duren. Schroom alsjeblijft niet om mij even een mailtje te sturen wanneer uw stembanden inmiddels beginnen te kriebelen, want alleen zo kunnen we er met z'n allen weer muziek in krijgen! Overigens heeft u het hoogstwaarschijnlijk veel te druk om er doordeweeks ook nog een koorrepetitie bij te hebben. Dat komt goed uit, want we repeteren op de zondagmorgen voorafgaande aan de dienst. En ik kan u verzekeren dat er niets mooiers is dan op zondagmorgen in alle vroegte ter kerke te gaan, u te laten overweldigen door de stilte

predikant

ds. E.B. Mandemaker-Dieleman
Herenweg 3
2211 CA
347493 of 0654962929
predikant@dewittekerk.nl

voorzitter

Rindert Venema
tel: 370288

scriba

Ans Korver
scriba@dewittekerk.nl
tel: 520631

ouderlingen

ouderlingen@dewittekerk.nl

diaconie

diakenen@dewittekerk.nl
NL42ABNA0568318633 t.n.v.
diaconie van de Prot. Gem. van
Nwhout en de Zilk

kerkrentmeesters

kerkrentmeesters@dewittekerk.nl
NL66RABO0346903750 t.n.v.
college van kerkrentmeesters van
de Prot. Gem. van Nwhout en de
Zilk

koster / verhuur

Jan Passchier
koster@dewittekerk.nl
tel: 375107 of 0623121791

beheerder begraafplaats

Bas van der Tang
begraafplaats@dewittekerk.nl tel:
375180

ledenadministratie

Bertine van der Vlist
tel: 377659
kerkelijkbureau@dewittekerk.nl

copy nieuwsbrief

doorkijk@dewittekerk.nl
uitgave, elke 2 weken

die u toezigt op uw fiets, om deze stilte daarna zelf als eersteling in de Witte Kerk met uw zang te doorbreken. Ik verheug me op uw aanmelding! Alvast bedankt!

Arco Mandemaker arcomandemaker@gmail.com

Afwezigheid predikant

Van maandag 19 t/m zondag 25 oktober genieten wij als gezin van een vakantie op Schiermonnikoog. Voor dringende zaken kunt u contact opnemen met onze scriba, of uw wijkouderling.

Aanschaf camera

Ontzettend dankbaar zijn we voor de vele financiële donaties die we hebben mogen ontvangen voor de aanschaf van een camera. De installatie en de bijbehorende apparatuur kan worden aangeschaft en dat zal ook op korte termijn gaan gebeuren. De kerkdiensten zullen dan niet alleen via geluid maar ook met beeld te volgen zijn.

Voor iedereen die heeft bijgedragen: ontzettend bedankt!
De kerkrentmeesters

Wij gedenken

Leendert van der Wijden, hij is 9 oktober j.l. overleden in de leeftijd van 94 jaar.

Meeleven

Mw. Leny van der Tang-De Jong heeft haar heup gebroken. Zij verblijft op de revalidatie afdeling van Alrijne-Leiden.

Wij feliciteren

Dhr. A. van der Niet hoopt op 25 okt. zijn 85e verjaardag te vieren.
Mevr. Verwater-Stijnders hoopt op 29 okt haar 91e verjaardag te vieren.

Dhr. en mevr. Wassenaar-Hoogenraad hopen op 18 okt. hun 60 jarig huwelijksjubileum te vieren.

Dhr. en mevr. Verburg-Berkheij zijn op 19 okt. 60 jarig getrouwd.

Uit de gemeente

Familie Bod wil iedereen hartelijk bedanken voor de bloemen uit de kerk ter ere van de 92e verjaardag van mevrouw Bod.

Hartelijk dank voor de mooie bloemen uit de kerk ter bemoediging.
mw. Freke, Guldemondvaart

Vanuit zijn nieuwe plek in Munnekewij: Namens Cor Verdiesen hartelijk bedankt voor de mooie bloemen uit de kerk!

